

Zondag 18 december

'Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt... vernieuwd'
(2 Kor. 4:16)(NBV).

Ouder worden.

Je weet dat je ouder wordt wanneer je knieën kromtrekken en je je riem niet meer dicht krijgt; wanneer je kibbelt over welk gebitskleefmiddel het beste is; wanneer je in een schommelstoel zit en hem niet aan het schommelen krijgt; wanneer het eerste kaarsje op je verjaarskaart uit is tegen de tijd dat je de laatste hebt aangestoken; wanneer je grappen over 'ouder worden' niet meer kunt waarderen. Ouder worden is niet niks, daarom laat de Bijbel iets doorschemeren van wat het met zich meebrengt. Isaaks gezichtsvermogen nam af (Gen. 27:1). David had het altijd koud (1 Kon. 1:1-4). Paulus verwees naar zichzelf als 'een oud man' (Fil. 1:9)(NBG) en sprak over de fysieke en emotionele moeiten van het ouder worden - over het je verlaten en eenzaam voelen, over teleurgesteld worden door medewerkers en over het afscheid nemen van vrienden die hij mogelijk nooit meer zou zien (2 Tim. 4:9-21). Iemand schrijft: 'Op mijn laatste verjaardag stuurde mijn zus me deze boodschap: 'Het slechte nieuws: ons uiterlijke bestaan gaat verloren.' (Heb ik al gezegd dat zij mijn oudere zus is en dat ze dat - ik herinner haar daar graag aan - altijd zal blijven?) Vervolgens schreef ze: 'Het goede nieuws: 'Daarom verliezen wij de moed niet... ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.' Dus als je krakende gewrichten hebt, kromgetrokken handen of slechte ogen, als je wat langzamer loopt, niet meer alles hoort of een hart hebt dat klopt op de maat van een cholesteroldrummer, wees dan bemoedigd! God is een viering aan het voorbereiden voor de dag waarop je in de hemel aankomt, waar je niet langer ouder wordt omdat je bent thuisgekomen in het land van de leeftijdlozen.'

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

Maandag 12 december

'Want het is de Heer die wijsheid schenkt...' (Spr. 2:6)(NBV).

Drie levensregels.

Wil je slagen in het leven, dan moet je drie dingen doen: 1) Beslissen wat belangrijk is. Er is een verhaal over een gezin dat naar het platteland verhuisde om de stad te ontvluchten. Ze besloten vee te gaan houden en kochten een boerderij. Op een dag kwam een vriend langs en vroeg hoe ze de boerderij hadden genoemd. Vader zei: 'Ik wilde als naam 'The-Flying-W', maar moeder wilde 'The-Suzy-Q'. Een van onze zonen vond 'The-Bar-J' wel leuk, maar onze dochter had een voorkeur voor 'The-Lazy-Y'. Als compromis hebben we de boerderij nu 'The-Flying-W,Suzy-Q,Bar-J,Lazy-Y Ranch' genoemd. De vriend vroeg: 'En hoe gaat het met jullie veestapel?' Vader antwoordde: 'Die hebben we niet. Ze hebben de huisstijl niet overleefd.' Nou ja zeg, besluit wat belangrijk voor je is! 2) Stel prioriteiten. Vaak zijn we als de winkelleigenaar die zo druk bezig was de zaak schoon te houden dat hij vergat de winkeldeur te openen. Je staat in een zaak om klanten van dienst te zijn en winst te maken, niet om te worden afgeleid door minder belangrijke dingen. Baseer je levensbesluiten op je prioriteiten. En als je hulp nodig hebt om te weten wat die zijn, vraag het dan maar aan God: 'Want het is de Heer die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.' 3) Leer jezelf te motiveren. Meestal zal niemand anders dat doen. Toen hem rampspoed overkwam, lezen we dat David zich sterkte in de Here (1 Sam. 30:6)(NBG). Dat moet jij ook leren doen. Judas schrijft: 'Bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest' (Jud. 1:20)(HSV). Om te kunnen slagen in het leven moet je leren bidden en moet je leren jezelf op te bouwen en te bemoedigen.

Dinsdag 13 december

'Dit is een veel te zware taak voor je, je kunt die niet alleen aan' (Ex. 18:18)(NBV).

Leren delegeren.

President Reagan heeft eens gezegd: 'Omring je met de beste mensen die je kunt vinden, delegeer gezag en kom niet tussenbeide.' Toch nemen we vanuit ons enthousiasme om God te behagen verantwoordelijkheden op ons die te zwaar voor ons zijn en die we niet alleen aankunnen. Mozes luisterde elke minuut dat hij wakker was naar klachten van lange rijen mensen. Ten slotte zei zijn schoonvader: 'Je zult er nog onder bezwijken, en de mensen die bij je komen ook,' en hij adviseerde hem capabele leiders aan te stellen die 'je last zullen verlichten' (v.22). Het was een win-win situatie; de mensen kregen sneller hulp en Mozes werd een beter leider. Een bijbelleraar schrijft: 'Een van onze grootste uitdagingen is te bepalen wat God ons niet wil laten doen! We houden van God, we houden van zijn volk en we zien vele noden. Maar soms doen goede bedoelingen meer kwaad dan goed. Wanneer je je bewust wordt van een nood, neem dan niet automatisch aan dat God wil dat jij daarin voorziet. De enige reden om te handelen is wanneer God je duidelijk vertelt dat het zijn wil is. Als jij je overweldigd voelt, dan doe je waarschijnlijk meer dan God vroeg. Bid voor de taken die je op je neemt, dan beroof je jezelf en anderen niet van het beste wat God heeft.' Jon Walker voegt daaraan toe: 'Stel dat God jou geschapen heeft om de Michelangelo van deze tijd te zijn, maar jij blijft zo druk in de weer met allerlei - op zich goede - dingen dat je nooit aan schilderen en beeldhouwen toekomt. Dan loop je uiteindelijk het beste mis, omdat je werd afgeleid door al het goede. Wat een teleurstelling voor God en voor alle mensen die gezegend zouden zijn geweest als je je was blijven focussen op je oorspronkelijke doel.' Leer delegeren. Bevrijd je van de lasten die je van God nooit had hoeven dragen en richt je op datgene waartoe hij je geroepen heeft.

Woensdag 14 december

'Laat mij toch... aren rapen achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden' (Ruth 2:2)(HSV).

Je leven compleet veranderen.

Ruth veranderde haar leven compleet toen ze weduwe werd en zonder geld en kinderen achterbleef. Hoe deed ze dat? Ten eerste door de juiste mentor te kiezen. Ze zei tegen Naomi: 'Waar u gaat, zal ik gaan' (Ruth 1:16). Het feit dat Naomi joods was en Ruth heidens, of dat Ruth jong was en Naomi een stuk ouder, telde absoluut niet voor Ruth. Ongetwijfeld zullen er momenten zijn geweest waarop ze het niet met elkaar eens waren of elkaar niet begrepen. Maar wanneer God je wil prikkelen, zal hij iemand in je leven brengen met andere ervaringen en inzichten. Naomi vormde de ogen en oren voor Ruth in een wereld die ze niet kende; zij was haar lerares en gids op de weg naar Ruths bestemming. God wekt leiders op met oplossingen voor de problemen van deze tijd. Als jij hoopt op zo'n oproep, erken dan ook de mensen die hij je stuurt om je voor te bereiden. Of ze nu komen met een aanmoediging, een arm om je heen, een advies of een aanmerking, denk aan Jezus' woorden: 'wie iemand ontvangt die door mij gezonden is ontvangt mij' (Joh. 13:20). De ommezwaai in Ruths leven kwam ten tweede doordat ze op het juiste veld terecht kwam. Ruth zei: 'Laat mij toch... aren rapen achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden.' De zaken stonden er slecht voor in Moab, maar niet in Bethlehem. Daarom verliet Ruth het vertrouwde familiale, zette een stap in geloof en overleefde - niet ternauwernood, maar ruimschoots. Het slot van het liedje was dat ze trouwde met Boaz, de eigenaar van het veld, en deel ging uitmaken van de familie van koning David en onze Here Jezus Christus. Over een ommezwaai gesproken! Gods plan voor je toekomst behelst contact zoeken met de juiste mensen en op het juiste veld zijn. Vraag hem dus om je te leiden.

Donderdag 15 december

'Als uw woorden opengaan, is er licht...' (Ps. 119:130)(NBV).

Gods Woord heeft het antwoord.

Gods Woord bevat de antwoorden die je nodig hebt, maar dan moet je het wel lezen! Weet je niet waar je moet beginnen? Hier heb ik wat nuttige tips voor je:

Wanneer je bezorgd bent: 1 Petrus 5:7: 'U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.' Fil. 4:6: 'Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt...' Psalm 62:7: 'Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen.' Jesaja 26:3: 'De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.' Deuteronomium 31:6: '... het is de Heer, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.' *Wanneer je verdriet hebt:* Psalm 147:3: 'Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.' Psalm 23:4: 'Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij...' 2 Korintiërs 1:4: '[De God die] ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij... anderen in al hun ellende moed kunnen geven.' Deuteronomium 33:27: 'Van oudsher is God een schuilplaats, zijn armen dragen u voor eeuwig.' *Wanneer je je schuldig voelt:* Handelingen 13:39: 'Iedereen... wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft.' 1 Johannes 1:9: 'Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.' Kolossenzen 1:22: '... om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen.' Jesaja 1:18: 'Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw.' Romeinen 8:39: '[Niets]... zal ons kunnen scheiden van de liefde van God...' Jesaja 43:25: 'Ik, ik ben het, die omwille van zichzelf je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet.'

Vrijdag 16 december

'Wij moeten verder gaan en volwassen christenen worden' (Hebr. 6:1)(HetBoek).

Op weg naar volwassenheid (1).

Geestelijk gezien zijn sommigen van ons nooit volwassen geworden. 'U had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig... [om] volwassen christenen [te] worden' (Hebr. 5:12-6:1). Net zoals er kenmerken van lichamelijke groei zijn, zijn er kenmerken van geestelijke rijpheid, zoals genoemd in 1 Petrus 3:8-12. 1) 'Wees eensgezind.' Nu is eensgezindheid niet hetzelfde als gelijkvormigheid, waar iedereen dezelfde mening moet hebben of het over alles eens zou moeten zijn. Eensgezindheid is je richten op wat je verenigt en niet op onbeduidende zaken die verdeeldheid zaaien. 2) 'Leef met elkaar mee.' De Griekse interpretatie voor het woord sympathie is 'meevoelen met anderen'. 'Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft' (Rom. 12:15). Wanneer je op een gegeven moment meer begaan bent met anderen dan met jezelf, begin je volwassen te worden. 3) 'Heb elkaar lief.' Allemaal hebben we vrienden nodig die van ons houden en die ons steunen. Iemand zei een keer dat een van zijn grootste verlangens was dat hij aan het eind van zijn leven op z'n begrafenis een stuk of acht vrienden zou hebben zonder dat er ook maar eentje op de tijd zou letten. 4) 'Wees barmhartig.' In een hightech tijdperk raken mensen in nood al gauw op de achtergrond. 'Toen hij [Jezus] de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen...' (Matt. 9:36). De behoeftigen raakten zijn hart en zouden jouw hart ook moeten raken. 5) 'Wees bereid de minste te zijn.' Iemand zei: 'Zoek naar gelegenheden om te geven, om op te bouwen en niet neer te halen, om te dienen en niet gediend te worden, om van anderen te leren en niet aan te dringen op het leraarschap.'

Zaterdag 17 december

'Wij moeten verder gaan en volwassen christenen worden' (Hebr. 6:1)(HetBoek).

Op weg naar volwassenheid (2).

Petrus schrijft: 'Vergeld geen kwaad met kwaad' (1 Petr. 3:9). Als je onder vuur ligt, 'zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt' (v.9). En ga je niet verdedigen met bijtende opmerkingen en slimme tegenzetten die zijn bedoeld om de ander op zijn plaats te zetten. Ook zegt hij: 'Laat geen laster of leugens over je lippen komen' (v. 10). Sommige mensen leren dit nooit. Er is een oude Engelse grafsteen waarop staat: 'Onder deze groene zoden, onder dit stuk klei, ligt Arabella Young die ten slotte sinds 24 mei, niet meer heeft gesproken.' Tijdens de Franse Revolutie werden de koning en de koningin onthoofd waardoor de kroonprins als wees achterbleef. Er was sprake van dat hij ook onthoofd zou worden, totdat iemand zei: 'Als je hem doodt, stuur je zijn ziel alleen maar naar de hemel. Breng hem maar bij Oude Meggie. Zij zal hem wel zoveel vuile taal bijbrengen dat zijn ziel voor eeuwig verdoemd zal zijn.' Maar toen ze de prins naar deze vrouw van de straat brachten en zij hem probeerde allerlei liederlijke taal te laten uitkramen, weigerde hij met de woorden: 'Ik ben geboren om koning te worden en ik zeg die woorden niet!' Met andere woorden: wanneer jij het kind van de Koning bent, zullen je woorden dat moeten uitstralen. Ten slotte heeft Petrus het over 'vrede nastreven' (v.11). Vredestichter zijn vergt moed. Overal zijn mensen boos over de economie, de gezondheidszorg, de werkloosheid en zo ongeveer alles wat je maar kunt bedenken. Een vredestichter is niet hetzelfde als een vredebewaarder. Vredebewaarders zijn op zoek naar manieren om de vrede te bewaren door een delicate balans te bewaren tussen beide partijen. Vredestichters gaan tot de kern van het conflict en helpen mensen vrede met elkaar te sluiten.