

**Zondag 25 december - Eerste kerstdag**

*'En er waren herders...'* (Luc. 2:8)(NBG).

Op je knieën.

Het kerstverhaal gaat als volgt: '... herders... hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen... De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt' (Luc. 2:8-12). Heb je je wel eens afgevraagd waarom de engel het eerst tegen herders sprak? Mensen die het laagste baantje hadden op de maatschappelijke ladder? Denk je even in: als hij had gesproken tot kerkleiders, dan hadden zij hun leerboeken en kerkraden moeten raadplegen. Was hij verschenen aan beroemdheden, dan hadden ze moeten checken wie er toekeek. Was hij aan managers verschenen, dan hadden zij hun agenda's en spread sheets moeten raadplegen. Daarom bracht hij het grootste nieuwsbericht aller tijden aan mensen die geen bijbedoelingen hadden, geen reputatie om te beschermen en geen ladder om te beklimmen; mensen met nederige harten en open geesten; mensen met een eenvoudig, kinderlijk geloof. Begrijp je waar ik heen wil? Buiten Bethlehem staat ergens een kerk die de geboorteplaats van Jezus aangeeft. Achter het altaar is een grot met een in de vloer verwerkte symbolische ster. Je kunt de grot binnengaan, maar onder een voorwaarde: je moet knielen. De deur is te laag om er rechtop naar binnen te kunnen. God werkt nog steeds zo. Je vindt hem op gewone plekken. Maar om hem te kunnen ervaren moet je op je knieën.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.*

*UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.*

*Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.*

*Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:*

*tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*

*Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

**Maandag 19 december**

*'Het moet u tot grote blijdschap stemmen... als u allerlei beproevingen ondergaat'*

Beproevingen.

*(Jak. 1:2)(NBV).*

Jakobus schrijft: 'Het moet u tot grote blijdschap stemmen... als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid... [dan] zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming' (Jak. 1:2-4). En Petrus schrijft: 'Wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks' (1 Petr. 4:12). Beproevingen vormen de gemeenschappelijke draad die ons verbindt. Wanneer je er eentje achter de rug hebt, is de volgende waarschijnlijk alweer in aantocht. Daarom zei Jakobus ook niet 'indien' maar 'wanneer' (zoals HSV en NBG ook vertalen) u allerlei beproevingen ondergaat. Wat valt op? 1) Beproevingen heb je in soorten en maten. Je hebt ze op fysiek, emotioneel, financieel en relationeel gebied. Ze zijn niet standaard. Sommige zijn schokkend, zoals het onverwachte verlies van een dierbare; andere houden lang aan, zoals een heftige echtscheiding of een langdurige ziekte. Sommige spelen zich af in het openbaar, terwijl andere plaatsvinden in je eigen privéhele. Sommige zijn het gevolg van fouten van jezelf of een ander, andere hebben in de verste verte niets te maken met menselijke tekortkomingen. 2) Beproevingen stellen je geloof op de proef. Zij brengen je terug bij de basis en herinneren je eraan waar je prioriteiten zouden moeten liggen. Een bijbelleraar zei: 'Tijdens heftige beproevingen ga ik terug naar wat ik echt geloof, basiszaken als gebed en afhankelijkheid; ik word stil en wacht op God. Beproevingen dringen ons terug naar de basis van ons geloof waarop ons fundament rust, en zo wordt het een zuiverend en noodzakelijk proces.' 3) Beproevingen maken ons volwassen. Wanneer we lijden, willen we het liefst een snelle oplossing. Maar dat is niet altijd verstandig. Beproevingen zijn bedoeld om ons 'volkomen' te maken. Als je ze hun werk laat doen, kom je er sterker uit tevoorschijn.

**Dinsdag 20 december**

*'Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op'* (Spr. 24:16)(NBV).

Wees niet bang om te falen (1).

Zolang je de angst om te falen niet overwint, zul je verstarren bij het vooruitzicht een risico te moeten nemen. Wanneer je faalt, is het van belang dat je eraan denkt dat je niet moet opgeven. De geschiedenis laat zien dat falen feitelijk een brug kan vormen naar succes. Op school was Napoleon nummer 42 in een klas van 43 kinderen. Toch vormde hij een leger dat een groot deel van de wereld veroverde. George Washington verloor twee derde van zijn veldslagen, maar won tegen alle verwachtingen in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en veranderde de geschiedenis van Amerika. Albert Einstein was zo'n trage leerling dat hem werd aangeraden zijn studierichting natuurkunde om te zetten in een andere, toch wordt hij beschouwd als de vader van het atoomtijdperk. Wanneer je aan deze namen denkt, denk je niet aan hun mislukkingen, maar aan hun bijdragen aan de wereld. Pas wanneer je jouw mislukkingen als definitief ziet, ben je ook definitief een mislukkeling. Falen is geen gebeuren, het is slechts een mening, en zolang het jouw mening niet is, kun je terugkomen en wel slagen. 'Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op.' In zijn eerste inaugurele toespraak zei Franklin Roosevelt tegen zijn land: 'Het enige dat we hebben te vrezen is vrees zelf.' Falen is niet fataal; je kunt opnieuw beginnen. Maar de angst om te falen zou wel fataal kunnen blijken voor je doelen. Die angst weerhoudt je namelijk van nieuwe pogingen. Nadat hij elk mogelijk scenario had opgesomd dat ons zou kunnen overkomen, zoals tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard, schrijft Paulus: 'Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad' (Rom. 8:37). Daarom is het woord voor vandaag voor jou - wees niet bang om fouten te maken.

**Woensdag 21 december**

*'Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op' (Spr. 24:16)(NBV).*

Wees niet bang om te falen (2).

Goede honkbalspelers raken de bal maar drie van de tien keer. Hoe kunnen ze leven met zo'n hoog misluktingspercentage? Door zich te richten op de wet van het gemiddelde. Ze weten dat ze als ze met de knuppel blijven zwaaien, uiteindelijk wel een keer op het honk zullen komen. In 1952 deed hardloper Roger Bannister mee met de Olympische Spelen en eindigde als vierde. Het was hem niet gelukt een medaille te halen. Maar hij weigerde op te geven. Tot aan die dag hadden deskundigen het voor onmogelijk gehouden om de mijl binnen de vier minuten te lopen. Toch was dat Bannisters doel. En op 6 mei 1954 werd hij de eerste man die daarin slaagde. Nu doen hardlopers het regelmatig. Wat wil ik hiermee zeggen? Als jij weigert op te geven wanneer je faalt, zul je uiteindelijk slagen. Je moet alleen bereid zijn weer op te staan en door te gaan. In 1832 stelde Abraham Lincoln zich kandidaat voor het Huis van Afgevaardigden maar werd niet verkozen. In 1833 ging het mis met zijn bedrijf. In 1835 stierf zijn geliefde. In 1836 had hij een zenuwzinking. In 1838 werd hij verslagen als Speaker of the House in Illinois. In 1834 werd hij niet herkozen in het Congres. In 1854 kwam hij niet in de Senaat. In 1856 werd hij geen vicepresident. In 1858 kwam hij weer niet in de Senaat. Maar tegenwoordig wordt hij beschouwd als een van Amerika's grootste presidenten. Een wijs man concludeerde: 'Het is een misvatting te veronderstellen dat mensen alleen slagen als ze succes hebben; vaak slagen zij na mislukkingen.' En jij bent niet verslagen zolang het verleden je focus van de toekomst niet afhaalt. Wees dus niet bang om te falen.

**Donderdag 22 december**

*'Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op' (Spr. 24:16)(NBV).*

Wees niet bang om te falen (3).

De psalmist schreef: 'Voor ik vernederd werd, tastte ik mis, nu houd ik mij aan uw woord' (Ps. 119:67). Door het verkeerd te doen leerde hij het uiteindelijk goed te doen. De waarheid is dat falen op één terrein kan leiden tot verkenning van andere terreinen. De meeste successen in het leven zijn gebaseerd op het principe van vallen en opstaan. Vaak betekent falen niet dat je je doel niet bereikt, maar gewoon dat je het niet probeert. Falen kan je feitelijk helpen je succesgebied te ontdekken. Wanneer je bijvoorbeeld een hekel hebt aan je werk, zul je er waarschijnlijk fouten in maken. Toch zul je misschien door het verliezen van die gehate positie gedwongen worden na te jagen wat je wel graag doet en waartoe je geroepen bent.

Een ander voordeel van falen is dat het je minder kritisch maakt t.o.v. andere mensen. Wanneer je weet wat falen is, kom je sympathieker over. In plaats van met een beschuldigende vinger te wijzen zie je de behoefte om een handje te helpen. In plaats van domme dingen te zeggen als 'ik kan niet geloven dat je dit gedaan hebt,' herinner jij je de put waar God jou uitgehaald heeft en zeg je dankbaar en nederig: 'Ik ken dat, ik ben daar ook geweest.' Je kent de pijn van falen en je voelt andermans pijn vanwege je eigen ervaring. Dit maakte een betere vriend van je, een betere mentor en een beter voorbeeld van genade. Jezus zei tegen Petrus: 'weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken' (Luc. 22:31-32).

**Vrijdag 23 december**

*'Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op' (Spr. 24:16)(NBV).*

Wees niet bang om te falen (4).

Salomo schrijft: 'Als er geen runderen zijn, kan de voederbak leeg blijven, de kracht van ossen biedt een rijke oogst' (Spr. 14:4). Als jij vasthoudt aan een altijd mooie nette stal, dan zul je een lege stal hebben. Wil je een grote oogst, dan heb je een flinke os nodig met een goede eetlust, die veel mest produceert. Besluit jij voorbeeld dat je kinderen wilt, dan heb je daar veel plezier van, maar ook veel rommel. Binnen enkele minuten kunnen kinderen een huis als een showroom veranderen in een zwijnenstal. Je hebt dus een keus: leef voor jezelf en geniet van een minder gecompliceerd leven, of aanvaard de problemen die het hebben van een gezin met zich meebrengt. Zelfs in het woordenboek komen de woorden streven en strijd vóór het woord succes. John Maxwell schrijft: 'Op enig moment moet je een overstap maken van geloven in de droom naar de prijs betalen voor de droom. Geen droom wordt werkelijkheid zonder dat iemand ervoor betaalt. En deel van de prijs die je zult moeten betalen is het leren van de fouten die je maakt. Je kunt elk successeminar bijwonen, elk succeshandboek lezen en elke succesmentor volgen, maar de prijs moet altijd worden betaald in moeiten en mislukkingen. Er is niemand in de wereld die iets heeft bereikt zonder er een prijs voor betaald te hebben. Sommige mensen betalen met hun leven of hun vrijheid. Andere betalen door bepaalde keuzes op te geven of financieel of relationeel in te leveren. Maar hoe het ook zij, iedereen betaalt.'

**Zaterdag 24 december**

*'De maagd zal... een zoon baren...' (Matt. 1:23)(NBV).*

De waarheid over de maagdelijke geboorte.

De hemel kondigde de geboorte van Jezus aan met de volgende woorden: 'De maagd zal... een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven,' wat in onze taal betekent 'God met ons'. Is het niet merkwaardig dat de eerste mensen die twijfels zetten bij het wonder van de maagdelijke geboorte, religieuze leiders waren? De farizeeën zeiden tegen Jezus: 'Wij zijn geen bastaardkinderen' (Joh. 8:41). Hun insinuatie was helder en hard. Jezus kon immers niet naar Jozef wijzen en zeggen dat het zijn vader was. Laat een ding duidelijk zijn: Jezus moest mens zijn om te kunnen sterven, en hij moest God zijn om te kunnen redden. Jij bent het kind van een aardse vader, dus ben je 'geboren in zonde'. Maar Jezus was het kind van een hemelse Vader, en zo verbrak hij de genetische cyclus van zonde voordat hij was geboren. In het Oude Testament moest een offerlam zonder smet (geboortedefect) of blaam (iets wat gaandeweg was opgepikt) zijn. Aangezien Jezus noch geërfde zonde noch gepraktiseerde zonde kende, voldoet hij als 'het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt' (Joh. 1:29). De maagdelijke geboorte berust op waarheid omdat: a) een engel van de Heer het aankondigde (Matt. 1:20); b) Maria's toekomstige echtgenoot het accepteerde (Matt. 1:24); c) haar nicht Elisabet de boodschap ontving door een goddelijke openbaring (Luc. 1:41:42); d) het verhaal geschreven werd door een gerespecteerd arts die alle betrokkenen goed kende: 'Het leek ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u... op schrift te stellen, om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent' (Luc. 1:3-4).