

Zondag 1 januari

'Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen' (Luc. 5:4)(NBV).

Dit jaar het diepe in.

Iemand heeft eens gezegd dat middelmatigheid slechts het beste van het slechtste is en slechtste van het beste. Is dat wat jij wilt voor dit jaar? Nee? Dan moet je bereid zijn je veilige zone te verlaten en te gaan waar God je brengen wil. Nadat ze de hele nacht hadden gevist en niets hadden gevangen, zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.' Met andere woorden: verlaat de veilige kustlijn en wees bereid de heftigheid van de storm onder ogen te zien, in de wetenschap dat God bij je is. Helen Keller, de vrouw die ongelofelijke uitdagingen het hoofd bood, zei: 'Een gevoel van veiligheid is een mythe. We ervaren het niet om de doedeenvoudige reden dat het niet bestaat. Gevaar of mislukkingen vermijden is op de lange duur niet veiliger dan een regelrecht risico. Het leven is of een uitdagend avontuur of helemaal niets.' Naar het diepe gaan betekent doelen stellen, plannen maken om die te bereiken en erop aangesproken mogen worden. Het vereist dat je in de pas loopt met Gods wil, je angsten onder ogen ziet en de achterliggende beloningen ontdekt. Het vraagt erom dat je in de spiegel kijkt en respecteert of corrigeert wie je wordt. Het vraagt om een stuk toewijding aan iets wat groter is dan jezelf, zelfs wanneer anderen het niet begrijpen. Het betekent een houding van 'ik zal niet vrezen want u bent met mij'. Het betekent grote dingen ondernemen voor God. Denk aan het begin van dit nieuwe jaar even terug aan Gods goedheid. Check het prijskaartje aan zijn wil voor je leven, vergelijk het met wat je tot nu toe betaalt, en leg de beloningen dan naast elkaar. Vaar vervolgens naar diep water en kijk niet om!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

Maandag 26 december - Tweede kerstdag

'Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan... Want met eigen ogen heb ik de redding gezien' (Luc. 2:29-30)(NBV).

Simeon.

'Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken... Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: 'Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan... Want met eigen ogen heb ik de redding gezien' (v.25-30). Het verhaal van Simeon leert ons drie belangrijke waarheden. Nummer een: Hoe lang het ook duurt, als je de Heer zoekt, zul je hem vinden. Of, beter nog, zal hij jou vinden en zich aan je openbaren. Nummer twee: God en niet jij kiest het tijdstip en de manier waarop hij tot je zal komen. Simeon kreeg Christus' drie en half jaar durende bovennatuurlijke verbazingwekkende bediening niet te zien. Hij zag slechts de pasgeboren baby in de armen van Maria. Maar hij zag God en dat was genoeg voor hem. Nummer drie: ook al was hij 'een vroom man', hij beseftte dat hij pas kon sterven als hij de Heer had ontmoet en aanvaard. Sommigen van ons willen niet sterven zolang we de wereld niet hebben gezien. Simeon wilde niet sterven zolang hij de Redder van de wereld niet had gezien. De vraag is dus: heb jij de Heer ontmoet? Is hij jouw persoonlijke Redder? Pas wanneer je het juiste antwoord hebt, ben je klaar om te sterven.

Dinsdag 27 december

'Uw geloof heeft u gered' (Luc. 17:19)(NBV).

Je geloof in werking stellen (1).

We worden zo in beslag genomen door wat we horen, zien en voelen dat we eerder via onze natuurlijke zintuigen te werk gaan dan via onze geestelijke. '... u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft' zegt 1 Petrus 1:4 echter. Het is je gelóóf dat de kracht van God activeert. Voordat een steen een diamant wordt, is het slechts koolstof onder grote druk. 'Zo [door de beproevingen] kan de echtheid blijken van uw geloof' zegt 1 Petrus 1:7. Moeiten stellen niet alleen eisen aan je geloof, maar tonen ook hoe diep het is. Je weet niet echt veel over je geloof wanneer je rekeningen zijn betaald, jij gezond van lijf en leden bent, je kinderen het goed doen en je huwelijk intact is. Maar wanneer de hel losbreekt en je vertrouwt erop dat God je erdoorheen helpt, dan weet je dat je geloof hebt. Soms denken we dat we het geestelijk beter doen dan we in werkelijkheid doen. Vaak echter is de vijand niet opgehouden met aanvallen, maar doet hij het niet meer op het natuurlijke maar op het geestelijke vlak. Hij doet een aanval op je geest, je rust, je vrede, je emoties en je gedachteleven. Wat kun je dan doen? Het schild van geloof opheffen en zijn vurige pijlen tegenhouden. 'Draag... als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden,' en gebruik het om hem terug te drijven (Efez. 6:17). Stel je geloof in werking. Zeg: genoeg is genoeg, en ga terugpakken wat de vijand van je geroofd heeft.

Woensdag 28 december

'Uw geloof heeft u gered' (Luc. 17:19)(NBV).

Je geloof in werking stellen (2).

Het Syrische leger had de stad in Samaria omsingeld en de bevolking kwam om van de honger. Vier melaatsen, die hadden geleefd van broodresten die mensen dagelijks over de muur gooiden, kwamen er al gauw achter dat ze in moeilijkheden waren. 'Ze zeiden tegen elkaar: 'Waarom zouden we hier de dood blijven afwachten?' (2 Kon. 7:3). Dus gingen ze het vijandelijk kamp binnen en ontdekten dat God een wonder had gedaan: daardoor waren de Syriërs in paniek op de vlucht geslagen en hadden ze al het voedsel, water en materieel achtergelaten. Wat leren we van deze vier melaatsen? Wanneer jij je geloof in werking stelt, zal God voor jou in actie komen. Maar je moet wel opstaan en zeggen: 'Als ik moet sterven, laat het dan zijn terwijl ik me ergens naar uitstrek, terwijl ik iets opbouw, terwijl ik ergens voor ga.' Als je het gevoel hebt dat het echt slecht met je gaat, moet je zeggen: 'Ik zal niet sterven, maar leven en de daden van de Heer verhalen' (Ps. 118:17). Met dat soort geloof trek je telkens opnieuw Gods aandacht.

Als je maar wanhopig genoeg bent, zal het je niet uitmaken wie God gebruikt, dan zul je bereid zijn alle hulp aan te nemen die hij je stuurt. De melaatse Naäman, een vijfsterren generaal in het Syrische leger, vernederde zichzelf en werd bereid te luisteren naar een meisje dat borden waste en bedden opmaakte in zijn huis. (Dat komt omdat zij een antwoord had van God!). Hij was zelfs bereid zeven keer kopje onder te gaan in de smerigste rivier van de hele buurt, om er schoon weer uit te kunnen komen (2 Kon. 5:1-9). Geloof zegt: 'Het maakt niet uit waar ik naartoe moet, wat ik moet doen of naar wie ik moet luisteren, wat God ook zegt: ik zal het doen.'

Donderdag 29 december

'Uw geloof heeft u gered' (Luc. 17:19)(NBV).

Je geloof in werking stellen (3).

'Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea... er kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden... Ze verhieven hun stem en riepen: 'Jezus, meester, heb medelijden met ons!' Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: 'Ga u aan de priesters laten zien.' Terwijl ze gingen werden ze gereinigd' (Luc. 17:11-14). In die tijd behoorden melaatsen tot het uitschot van de maatschappij, daarom leefden ze bij elkaar in een kolonie. Het probleem is echter dat je niet gezond kunt worden als je rondhangt met mensen die er net zo aan toe zijn als jij. Dat is waarom je het probleem bij Jezus moet brengen. Zie je dat er staat dat Jezus door het gebied trok? Jezus ging niet naar de leprozenkolonie toe, hij kwam er toevallig langs. Wat doe je als jij je leven, je familie, je vreugde, je financiën kwijtraakt en Jezus jouw kant niet op lijkt te kijken? Je kunt gefrustreerd raken als je het gevoel hebt dat hij iedereen zegent behalve jou. Je kunt je afvragen wanneer jij aan de beurt bent. 'Ik heb u toch trouw gediend, Heer, toch lijkt het alsof iedereen het object van uw aandacht is behalve ik.' Het wordt tijd om uit te roepen: 'Jezus, heb medelijden met me.' Weg met waardigheid en decorum, wanhopige mensen bidden wanhopige gebeden en God beantwoordt die gebeden. Wat ook opvalt, is dat toen Jezus deze melaatsen voorbijliep, zij niet het bij de wet verplichte 'onrein' riepen. Nee, ze doorbraken het protocol. Wanneer je in slechte omstandigheden verkeert, moet je soms uitbreken om te kunnen doorbreken. Dan moet je doen wat David deed: 'Met mijn stem riep ik tot de Heere, en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg' (Ps. 3:4)(HSV). Kom op, als je een antwoord wilt, moet je je geloof in werking stellen!

Vrijdag 30 december

'Uw geloof heeft u gered' (Luc. 17:19)(NBV).

Je geloof in werking stellen (4).

Laten we nog een keer kijken naar de tien melaatsen die Jezus genas. In het eindstadium van hun ziekte begon het vlees letterlijk van hun lichaam af te vallen. Maar zie je dat Jezus hen niet de handen oplegde en niet voor hen bad? Hij sprak de ziekte niet eens toe. In plaats daarvan gaf hij ze opdracht zich aan de priester te laten zien. Dat is vreemd. Sommigen vinden het misschien wel belachelijk. Maar voordat God het wonderbaarlijke doet, vraagt hij je soms het belachelijke te doen. Wanneer hij je opdraagt om iets te doen, lijkt het soms zelfs niet eens gerelateerd te zijn aan waar je überhaupt voor bad! Als dat gebeurt, moet je een besluit nemen: aan hem twijfelen of aan hem gehoor geven. Niet eindeloos discussiëren over het probleem, maar gewoon doen wat hij je gezegd heeft. Soms zal God je een woord geven en lijkt het niet te werken, maar het werkt wel, al ziet het er niet naar uit. Het geloof waarop God reageert, vraagt niet om verklaringen. 'Terwijl ze gingen werden ze gereinigd' (Luc. 117:14). 'Terwijl ze gingen,' staat er! De Bijbel zegt: 'Door de Here worden de schreden van de man bevestigd...' (Ps. 37:23)(NBG). Wanneer God je iets opdraagt, stap er dan in. Probeer je het even voor te stellen: terwijl ze lopen, groeien hun tenen weer aan. Terwijl ze zich in gehoorzaamheid aan zijn woord in beweging zetten, wordt een stompje weer een vinger. Niet stoppen nu. Doorlopen! '... hij die dit goede werk bij u begonnen is, zal het ook voltooien...' (Fil. 1:6). Sta op in geloof en verklaar: ik kom terug!

Zaterdag 31 december

'... vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft...' (Kol. 3:13)(NBV).

Begin het nieuwe jaar goed.

Wil je het nieuwe jaar goed beginnen, dan moet je jezelf bevrijden van alle wrok waaronder je gebukt gaat. Philip Yancey beschrijft vergeving als iets onnatuurlijks en zegt: 'Je vindt geen dolfinen die haaien vergeven omdat ze hun vriendjes hebben opgegeten. De dierenwereld is letterlijk een meedogenloze wereld.' Bitterheid is een natuurlijke reactie als je bezeerd bent. Vergeving daarentegen is bovennatuurlijk en vereist Gods genade als hulp. Maar vergeet niet dat Jezus gezegd heeft: 'Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven' (Matt. 6:15). Menselijkerwijs heeft God geen enkele reden om je zonden te vergeven, toch gaan de overtredingen die hij je elke dag weer vergeeft, alles wat jij anderen ooit zal hoeven te vergeven, verre te boven. Door te vergeven verander je de hele dynamiek. Je opent de deur van een gevangenis waar je zowel gevangene als bewaker bent en je bevrijdt jezelf en de ander. Wrokgevoelens isoleren je niet alleen van mensen die ooit je vrienden waren, ze verkorten in wezen je leven doordat ze dodelijke enzymen produceren die bijdragen aan tal van fysieke kwalen. Iemand vertelde zijn counselor: 'Ik zou wel willen dat mijn broer op mijn bruiloft kwam, maar we hebben elkaar al jaren niet meer gesproken.' De counselor vroeg hoe dat gekomen was. Na enig nadenken zei de man: 'Het klinkt idioot, maar dat weet ik niet eens meer.' Vervreemding is het natuurlijke gevolg van een onverzoenlijke geest; vergeving keert die trend door gebroken relaties te herstellen en te helen. Het is een medisch feit dat vergeving jaren aan je leven toevoegt. In de regel merk je dat als je praat met mensen boven de tachtig: die hebben vrede met zichzelf omdat ze hebben geleerd te vergeven en los te laten.