

**Zondag 8 januari**

*'In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt' (Ps. 4:2)(HSV).*

Versterk je geloof.

Wanneer God je wil laten groeien, doet hij dat door middel van 'benauwdheid'. Sterkere spieren krijg je door meer gewicht te heffen. Wanneer een spier belast wordt, kreun je. Maar als je volhardt, wordt die spier sterker en waar je vorige week om kreunde, kun je nu om lachen. Wie heeft gezegd dat het christelijk leven gemakkelijk zou zijn? God niet! Zijn Woord vergelijkt het met een slagveld, niet met een rozentuin. 'Lijd verdrukkingen als een goed soldaat' staat er in 2 Tim. 2:3 (HSV). Satan heeft het als eerste op je geloof gemunt! Jezus zei tegen Petrus: '... weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken' (Luc. 22:31-32). Net zoals je het koren van het kaf scheidt, zo wil satan jou scheiden van je geloof. Petrus overleefde deze aanval niet alleen, maar groeide erdoor en schreef: 'Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks' (1 Petr. 4:12). Omdat we nogal eens gauw geschokt zijn wanneer beproevingen op ons pad komen, richt Petrus zich op onze houding tegenover aanvallen. Hij wil dat we weten hoe we moeten denken als we worden aangevallen en dat we begrijpen waartoe de strijd dient. Satan kan je gezondheid aanvallen, maar hij is uit op je geloof. Hij kan je financiën aanvallen, maar hij is uit op je geloof. Als hij je vertrouwen in God en zijn Woord kan vernietigen, wint hij en verlies jij. Daarom is het woord voor vandaag voor jou: versterk je geloof.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2011. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)  
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

**Maandag 2 januari**

*'... want voor God is niets onmogelijk...' (Luc. 1:37)(NBV).*

Beperk God niet!

'... want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt' zegt Filippenzen 2:13. De droom die je niet loslaat en de uitdaging die je dag en nacht bezighoudt... vaak is het God die 'het willen en handelen bij je teweegbrengt'. Als je het geloof hebt om zijn roep te beantwoorden, zul je dingen bereiken die je nooit voor mogelijk had gehouden. Thomas Edison zei: 'Als we alles deden waartoe we in staat waren, zouden we nog verbaasd staan over onszelf.' Laat je niet weerhouden door je achtergrond, je vooropgevatte meningen, je huidige problemen, je oude fouten, je twijfels of meningen van anderen om de persoon te worden die God voor ogen heeft. Robert Kriegel en Louis Patler schrijven in een grensverleggend boek voor zakenmensen: 'We hebben geen idee van de menselijke limiet. Alle tests, stopwatchen en eindstrepen ter wereld kunnen het menselijk potentieel niet meten. Wanneer iemand zijn droom najaagt, gaat hij veel verder dan zijn ogenschijnlijke grenzen. Het potentieel dat in ons ligt opgeslagen, is onbegrensd en nog grotendeels onaangeboord. Wanneer we aan limieten denken, creëren we ze ook.' Israël deed dat; zij begrepen God. 'Zij dachten niet aan zijn helpende hand' (Ps. 78:42). Als gevolg daarvan stierven zij in de woestijn. Sharon Wood, een van de eerste vrouwen die de Mount Everest beklimde, zei: 'Het was geen kwestie van fysieke kracht, maar van innerlijke kracht. De overwinning zat in mijn eigen denken. Ik moest door die barrières van zelfopgelegde beperkingen heen en doorstoten tot het goede materiaal, het materiaal dat potentieel heet en waarvan we 90% bijna nooit gebruiken.' De bijbeltekst dat voor God niets onmogelijk is, is niet alleen een mooie uitdrukking, maar de absolute waarheid!

**Dinsdag 3 januari**

*'Blijf bidden...' (Kol. 4:2)(NBV).*

Bid elke dag.

Een meisje gooide elke avond voor het slapengaan een schoen onder bed. Toen haar moeder naar de reden vroeg, antwoordde ze: 'Mijn zondagsschooljuf zei dat als ik 's morgens moet knielen om mijn schoen te zoeken, ik er gauwer aan denk om gelijk te bidden.' Nou ja, als het je helpt, gooi je schoen dan maar onder bed! Bidden is de levenskracht die ons geestelijk ondersteunt. David schreef: 'Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u... Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen?' (Ps. 42:2-3). Jack Hayford schrijft: 'Ik was op vakantie gegaan; ik had het echt nodig! Het was heerlijk om naar het strand te gaan. Maar tegen de vierde dag merkte ik dat ik me leeg voelde vanbinnen. Toen drong het tot me door dat ik al vier dagen niet in de Bijbel had gelezen, niet had gebeden of gezongen. Een beetje het 'de boel de boel' gevoel. We waren zo druk met de kerk bezig geweest dat we een tijdje niets 'goddelijks' wilden. Maar plotseling werd ik teruggefloten door de innerlijke leegte die ik voelde. Door die ervaring leerde ik dat ik niet fysiek of emotioneel kan herstellen als ik het geestelijke aspect verwaarloos.' 'Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar,' zegt de Bijbel. Pas wanneer je tijd in Gods aanwezigheid hebt doorgebracht en kracht uit hem hebt geput, zul je zijn opgewassen tegen de uitdagingen die je op enig moment te wachten staan.

**Woensdag 4 januari**

*'En wie ben ik volgens jullie?' (Matt. 16:15)(NBV).*

Door wie word jij beïnvloed?

Matteüs schrijft: 'De farizeeën en de sadduceeën kwamen hem [Jezus] op de proef stellen met de vraag hun een teken uit de hemel te tonen' (v.1). De farizeeën waren gebonden door tradities en waren dus tegen alles wat nieuw was. De sadduceeën waren gebonden door rede en waren dus tegen alles wat bovennatuurlijk was. Aangezien Christus kwam met een nieuwe openbaring van God en een nieuwe dimensie van zijn kracht, stelden zowel de farizeeën als de sadduceeën zich tegenover hem op. Daarom waarschuwde Jezus zijn leerlingen: 'Wees terdege op je hoede voor de zuurdesem van de farizeeën en de sadduceeën' (v.6). In een cultuur waar mensen gebruik maakten van gist om brood te bakken, kwam Christus' punt luid en duidelijk over. Net zoals gist in stilte werkt en zich langzaam verspreidt, zo werken twijfel en ongeloof op dezelfde manier in ons hart en verstand.

Vervolgens stelde Jezus zijn leerlingen twee vragen. De eerste: 'Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?' (v.13). Hij wilde dat ze wisten wanneer hun denken negatief werd beïnvloed door hun omgeving, zodat ze zich ertegen konden wapenen. De tweede vraag: 'En wie ben ik volgens jullie?' (v.15). Onmiddellijk kwam Petrus met het antwoord op de proppen: 'U bent de messias, de Zoon van de levende God' (v.16). 'Daarop zei Jezus tegen hem: 'Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel' (v.17). Er zijn dingen die mensen je kunnen leren, en als je verstandig bent, zul je ernaar luisteren. Maar er zijn ook dingen die alleen de Heer aan je kan openbaren en als je verstandig bent, zul je daarnaar luisteren en doen wat hij zegt.

**Donderdag 5 januari**

*'Mogen liefde en trouw je nooit verlaten...' (Spr. 3:3)(NBV).*

Omgaan met ontslag (1).

Een consultant zegt: Ik herinner me het telefoontje als de dag van gisteren. Mijn baas zei dat ze me niet meer nodig hadden. Op dat moment dacht ik dat mijn leven voorbij was. Achteraf besef ik dat het nog maar net begon.' Helaas komen ontslagen tegenwoordig vaker voor, maar er zijn manieren om er goed mee om te gaan. Laten we er eens een paar bekijken. Als jij de werkgever bent: een generaal heeft andere talenten nodig dan het voetvolk. Ontslaan gaat niet alleen over de mensen die je laat gaan; de mensen die blijven, houden in de gaten of jij wel meelevend, vertrouwenswaardig en transparant bent. Als jouw daden iets anders laten zien, dan zullen de ontslagen een negatief effect hebben op moraal, productiviteit en prestaties. Zorg jij voor een vertrouwensbreuk, dan kan het een desastreus effect hebben op het bedrijf. Hoe pak je het dus aan? a) Communiceer! Communiceer! Communiceer! Ga bij je mensen zitten en geef ze zoveel mogelijk informatie. b) Leg de situatie en de financiële toestand uit; laat ze weten waar de organisatie staat. Leg uit waarom je mensen moet laten gaan. Begrijpen mensen dat eenmaal, dan zijn ze eerder geneigd het te accepteren. c) Wees eerlijk. Laat werknemers weten waar zij staan. Dat weten ze liever wel dan niet. Ze hebben liever zekerheid dan onzekerheid - zelfs als het slecht nieuws is. d) 'Mogen liefde en trouw je nooit verlaten.' Behandel mensen die je wegstuurt nooit als een nummer. Behandel ze correct en je andere werknemers behandelen jou correct. Bied steun, leiding, training, bemoediging en hoop. e) Vererger de pijn niet door meerdere ontslagrondes. Doe het liever in een keer als het kan.

**Vrijdag 6 januari**

*'Doe alles zonder morren en tegenspreken' (Fil. 2:14)(NBV).*

Omgaan met omslag (2).

Ben jij niet degene die ontslagen wordt, stel dan de 'niet-klagen-regel' in. De kans bestaat dat mensen in je omgeving op zoek gaan naar gelegenheden om over het bedrijf te klagen. Zorg dat je niet een van hen bent. 'Doe alles zonder morren en tegenspreken.' Laat je niet beïnvloeden door de negatieve houding van anderen. Probeer je doof te houden voor pessimisme en ga gewoon elke dag je best doen. Maak je onmisbaar door hard te werken, positief te blijven en bij te dragen aan het algehele welzijn van het bedrijf. Ben jij degene die ontslagen is, dan mag je best een paar dagen boos, verdrietig en ondersteboven zijn. Maar laat het dan los. Jezus zei: '... heb je een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft' (Mark. 11:25). Je bent volwassen als je in staat bent een onrechtvaardigheid te verdragen zonder je gram te willen halen. Vergeef het bedrijf. Vergeef je baas. Laat de bitterheid los. Je kunt de toekomst niet scheppen door in het verleden te blijven hangen. Vraag je af wat je van deze ervaring kunt leren en gebruik de uitdaging om naar nieuwe mogelijkheden te zoeken. John Gardner zei: 'Aan de top beland zijn we niet op ons best; we zijn klimmers, op ons best wanneer de weg steil is.' Wie weet leidt je volgende stap tot een nieuwe en lonender carrière of tot meer tijd met je gezin of tot een betere plek. 'Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat' (Spr. 16:9). 'Vertrouw uw werken aan de Heere toe, en uw plannen zullen bevestigd worden' (Spr. 16:3)(HSV). '... maar bij God is alles mogelijk' (Matt. 19:26). Jij bent de enige die je eigen toekomst kan inperken!

**Zaterdag 7 januari**

*'Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met... vrede' (Rom. 15:13)(NBV).*

Omgaan met ontslag (3).

We gebruiken vaak het woord 'hoop' wanneer we willen dat er iets gebeurt waarvan we niet zeker weten of het gebeurt. We hopen dat de reparatie van de auto niet te duur zal uitpakken. We hopen dat onze kinderen het examen halen. We hopen dat het medisch onderzoek goed verloopt. Maar onze hoop is niet: heel hard hopen en dan gebeurt het wel; het is vertrouwen op God. Hoe houd je dan de hoop levend wanneer je geen werk meer hebt? Het is God die hoop geeft en wel aan hen die 'in het geloof' zijn, die hun vertrouwen hebben gesteld op hem. Jon Gordon zegt: 'De door de media aangezwengelde vlaag van paniek beïnvloedt onze collectieve psychologie negatief, mensen zijn meer gestrest dan ooit. Het is als een horrorfilm, wat je vreest gaat ook gebeuren. De economie is echter geen abstract gegeven. Zij wordt gecreëerd door onze gedachten en gedragingen. Hoe kunnen we dan nog vertrouwen hebben, wanneer alles waarop we hebben vertrouwd uit elkaar valt? Mijn antwoord is dit: we hebben ons vertrouwen gesteld op de verkeerde dingen en de scheuren zijn bloot komen te liggen. Het is een waarschuwing. Charles West zegt: "We keren ons tot God wanneer onze grondvesten staan te schudden en komen er dan pas achter dat God degene is die ze aan het schudden heeft gebracht." Zekerheid is een illusie. Er schuilt geen kracht in een bankrekening, geen vrede in een investering, ons werkelijke doel is geen pensioenfonds. We zijn bedoeld om op God te vertrouwen, echte kracht bestaat niet in wat sterk en zeker lijkt, maar in wat stil en ongezien is. In plaats van 's morgens tv te kijken, kun je beter een gebedswandeling houden, in plaats van een blik in de krant beter een blik naar boven werpen.' Gebed: 'Heer, soms is mijn hoop slechts een verlangen, maar hoop in u is anders. U geeft me vaste grond onder de voeten. Vandaag is mijn hoop gevestigd op uw trouw en uw belofte om in al mijn behoeften te voorzien. Dank u wel. Ik weet dat u het zult doen. Amen.'