

**Zondag 15 januari**

'Allen zien hoopvol naar u uit...' (Ps. 145:15)(NBV).

Verwacht goede dingen van God.

Toen God zichzelf bij Abraham introduceerde, deed hij dat met de naam El Shaddai, wat 'Algenoegzame' betekent. En vandaag zegt God tegen je: 'Ik zal alles zijn wat je nodig hebt.' Nu weet je wel dat God daartoe in staat is, maar soms vraag jij je misschien af of hij het wel wil. Alleen een openbaring van Gods bekwaamheid volstaat niet, voor een solide fundament onder je geloof moet je ook geloven dat hij het inderdaad zal doen.

Op een dag kwam een melaatse man bij Jezus en zei: 'Als u wilt, kunt u mij rein maken.' Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het...' (Marc. 1:40-42). Laat je niet door satan overtuigen dat God misschien voor je zal zorgen, maar misschien ook niet. De Bijbel zegt: 'Mijn God zal... elk tekort van u aanvullen...' (Fil. 4:19). Merk op dat de Bijbel niet zegt: 'God is macht' maar 'God is liefde'. De Bijbel focust op zijn bereidheid zijn macht aan te wenden, niet op de macht zelf. Omdat God een hart van liefde heeft, zal hij zijn macht aanwenden om in jouw behoeften te voorzien. Het doet God in feite veel plezier om in jouw behoeften te voorzien. 'Genadig en liefdevol is de Heer, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de Heer voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping... Allen zien hoopvol naar u uit, u geeft voedsel, op de juiste tijd. Gul is uw hand geopend, u vervult het verlangen van alles wat leeft' (Ps. 145:8-9&15-16). God beantwoordt je gebed misschien niet op de manier waarop hij het volgens jou zou moeten doen, of misschien niet wanneer hij het volgens jou zou moeten doen, maar als jij hem vertrouwt, zal hij antwoorden op de manier die voor jou het beste is.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)  
Referenties van The Word for Today zijn op de website vermeld.*

**Maandag 9 januari**

'Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken'  
(1 Joh. 3:1)(NBV).

God houdt van je!

God weet alles over jou wat er te weten valt, over je verleden, je heden en je toekomst. Niets ontgaat hem. Hij kent je naam: 'Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!' (Jes. 43:1). Hij kent je adres: 'Ik weet waar u woont' (Openb. 2:13). En het meest verbazingwekkende: hij weet alles van je en toch houdt hij van je! Hij zegt niet: 'ik houd van je als'. God kent geen 'indiens'. Zijn liefde voor jou was er al voor je geboren werd en zal er nog zijn als je er niet meer bent. 'Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook.' Betekent dit dat het God niet uitmaakt wat we zeggen of doen? Nee, onvoorwaardelijk houden van betekent niet houden van zonder enige betrokkenheid. Soms verwarren we onvoorwaardelijke liefde met onvoorwaardelijke goedkeuring. God hecht geen goedkeuring aan verraad, egoïsme, trots, oneerlijkheid, lust, wrok of enige andere vorm van zonde. Dit gaat lijnrecht in tegen de liefde die God in ons hart wil leggen. Gods onvoorwaardelijke liefde betekent alleen dat hij van ons blijft houden, ook als wij het verprutsen. Het betekent dat hij op ons wacht zoals de vader die op zijn verloren zoon wachtte. Het is belangrijk dat we vasthouden aan de waarheid dat God nooit ophoudt met van ons te houden, zelfs wanneer hij gegriefd is door wat we doen. Waarom dat zo belangrijk is? Omdat Gods liefde de magneet is die ons elke keer weer naar hem toe zal trekken.

**Dinsdag 10 januari**

'De naam van de Heer is een sterke toren...' (Spr. 18:10)(NBV).

Wanneer je wordt aangevallen.

Voormalig onderzeesbootkapitein Martin Niemöller was een van degenen die zich uitspraken tegen Hitler. Zoals te verwachten viel, werd hij gearresteerd en gevangengenomen. Op weg naar een ontmoeting met zijn aanklagers in de rechtszaal liep hij door een ondergrondse tunnel toen hij de volgende woorden hoorde: 'De naam van de Heer is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.' Niemöller schrok. Er was niemand in de buurt die dat had kunnen zeggen. Had God hoorbaar tot hem gesproken? Het maakte uiteindelijk niet uit, want God gebruikte zijn Woord om een van zijn kinderen te versterken en bemoedigen. Waarschijnlijk had een christelijke bewaker dat vers aangehaald. Die moest hebben geweten dat de akoestiek in de tunnel ervoor zorgde dat iemand aan de ene kant iets kon fluisteren wat een eind verderop te horen was. Niemöller werd vrijgesproken, maar nog wel zeven jaar vastgehouden. Toen de aanklager vroeg hoe een vrijgesproken man gevangen kon worden gehouden, antwoordde Hitler dat het zijn persoonlijke gevangene was. Jezus zei: 'Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij... vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je... want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel' (Matt. 5:11-12). Charles Swindoll schrijft: 'Wanneer je wordt gestraft terwijl je iets goeds doet, heb je een wolk van getuigen om je heen (Hebr. 12:1), trouwe mannen en vrouwen die het koninkrijk uitbreidden en de wereld tot een betere plek maakten en daar een hoge prijs voor betaalden. Vat moed, je strijdt aan de winnende kant.' De Bijbel zegt: 'Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd' (2 Tim. 3:12). Op het moment dat de celdeur werd dichtgesmeten, sloot Niemöller zich aan bij een gerenommeerd gezelschap heiligen, bereid om in dit leven moeiten te ondergaan om in een volgend leven met Christus te kunnen heersen.

**Woensdag 11 januari**

*'Daarom houden ook wij niet op... voor u te bidden' (Kol. 1:9)(HSV).*

Waar Paulus voor bad.

Kijk eens waar Paulus voor bad toen hij bad voor de mensen die hij liefhad: 1) Dat ze de wil van God zouden begrijpen. 'We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt.' Rome was geen gemakkelijke plek om christen te zijn, toch schreef Paulus: 'Uw gehoorzaamheid is overal bekend geworden...' (Rom. 16:19). Gehoorzaamheid aan Gods wil zou onze hoogste prioriteit moeten zijn. Wanneer jouw naam wordt genoemd, zou niemand moeten hoeven twifelen aan jouw toewijding aan Jezus. 2) Dat hun leven God zou behagen. 'Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig' (v.10). Wanneer je voor God staat om beloond te worden, zul je niet de woorden 'goed gezegd' of 'goed gepland' horen, maar 'voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar' (Matt. 25:21). 3) Dat ze zouden slagen in het werk dat God ze gegeven had. 'U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet' (v.10). Je kind te zien slagen, er is niets wat een ouder blijer maakt. En zo voelt God het ook als jij het goed doet. 4) Dat ze zouden volharden door uit zijn kracht te putten. '...en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen' (v.11). Net als een gloeilamp ben je voor stroom afhankelijk van een andere bron. Zolang je niet verbonden blijft met God, ben je geestelijk zwak. 5) Dat ze God zouden prijzen. 'Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht...' (v.12). Met andere woorden: leef vanuit een houding van dankbaarheid en met een hart vol aanbidding.

**Donderdag 12 januari**

*'Hierna kwam het woord des Heren tot Abram in een gezicht: Vrees niet...'*  
(Gen. 15:1)(NBG).

Wees niet bevreesd (1).

God vroeg Abraham iets heel moeilijks: '... Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn... Abram ging uit Charan weg, zoals de Heer hem had opgedragen' (Gen. 12:1-4). Als jij bang bent voor een verandering van baan, huis of gebied, vertrouw dan op dit Schriftgedeelte, want als verlost kind van God heb jij recht op de zegen van Abraham. Al onze angsten zijn feitelijk te herleiden tot deze twee vragen: 'Heer, zult u me beschermen en zult u voorzien in wat ik nodig heb.' God beantwoordt beide vragen voor Abraham: 'Wees niet bang, Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn' (Gen. 15:1). De woorden over het vorstelijk loon betekenen letterlijk: 'Ik ben je onfeilbare, onuitputtelijke, altijd toenemende bron van voorzieningen.' Wow! Je hoeft niet naar iemand anders toe voor bescherming of hulp. God geeft je rugdekking! En kijk eens wat er daarna gebeurde. God ging een verbond aan met Abraham (Gen. 15:17). Hij zei tegen hem: 'Ik zal voor jou en je nakomelingen zorgen zolang als je leeft.' Er was wel een probleem. 'Er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abram joeg ze weg' (Gen. 15:11). We kunnen hier iets uit leren. Ook al heeft God beloofd voor je te zorgen, je moet zelf de muizenissen wegsturen waarmee satan je denken bestookt. Hoe? Door vierkant te gaan staan op de beloften die God je in zijn Woord gedaan heeft.

**Vrijdag 13 januari**

*'Hierna kwam het woord des Heren tot Abram in een gezicht: Vrees niet...'*  
(Gen. 15:1)(NBG).

Wees niet bevreesd (2).

Onderzoekers hebben ontdekt dat ongeveer 40% van de dingen waarover we inzitten, nooit gebeurt. 30% is verleden tijd en daar is dus niets meer aan te doen. 12% gaat over zaken van anderen waarmee we sowieso niets te maken hebben. 10% gaat over echte of ingebeelde ziekte. Dat betekent dat maar 8% van de dingen waarover we inzitten, misschien kan gebeuren. Wetenschappers op de Yale universiteit hebben zelfs een zorgen-gen getraceerd. Maar ze zeggen dat het best te overwinnen is, mocht je het hebben geërd. Iemand heeft eens gezegd dat 'bezorgdheid slechts rente is die wordt betaald voor moeiten voordat ze plaatsvinden.' En in de meeste gevallen vinden ze nooit plaats. Denk je even in: wanneer jij je zorgen maakt, is er 92% kans dat jij rente betaalt over een schuld die niet eens de jouwe is. Hoe dwaas is dat? Neem vlieg angst bijvoorbeeld. Je zou 19.000 jaar lang dagelijks moeten vliegen voordat je de waarschijnlijkheid bereikt dat je meemaakt dat een vliegtuig neerstort. Toch is dit een van de zes meest gevreesde doodsoorzaken. Iemand anders heeft gezegd dat er 365 'vrees niets' in de Bijbel staan, eentje voor elke dag van het jaar. Wanneer jij je zorgen maakt, twijfel je aan God en geef je de duivel een ingang in je leven. Hoe lang ben je hier al mee bezig? Wanneer ga je daar een eind aan maken? In de wetenschap dat Abraham zijn vertrouwde plek en veilige basis zou gaan verlaten, zei God: 'Wees niet bang, Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn' (Gen. 15:1). En vandaag zegt God hetzelfde tegen jou.

**Zaterdag 14 januari**

*'Hierna kwam het woord des Heren tot Abram in een gezicht: Vrees niet...'*  
(Gen. 15:1)(NBG).

Wees niet bevreesd (3).

De titel van William Shakespeare's romantische komedie 'Much Ado About Nothing' werd ontleend aan het bijbelse verhaal over Jezus die het dochtertje van Jairo opwekte. Toen Jairo Jezus om hulp vroeg, was zijn dochter ernstig ziek. Terwijl Jezus en hij naar zijn huis liepen, stierf het kleine meisje. Toen zei Jezus tegen de aangeslagen vader: 'Wees niet bang, maar blij geloven' (Marc. 5:36). Toen ze bij het huis arriveerden, was iedereen in tranen. 'Waarom maken jullie zo'n misbaar,' vroeg Jezus (v.39). Het woord 'misbaar' betekent commotie, opschudding of drukte. Toen pakte Jezus het kind bij de hand en zei tegen haar dat ze moest opstaan. En tot ieders verbazing deed ze dat. Als Jezus doden kan opwekken, is er toch geen probleem te hoog gegrepen voor hem? Het wonder werd in gang gezet op het moment dat Jairo naar Jezus toeging. En als jij hetzelfde doet, breng jij jezelf in een positie om de benodigde resultaten te krijgen. Ga je zorgen voor veel misbaar, of ga je in geloof bidden, erop vertrouwend dat God je te hulp zal komen? Hoeveel energie en emotie verspil jij aan dingen die nooit verwezenlijkt worden? Of aan dingen die je niet onder controle hebt? Hoeveel nachten ga je nog langer wakker liggen, starend naar het plafond en denkend aan alles wat misschien zou kunnen gebeuren? Kun jij je voorstellen wat voor gevoel dat God geeft? Eigen je deze belofte toe: 'In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis' (Ps. 4:9).