

**Zondag 22 januari**

*'En wordt niet gelijkvormig... maar wordt hervormd...'* (Rom. 12:2)(NBG).

Gelijkgevoerd of hervormd? (4)

Elke keer dat we ons lichaam als een 'levend offer' aan God geven, zal onze koppige natuur rebelleren. Maar met Christus aan het roer kunnen we dat verbreken. 'En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken.' Wij hebben de keus: gelijkvormig worden of hervormd worden. Als je besluit dat je niet gelijkvormig wilt worden aan de wereld, leidt dat tot een hervormde ofwel getransformeerde levensstijl. Je oude natuur wil van nature gelijkvormig zijn en maakt je een slaaf van wereldse invloeden. 'Laat de wereld om je heen je niet in haar vorm duwen' zegt een andere vertaling. Je conformeren aan de waarden van de wereld, zoals sensualiteit, trots of controle, zal je beroven van de bevrijdende kracht van Christus die in jou leeft. En dat resulteert in een steeds terugkerende cyclus van schuld, falen en ontmoediging. Als je ervoor kiest je niet aan deze wereld aan te passen, opent het de deur naar je transformatie. Anders dan conformiteit, wat van buitenaf wordt geïnitieerd, zal je wandel met God een uiterlijke expressie worden van een innerlijke verandering. Het leven van kikkerdril wordt het leven van een kikker en het leven van een rups wordt het leven van een vlinder. Je wordt van binnenuit veranderd. Hoe dat in zijn werk gaat? '... hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst' (1 Joh. 4:4). Besluit niet alleen om je niet te conformeren, maar neem je ook voor om je denken te vernieuwen. In de Griekse tekst betekent dit dat jij Gods gedachten denkt in plaats van je oude eigen gedachten. En kijk dan eens hoe er een door de heilige Geest bekrachtigde transformatie in je dagelijks leven gaat plaatsvinden.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*

**Maandag 16 januari**

*'Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven...'* (Hebr. 11:6)(NBV).

Wat God van jou verwacht - geloof.

'Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloofd.' Weet je wat God van jou verwacht? Geloof! Hij wil dat jij je vertrouwen stelt op zijn woord, zijn karakter en zijn werken van trouw. Het is onmogelijk hem vreugde te geven als je dat niet doet. Het zou kunnen dat je huidige problemen te maken hebben met waar je bent in je geloofswandel met God. Dat betekent niet dat je geen geloof hebt als je door moeilijke tijden heengaat. Al zal een gebrek aan geloof je niet in moeilijkheden hebben gebracht, de sterkte van je geloof zal je er doorheen helpen. Moet je niet juist rationeel zijn? Jawel, maar ook weer niet zo rationeel dat je geen ruimte laat voor het bovennatuurlijke. Narcisme is de aanbidding van je eigen intellect. Wij zeggen: 'als ik het niet begrijp, geloof ik het niet.' Dan ben je in wezen je eigen god! Je gelooft niet echt in God, maar in jezelf. Wat ben je van plan te gaan doen wanneer het leven je met een probleem opzadelt dat jij niet kunt oplossen? Voordat Christus Lazarus opwekte uit de dood, vroeg hij Maria en Marta hem mee terug te nemen naar het graf, de plek waar ze waren gestopt te geloven, waar ze het uit onvermogen hadden opgegeven. Waarom deed hij dat? Omdat je pas op dat moment ontdekt dat God 'bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken' (Efez. 3:20).

**Dinsdag 17 januari**

*'Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden'* (Efez. 6:19)(NBV).

Bid voor je voorganger.

Paulus schreef aan de gelovigen in Efeze: 'Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie.' Bid jij voor je voorganger? Dat zou je wel moeten doen! Na Wilbur Chapmans eerste preek in zijn kerk in Philadelphia zei een man: 'Je bent best wel jong om voorganger te zijn van zo'n grote kerk als deze. Tot nu toe hadden we altijd oudere mannen. Ik vraag me af of het je zal lukken, maar aangezien je het evangelie predikt, zal ik je zoveel mogelijk helpen.' 'Wat een type,' dacht Chapman. Maar de man ging verder: 'Ik zal voor je bidden en er zijn nog een paar mensen die hebben besloten met me mee te bidden.' Later schreef Chapman: 'Ik voelde me al wat beter toen ik hoorde dat ze voor me zouden bidden. Al gauw werden de drie vijftig en de vijftig tweehonderd. Voor elke dienst kwamen ze bij elkaar om voor me te bidden. In een andere ruimte knielden achttien oudsten zo dicht om me heen dat ik ze kon aanraken als ik mijn hand uitstak. Ik stapte altijd de kansel op in het vertrouwen dat ik Gods zalving had in antwoord op de gebeden van al die mensen. Het preken ging me gemakkelijk af en was een ware vreugde. En wat was het resultaat? In de drie jaren die daarop volgden, werden zo'n elfhonderd mensen gered en aan de kerk toegevoegd, waaronder zeshonderd mannen. Het was de vrucht van de heilige Geest in antwoord op gebed. Gemeenteleden hebben veel meer te doen dan naar de kerk gaan als nieuwsgierige maar inactieve toeschouwers op zoek naar amusement en entertainment. Het is hun zaak om krachtig te bidden dat de heilige Geest de prediker zal bekleden met kracht en zijn woorden als dynamiet zal laten zijn.'

**Woensdag 18 januari**

*'... hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade' (Joh. 1:16)(HSV).*

Genade.

Gods genade voor ons is gratis en voor niets, zonder dat er enige voorwaarden aan verbonden zijn. God is in wezen toleranter en minder kritisch dan de meesten van ons. Wij waren die genade niet waard en verdienden hem niet, maar omdat we Christus toebehoren 'hebben wij uit zijn volheid allen ontvangen, en wel genade op genade [geestelijke zegen op geestelijke zegen, gunst op gunst en gave op gave].' Richard Neuhaus zei: 'Als je van het evangelie van Gods genade een wettische zedenpreek maakt, wordt het een slappe dwaalleer, die verkocht wordt aan teleurgestelde mensen die boos zijn omdat ze niet hebben ontvangen wat ze redelijkerwijs niet verwachtten.'

Wanneer je werkelijk het idee van genade begrijpt: 1) dan zul je opnieuw waardering hebben voor Gods gaven aan jou - zaken als verlossing en vergeving, de gave van het leven, gezondheid, plezier, muziek, schoonheid en vriendschap; 2) dan zul je minder kritisch zijn en je minder bekommeren om wat anderen doen. Wanneer jij leeft vanuit de vrijheid die met genade gepaard gaat, dan vind jij het prima dat anderen hun eigen koers gaan en beslissingen nemen die jij misschien niet zou nemen; 3) dan word je toleranter en minder kritisch. Dan let jij niet op uiterlijkheden gebaseerd op religieuze prestaties, maar zoek je naar authenticiteit en echte liefde voor God; 4) dan groei je geestelijk. David zei: 'Hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij ruimte...' (Ps. 18:20). Genade verbreedt je horizon zodat je nooit terug kunt naar waar je vandaan kwam.

**Donderdag 19 januari**

*'En wordt niet gelijkvormig... maar wordt hervormd...'* (Rom. 12:2)(NBG).

Gelijkgevormd of hervormd? (1)

Chuck Swindoll heeft gezegd: 'We denken graag dat we een stelletje stoere individuen zijn -een soort Lone Rangers. Maar in wezen hebben we er een hekel aan anders over te komen, om maar niet te worden uitgestoten, als fanatiek te worden gebrandmerkt of te worden afgewezen. Daarom passen we ons aan, worden we gelijkvormig. Je ziet het al in het kind dat graag wil behagen; in de tiener die zich op de groep richt; in de volwassene die zich afbeult om de burens bij te blijven.' Louter anders zijn om het anders zijn lijkt niet veel waarde te hebben, zelfs een averechtse uitwerking te hebben. Maar wat God van ons wil, is dat we bereid zijn radicaal te veranderen. '... vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen' (Rom. 12:1-2). Twee belangrijke opmerkingen om je te helpen dat doel te bereiken - ten eerste: hervormd worden of transformeren is iets wat bij gelovigen hoort. De ongelovige kan zonder Christus de controle die de wereld over hem heeft, niet verbreken, maar gelovigen is beloofd: 'want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst' (1 Joh. 4:4). Gods inwonende Geest stelt je in staat weerstand te bieden aan de druk van de wereld om je aan te passen aan haar wegen. Ten tweede: Gods oproep is dwingend. 'Ik vraag u, ik roep u op, ik vermaan u, broeders en zusters.' De oproep is niet optioneel. Het is van vitaal belang, het is een goddelijke gebiedende wijs! God is op zoek naar beschikbare vaten die bereid zijn om veranderd te worden zodat hij ze kan gebruiken. Ben jij bereid om te zeggen: 'Ja, Heer, gebruik me maar'?

**Vrijdag 20 januari**

*'En wordt niet gelijkvormig... maar wordt hervormd...'* (Rom. 12:2)(NBG).

Gelijkgevormd of hervormd? (2)

Transformatie of hervorming vraagt ten eerste om een persoonlijk offer. Het is niet gemakkelijk, gaat niet van nature of vanzelf. Je moet een 'levend offer' worden. Het probleem met 'levende' offers is hun neiging het altaar te ontvluchten. Ze moeten steeds weer opnieuw bij het altaar worden gebracht om telkens opnieuw geofferd te worden. Verlossing is een onmiddellijke, eens voor altijd ervaring, maar er kan geen onmiddellijk, eens voor altijd 'levend offer' zijn. Dat vraagt om toewijding, dag aan dag, van moment tot moment, wat betekent dat we zo vaak als nodig is onze koppige natuur weer bij het altaar brengen en aan God overgeven. Wacht niet tot je oude natuur verbetert of ermee instemt te sterven voordat je concludeert dat je offer oprecht is. En laat het je niet ontmoedigen in je strijd om overwinning; je oude natuur en je vernieuwde geest zijn vijanden van elkaar. 'Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt' (Gal. 5:17). Je moet je oude natuur niet wegcijferen maar kruisigen, elke keer dat die de leiding wil nemen. En laat je toewijding aan geestelijke groei er niet door worden vermindert of lamgelegd. Ten tweede zitten er twee kanten aan dat hervormd worden. '... om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen' (Rom. 12:1). Dat behelst een resoluut besluit van wil en geest, want onze lichamen geven zich niet uit zichzelf. Zolang je er niet welbewust voor kiest om je als een levend offer aan God te geven, zal je oude natuur bandeloos handelen. 'Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven' (Rom. 6:19). Wanneer jij je overgeeft aan je lagere neigingen, oogst je zonde. Wanneer jij je overgeeft aan God, oogst je zijn zegen.

**Zaterdag 21 januari**

*'En wordt niet gelijkvormig... maar wordt hervormd...'* (Rom. 12:2)(NBG).

Gelijkgevormd of hervormd? (3)

Wat betekent het om je helemaal aan God te geven? 1) Het is een eredienst. '... om uzelf als een... offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u' (v. 1). De eredienst is niet alleen iets van zondags naar de kerk, liederen zingen en gebeden opzeggen. '... dit volk... dient mij slechts met de lippen, terwijl hun hart ver bij mij vandaan is' (Jes. 29:13). Het gaat erom dat je 24 uur per dag je hart aan God geeft; of je nu alleen bent of onder de mensen, op je werk of op school, recreëert, tijd met je familie doorbrengt, een afspraakje hebt of met de hond wandelt. Als je het niet vanuit je hart doet, zal je gedrag slechts een daad van onwillige volgzaamheid zijn in plaats van een vreugdevolle toewijding. Overgave aan God is geen parttime gebeuren voor je eigen welbevinden. Het is een voltijds eredienst gedaan voor Gods welbevinden. 2) Het is een reactie op Gods generositeit. '... met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om... een levend... offer' (Rom. 12:1). God zegt niet: 'Als jij je niet overgeeft, zal ik je straffen.' Het is geen armpje drukken. Je onderwerpt je niet met je tanden op elkaar, uit angst; nee, het is een reactie op een schuld. Alles wat God vraagt wordt geïnitieerd door wat hij geeft. Jouw berouw is een antwoord op zijn liefde. Jouw tienden zijn een antwoord op zijn zegen. Jouw gehoorzaamheid is een antwoord op zijn beloften. Gods genade is nooit 'een deal', het is de vrije gave van zijn liefde aan hen die het niet verdienen (zie Rom. 5:18). Daarom, met een beroep op - als een rationeel antwoord op - zijn barmhartigheid, vraag ik u om een levend offer. Het is je redelijke eredienst (NBG) en zal acceptabel zijn voor God.