

Zondag 29 januari

'Wees vastberaden en standvastig, ga aan het werk...' (1 Kron. 28:20)(NBV).

Waarom je moed nodig hebt (3).

In 1955 werd Rosa Parks in Alabama gearresteerd omdat ze weigerde haar plaats in de bus af te staan aan een blanke man. Boycots en bloedvergieten waren het gevolg tot het Amerikaanse Hoogerechtshof vaststelde dat segregatie ongrondwettelijk was. Later schreef Rosa: 'Als je weet wat je doen moet, is er geen plaats voor angst. Toen ik die dag in de bus ging zitten, had ik er geen idee van dat er geschiedenis geschreven werd. Ik dacht er alleen maar aan hoe ik thuis kon komen. Maar ik moest een besluit nemen. Na al die jaren van slachtoffer zijn was het niet afstaan van mijn zitplaats en alle gevolgen van dien, niet belangrijk. Ik wist gewoon dat de Heer mij de kracht zou geven om de gevolgen te dragen. Het was tijd dat er iemand op zou staan - of in mijn geval, zou gaan zitten.' Moed wordt getoond op onverwachte momenten; wat je op zulke momenten doet, kan jou én jouw omgeving veranderen. Er is een verhaal over een spion die ter dood werd veroordeeld door een generaal in het Perzische leger. De generaal had de vreemde gewoonte veroordeelde criminelen de keus te laten tussen het vuurpeloton en 'de grote deur'. Toen de generaal vroeg wat het zou worden, koos de spion voor het vuurpeloton. De generaal keerde zich tot zijn assistent en zei: 'Ze hebben altijd liever het bekende dan het onbekende, maar we hebben ze in elk geval de keus gelaten.' De assistent vroeg: 'En wat zit er achter de grote deur?' 'De vrijheid,' antwoordde de generaal. Toen voegde hij eraan toe: 'Er zijn er maar weinig die dapper genoeg zijn om die deur te nemen.' De scheidslijn tussen middelmatigheid en succes is moed. Dat is de reden waarom David tegen zijn zoon Salomo bij diens troonbestijging zei: 'Wees vastberaden en standvastig, ga aan het werk.'

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 23 januari

'Waarom roep je [mij te hulp]? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken' (Exod. 14:15)(NBV).

Kom in beweging!

Stel je voor dat je een belangrijke taak op je neemt. Alles gaat goed en God zegent je inspanningen. Dan veranderen de omstandigheden, er komen moeilijkheden op je pad, je raakt ontmoedigd, mensen om je heen gaan met de vinger wijzen en nu zou je willen dat je er nooit aan begonnen was. Welkom in de wereld van Mozes (v. 10-20). God had tegen hem gezegd dat hij het volk Israël uit de Egyptische slavernij moest leiden naar het land dat hij hen vierhonderd jaar daarvoor beloofd had. Maar toen ze vast kwamen te zitten tussen de Rietzee en het achtervolgende Egyptische leger, maakte geloof plaats voor angst. Daarom keerden ze zich tegen Mozes, gaven hem de schuld van het dilemma en wilden terug naar Egypte. Wat was Mozes' reactie? Wat hij ook voelde, hij geloofde nog steeds wat God beloofd had. Dus om het volk te kalmeren zei hij: '... wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt' (v.13). Dat is een goed advies. Maar God had nog meer te zeggen. 'Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken.' God liet niet toe dat ze halt hielden, maar zette hun energie om in een oproep tot actie. Iedereen die iets voor God doet, komt voor soortgelijke uitdagingen te staan. Wat doe je dan? Vraag raad aan God, niet aan mensen die worden gedreven door bezorgdheid. Heb jij af zitten wachten tot de situatie zou verbeteren, terwijl God wil dat je verder gaat? Kom in beweging! Terwijl jij wandelt, gaat God aan het werk. Hij zal de vijand daarbuiten en de 'vijfde colonne' vanbinnen onschadelijk maken. Geef geen ruimte aan depressie, wijk niet uit en blijf op koers. De Rietzee zal uiteengaan, de vijand zal verslagen worden en jij zult het nieuwe lied zingen in het nieuwe land.

Dinsdag 24 januari

'... hij volhardde, als zag hij de Onzienlijke' (Hebr. 11:27)(NBV).

Blijf gericht op wat belangrijk is.

Wanneer jij een droom hebt, zijn er bepaalde dingen die je moet willen opgeven. Je kunt niet al je opties openhouden. Je moet je blikveld vernauwen, je richten op wat het belangrijkste is. John Maxwell zegt: 'Veel mensen doen het tegenovergestelde. Ze richten zich niet op hun droom en laten minder belangrijke zaken los, maar willen alle opties openhouden. Wanneer ze dat doen, lopen ze echter tegen nog meer problemen op, want de besluitvorming wordt nu duidelijk gecompliceerd. Eerst is het wel aardig om zoveel mogelijkheden te hebben openliggen. Maar na verloop van tijd kom je niet vooruit, omdat je al je tijd besteedt aan het openhouden van de opties en niet verder gaat. Wanneer jij echter je tijd en energie inzet voor de weinige zaken die er echt toe doen, krijgen taken die niet opwindend zijn of niet direct iets opleveren, toegevoegde waarde. Elke activiteit wordt een belangrijk stukje in dat grotere plaatje.' Wanneer God je een visie geeft, laat hij je niet van tevoren het hele plaatje zien. Hij doet het stapsgewijs zodat je niet overweldigd raakt. Toen hij bijvoorbeeld met Mozes zijn visie deelde voor het bevrijden van het volk Israël, moest Mozes wachten tot hij elke keer weer een stukje 'doorkreeg'. Door geloof verliet hij Egypte. Door geloof hield hij het Pascha zodat de vijand Israëls' eerstgeborene niet zou aanraken. Door geloof liepen de Israëlieten door de Rietzee waarbij hun vijanden verdronken toen ze hen probeerden te achtervolgen. Door geloof liet hij de Israëlieten veertig jaar door de woestijn trekken totdat hij, inmiddels oud geworden, bij de grens kwam en het beloofde land overzag. Wat hield Mozes gaande, zelfs nadat God hem had verteld dat hijzelf nooit het beloofde land mocht ingaan? Eenvoudigweg dit: hij bleef zich richten op het doen van de wil van 'de Onzienlijke.'

Woensdag 25 januari

'Breng ons terug bij u, Heer, laat ons terugkeren, laat het ons gaan als voorheen'
(Klaagl. 5:21)(NBV).

Christus kan je bevrijden.

Elke gewoonte waarmee je niet kunt of wilt breken is een gewoonte die de macht heeft jou te breken. Heb je te maken met verlangens die een eigen leven zijn gaan leiden? Worstel je met bepaalde neigingen die zorgen voor een moment van plezier gevolgd door dagen van spijt? Ga je door perioden van onthouding heen, slechts gevolgd door perioden van toegeven die leiden tot een gevoel van verslagenheid en veroordeling? Christus kan je ervan bevrijden! Handelingen 10:38 zegt: '[God] heeft Jezus uit Nazaret met de heilige Geest gezalfd en met kracht bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was...'

Niet waar je doorheen gaat in het leven brengt je in de problemen, maar waar je naar terug blijft gaan! Je zegt: 'ik kijk er niet meer naar, ik luister er niet meer naar, ik doe het niet meer.' En vervolgens stap je de deur uit en verval je weer in hetzelfde oude patroon. Heb je het daar niet helemaal mee gehad? Ik heb een gebed voor je dat je zou kunnen bidden, een gebed dat God zal beantwoorden. 'Breng ons terug bij u, Heer, laat ons terugkeren, laat het ons gaan als voorheen.' Vraag of God je hart weer op hem richt. Je kunt dat nu eenmaal niet uit jezelf! Jij zegt: 'Mijn vrienden hebben me in de steek gelaten.' Maar God zal dat niet doen. De psalmdichter schreef: '... velen zeggen van mij: 'God zal hem niet redden.' U, Heer, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande. Roep ik tot de Heer om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg' (Ps. 3:3-5). Christus kan je vrijmaken, wend je daarom vandaag tot hem.

Donderdag 26 januari

'... ik wil er de volle prijs voor betalen' (1 Kron. 21:24)(NBV).

Je moet de volle prijs betalen

Iemand schreef: 'Als je krijgt wat je wilt in het gevecht om je zelf en de wereld je voor een dag tot koning kroont, zoek dan een spiegel en kijk naar jezelf, en zie wat die mens je te zeggen heeft. Het oordeel van je vader of je moeder of je vrouw is van veel minder belang dan juist dat van de mens die je aankijkt vanuit de spiegel. Hij is degene die je te vriend moet zien te houden, de rest is niet belangrijk, want hij blijft bij je tot aan het eind. En je bent geslaagd voor je gevaarlijkste en moeilijkste test, als de mens in de spiegel je vriend is. Je kunt de hele wereld jarenlang voor de gek houden en hier en daar wat schouderklopjes krijgen. Maar uiteindelijk resten tranen en verdriet, als je de mens in de spiegel bedrogen hebt.'

Er is een verhaal over een dorpskapper die het goed deed totdat er een grote kapsalon aan de overkant van de straat zijn deuren opende. Ze bombardeerden de buurt met borden: 'Alles voor een dollar. Dollar kapsels! Dollar permanenten! Alles voor een dollar!' In wanhoop huurde hij een reclamejongen in. Die belde een reclamebordenbedrijf en gaf opdracht voor een groot bord aan de winkelpui van de kapper. 'En wat wilt u dat wij erop zetten?' vroegen ze. De reclamejongen antwoordde: 'Wij herstellen dollar kapsels', met grote vette letters.' David zei: '... ik wil er de volle prijs voor betalen. Ik ga niet iets dat van u is aan de Heer opdragen, en geen brandoffer brengen dat me niets heeft gekost.' Om aan je door God gegeven bestemming in het leven te kunnen voldoen, moet je de volle prijs betalen.

Vrijdag 27 januari

'Wees vastberaden en standvastig...' (Joz. 1:6)(NBV).

Waarom je moed nodig hebt (1).

Waarom zei God tegen Jozua: 'Wees vastberaden en standvastig'? Om vier redenen: 1) Voor Jozua's eigen bestwil. God had veel geïnvesteerd in Jozua, de toekomst van een hele natie rustte op zijn schouders. En aangezien God in jou ook veel geïnvesteerd heeft, moet je aannemen dat het zijn wil is dat jij slaagt. Als jij bent opgegroeid in een gezin of een gemeente waarin je het gevoel had dat je Gods gunst niet waard was en geen recht had op zijn zegen, moet je je geest herprogrammeren met Schriftgedeelten. 'Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen' (Joz. 1:8) 2) Omwille van de Heer. God zei tegen Jozua: '... laat je door niets... ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij' (Jozua 1:9). Gods reputatie stond op het spel. De volken in Kanaän hadden gehoord hoe hij de Israëlieten bevrijd had uit de slavernij, hoe hij het Egyptische leger in de Rietzee had laten verdrinken en hoe hij zijn volk dagelijks gevoed had met voedsel uit de hemel. Als het Jozua niet gelukt was het beloofde land in te nemen, dan zou het Gods naam geen goed hebben gedaan en zijn volk belachelijk hebben gemaakt. De Heer had een groter belang bij het succes van Israël dan wie dan ook. Zijn plan om de Messias voort te brengen hing af van hun succes. Het was zijn verlangen om van een stelletje slaven het grootste volk op aarde te maken - een volk dat de ware en levende God zou dienen. En Jozua had daarin een grote rol te spelen. Waar haalde Jozua de kracht vandaan? Uit deze belofte: 'De Here, uw God is met u overal waar gij gaat' (Joz. 1:9).

Zaterdag 28 januari

'Wees vastberaden en standvastig...' (Joz. 1:6)(NBV).

Waarom je moed nodig hebt (2).

Jozua ontdekte vier redenen waarom je sterk moet zijn en moed moet tonen. Gisteren keken we naar de eerste twee. Vandaag naar de volgende twee: 3) In het belang van anderen. Mensen kijken naar je. Ze willen weten of je de situatie moedig onder ogen ziet of er angstig voor terugdeinst. Je vermogen om vertrouwen te tonen te midden van moeilijkheden zal anderen ook moed geven. De strijd gaat niet alleen over jou, maar ook over hen die God via jou wil zegenen. Je hebt dan misschien geen geld of roem, maar je hebt wel invloed. De houding die je laat zien en de beslissingen die je neemt, zullen je kinderen en kleinkinderen beïnvloeden. Jij zegt: 'Maar ik ben bang.' We ervaren allemaal angst. De psalmist zei echter: 'In mijn bangste uur vertrouw ik op u' (Psalm 56:3). 4) In het belang van je vijanden. David schreef: 'U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand' (Psalm 23:5). God zal niet alleen voor je strijden, maar je ook rechtvaardigen voor de ogen van je tegenstanders. Het is goed om tegenstanders en concurrenten te hebben. Soms kan een vijand je naar een overwinning leiden, terwijl een vriend dat niet kan. Wie zou ooit hebben gehoord van David als Goliath er niet was geweest? Wie zou hebben geweten over Mozes als er geen farao was geweest die Gods volk onderdrukte? En wat zou bekend zijn geweest over Ester zonder Hamans boze, tegen de Joden beraamde plan? Wat is jouw droom? Staat er een vijand tussen jou en de vervulling van die droom? Heb het lef het hoofd te bieden aan die vijanden en ze worden een instrument in Gods hand om je naar je bestemming te duwen.