

Zondag 5 februari

'Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen...' (Hebr. 11:1)(NBV).

Wacht niet langer op perfecte voorwaarden (2).

Succesvolle mensen besteden niet het grootste deel van hun tijd met nadenken over wat ze moeten doen. Nee, ze besteden twee keer zo veel tijd met nadenken over wat ze al hebben bereikt, en hoe zij in staat zijn te bereiken wat ze van plan zijn. Voetbal coach John Wooden zei: 'De dingen pakken het beste uit voor de mensen die het beste maken van hoe de dingen uitpakken.' Een door God gegeven droom najagen is een hobbelige rit, zoals elke leider in de Bijbel al ontdekte. En alleen zij die op de goede manier denken, slagen. De grootste kloof tussen succesvolle mensen en niet succesvolle mensen is de kloof tussen hun denken. Speciaal als het gaat om mislukkingen. Succesvolle mensen zien dat als een vast onderdeel van succes en stappen er overheen. Jonas Salk, de ontwikkelaar van het poliovacin, zei: 'Als ik kijk naar de ervaringen van een uitvinder, dan is alles wat hij doet in zekere zin geslaagd. Het vertelt hem wat hij niet moet doen, maar ook wat hij wel moet doen. Het komt regelmatig voor dat ik naar het lab ga en dat mensen zeggen dat er iets niet heeft gewerkt. Dan zeg ik: "Geweldig, dan hebben we iets ontdekt!" Als je dacht dat het zou werken, maar het werkte niet, dat zegt je dat net zoveel als wanneer het wel werkte. Ik zie niet zo gauw valkuilen, eerder uitdagingen. Ik sta open voor wat de natuur me vertelt.' Een dergelijke vasthoudendheid komt alleen door een goede manier van denken, en het is het kenmerk van alle succesvolle mensen. Ze blijven proberen, blijven leren en blijven doorgaan. Ze winnen de strijd in hun denken, en dat stroomt over in wat ze doen.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 30 januari

'Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig...' (Spr. 31:28)(HSV).

Henry John Heinz

Op zesjarige leeftijd begon Henry John Heinz zijn moeder te helpen bij het verzorgen van het tuintje achter hun huis. Toen hij twaalf was, bewerkte hij anderhalf hectare tuin en leverde drie keer in de week met behulp van paard en wagen spullen af aan kruideniers in heel Pittsburg. Op een gegeven moment richtte hij een eigen bedrijf op met als slogan '57 variëteiten'. In 1905 werd de Henry John Heinz Company opgericht en vandaag, meer dan honderd jaar later, worden er meer dan dertienhonderd producten wereldwijd verkocht, variërend van ketchup tot babyvoeding. Maar er zijn nog meer dingen die je moet weten: Henry John Heinz hield van Jezus en was nauw betrokken bij het opzetten van zondagsschoolwerk in en ver buiten Pittsburg. Zijn bedrijf stond erom bekend dat het baanbrekend werk verrichtte op het gebied van veilige en hygiënische voedselbereiding. Ook was het bedrijf zijn tijd ver vooruit qua arbeidsverhoudingen. Heinz zorgde voor gratis medische voorzieningen en zwem- en fitnessfaciliteiten, en was een voorstander van meer vrouwen in functies met een grotere verantwoordelijkheid door hen toezichhouder te laten zijn. Hij bouwde een reputatie op als verbeteraar van de arbeids- en leefomstandigheden van zijn werknemers. In zijn testament zei Henry John Heinz: 'In deze wilsverklaring wil ik graag vooropstellen dat het belangrijkste punt de belijdenis is van mijn geloof in Jezus Christus als mijn Redder. Ik wil ook graag getuigen van het feit dat ik gedurende mijn hele leven met al zijn ongewone ups en downs geweldig ben ondersteund door mijn geloof in God door Jezus Christus. Deze erfenis werd mij nagelaten door mijn toegewijde moeder, een vrouw met een sterk geloof, en daaraan schrijf ik elk succes toe dat ik heb bereikt.'

Dinsdag 31 januari

'Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen' (Joh. 10:11)(NBV).

Ondanks jezelf.

Op twee manieren lijken wij op schapen: 1) Zonder een herder om ons te leiden, raken we verzeild in dingen die ons pijn doen. God heeft geen superschapen. De Bijbel zegt: 'Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg' (Jes. 53:6). Als schapen zijn we soms koppig en eigenzinnig en kiezen we dingen die slecht uitpakken als God niet ingrijpt. 2) Schapen zijn niet slim genoeg om hun tekortkomingen te verbergen. Hun bereidheid om te zijn wie ze zijn, is in feite een van hun sterke punten. F.B. Meyer zei: 'Ik dacht altijd dat Gods gaven op planken boven elkaar lagen, en dat hoe groter we werden, hoe makkelijker we erbij konden. Ik merk nu dat ze op planken onder elkaar liggen, en dat het niet een kwestie van groter worden is, maar van meer bukken.' Salomo zei: '... wijsheid kenmerkt wie bescheiden is' (Spr. 11:2). Waarom zou je je beter voor doen dan je bent als God toch al alles van je weet? En trouwens, de dingen die je weigert te onderkennen en aan te pakken, beknotten je alleen maar in je groei en beperken je bruikbaarheid voor God. Die prijs is toch te hoog! God hecht waarde aan waarheid en hij verwacht dat jij eerlijk omgaat met hem, met andere mensen en met jezelf. Ook Paulus benadrukt in Efeziërs 4:15 dat we ons aan de waarheid moeten houden. En James vult aan: 'Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen...' (Jak. 5:16). We hebben allemaal onze plussen en minnen. Maar als je alles wat je bent (en niet bent!) aan God geeft, zal hij je zegenen en gebruiken in weerwil van jezelf.

Woensdag 1 februari

'... sta op, steek... over... naar het land dat Ik aan hen ga geven' (Joz. 1:2)(HSV).

Voordat je verder kunt gaan

Jozua had al iets geproefd van de geneugten van het beloofde land. Maar nu moest hij weer terug om te wachten tot Mozes stierf en elke twijelaar in Israël was begraven. Let op: 1) Sommige van onze oude gewoontes moeten sterven. Mozes vertegenwoordigde het oude systeem. Goed voor toen, maar niet voor nu. Als je jezelf afstemt op wat was, in plaats van op wat is, ben je nog niet klaar. Er zijn nog steeds te veel mensen op wie je indruk moet maken. Je zit zo vast aan bepaalde filosofieën dat wanneer God zegt dat het tijd wordt om te gaan, je iemand anders moet raadplegen. Toen God tegen Jozua zei: 'Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen... ga geven,' was er maar een juiste reactie: 'Ja, Heer!' Je moet het verleden eren, maar er niet in blijven steken. Je moet trouw blijven aan de waarheid, maar God zoeken voor nieuwe instructies en inzichten als jij je bestemming wilt bereiken. 2) Je twijfels moeten worden begraven. Slechts twee van de twaalf verspieders die naar het beloofde land gingen, geloofden dat God het hun zou geven. De andere tien zagen reuzen, gaven toe aan twijfel, stierven en werden begraven in de woestijn. En elke twijfel die jou terughoudt, moet ook sterven en worden begraven, waaronder de stem van je lage zelfbeeld, de angsten uit je kindertijd, je zorgen en je critici. Verzamel ze, stop ze in een doos, begraaf de doos, ga er bovenop staan en zeg: 'van stof tot stof.' Voordat je verder kunt, moet je deze principes begrijpen en ernaar leven.

Donderdag 2 februari

'Jezus begon ook te huilen, en de Joden zeiden: 'Wat heeft hij veel van hem gehouden' (Joh. 11:35-36).

Eerlijk je emoties tonen.

Sommigen van ons zijn als een gesloten boek; mensen komen nooit te weten wat er zich in ons afspeelt. Jezus was niet bang om kwetsbaar te zijn. Hij huilde openlijk bij het graf van zijn vriend Lazarus. En jij, kun jij eerlijk je emoties tonen? Praat je wel over de trofeeën die je hebt gewonnen, maar niet over de tranen die je hebt vergoten? Wanneer je alleen maar praat over je succes, maar niet deelt wat je hebt doorgemaakt om het te bereiken, geef je mensen het gevoel dat ze nooit zover kunnen komen als jij. Is dat wat je wilt? Jezus was woedend wanneer de sterkeren gebruik maakten van de zwakkeren, het is waarom hij de geldwisselaars de tempel uitgooide. Toch weende hij over het volk van Jeruzalem omdat hij wist wat de gevolgen van hun afwijzing van hem zou zijn. Als we het over emoties hebben, hebben we het niet over ongecontroleerde woede-uitbarstingen of tranen met tuiten bij elk nieuw probleem dat zich voordoet. Maar als je geen passende mate van empathie en transparantie kunt tonen, kom je niet geloofwaardig over. De Bijbel zegt: 'Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles onder de hemel... Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen' (Pred. 3:1,4). Als je wel hard kunt zijn, maar niet invoelend, kunnen mensen je prestaties bewonderen en zich schikken naar je instructies, maar houden ze jou als persoon op afstand. En dan ben je wel eenzaam. Maar het is een zelfopgelegde eenzaamheid, door toedoen van je eigen onwil om meer open te zijn en hen toe te laten. Jezus toonde eerlijk zijn emoties. Dat zou jij ook moeten doen.

Vrijdag 3 februari

'Maar Heer, de stank...' (Joh. 11:39)(NBV).

Wat stinkt er?

Als we een probleem hebben, doen we soms wat Maria en Marta met hun overleden broer Lazarus deden. We begraven het probleem en rollen er een steen voor. En dan komt Jezus langs en zegt dat we de steen moeten weggrollen zodat hij de zaak kan afhandelen en ons weer heel kan maken. Er is eerlijkheid, nederigheid en moed voor nodig om de steen van een koppig of beschamend probleem weg te rollen. Maar je wordt nooit gezond en heel zolang je niet je bereid bent om dat te doen. Kun je je voorstellen in wat voor staat Lazarus verkeerde na vier dagen in het graf? Marta zei: 'Hij stinkt' Maar 'Jezus zei tegen haar: 'Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft' (Joh. 11:40). Het geweldige aan dit verhaal is dat geen situatie te ver uit de hand gelopen of te lastig is of Jezus kan er wel een positieve draai aan geven. Maar je moet bereid zijn om de steen weg te rollen en hem zijn gang laten gaan. Als je dat doet, kan hij je teruggeven wat het leven van je heeft weggenomen. Mensen kunnen je laten zitten, maar Jezus niet. Heb je wel eens een luijer verwisseld? Als er iets anders zo zou stinken, zou je het in de vuilnisbak gooien, ja toch? Maar niet je kind, van je kind houd je en je weet dat hij met een beetje hulp uit de luiers groeit en dat het wel goed met hem komt. Net als Maria en Marta denk je misschien dat het te laat is voor een wonder, maar dat is het niet. Er kan van alles 'stinken': je financiën, je relatie, je toekomstperspectief; maar als je gelooft, zul je Gods grootheid zien.

Zaterdag 4 februari

'Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe...' (Pred. 11:4)(NBV).

Wacht niet langer op perfecte voorwaarden (1).

We staan vaak op de kade te wachten. Wij willen het schip op zijn plaats, de loopplank perfect gepositioneerd, het weer goed en een officiële uitnodiging op de mat voor we bereid zijn uit te varen. Dat zal nooit gebeuren! Dromen bewegen niet in onze richting, wij moeten ernaartoe bewegen. Een auteur schrijft: 'Het wordt tijd dat we niet langer wachten op perfectie, inspiratie, toestemming, geruststelling, verandering van iemand, de juiste persoon om mee om te gaan, het uit huis gaan van de kinderen, een nieuwe regering, het ontbreken van risico, iemand die je ontdekt, een duidelijk stel instructies, meer zelfvertrouwen of het stoppen van de pijn. Zeg liever niet: 'we hebben het nooit eerder gedaan,' maar: 'nu hebben we de kans om het als eersten doen.' Liever niet: 'we hebben de middelen niet,' maar: 'nood doet wonderen.' Niet: 'er is niet genoeg tijd,' maar: 'dan veranderen we onze werkwijze.' Niet: 'dat hebben we al geprobeerd,' maar: 'al doende leert men.' Niet: 'we hebben niet genoeg kennis in huis,' maar: 'laten we samenwerken met mensen die dat wel hebben.' Niet: 'onze leveranciers en klanten zullen daar niet in meegaan,' maar: 'we zullen ze laten zien wat mogelijk is.' Niet: 'we hebben niet genoeg geld,' maar: 'misschien kunnen we ergens op korten.' Niet: 'we zijn onderbezet,' maar: 'we zijn een klein maar hongerig team.' Niet: 'het wordt nooit meer wat,' maar: 'we zullen het nog een keer proberen.' Niet: 'laat iemand anders het maar oppakken,' maar: 'ik ben er klaar voor om iets nieuws te leren.' Niet: 'dat is mijn taak niet,' maar: 'ik neem graag de verantwoording op me.' Niet: 'ik kan het niet,' maar: 'met behulp van Gods genade kan ik het wel!'