

**Zondag 19 februari**

*Tot in je ouderdom... zal ik je steunen' (Jes. 46:4)(NBV).*

Je gouden jaren (3).

Goed oud worden zou een van je levensdoelen moeten zijn. Je hoeft niet bang te zijn voor ouder worden. Je hoeft niet te proberen je ongemak over de naderende ouderdom te verdoezelen of je bezorgdheid te verbergen. Er is een verhaal over een vrouw die een nieuwe hoed kocht. Toen ze er een paste, zei haar vriendin: 'Wauw, die hoed maakt je tien jaar jonger.' Snel zette ze hem terug op de plank en zei: 'Die wil ik niet. Ik haat het om er elke keer dat ik hem afzet tien jaar ouder uit te zien!' Vadertje Tijd en Moeder Natuur hebben je misschien opgezadeld met pijn in je rug, haaruitval en een leesbril, maar dan hoeft je nog niet oud te doen. En je hoeft ook niet oud te denken. Probeer geen jaren aan je leven toe te voegen, maar probeer leven toe te voegen aan je jaren. Wees niet ontstemd over het feit dat je ouder wordt, stel je eens voor hoe ontstemd je zou zijn als dat voorrecht je geweigerd zou worden. Toen hem werd gevraagd hoe hij zich voelde toen hij tachtig werd, antwoordde president Eisenhower: 'Het is beter dan het alternatief!' Als je nog steeds in leven bent, dan heeft God je niet zonder reden hier gelaten. Zoek uit wat het is, en leef dan elke dag zo optimaal mogelijk met elk grammetje energie dat je nog hebt. Je kunt 'oud' zijn op je vijftienvintigste en 'jong' op je vijftachtigste. Je bent pas oud als je je oud voelt, of als je het gevoel hebt dat je alles weet wat er te weten valt, of als je merkt dat je jezelf ergens te oud voor vindt, of als je denkt dat de dag van morgen geen belofte meer inhoudt, of als je geen interesse meer hebt in activiteiten van jongeren, of liever praat dan luistert, of verlangt naar 'die goeie ouwe tijd' omdat die naar je gevoel het beste waren.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*

**Maandag 13 februari**

*'... ze gaven zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, en vervolgens ook aan ons' (2 Kor. 8:5)(NBV).*

De zegeningen van het een hart vol compassie (3).

Heb je wel eens een dakloze ontmoet, hem wat geld gegeven, gekeken hoe hij verder sjokte en je afgevraagd: 'Heb ik niet gewoon betaald voor zijn volgende drankje of drug, of zijn luiheid beloond?' In sommige gevallen misschien wel, maar in andere gevallen niet. Dus wat moet je doen? In 2 Korintiërs 8:5 geeft God ons een plan dat we kunnen begrijpen en navolgen. De gemeente in Macedonië deed het zo: 1) Zowel de welgestelden als de behoeftigen namen deel. Ze gaven allemaal '... ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig... ze hebben naar vermogen gegeven, ja, zelfs boven hun vermogen' (v. 2-3). 2) Zij gaven van harte, niet onder dwang. 'Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte...' (v. 4). 3) Hun geefgedrag kwam voort uit hun toewijding aan Christus. '... ze gaven zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, en vervolgens ook aan ons' (v.5). Zij gaven niet om anderen te imponeren of vanwege een belastingaftrek of om de voorganger tegemoet te komen of omdat ze de armen zo zielig vonden. Nee, het was een natuurlijke reactie op hun liefde voor Jezus. 4) De kerkleiders ontvingen de collectieve gaven, droegen er zorg voor en distribueerden het. De mensen gaven niet naïef, ze vertrouwden op de integriteit van iets wat nog niet bekend of bewezen was. Hun leiders verwerkten en distribueerden hun gaven openlijk, consequent en op verantwoorde wijze. Ze wisten dat er eerlijk met de financiën werd omgesprongen, 'niet alleen tegenover de Heer... maar ook tegenover mensen' (v. 21). Kortom: je kunt geven zonder lief te hebben, maar je kunt niet liefhebben zonder te geven aan hen die God liefheeft.

**Dinsdag 14 februari**

*'Dit was wat hij zei: 'De tijd is aangebroken...' (Marc. 1:15)(NBV).*

Wacht en bereid je voor.

'Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: 'De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij...' (v. 14-15). De gemiddelde predikant doet er zo'n drie jaar over om zich voor te bereiden op een bediening die zo'n dertig jaar zal duren. Jezus deed het omgekeerde. Hij nam er dertig jaar de tijd voor om zich voor te bereiden op een bediening die iets meer dan drie jaar zou duren. Waarom? De kwaliteit van je voorbereiding is bepalend voor de kwaliteit van je prestaties. 's Werelds grootste pianisten oefenen honderden uren voor een concert. Dat komt omdat ze weten dat die slopende uren van voorbereiding hen in staat zullen stellen optimaal te presteren. Wereldkampioen bokkers worden geen kampioen in de ring, ze worden alleen erkend in de ring. Dat ze het uiteindelijk worden is een gevolg van hun dagelijkse routine. In elke fase van je ontwikkeling gebeurt er wel iets belangrijks. God kan je bijvoorbeeld vandaag laten kennismaken met iemand die over 20 of 30 jaar een belangrijke rol in je leven zal spelen. Als je haast hebt, stop je misschien niet lang genoeg om echt contact met hem te leggen. Dan zou je heel wat verliezen! Wachten toont ook de zwakte in je plannen. Heb je God soms niet achteraf bedankt dat hij je voor iets gespaard heeft? Elk hoofdstuk en seizoen van je leven heeft wel iets positiefs en levert iets op, als je het maar wilt zien. Voordat Christus zijn bediening lanceerde, lezen we: 'Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen' (Luc. 2:52). Jezus begreep het belang van timing en training. Hij was bereid om te wachten en zich voor te bereiden. Dat zou jij ook moeten doen.

**Woensdag 15 februari**

*'Die man ontvangt zondaars...' (Luc. 15:2)(NBV).*

Welkom in Gods huisgezin!

Laten we eens kijken naar twee zondaars die Jezus ontving: Ten eerste Matteüs. Als tollenaar die voor de Romeinen werkte, werd hij gehaat door zijn eigen volk, de Joden. Maar Jezus had speciale plannen met hem. Omdat hij goed kon rapporteren, redde Jezus niet alleen zijn ziel maar stelde hij ook zijn deskundigheid veilig. Het gevolg was dat hij uiteindelijk een van de eerste van de vier evangeliën schreef. Denk je nog steeds dat God je niet kan gebruiken? Geen sprake van! Het feit dat Matteüs Jezus bij hem thuis uitnodigde om te komen eten is verrassend. Het feit dat Jezus dat accepteerde is met recht bijzonder. Dat komt omdat 'die man zondaars ontvangt'. Dan hebben we ten tweede Zacheüs. Zacheüs wilde Jezus zo graag zien dat hij in een boom klom. Hij was bereid om er alles aan te doen om God te vinden. 'Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: "Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven." Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: "Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan". Maar Zacheüs... zei tegen de Heer: "... de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig." Jezus zei tegen hem: "Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen..." (Luc. 19:5-9. De Bijbel zegt dat 'wie hem [God] zoekt door hem zal worden beloond' (Hebr. 11:6). Dus wees onvermoeibaar in je zoektocht. Speur continue verder en zet je pelgrimstocht vastberaden voort. Keer je af van het nietige najagen naar possessies en posities en zoek de Heer. Je zult niet teleurgesteld worden.

**Donderdag 16 februari**

*'Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander?' (Rom. 14:4)(NBV).*

Niet meer veroordelen.

Het is altijd een stuk makkelijker om aan de zijlijn te staan voor af en toe een schot in het wilde weg dan om betrokken te raken en te helpen. De Bijbel waarschuwt ons herhaaldelijk dat we elkaar niet moeten bekritisieren of veroordelen of dat we ons met elkaar moeten vergelijken. Wanneer jij kritiek hebt op wat iemand anders in oprecht geloof doet, begeef je je op gevaarlijk terrein bij God. 'Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan...' (Rom.14:4). Aangezien jij hun 'heer' niet bent, moet je wijsheid en terughoudendheid betrachten. Weiger een oordeel te vellen over mensen die een andere mening hebben dan jij. En dan zegt Paulus ook: 'Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan...' (Rom. 14:10). Wanneer jij zelf een van Gods kinderen aan een kritisch onderzoek onderwerpt en hem in een hokje probeert te stoppen, gebeuren er vier dingen: 1) Je ontstemt hun Vader. 2) Je zet jezelf in al je onzekerheid te kijk. 3) Je bepaalt de maatstaf waarmee je zelf zal worden beoordeeld. 4) Je houdt mensen op een afstand. Als je te boek staat als kritisch, zullen mensen je willen mijden. Ze weten dat als jij kritiek op anderen hebt, je ook kritiek op hen zal hebben. De Bijbel zegt: 'Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar' (Rom. 14:19). Iemand zei eens: 'De grootste ruimte in de wereld is ruimte voor verbetering.' Als je daaraan twijfelt, kijk dan eens naar de leerlingen die Christus uitkoos en een taak gaf, en kijk vervolgens in de spiegel.

**Vrijdag 17 februari**

*'Verstoot mij niet nu ik oud word...' (Ps. 71:9)(NBV).*

Je gouden jaren (1).

Soms maken we grapjes over ouder worden en zeggen dingen als: 'Ik ben negenendertig en dat houden we zo.' En dat betekent dan dat we geen veertig willen worden en voor 'oud' willen worden versleten. Maar zolang je een droom in je hart hebt, word je nooit oud. De psalmist zegt: 'Ooit was ik jong, nu ben ik oud, en nooit zag ik dat een rechtvaardige werd verlaten, nooit zag ik zijn kinderen zoeken naar brood' (Ps. 37:25). De grootste angst van oud worden is dat je uiteindelijk eenzaam, zielig en ongewenst achterblijft. Als de kosten van levensonderhoud omhoog gaan en de pensioenen omlaag is het heerlijk om te kunnen zeggen: 'Mijn God zal... elk tekort... aanvullen' (Fil. 4:19. Je gouden jaren kunnen de beste jaren van je leven worden. Alle dingen die je had willen doen maar waarvoor je de tijd niet had, zijn nu voor je beschikbaar. 'Ik wou dat ik meer tijd had om te lezen.' Dat kan nu. 'Ik wou dat ik meer tijd had om te bidden.' Dat kan nu. Zoveel dingen: reizen, een bediening, kleinkinderen, hobby's, vrienden bezoeken, nu heb je de tijd om ervan te genieten. Job 5:26 spreekt erover dat je verzadigd van het leven het graf zal indalen. Rechters 8:32 heeft het over een gezegende ouderdom. Genesis 25 spreekt van mannen en vrouwen, oud en van het leven verzadigd. Je kunt oud en van het leven verzadigd sterven. Dat woord 'verzadigd' betekent tot aan de rand gevuld en overlopend. Hoe goed is dat? Ouderen onder jullie, God heeft een woord voor jullie vandaag: 'Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen' (Jes. 46:4). Misschien ken je nog die oude koffiereclame: 'Goed tot de laatste druppel.' Maak dat tot je levensmotto.

**Zaterdag 18 februari**

*'Nu ik oud en grijs ben... Verhoog mij in aanzien, omgeef mij met uw troost' (Ps. 71:18,21)(NBV).*

Je gouden jaren (2).

Wanneer beginnen de gouden jaren? Met je eerste grijze haren? Als iemand zegt dat je hem doet denken aan je vader in plaats van je broer? Als je nog kunt slapen - droom dan. Als je nog kunt werken - plan dan. Zet nieuwe projecten op, maak nieuwe vrienden, leer nieuwe vaardigheden, waag een nieuwe bediening, ga op een zendingstrip, werk als vrijwilliger en doe iets nuttigs. Verspil je gouden jaren niet, investeer erin. God kent geen generatiekloof. 'Meisjes dansen vrolijk in de rei, jongens en grijsaards dansen mee' (Jer. 31:13). De psalmist zei: 'Nu ik oud en grijs ben... Verhoog mij in aanzien, omgeef mij met uw troost.' Ze zeggen dat jonge mensen niet geïnteresseerd zijn in oudere mensen. Geloof het niet! Jongeren zijn op zoek naar mensen met wijsheid en ervaring. Zij vertrouwen hen als het gaat om raad en begeleiding, en jij kunt zo iemand zijn. Wees niet als die oude man die zei: 'Het is niet moeilijk te zeggen wanneer je jeugd voorbij is, want het 'kom-op-jongens-we-gaan-ervoor' gevoel is weg.' Kom op, ga er wel voor! Kaleb beklom bergen en moordde reuzen uit in zijn laatste jaren. En Kalebs God is jouw God! 'Honderdtwintig jaar oud was Mozes toen hij stierf. Tot het laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt' (Deut. 34:7). En Mozes' God is jouw God! Op zijn zeventigste kondigde Paulus aan: 'En daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u in Rome te verkondigen' (Rom. 1:15). En Paulus' God is jouw God! Houd de fakkel fel brandend en geef hem, voor je gaat, aan de volgende looper door.