

Zondag 26 februari

'... want de Heer berispt wie hij liefheeft...' (Hebr. 12:6)(NBV).

Berispt de Heer jou?

'Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht: 'Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt, want de Heer berispt wie hij liefheeft... God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Maar als u die leerschool niet doorloopt... dan bent u geen kinderen, maar bastaards. Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden; hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten, en dan leven? Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoer gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid' (v.5-11). Is God je aan het berispen (tuchtigen)(NBG)? Als dat zo is, mag je ten eerste blij zijn. Het betekent dat je werkelijk zijn kind bent en dat hij plannen voor je leven heeft. Toon ten tweede berouw, want dat zal de tijdsduur van je tuchtiging bekorten. Erken ten derde dat Gods disciplinaire maatregel voor je bestwil is en niet om je kwaad te doen. Nadat een jongetje ongehoorzaam was geweest aan zijn moeder, zei ze tegen hem: 'Ik geef je een tik omdat ik van je houd.' In tranen antwoordde hij: 'Ik wou dat ik groot genoeg was om die liefde terug te geven.' Neem het God niet kwalijk dat hij je berispt en sribbel niet tegen. Erken dat het voor je bestwil is. En nog een gedachte: sta niet toe dat een aantal goed bedoelende personen je 'redden' van Gods handelen. Gods disciplinaire maatregelen hebben als doel 'ons te laten delen in zijn heiligheid'.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 20 februari

'... zoek uw kracht in de Heer...' (Efez. 6:10)(NBV).

Twijfel niet langer aan jezelf.

Wees niet verbaasd wanneer God je vraagt een stap te zetten in geloof en iets te gaan doen waartoe je je niet bekwaam voelt. Het lijkt een beetje zijn standaardwerkwijze. Hij doet het zodat je meer op hem gaat leunen en minder op jezelf. Betekent dit dat je geen fouten maakt? Nee, die maak je waarschijnlijk wel. Maar het ontmoedigt je niet, je ziet ze als onderdeel van de leercurve om hogerop te komen. Vaak kijken we naar een taak en menen we dat het ons nooit zal lukken. Maar wacht eens even, dan kijk je door de verkeerde kant van de telescoop! Je kijkt naar jezelf in plaats van naar God. Toen God Jozua riep om de plaats van Mozes in te nemen, beloofde hij hem: 'Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan' (Joz. 1:5). Dus als God nu belooft dat hij met je zal zijn, en dat doet hij, dan is dat alles wat je nodig hebt. Zijn kracht wordt juist zichtbaar door jouw zwakheid heen (2 Kor 12:9). De ingrediënten die je in de natuurlijke wereld tekort komt, kun je opnemen van je rekening in de geestelijke wereld: 'Wees sterk in de Heer [word bekrachtigd door je band met hem]; put kracht uit hem [de kracht waarin zijn grenzeloze macht voorziet].' Welke kracht is beschikbaar voor jou? Grenzeloze kracht! En waar haal je die vandaan? Uit de ultieme bron - God! Je bent bekrachtigd en toegerust als je met hem samenwerkt, sla jezelf dus niet langer te laag aan. Gewapend met zijn kracht heb je meer mogelijkheden dan je denkt en ben je in staat om veel meer te doen dan je in het verleden gedaan hebt. Dus stel je vertrouwen op God en twijfel niet langer aan jezelf.

Dinsdag 21 februari

'Het is niet goed dat wij...' (Hand. 6:2)(NBV).

Weten wat goed voor je is.

De nieuwtestamentische gemeente groeide zo snel dat de apostelen het niet konden bijbenen. Dus zeiden ze: 'Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God' (v. 2-4). Als gevolg daarvan verspreidde het Woord van God zich, bleef de kerk groeien en werden de belangrijkste leiders in Jeruzalem gewonnen voor Christus. Het is belangrijk dat je weet in welke omgeving jij de meeste waarde toevoegt, en vervolgens daar blijft. Waarom doen we dat niet? 1) We bakenen ons terrein af. Wij denken dat dit een taak is die alleen voor ons bedoeld is. Maar dat je altijd een bepaalde taak hebt gehad impliceert niet dat je die moet blijven doen. Stel dat God een nieuw hoofdstuk in je leven wil schrijven? 2) We zijn overbelast. Mensen die te veel op hun bord hebben, hebben de neiging juist datgene af te wijzen wat hen zal helpen. Weer een last erbij, denken ze. 3) We lijden aan het martelaarcomplex. Wanneer klagen over je levenslot de aandacht van anderen trekt, maak je het tot een levensstijl. Maar het werkt niet. Mensen gaan je vermijden omdat ze je niets zien doen om de situatie te veranderen. 4) We weten niet wat 'goed' voor ons is. Pas toen de apostelen de toezichhoudende taken hadden overgedragen en weer terugkeerden naar hun oorspronkelijke roeping, begon alles goed te gaan. Ter overdenking.

Woensdag 22 februari

'Daar... bad hij tot zijn God... precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was' (Dan. 6:11)(NBV).

Je gewoontes bepalen je toekomst.

Je gewoontes werken in je voordeel of je nadeel. Neem een willekeurige gewoonte van jezelf en vermenigvuldig hem met 365 dagen, vervolgens met zeventig of tachtig jaar en je kunt je eigen grafrede schrijven. Simpel gezegd: mensen van betekenis hebben gewoontes van betekenis. Een miljardair zegt: 'Ik kom om zeven uur op kantoor. Dat is een vaste gewoonte.' Een goed verkopend schrijver zegt: 'Ik sta elke dag op dezelfde tijd op. Ik begin om acht uur te schrijven en stop 's middags om vier uur. Elke dag. Het is een gewoonte.' Jezus had vaste gewoontes. 'Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge' (Luc. 4:16). Daniël bad drie keer per dag. Zijn gebedsleven was zo voorspelbaar dat zijn vijanden het gebruikten om hem in de val te lokken. Hoe staat het met jouw gebedsleven in vergelijking daarmee? Ooit zei iemand dat als je iets eenentwintig dagen lang consequent kunt doen, je hebt bewezen dat je het eenentwintig jaar lang kunt doen. Zul je niet af en toe verslappen? Natuurlijk, je bent ook maar een mens. Maar als je eenmaal aan succes geproefd hebt, is het moeilijk om met minder tevreden te zijn. Jezus zei: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen' (Joh. 8:31). Let op het woord 'blijft'; het is het geheim van ware grootheid. Je succes is te vinden in je dagelijkse routine. Als je serieus je leven wilt veranderen, moet je stoppen met je slechte gewoontes en betere gaan instellen.

Donderdag 23 februari

'... want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen' (2 Kor. 5:7)(NBG).

Stap uit in geloof en doe het!

Het is niet dat je dit niet weet, het is dat je het vergeet en eraan herinnerd moet worden: God kan je gebruiken! Ja, dezelfde God die werkte door Mozes en Ester, Debora en Paulus, werkt vandaag de dag door middel van onvolmaakte mensen zoals jij. Hij kan je overwinning geven in plaats van nederlaag en de vernedering van afgelopen jaar komend jaar omzetten in een triomf. Alle mensen in de Bijbel die iets hebben gepresteerd, hadden een ding gemeen: ze waren slechts gewone mensen die risico's namen in gehoorzaamheid aan God, hem geloofden en uiteindelijk verbazingwekkende dingen deden. Kun jij je voorstellen dat je probeert Mozes' voorbeeld te volgen? God had hem gebruikt om de Rietzee droog te leggen, het Egyptische leger weg te vagen, de Tien Geboden te ontvangen op de berg Sinaï en dagelijks miljoenen Israëlieten in de woestijn te eten te geven. Zou jij graag zo iemand willen navolgen? De gedachte moet Jozua diep hebben geschokt. Maar God stelde hem gerust: 'Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan' (Joz. 1:4-5). Toen hij die woorden eenmaal had gehoord, kreeg hij het nodige vertrouwen om verder te gaan waar Mozes gebleven was. De Bijbel zegt: '... want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.' De duivel vindt het niet erg als je woorden van geloof uitspreekt, zolang je maar geen stappen zet in geloof. Vertrouw dus op God. Wanneer hij iets tegen je zegt, heeft hij daar altijd een goede reden voor. Wanneer hij je vraagt iets te doen, zal hij je de benodigde kracht en middelen ervoor geven. Wat vraagt God van je? Stap uit in geloof en doe het!

Vrijdag 24 februari

'Maar als u lijdt...' (1 Petr. 4:16)(NBV).

Lijden als gevolg van...

De Bijbel zegt: 'Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God. Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen' (v.15-17). Wanneer satan je aanvalt omdat je Gods wil doet, is het zowel een compliment als een teken van respect. Je bent duidelijk een hoogwaardig doel en je vertegenwoordigt een bedreiging voor zijn koninkrijk. Maar als je lijdt als gevolg van je eigen dwaasheid, kun je maar een ding doen: het erkennen en berouw hebben. Zeg niet dat je wordt aangevallen omdat je een christen bent als je in werkelijkheid wordt aangevallen omdat je een 'onruststoker' bent. Let op de woorden 'moordenaar' en 'onruststoker' (bemoelial) en leg de link! Wanneer je wordt vervolgd omdat je kwaad van iemand hebt gesproken, lijd je niet voor de Heer, dan lijd je onder de gevolgen van je eigen gedrag. Wat doe je dan? Kom erop terug en reken ermee af en zeg dat je fout zat. Probeer je niet geestelijk voor te doen. Zeg niet: 'Ik begrijp gewoon niet waarom ze me niet mogen.' Dat begrijp je best! Je kunt niet iets fout doen, jezelf proberen te verdedigen en vervolgens Gods beloften claimen. Zo werkt het niet. '... de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen'. Het begint bij jou. God zegt: 'Als jij dit zelf aanpakt, hoef ik jou niet aan te pakken. Ik pak alleen mensen aan die weigeren zichzelf aan te pakken.' Wacht niet op de gevolgen voor je je knieën buigt.

Zaterdag 25 februari

'God heeft mij... een ander [kind] gegeven' (Gen. 4:25)(NBV).

God geeft je een nieuwe kans.

Satan was oorspronkelijk van plan om Adam te infecteren met het virus van de zonde voordat zijn eerste zoon geboren werd, dan kon hij op die manier de rest van ons te pakken krijgen. En het werkte bijna. Kaïn, de eerste zoon van Adam, vermoordde zijn broer Abel. Maar God was nog niet klaar. Opnieuw had Adam gemeenschap met zijn vrouw, en zij bracht een zoon ter wereld. Ze noemde hem Set, 'want,' zei ze, 'God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kaïn is gedood, een ander kind gegeven.' Voor alles wat je hebt liefgehad of verloren, heeft God iets anders. Voor alles wat van je afgenomen is, heeft God iets anders. Jouw 'kind' is je toekomst, en God heeft een andere voor jou in gedachten. De situatie waarin je nu zit, is niet het einde van het verhaal. God wil een nieuw hoofdstuk schrijven. De duivel wist dat God een plan voor jou had, daarom deed hij er alles aan om je kapot te krijgen. Hij wil niet dat je lang genoeg leeft om dat plan te vervullen. Maar het feit dat je nog steeds hier bent en dit kunt lezen, betekent dat hij faalt en dat God nog niet klaar met je is! Let op het woord 'gegeven' In de Naardense vertaling staat daar 'God heeft ander zaad ingezet'. Er is een afspraak op de kalender van God gezet met jouw naam erop. God heeft een andere toekomst voor je in de planning. Er zit iets goeds aan te komen, net over de horizon - iets voor je leven, je huwelijk, je familie, je carrière of je bediening. God heeft je een taak gegeven om te volbrengen en zegeningen om van te genieten. Hij heeft je geroepen voor een eeuwig doel en hij zal het laten gebeuren.