

**Zondag 11 maart**

'... [niets]zal ons kunnen scheiden van de liefde van God...' (Rom. 8:38)(NBV).

De angst voor eenzaamheid overwinnen (2).

Het overwinnen van de angst voor eenzaamheid vereist begrip van Gods belofte aan jou. Zijn vaderschap is niet gebaseerd op stemming, gevoel of emotie, het is gebaseerd op zijn reputatie en zijn onveranderlijke karakter. Alles wat hij is en beweert te zijn, staat of valt met zijn trouw aan jou. 'Ter wille van zijn grote naam zal de Heer zijn volk immers niet in de steek laten, want hij heeft zelf besloten om u tot zijn volk te maken' (1 Sam. 12:22). Twee dingen vallen op in dit Schriftgedeelte: de zorg om zijn goede naam en het plezier dat hij heeft in het feit dat hij je Vader is, laten zien waarom hij je nooit de rug zal toekeren. Jouw problemen betekenen niet dat God je veroordeelt of verstoot. Satan zou je dat graag wijsmaken. Hij zal je vertellen dat jij God in de steek gelaten hebt, of dat God jou in de steek gelaten heeft, om je het gevoel te geven dat je onwaardig en hopeloos bent, door God verstoet en verlaten. Maar dat is niet zo, generaties van gelovigen hebben in de donkerste nachten van hun ziel gezongen: 'Groot is uw trouw, o God, mijn Vader.' In jouw omstandigheden en lijden had zijn ontferming geen grenzen kunnen hebben. 'Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw' (Klaagl. 3:22-23). Lijden en tegenspoed doen zijn trouw niet teniet, hij is 'dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid' (Hebr. 13:8). Hij kan niet een keer van je houden en niet altijd van je houden. 'Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen' (1 Petr. 5:10. Zeg vandaag dat niets je ooit kan scheiden van Gods liefde.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

**Maandag 5 maart**

'Als je tevreden bent met jezelf zal je leven tellen' (naar Matt. 23:12).

Je kunt het! (2)

Herinner je je Rosa Parks nog, de zwarte vrouw die weigerde haar stoel aan een blanke man af te staan en achter in de bus te gaan zitten? Er stond die dag meer op het spel dan alleen maar een ritje van naar huis naar werk. Door eenvoudig zichzelf te zijn, kwam Rosa plotseling in het middelpunt van de belangstelling te staan. Ze speelde geen spelletje. Ze was echt, en God bescheen haar ziel die dag met een licht dat de geschiedenis veranderde. Dat is hoe het werkt: wanneer Gods licht op je inspanningen schijnt, wordt weinig veel. 'Als je tevreden bent met wie je bent, zal je leven gaan tellen,' zei Jezus. En aangezien God de enige is die weet wanneer jouw tijd zal komen, moet je voorbereid zijn. Hoe? 'Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven' (1 Petr. 5:6). Laat de heilige Geest je hulp en bemiddelaar zijn. Loop niet voor hem uit. Wees gewoon trouw; wanneer de tijd rijp is, zal God zijn schijnwerpers op de volgende fase richten en je een grotere rol toebedelen. En wanneer dan het moment daar is om zelfverzekerd in de schijnwerpers te stappen en je door God gegeven taak te vervullen, moet je proberen te onthouden dat er geen plek is voor eigen belang en pretenties. Dit moment vraagt om het wegdoen van alle kleinere rollen die je hebt gespeeld en waarmee je genoeg hebt genomen. Nu mag je ontdekken wie je bent en waar je leven echt om draait. Nu moet je volledig steunen op God om je te helpen bij het geven van de meest authentieke voorstelling van je carrière.

**Dinsdag 6 maart**

'Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers' (Ps. 127:1)(NBV).

Je kunt het! (3)

In Gods Koninkrijk is het voetlicht niet voor degenen die denken dat ze alles voor elkaar hebben en publieke erkenning verdienen. Het is ook niet beperkt tot mensen met leidende functies en openbare bedieningen. Het is een oproep tot actie, gericht aan jou, wie en waar je ook bent vandaag. Als jij Gods timing vertrouwt, rust hij je toe voor grotere en betere rollen. Maar er zijn bepaalde dingen die je wel en niet moet doen: 1) Probeer het niet op eigen houtje te doen. Doe net alsóf, totdat je het gemaakt hebt, zeggen ze wel eens, en je zult geneigd zijn om op eigen kracht je debuut te maken. Doe het niet! Doe je het wel, dan sta je een grotere productie in de weg. 'Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers' zegt de psalm. Vertrouw op God, en als je moment komt, zal hij je een seintje geven. 2) Kom uit de schaduw. Ben je klaar om 'acteren' om te zetten in een authentieke voorstelling die de echte jij onthult? Angst voor afwijzing is sterk. Het vergt moed om jezelf te zijn. Maar je krijgt kracht uit de strijd en macht uit de pijn wanneer je bereid bent om het risico te nemen vanuit de schaduw in het licht te stappen. 3) Confronteer je innerlijke critici. We zijn allemaal onderhevig aan de kleine stem in ons binnenste die zegt: 'Je zult nooit slim genoeg, rijk genoeg, mooi genoeg of goed genoeg om in de spotlights te staan.' Maar als God je omhoogtilt, kan niemand je omlaaghalen. Dus herinner je innerlijke criticus aan Gods belofte: 'Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag' (Jer. 1:7).

**Woensdag 7 maart**

*'... dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op... God...'*  
(2 Kor. 1:9)(NBV).

Op wie vertrouw jij?

'Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld,' zei Jezus (Joh. 16:33). Je lost het ene probleem op, en het volgende komt ervoor in de plaats. Ze zijn niet allemaal groot, maar ze zijn allemaal nodig voor je spirituele groei. Hoe beoordeel je de kracht van iets? Door het te testen! 'Wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat...' zegt 1 Petrus 4:12. Het zal je voorbereiden. Een aantal van je meest levensverrijkende ervaringen zul je meemaken tijdens je moeilijkste momenten - wanneer je hart gebroken is, wanneer je je verlaten voelt, wanneer je met de rug tegen de muur staat, wanneer de pijn de pan uit rijst - en je op God richt. Op die momenten leer je om oprechte, eerlijke gebeden tot God te bidden. Wanneer je pijn hebt, beschik je niet over de energie voor oppervlakkige gebeden. En dan ontdek je dat de Heer 'gebroken mensen nabij is' (Ps. 34:19). God had Jozef uit de gevangenis kunnen houden, Daniël uit de leeuwenkuil en Jeremia uit de modderige put. Hij had Paulus geen schipbreuk kunnen laten lijden, maar hij deed het allemaal niet. Het gevolg was dat ieder van hen dichter naar God toe getrokken werd en de wereld om hen heen uiteindelijk beïnvloedde. Jouw problemen dwingen je naar God te kijken en op hem te vertrouwen in plaats van op jezelf. Dit is vooral moeilijk voor superpresteerders zoals Paulus. '... we waren er zelfs zeker van dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt' (2 Kor. 1:9). Je zult nooit weten wat God kan doen totdat God alles is wat je hebt. Dus leg je noden in zijn capabele, liefdevolle handen en kijk wat er gebeurt.

**Donderdag 8 maart**

*'Een boosdoener is gespist op kwaadaardige woorden...'* (Spr. 17:4)(NBV).

Roddel.

Zodra iemand begint te roddelen moet je hem stoppen en vragen waarom je het zou moeten weten en of hij het tegen de persoon zelf gezegd heeft. Denk even na. Mensen die roddelen zijn niet te vertrouwen! De Bijbel zegt dat wanneer je naar roddel luistert, een onruststoker bent: 'Een boosdoener is gespist op kwaadaardige woorden'. En Judas voegt eraan toe: 'Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien en alleen op het aardse gericht zijn' (Jud. 1:19). Dat zijn ernstige beschuldigingen. En internet heeft het probleem alleen maar erger gemaakt omdat je roddels nu sneller en verder kunt verspreiden en ondertussen anoniem kunt blijven. Paulus heeft het over mensen die door elkaar worden verslonden (zie Gal. 5:15). Hij zegt dat je hen uit de weg moet gaan en dat ze erop moeten worden aangesproken. Wanneer was de laatste keer dat je dat in de kerk zag gebeuren? 'Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, laat je niet in met een loslippig mens,' zegt Salomo in Spreuken 20:19. Met andere woorden: blij bij hem uit de buurt. De snelste manier om een eind aan het roddelen te maken is door degene die het verspreidt erop aan te spreken. De kerk is geen emo tv-show, waar we mensen ontmaskeren en hun vuile was buiten hangen, te kijk voor de hele wereld. Integendeel: 'Als er geen hout meer is, dooft het vuur, als de lasteraar verdwijnt, eindigt de ruzie' (Spr. 26:20). Jezus heeft ons geleerd hoe we met eventuele persoonlijke problemen moeten omgaan: 1) 'Onder vier ogen.' 2) 'Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee.' 3) 'Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente' (Matt. 18:15-17). Dat is Christus' manier en het zou ook onze manier moeten zijn.

**Vrijdag 9 maart**

*'Het geknakte riet breekt hij niet af, noch dooft hij de kwijnende vlam...'*  
(Matt. 12:20)(NBV).

Riet en vlaspitten.

Riet. Weinig is kwetsbaarder dan geknakt riet. In Jezus' tijd maakten kinderen die bij de rivier speelden er muziekpijpjes van. Ze werden uitgehold en er werden gaatjes in geboord. Maar daarna werden ze geknakt en weggegooid. Misschien stond je ooit rechtop en sterk, gevoed en geworteld in de rivierbedding. Maar nu ben je verborgen in de biezen, geknakt door kwetsende woorden, verraad van een vriend, je eigen falen of botte religie.

Vlaspitten. Niets is zwakker dan een smeulende vlaspit. Als de olie in de primitieve lampjes op was en de lont laag brandde, was hij van geen nut meer. Hij werd gedoofd, weggegooid en vervangen. Brandde jij ooit vol van geloof, terwijl je de weg voor anderen verlichtte, tot de ijzige wind van kritiek, onverzoenlijkheid en veroordeling je in het donker achterliet? Wat hebben de volgende mensen gemeen: Een vrouw die staat te beven voor een woedende menigte die haar dreigt te stenigen? Een huis omringd door mensen en een verlamde man op een stretcher, terwijl zijn vrienden niet opgeven tot ze hem bij Christus kunnen brengen? Een blinde man die het uitschreeuwt om te willen zien en leerlingen die hem zeggen zijn mond te houden? Ze zijn allemaal geknakt riet en walmende vlaspitten die Jezus weigerde op te geven. De wereld denkt te weten wat er met jou moet gebeuren - afbreken en uitblazen! Maar Jezus niet: 'Hij zal de gewonde niet verbrijzelen en ook een klein sprankje hoop zal hij niet uitdoven' (HB). Hoe ver weg je je vandaag ook voelt, je bent niet buiten het bereik van Gods genade. Kom maar, hij zal je zachtjes behandelen. Hij zal je weer heel maken.

**Zaterdag 10 maart**

*'... de Heer... zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten'* (Deut. 31:6)(NBV).

De angst voor eenzaamheid overwinnen (1).

Om de angst voor eenzaamheid te kunnen overwinnen moet je ten eerste begrijpen wie je bent. Laat wetenschappers maar argumenteren over de vraag of er een 'big bang' was. Als dat zo was, dan was jij daar niet het resultaat van! Ook kwam je niet voort uit een amoëbe in een vijver. Je bent 'ontzagwekkend wonderlijk gemaakt' (Ps. 139:14)(HSV). Geschapen 'als evenbeeld van God' (Gen. 1:27). God heeft de schepping van jou niet overgedragen aan zijn machtigste engelen. Je bent een uniek product, pasklaar en functioneel. Als een verlost kind van God ben je 'in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid' (Efez. 2:10). Geloof dat en sta erop, ongeacht je gevoelens of sociale status. Ten tweede moet je begrijpen wie God is. Hij noemt zichzelf 'hemelse Vader', niet alleen je schepper en ontwerper. 'Je schepper en ontwerper' verwijst naar wat hij doet, 'je Vader' verwijst naar wie hij is. 'Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst' (Jes. 9:5). Dit zijn geen rollen, dit zijn eigennamen. Ze staan in de Bijbel in hoofdletters omdat je hem zo moet aanroepen! Toen Jezus ons leerde bidden, begon hij niet met 'O, almachtige, alomtegenwoordige en alwetende God'. Ja, dat is hij allemaal, maar voor ons wil hij worden erkend en genoemd als Vader (Matt. 6:9). Dat is hoe hij over ons denkt en hoe hij wil dat wij over hem denken en voelen. 'Vader' is bedoeld om warmte, veiligheid, acceptatie, zorg, mededogen, bescherming, zekerheid, voorziening enz. over te brengen. Hij is je Vader, wanneer je de waarheid daarvan begrijpt, zul je je angst voor eenzaamheid gaan overwinnen.