

Zondag 18 maart

'... wij hebben zijn grootheid gezien...' (Joh. 1:14)(NBV).

Oog in oog met de Meester.

'Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.' Jezus Christus persoonlijk kennen is hem liefhebben, hem liefhebben is hem dienen en hem dienen is de hoogste vreugde en vervulling in je leven ervaren. Een onbekend auteur schreef het volgende gedicht over Jezus. Als je hem als je Heer en Redder kent, zal het resoneren in je hart. Als dat niet zo is, dan is het ons gebed dat je hem vandaag aanneemt als je Heer en Redder: 'Mijn leven was rustig en licht, ik liet me leiden door plezier en comfort, tot ik op een dag op een rustige plek de Meester ontmoette van aangezicht tot aangezicht. Rang, stand en rijkdom was steeds mijn doel geweest, met meer aandacht voor mijn lichaam dan mijn ziel; ik ging voor de hoofdprijs in de wedren van het leven, tot mijn oog op de Meester viel. Ik ontmoette hem en herkende hem van gezicht, en ik bloosde toen ik zag dat zijn ogen vol van verdriet op mij waren gericht. En ik wankelde die dag en viel aan zijn voeten neer, terwijl mijn muren afbrokkelden en verdwenen, en in hun plaats er niets anders was dan het gezicht van de Meester, mijn Heer. En ik riep: 'O, kom me tegemoet, zodat ik weet hoe ik uw gewonde voeten volgen moet.' Mijn gedachten gaan nu uit naar de zielen van de mensen om me heen, ik raakte mijn leven kwijt en vond het weer, sinds ik op een dag op een rustige plaats oog in oog kwam te staan met de Meester, mijn Heer.'

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:

tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Maandag 12 maart

'David stond... op...' (2 Sam. 12:20)(NBV).

Sta op en ga verder met je leven.

David pleegde overspel met de vrouw van een andere man, maakte haar zwanger en liet vervolgens haar echtgenoot ter dood brengen in een poging het te verdoezelen. Daarna trouwde hij met haar en dacht dat alles verder in orde zou zijn. Maar het kind werd ernstig ziek. In zijn wanhoop om het leven van de baby te redden 'vastte David streng en legde zich 's nachts op de grond te slapen. De hovelingen probeerden hem ertoe te bewegen van de grond op te staan, maar hij weigerde, en hij wilde ook geen eten aannemen...' (v.16-17). Ondanks al zijn bidden stierf het kind. Waarom heeft God dit laten gebeuren? Was het omdat het kind betere ouders verdiende? Of omdat de Bijbel zegt dat heengaan en bij de Heer zijn 'het allerbeste' is (Fil.1:23)? We hebben geen duidelijk antwoord. Maar zoveel weten we wel: als je berouw hebt getoond over je zonde en Gods vergeving hebt ervaren, moet je opstaan en verder gaan met je leven. En dat is wat David deed. 'David stond van de grond op, nam een bad, wreef zich in met olie en trok andere kleren aan. Hij ging het huis van de Heer binnen en knielde. Daarna ging hij naar huis en liet zich iets te eten brengen' (2 Sam. 12:20). We ontdekken drie belangrijke dingen in dit verhaal: 1) Zolang je niet bereid bent om dingen recht te zetten met God en met de mensen die jij gekwetst hebt, kun je niet in vertrouwen verdergaan. 2) Zolang jij je emoties niet op een gezonde manier verwerkt, of het nu schuld is of verdriet, zul je blijven steken en niet meer kunnen genieten van wat God verder voor je heeft. 3) Wanneer je deze twee dingen hebt gedaan, moet je opstaan en verder gaan met je leven.

Dinsdag 13 maart

'Kom, volg mij! Ik zal van jullie... maken' (Marc. 1:17)(NBV).

Als God je roept.

Als je denkt dat je niet goed genoeg bent om door God gebruikt te worden, moet je je denkwijze aanpassen! Toen Elia Elisa riep, was hij aan het ploegen. Toen Jezus Petrus riep, was hij aan het vissen. Om God te volgen moest Elisa het boeren de rug toekeren en Petrus het vissen opgeven. Je kunt je goed voorstellen dat de vrouw van een discipel zich zou afvragen hoe de rekeningen betaald zouden worden! God volgen is als een stap op vloeipapier zetten en vaste grond vinden. Maar je zult die vaste grond nooit ontdekken als je niet bereid bent een stap op het vloeipapier te zetten. Als God je vraagt weg te lopen van een veilige basis die deel uit maakt van je leven, neem je je talenten mee. De accountant Matteüs nam zijn pen mee en schreef het eerste boek van het Nieuwe Testament. Toen David naar het paleis van Saul ging, nam hij zijn harp mee en ging psalmen schrijven die we nu nog zingen. Daarom is het belangrijk om te weten dat het God is die je roept, en dat je het laat bevestigen door vertrouwd leiderschap. Als je al rent voor het startschot is gevallen, word je gediskwalificeerd voor de race. Als God je roept, houd dan deze vier dingen in gedachten: 1) Er is een prijs die betaald moet worden. Als je bereid bent die te betalen kun je het beste van God krijgen. 2) Er is een pad dat gelopen moet worden. Elke stap is een stap in geloof. 3) Er zijn principes die in acht genomen moeten worden. Wil je worden gezegend, dan moet je Gods wil op Gods manier doen. 4) Er is een belofte die jou draagt. '... laat je door niets... ontmoedigen, want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij' (Joz. 1:9).

Woensdag 14 maart

'Jezus... zei: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde' (Matt. 28:18)(NBV).

Christus - er is niemand zoals hij!

Billy Graham zei: 'De Bijbel houdt zich slechts zijdelings bezig met de geschiedenis van Israël of met een ethisch systeem. Het gaat voornamelijk over het verhaal van de verlossing zoals die in Jezus Christus te vinden is. Als je de Bijbel leest en het verhaal van de verlossing mist, heb je de hele boodschap en betekenis van de Bijbel gemist. Er zijn mensen geweest die door de hele Bijbel heen het verhaal van Jezus hebben getraceerd: In Genesis is hij het zaad van de vrouw. In Exodus is hij het Pascha Lam. In Leviticus is hij het zoenoffer. In Numeri is hij de Rots waartegen geslagen werd. In Deuteronomium is hij de grootste profeet. In Jozua is hij de aanvoerder van het leger van de Heer. In Richteren is hij de Verlosser. In Koningen is hij de beloofde Koning. In Nehemia is hij de Hersteller van de natie. In Ester is hij de advocaat. In Job is hij mijn Verlosser. In de Psalmen is hij mijn Herder. In Spreuken is hij mijn voorbeeld. In Prediker is hij mijn doel. In het Hooglied van Salomo is hij degene die mijn behoeften bevredigt. In de boeken van de profeten is hij mijn komende Vredevorst. In de evangeliën is hij is degene die kwam om ons te zoeken en te redden. In Handelingen is hij onze opgestane Heer. In de brieven is hij onze vertegenwoordiger aan de rechterhand van de Vader. In Openbaring is hij onze terugkerende Heer. Wat is in een tijd van populaire psychologie en selectieve theologie nog steeds het fundament van ons geloof? Christus' maagdelijke geboorte, zijn zondeloos leven, zijn verzoenende dood, zijn overwinnende opstanding, zijn bemiddelend werk en zijn zichtbare wederkomst als Koning der Koningen. Christus - er is niemand zoals hij!

Donderdag 15 maart

'Wij weten niet wat we moeten doen, op u zijn onze ogen gevestigd' (2 Kron. 20:12)(NBV).

Omgaan met onzekerheid (1).

Als leider wordt van jou gevraagd dat je beslissingen neemt op het gebied van relaties, geld, tijd, waarden, gelegenheden en geschillen. En uiteindelijk zullen jouw beslissingen openbaar worden. Daar, in het heldere licht van de dag, zal je leiderschap worden beoordeeld. En er is nog iets anders wat je moet weten, op dat gebied duurt het langer voor je kundigheid of onkundigheid erkend wordt. Het nadeel is namelijk dat je gedwongen wordt om voor langere tijd te leiden zonder te weten of je de juiste beslissing hebt genomen. Tegen de tijd dat je gewas op komt, is het te laat is om je landbouwmethode te wijzigen. Dan moet je wachten tot het volgende plantseizoen. Als het gaat om leiderschap is onzekerheid een vast onderdeel van alle progressie, het gaat nooit weg! Onzekerheid is verder geen indicatie van slecht leiderschap, het onderstreept alleen maar de noodzaak ervan, het is de omgeving waarin goed leiderschap het vaakst wordt ontdekt. Als leider denk je misschien dat je altijd moet weten wat je moet doen, maar in werkelijkheid zullen er maar weinig gevallen zijn waarbij je absoluut zeker bent. Dat is waarom koning Josafat bad: 'Wij weten niet wat we moeten doen, op u zijn onze ogen gevestigd.' Aangezien je voortdurend zult worden gevraagd om beslissingen te nemen met beperkte informatie, moet niet het wegnemen van onzekerheid je doel zijn, maar het ontwikkelen van de bekwaamheid om God te vertrouwen en ondanks alles moedig en duidelijk te zijn. Het is niet jouw taak om onzekerheid weg te nemen, het is jouw taak om in die onzekerheid duidelijkheid, geloof en progressie uit te stralen. Wanneer je dat kunt, ben je op weg naar goed leiderschap.

Vrijdag 16 maart

'... waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij' (Joz. 1:9)(NBV).

Omgaan met onzekerheid (2).

Toen Mozes de fakkel overdroeg aan Jozua, waren er een heleboel dingen veranderd. Veertig jaar lang had Jozua leren navigeren en overleven in een woestijn, maar nu was het tijd om het beloofde land in te gaan. En wat in de woestijn werkte, werkte niet noodzakelijkerwijs in het beloofde land. Je hoort Jozua bijna denken: 'Ik weet veel over rondtrekken, maar niet veel over het zwaard trekken.' Daarom zei God tegen hem: 'Wees vastberaden en standvastig... want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij.' Waarom zou God tegen Jozua zeggen dat hij vastberaden en standvastig moest zijn? Omdat hij bang moet zijn geweest! Alles omtrent zijn nieuwe situatie riekte naar onzekerheid. Het enige wat Jozua zeker wist was dat God had gezegd dat hij moest gaan. Daarom 'gaf Jozua de schrijvers van het volk de opdracht: 'Ga het hele kamp door en zeg tegen het volk... Het zal over drie dagen de Jordaan overstrekken om het land in bezit te nemen...' (v.10-11). Kun je je voorstellen wat de mensen dachten? Vraag: 'Maar Jozua, hoe komen we de rivier over?' Antwoord: 'Ik weet het ook niet, maar zorg dat je over drie dagen klaar staat.' Vraag: 'Maar Jozua, wat gaan we doen als we aan de andere kant zijn?' Antwoord: 'Dat zal ik je vertellen zodra we daar zijn. Zorg gewoon dat je klaar bent voor vertrek.' Zie je het voor je? Als leider zul je altijd onzeker zijn over veel dingen, vooral als je nieuw gebied betreedt. Maar je kunt het je nooit veroorloven om onduidelijk te zijn of twijfels te hebben over je roeping, je visie en je uiteindelijke overwinning. En waar komt dat vertrouwen vandaan? Van Gods belofte: 'Ik sta je bij.'

Zaterdag 17 maart

'Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan' (Ps. 32:8)(NBV).

Omgaan met onzekerheid (3).

John Maxwell wijst op een aantal belangrijke punten, wil je kunnen gedijen op onzeker terrein: 1) Ken je zekerheidsquotiënt. Denk eens terug aan je laatste grote beslissing die goed uitpakte. Hoe zeker voelde je je toen? Tachtig procent? Vijftig procent? Als je beste beslissingen meestal worden genomen bij 75 procent zekerheid, dan is dat je 'zekerheidsquotiënt'. Als je dat punt bereikt, is het tijd om te stoppen met debatteren en in beweging te komen. 2) Uit je onzekerheid met vertrouwen. Kijk nooit naar succesvolle mensen en ga ervan uit dat zij in hun eentje en zonder aarzeling en angst tussen stromen van onzekerheid navigeerden. Nee, zij begrepen alleen dat ze mét elke stap een antwoord zouden krijgen. Dus in plaats van te doen alsof je meer weet dan je weet, kun je beter een cultuur van transparantie aanmoedigen die een vrije uitwisseling van ideeën bevordert. Wanneer je iets niet weet, zeg dan gewoon: 'Ik weet het niet, maar ik zal proberen het uit te vinden.' 3) Raadpleeg anderen. Koning Salomo schreef meer over het zoeken van raad dan welke andere bijbelse schrijver ook. Hebben koningen een goede input? Ja, absoluut! En alleen diegenen die de nederigheid hebben het te erkennen, bloeien. 4) Meet je succes aan de hand van het scorebord, niet van het speelplan. Elke goede coach gaat de wedstrijd in met een plan, maar hij is bereid om het te wijzigen om te kunnen winnen. Schrijf je plannen met potlood, maar je visie met inkt! Net als goede coaches worden goede leiders vaak gedwongen om af te zien van, of wijzigingen aan te brengen in een aantal van hun plannen om bij hun visie uit te komen. Degenen die dat doen, zijn degenen die hun bestemming bereiken.