

Zondag 25 maart

'Hizkia... legde de brief daar open voor hem neer' (2 Kon. 19:14)(NBV).

Hoe moet je omgaan met slecht nieuws (1)?

Toen Hizkia de brief had gelezen die de boden hem overhandigd hadden, ging hij naar de tempel van de Heer en legde de brief daar open voor hem neer. En hij bad tot de Heer: "Heer, God van Israël, u die op de cherubs troont, u alleen bent God... u hebt de hemel en de aarde gemaakt. Leen mij uw oor, Heer, en luister, open uw ogen en zie toe... red ons... opdat alle koninkrijken op aarde zullen beseffen dat u, Heer, de enige God bent" (v. 14-19). Hizkia bevond zich in een uitzichtloze situatie. Een leger van 185.000 soldaten stond tegenover hem opgesteld, van plan om hem in de pan te hakken. Maar in antwoord op gebed stuurde God een engel om ieder van hen uit te roeien. Soms komt slecht nieuws in de vorm van een brief, een mail of een telefoontje. Het kan komen als het geluid van gierende banden en gebroken glas, een knobbeltje in je borst, een oproep voor de rechtbank of ontslag. Slecht nieuws kent geen klassenverschil, geslacht of leeftijd. Het overkomt ons allemaal. Dus wat moet je doen als je een probleem hebt dat je niet kunt oplossen en waaraan je niet kunt ontsnappen? Doe wat Hizkia deed: breng het in gebed bij de Heer. Spreid het voor hem uit. Maar ga als eerste naar hem toe, niet als laatste. Wanneer je dat doet, eer je hem als 'Heer' van de situatie en zal hij op je reageren. Gods belofte is: 'Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen' (Ps. 91:15).

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.*

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:

tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Maandag 19 maart

'Wat u ook doet, doe het... alsof het voor de Heer is...' (Kol. 3:23)(NBV).

Leer respect te hebben voor gezag.

Kun jij je een land voorstellen zonder leider, een werkplek zonder baas of een leger zonder generaal? Het zou chaos troef zijn. Structuur schept orde, zonder structuur geen vooruitgang. Dat is waarom jij je auto niet in de slaapkamer parkeert of in de garage slaapt. Leer respect te hebben voor mensen die gezag over je hebben. Eer mensen die ouder zijn dan jij, want zij bezitten een schat aan kennis. Luister naar hen en leer van hen. Zolang je geen orders leert ontvangen, heb je nooit het recht ze te geven. Jezus begreep dat. Hij was de Zoon van God. Hij wist meer dan enig ander menselijk wezen, maar eerde de autoriteit van de regering die aan de macht was. Toen de farizeeën hem naar zijn mening vroegen over het betalen van belastingen, antwoordde hij: 'Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort' (Marc. 12:17). Spreek jij woorden van twijfel uit over je eigen bedrijf? Kleinere jij mensen die boven je staan? Houd ermee op! Toegegeven, ze zijn niet perfect. (Misschien is dat de reden waarom ze jou kunnen tolereren.) Als jij in opstand komt tegen elke instructie die je krijgt, moet je niet klagen als mensen om je heen in opstand komen tegen jouw woorden en meningen. De wet van de wederkerigheid stelt dat als je met respect behandeld wilt worden, anderen moet respecteren. Dat geldt ook voor degenen met wie je het niet eens bent of die je misschien niet mag. Jezus deed dat. Bid: 'Vader, ik weet dat respect voor autoriteit wordt onderwezen in uw Woord. Dus herinner me er vandaag aan dat mijn welslagen afhangt van mijn houding ten opzichte van degenen die u als leider over mij heeft aangesteld. Als ik hen eer, geloof ik dat u mij zult eren.'

Dinsdag 20 maart

'Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld' (Rom. 8:1)(NBV).

Veroordeel jezelf niet langer!

Het woord voor jou vandaag is - veroordeel jezelf niet langer! God zegt: 'Ik, ik ben het, die omwille van zichzelf je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet' (Jes. 43:25). Als God zegt dat hij je zonde vergeet en jij wilt hem per se in herinnering houden, dan zeg je daar eigenlijk mee dat je een hogere maatstaf hanteert dan hij. Dat riekt naar afgoderij! De Bijbel zegt dat 'God je in Christus vergeven heeft' (Efez. 4:32). Wanneer in het Oude Testament iemand gezondigd had, bracht hij een lam naar de priester. Die goot het bloed van het lam op het altaar uit als betaling voor zijn zonde. Zodra dat was gedaan was het strafblad uitgewist en de zaak afgedaan. Voel jij je niet vergeven? Vergeving komt door geloof, niet door gevoelens. Zolang je op basis van gevoelens leeft, heeft satan een wapen dat hij elke keer tegen je kan gebruiken. Heb je het gevoel dat wat jij deed echt heel erg was? Zolang je oprecht berouw hebt over alles wat je hebt gedaan, is het vergeefbaar. Houdt satan het je steeds weer voor? Dat komt omdat hij de 'aanklager' wordt genoemd (Openb. 12:10). Maar let eens op hoe jij deze aanklager de baas kunt zijn: 'Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen' (v. 11). Als satan je nu weer beschuldigt, zeg dan: 'Ik ben blij dat je hiermee komt.' Vertel hem dan wat het bloed van Jezus voor jou gedaan heeft. Als je dat doet, zal hij vluchten. Leer van je fout, word er sterker van, gebruik het om anderen te zegenen, ga verder met je leven en veroordeel jezelf niet langer!

Woensdag 21 maart

'... uw leven bouwen op het fundament van uw... geloof' (Judas 1:20)(NBV).

Je geloof opbouwen (1).

De apostel Judas schrijft: 'Maar u... moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest.' Judas legt de verantwoordelijkheid voor je geestelijke opbouw en de versterking van je geloof waar het hoort - bij jou alleen. Er zijn twee soorten geloof: automatisch geloof en doelbewust geloof. Wanneer je op een lichtknopje drukt, oefen je automatisch geloof uit, je denkt er niet bij na. Maar wanneer je te maken hebt met onbekende, onervaren en ongedane zaken, heb je bewust geloof nodig, geloof dat erop vertrouwt dat God in staat is 'oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken' (Efez. 3:20). Als je proactief bent, zal je geloof groeien. Als je passief bent, niet. Net zoals de stroming van water tegen een oever, bestaat er een erosie van geloof dat simpelweg het gevolg is van het leven van alledag. Als je er niets aan doet om je geloof veilig te stellen en te versterken gaat het verslappen. Christus zei tegen de gemeente in Efeze dat ze moesten beseffen van welke hoogte ze gevallen waren (Openb. 2:5). Wat vreemd om zoiets te zeggen! Als je van een aanzienlijke hoogte bent gevallen, dan weet je dat toch wel? Niet als de val zo geleidelijk ging dat je het niet in de gaten had. Vraag jezelf dus af: 'Zijn de mensen die mij het beste kennen gaan merken dat de glans uit mijn ogen is verdwenen, de vreugde uit mijn stap, de rust uit mijn geest en het Woord van God uit mijn gesprekken?' Geloof is als een spier, als je die niet voortdurend traint, zal hij verslappen en krachteloos worden. Dus het woord voor jou vandaag is: '... versterk het overige dat dreigt te sterven...' (Openb. 3:2)(HSV).

Donderdag 22 maart

'... uw leven bouwen op het fundament van uw... geloof' (Judas 1:20)(NBV).

Je geloof opbouwen (2).

Het woord 'bouwen' is een architectonische term en betekent renoveren. Het impliceert het afbreken van wat voor jou niet werkt en het opbouwen van wat wel werkt. Als je dat niet begrijpt, dan geloof je dus dat alles wat het leven je gegeven heeft, gewoon is zoals het is en dat je het maar te slikken hebt. Je zou versteld staan van het aantal mensen dat elke week naar de kerk gaat, alleen maar om een woord te ontvangen om hen te helpen overleven. Ze zingen over geloof en praten over geloof. Maar als je ze vraagt hoe het met ze gaat, zeggen ze: 'Het gaat wel, ik hoop maar dat ik het red.' Ja, er zijn momenten waarop dat echt het geval zal zijn. Maar dat zou een uitzondering moeten zijn, niet de regel. De Bijbel zegt dat we meer dan overwinnaars zijn (Rom. 8:37). Een overwinnaar zijn betekent dat je een strijd te strijden hebt en die wint. Maar meer dan een overwinnaar zijn betekent een strijd winnen - zonder er zelfs voor te hoeven vechten. Jezus heeft al gestreden en de strijd voor je gewonnen. En vandaag zegt hij: '... ik heb jullie de macht gegeven om... de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden' (Luc. 10:19). Hoe je aan die macht komt? Judas zegt dat je toegang krijgt tot die macht in je leven door 'je bij het bidden te laten leiden door de heilige Geest' (v. 20). En dat kun je overal doen: in de auto op weg naar je werk, als je hardloopt of zelfs in je badkamer. Je hebt alleen maar een plek nodig waar je alleen kunt zijn met God, waar je kunt bidden en zijn Woord kunt lezen en zo werkt aan de opbouw van je geloof.

Vrijdag 23 maart

'God... bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken' (Gen. 2:15)(NBV).

Zorgdragen voor Gods schepping.

Generaties lang heeft de kerk gezwegen over de zonde van de slavernij. Dat komt omdat het populair was en economisch voordelig, om nog maar niet te spreken over het feit dat sommige kerkleiders zelf slaven hadden. Maar toen de kerk uiteindelijk erkende dat het fout was, maakte het de weg vrij naar hervorming. We kunnen ons het leven nu niet eens meer anders voorstellen! Wel, sommigen van ons worden zich nu bewust van het feit dat de zorg voor Gods schepping niet alleen iets is voor boomknuffelaars. Een resolutie op de Southern Baptist Convention, die degenen die verantwoordelijk zijn voor de olievlek in de Golf van Mexico veroordeelt, illustreert dit. Southern Baptist theoloog Russell Moore erkende in een welsprekend betoog over hoe de olievlek zijn geliefde geboortestad van Biloxi in Mississippi zou verwoesten: 'Al te lang hebben wij evangelische christenen (waaronder ikzelf) er een ongemakkelijk ecologisch geweten op na gehouden.' Toen vroeg hij: 'Zullen mensen ons geloven ons als we spreken over de Ene die leven brengt, en wel in overvloed, als ze zien dat we niets geven om datgene wat dood en vernietiging brengt?' Dezelfde God die aardappelen in de grond stopte voor ons voedsel, stopte olie in de grond voor ons gebruik. Maar hij is zeker niet blij als we zijn oceanen vervuilen en zijn schepselen doden in onze poging om het in ons bezit te krijgen. 'U hebt... hem toevertrouwd [beheer en rentmeesterschap] het werk van uw handen... schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee...' (Ps. 8:7-9). Dat we naar de hemel gaan betekent nog niet dat we van Gods mooie aarde een vuilnisbelt mogen maken!

Zaterdag 24 maart

'... er hing zelfs geen brandlucht om hen heen' (Dan. 3:27)(NBV).

Totale bevrijding.

Bevrijding is wanneer God je weghaalt uit een vurige beproeving die was bedoeld om je te vernietigen. Totale bevrijding is wanneer hij je eruit haalt zonder zelfs een geur van rook, zoals bij de drie Hebreeuwse mannen. Want weet je, het is mogelijk om bevrijd te worden, maar toch nog steeds 'beschadigd' te zijn. Je kunt het horen in wat iemand zegt. Hij praat alleen nog maar over het verleden, omdat hij op een bepaald moment gestopt is met leven. Hij heeft het trauma overleefd, maar omdat hij er nog niet op de juiste manier mee heeft afgerekend, komt hij er steeds weer op terug. Als hij praat, is een deel van hem nog 'in het vuur'. We hebben het hier niet over een snelle remedie of een uniforme genezing. Je temperament, je mate van geloof en de diepte van je pijn van toen zijn allemaal factoren die bepalend zijn voor de duur van je herstel en genezing. Maar zoveel is wel duidelijk: wat de drie Hebreeuwse mannen bond toen ze in de vurige oven gingen, bond hen niet toen ze eruit kwamen. En dat is wat God ook voor jou wil doen. Betekent dit dat je niet mag praten over wat je hebt meegemaakt? Nee, maar praat niet als een slachtoffer, praat als een overwinnaar! David zei: 'Hij trok mij uit de kuil van het graf (het verleden)... Hij zette mij neer op een rots (het heden)... Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de Heer (de toekomst)(Ps. 40:3-4). Jouw ervaring kan oud zijn, maar je lied zal nieuw zijn.