

Zondag 8 april - Eerste Paasdag

'... hij toonde hun zijn handen...' (Joh. 20:20)(NBV).

Hij toonde hun zijn handen.

Dr. Paul Brand, een briljant chirurg die in India bij het Christian Medical College in Vellore werkte, schrijft: 'Ik werk bijna elke dag met de wonderen van de hand. Maar er is een bepaald moment in het jaar dat een speciale betekenis voor mij heeft. Wanneer de wereld de lijdensweek beleefd, denk ik na over de handen van Jezus. Die handen die zoveel goeds hadden gedaan, werden een voor een doorboord met een dikke spijker. Romeinse beulen dreven hun spijkers door de pols, door de carpale tunnel waarin zich de pezen bevinden die de vingers besturen en de mediane zenuw, waardoor de hand verminkt raakte en een klauwvorm aannam. En Jezus werd niet eens verdoofd! Later hing zijn gewicht eraan, nog meer weefsel losscheurend waarbij nog meer bloed vrijkwam. Heb je ooit iets hulpelozers gezien? De discipelen, die hadden gehoopt dat hij de Messias was, doken weg in de duisternis of dropen af.' Maar dat is niet de laatste keer dat we Jezus' handen zien. De Bijbel zegt: 'Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!' Na deze woorden toonde hij hun zijn handen... De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.' Dr. Brand vervolgt: 'De resterende tijd van zijn verblijf hier koos Jezus ervoor om zijn bediening voort te zetten mét littekens in elke hand. Dat is waarom ik geloof dat God onze pijn hoort en begrijpt. Hij behield die littekens als een blijvend beeld van de gewonde mensheid. Hij weet hoe het leven op aarde is, omdat hij er geweest is. Zijn handen bewijzen het.' Breng je wonden vandaag dus maar bij Jezus en laat hij je heel maken, in lichaam, ziel en geest.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 2 april

'Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser' (Mal. 3:2)(NBV).

Loog en vuur.

Loog reinigt de buitenkant, vuur reinigt de binnenkant. En de Geest van God doet beide! Als je zondigt, heb dan berouw. Diepgaand berouw brengt een diepgaande reiniging. Een slecht gevoel is niet erg, daar mag je best een goed gevoel over hebben. Wees blij dat je geweten nog steeds gevoelig is en op God reageert. Wat je God nooit wilt horen zeggen is wat hij over Efraïm zei: 'Het volk van Efraïm heeft zich vergooid aan afgodsbeelden - laat het maar' (Hos. 4:17). Het feit dat God je van zonde overtuigt, is het bewijs van zijn liefde voor jou. God kan je zonden vergeven, maar hij kan ze niet over het hoofd zien. Niet beleden zonde verstoort je gemeenschap met hem. Vergeving behelst meer dan alleen de straf op de zonde ontlopen, het gaat ook over het herstellen van je gemeenschap met God. Vraag jij je af of God niet moe van je wordt als je telkens maar weer zondigt en berouw hebt? Als Jezus tegen Petrus zei dat hij zijn broeder 'zeventig maal zeven' keer moest vergeven, zou hij dan minder doen voor jou? 'De Heer zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol' (Jes. 1:18). Wanneer jij zondigt en probeert je voor God te verbergen, duurt je ellende alleen maar langer. Belijd dus je zonde zodra je je ervan bewust wordt, dan mag je bij hem vandaag gaan in de overtuiging dat hij je vergeven heeft. Je bent geen loser maar een leerling. Alexander Pope zei: 'Een mens zou zich nooit moeten schamen om toe te geven dat hij fout zat, wat net zoiets is als zeggen dat hij vandaag weer een beetje wijzer is dan gisteren.'

Dinsdag 3 april

'... waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden' (Hebr. 4:16)(NBV).

Word je in verzoeking gebracht? (1)

Hoe geestelijk volwassen je ook wordt, verzoeking ontgroeit je nooit. Wanneer je het op één front overwint, valt het je op een ander front aan. En hoe dichter je bij God komt, hoe meer satan zal proberen je te verleiden. Paulus legt het als volgt uit: 'Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander...' (Gal. 5:17). Wat is het antwoord? Hier zijn twee manieren waarop je verzoeking kunt overwinnen: wees er ten eerste eerlijk over. Vraag je af wanneer je het meest in verzoeking wordt gebracht. Vaak zijn we het kwetsbaarst wanneer we onder druk staan: wanneer we gekwetst, boos, bezorgd, alleen, verveeld of vermoeid zijn of na een groot succes of geestelijk toppunt. Leer je patronen identificeren: '... wie zijn weg in het oog houdt, beschermt zijn leven' (Spr. 16:17). Zoek ten tweede Gods hulp. 'Roep mij te hulp in tijden van nood, ik zal je redden...' (Ps. 50:15). Waarom doen we dan niet vaker een beroep op God? Omdat we soms gewoon willen doen wat we willen doen, ja toch? Of we zijn in verlegenheid gebracht omdat we blijven toegeven aan dezelfde verzoeking. Maar wees niet ontmoedigd, God zal je niet opgeven. Zijn Woord zegt: 'Laten we dus... naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden' (Hebr. 4:16). Al moet je God elk uur van de dag om hulp roepen, hij zal er voor je zijn! Net zoals de wortels van een boom zich verdiepen wanneer er stormen komen, word jij sterker, elke keer dat je bestand bent tegen een verzoeking.

Woensdag 4 april

'Je leven wordt gevormd door je gedachten' (naar Spr. 4:23).

Word je in verzoeking gebracht? (2)

Soms zie je een tv reclame over eten en krijg je opeens trek. Ken je dat? Dat is de kracht van suggestie. Alles wat je aandacht kan trekken kan je in zijn greep houden. Alleen maar herhalen: 'Ik moet stoppen met drinken, roken, of te veel eten of verlangen,' werkt niet, want dan blijf je gewoon denken waaraan je niet wilt denken. Je moet niet proberen die gedachten te verwijderen, je moet ze vervangen. Zodra je je richt op iets goeds, gaat het slechte zijn grip verliezen. Alleen door je geest te herprogrammeren kun je hem gericht blijven houden op de juiste dingen. 'Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede' (Rom.12:21). Als je geest met iets anders bezig is, kan satan je aandacht niet krijgen en vasthouden. Daarom schrijft Paulus dat je aandacht moet schenken aan goede dingen (zie Fil. 4:8). Bestrijding van een gedachte is zinloos, het verstevigt de band tussen jou en de gedachte alleen maar. Door erbij stil te blijven staan bekrachtigt je hem in feite. Druk op de afstandsbediening, verander van zender! Bovendien overwin je verzoeking niet door het gevoel van verzoeking te bestrijden. Hoe meer je tegen een gevoel vecht, hoe meer het je bezig houdt en aan je trekt. Richt je aandacht op iets beters! De strijd wordt gewonnen of verloren in je denken. Ga je denken sturen en houd je mediagebruik in de gaten. Volgens de Bijbel wordt je leven gevormd door je gedachten. De psalmist bad: 'Houd mijn ogen af van wat leeg is...' (Ps. 119:37). Is dit gemakkelijk? Nee, het vraagt om discipline en oefening. Maar na verloop van tijd en met behulp van Gods genade kun je veranderingen aanbrengen in de manier waarop je denkt en verzoeking overwinnen.

Donderdag 5 april

'... God maakt geen onderscheid tussen mensen' (Hand. 10:34)(NBV).

Vooroordeel.

Vooroordeel is het product van een luie geest. Het is op iemand neerzien zonder voorafgaand onderzoek. Je eerste indruk van iemand is onvolledig en vaak onnauwkeurig. Ga er niet vanuit dat je intuïtie altijd gelijk heeft. Neem geen blijvende beslissingen op basis van beperkte inzichten. Je welslagen in het leven zal negatief worden beïnvloed als je je denken laat kleuren door vooroordelen, angst en elke vorm van discriminatie. Jezus bepaalde iemands waarde nooit aan de hand van zijn ras, geslacht, financiële status of uiterlijk. Hij voelde zich thuis bij vissers en tollenaars. Hij was op zijn gemak bij rijk en arm. Hij wist dat ieder mens die hij ontmoette mogelijkheden had en keek nooit op hen neer vanwege hun verleden. Hij was verwekt bij een moeder die maagd was en hij wist wat het betekende om een dubieuze achtergrond te hebben en onderworpen te zijn aan de geruchtenmolen. Maar hij stond erboven. En hij doorbrak tradities. De Joden vonden de Samaritanen te min om mee te praten. Jezus vond van niet. Hij ging een ontmoeting met een vijf maal gescheiden Samaritaanse vrouw juist niet uit de weg, sprak met haar over de mysteries van aanbidding en veranderde haar leven. Petrus worstelde met vooroordelen, maar toen hij werd geroepen om het evangelie te brengen aan de eerste groep heidenen, moest hij erkennen 'dat God geen onderscheid maakt tussen mensen'. Die dag rekende God af met een aantal van Petrus' diepgewortelde vooroordelen. En hij zal ook afrekenen met die van jou! Als 'God de wereld zo liefhad,' maar jij niet, hoe kun je dan beweren godvruchtig te zijn?

Vrijdag 6 april - Goede Vrijdag

'Hij [God] heeft ons gered uit de macht van de duisternis...' (Kol. 1:13)(NBV).

De zegeningen van het bloed (1).

De bekroning van de geschiedenis vond plaats toen 'Christus voor goddelozen is gestorven' (Rom. 5:6)(HSV). Hij stierf niet alleen voor zijn vrienden en supporters; hij stierf voor mensen die hem verachtten. Het was geen voor wat hoort wat deal waarbij Jezus zei: 'Ik zal jou aanvaarden als jij mij aanvaardt.' Nee, het was een onbaatzuchtige, eenzijdige daad van liefde. Zonder voorwaarden, zonder er iets voor terug te verlangen. Als gevolg hiervan 'heeft God ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon.' Sela! Stop hier even en denk eens na over de voordelen waarvan jij geniet door Jezus' bloed: 1) Je bent gered. Het Griekse woord dat Paulus gebruikte, betekent letterlijk redden door ons naar hem toe te trekken. Jouw redding was een diep persoonlijke gebeurtenis voor Jezus. Door zijn vergoten bloed heeft hij jou naar zich toegetrokken. De afstand tussen jou en God door de zonde werd omgekeerd en 'Gods genade is je geschonken in zijn geliefde Zoon' (Efez. 1:6). 2) Je bent bevrijd van de macht van de duisternis. Die 'macht' is satans tirannie over diegenen die onder zijn heerschappij leven. Het bloed van Christus heeft je bevrijd uit de duisternis, onwetendheid en blindheid die satan gebruikt om jou te bedriegen en manipuleren. 3) Je bent overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. Het woord 'overgebracht' houdt in dat je bent overgezet van de ene plaats naar de andere. In de dagen van Paulus annexeerden grootmachten als Rome andere landen, waarna deze onder Romeins grondgebied vielen. Vaak waren de veroverden beter af onder Rome, waar ze voorrechten genoten als veiligheid, voedsel, postbezorging, reisbescherming, enz. Het bloed van Christus heeft je overgebracht naar zijn koninkrijk om van deze voordelen te genieten: gegarandeerde bescherming, overvloedige voorziening in al je noden, volledige status van zoonchap en onbeperkte toegang tot zijn troon.

Zaterdag 7 april

'... maar de genade die hij schenkt is nog groter' (Jak. 4:6)(NBV).

De zegeningen van het bloed (2).

Besef: 1) Je bent met God verzoend. God wil ononderbroken, intieme vriendschap met ons, net als met Adam in Eden. Maar de zonde heeft ons vijanden van God gemaakt. 'Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind' (Kol. 1:21). Toch is hij altijd blijven streven naar die relatie en hij stuurde Jezus om hem te herstellen. 'Hij bracht vrede met zijn bloed aan het kruis' (v. 20), wat resulteert in jouw verzoening met God. Het Griekse woord voor 'verzoening' betekent 'weer vrienden worden zoals eerst'. Nu kun je net als Adam wandelen en praten met God. Nu ziet God jou als 'heilig, zuiver en onberispelijk' (v. 22). 2) Jij bent de verlost van de Heer. Bij de rivier de Jordaan zag Johannes Jezus en zei: 'Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt' (Joh.1:29). Jezus, 'in hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed...' (Kol. 1:14)(HSV). Het woord 'verlossing' betekent 'bevrijding uit gevangenschap na betaling van losgeld'. Je bent niet alleen gekocht voor de prijs van het leven van Christus, je bent door het bloed ook geadopteerd in het gezin van God. 3) Al je zonden zijn vergeven. '[de Zoon] die ons... de vergeving van onze zonden heeft gebracht' (Kol. 1:14). Hoe heeft hij al onze zonden volledig kunnen verwijderen? 'Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen' (Kol. 2:14). Hij schreef 'voldaan' in zijn bloed dwars over jouw openstaande schuldrekening bij God en nagelde jouw 'vervallen schuldbrief' aan zijn kruis. Je bent vergeven. Je bent niets verschuldigd!