

Zondag 15 april

'... jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel' (Luc. 6:23)(NBV).

Een hemels perspectief.

Lees deze drie Schriftgedeelten zorgvuldig: '... dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen' (Matt.16:27). '... dan zul je een schat in de hemel bezitten' (Matt.19:21). '... u zult ervoor beloond worden bij de opstanding...' (Luc. 14:14). God houdt bij wat je dagelijks voor hem doet. De Heer dienen levert je meer op dan je ooit had kunnen denken. Ja, hij wil je zegenen en belonen in dit leven, maar dat staat niet in vergelijking met wat je te wachten staat in het volgende. Als je dat weet, worden eenvoudige beslissingen, zoals hoe je je tijd, geld en energie besteedt, plotseling gelegenheden met een grote belofte. Heb je dat eenmaal door, dan ga je leven met een onwankelbare zekerheid dat alles wat je vandaag doet voor altijd van belang is. En die waarheid kan je leven ten goede veranderen! Jezus zei: 'Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie... haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap...' (Luc. 6:22-23). Jezus bedoelde niet dat als je slecht behandeld bent omwille van zijn naam, je zo blij zult zijn dat je wilt gaan dansen. Nee, hij zei: '.... jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel.' Die woorden onthullen waarom je je kunt verheugen in de slechtste omstandigheden. Er is namelijk een direct verband tussen iets wat jij voor God doet op aarde en iets 'groots' wat hij voor jou gaat doen in de hemel. Jezus vraagt je niet om te genieten van ellende omwille van zijn naam, dat is masochisme. Hij zegt dat je beloningen in de hemel voor bepaalde handelingen op aarde zo geweldig zullen zijn dat alleen al het weten dat ze komen, je leven nu kan transformeren, tot en met spontane uitbarstingen van vreugde aan toe!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 9 april - Tweede Paasdag

'Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen' (Jak. 1:8)(HSV).

Probeer niet langer alles onder controle te houden.

Heb jij een dwangmatige behoefte om een oplossing voor elk probleem te vinden en alles onder controle te houden? Heb jij altijd een back-up plan voor het geval dingen niet gaan zoals ze volgens jou zouden moeten gaan? Heb je gemerkt dat hoe meer je probeert dingen te 'fiksen', hoe meer angst je ervaart? De Bijbel zegt: 'Wat onze eigen natuur [gevoel en rede] wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven...' (Rom. 8:6). Fiksen is het tegenovergestelde van vertrouwen. Nee, God is niet op zoek naar een leeghoofdige en weerloos persoon. Maar hij wil gewoon dat je leeft op basis van geloof en niet op basis van hoofdkennis. Wanneer je leert om God te vertrouwen en te opereren 'in de geest van de Geest,' ervaar je vrede, zelfs te midden van moeilijke omstandigheden. Een van de valkuilen van menselijk redeneren is dat je er dubbelhartig van wordt en klem komt te zitten: 'Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.' Hoe is het met jou gesteld? Probeer eens niet altijd alles uit te zoeken, maar leer om er vrede mee te hebben dat je niet alles weet en vertrouw Degene die dat wel doet. Besluit om elke keer dat je je angstig voelt eerst te bidden: 'Heer, ik ga dit niet zelf proberen uit te zoeken, ik breng het bij u, en vertrouw u voor het antwoord.' Als je niet langer worstelt met de wanneers, waars, waaroms en hoe's, ga je Gods vrede ervaren op een manier als nooit tevoren. Je plaatst je ook in een positie waar God voor jou kan ingrijpen. Probeer dus niet langer alles onder controle te houden.

Dinsdag 10 april

'Breng ons weer tot leven...' (Ps. 85:7)(NBV).

De opwekking die we nodig hebben (1).

Laten we het de komende dagen eens hebben over de opwekking die we nodig hebben in de kerk van vandaag.

Ten eerste hebben we een opwekking nodig van ons leven. Echte opwekking begint met een eerlijke erkenning dat we geestelijk dof, droog en zelfs dood zijn geworden. Ezechiël beschrijft het als volgt: 'Ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen... helemaal... uitgedroogd... Toen zei hij [de Heer]: 'Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: "Dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer!" ... Zodra ik dat deed [profeteren] hoorde ik een geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneen voegden... en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte' (Ezech. 37:1-10). Ezechiël's visioen leert ons de volgende waarheden: a) Opwekking begint met het erkennen dat we geen gezond, aaneensluitend, goed functionerend lichaam zijn. b) Onze kerkdiensten zijn te formeel en te dor geworden. c) We moeten honger hebben naar Gods Woord. Anders leven we in ontkenning en verontschuldigen en verdedigen we onze geestelijke toestand. God zei tegen Israël, een agrarisch volk: 'Zaai rechtvaardig! Oogst met liefde! Ontgin nieuw land! Het is tijd om de Heer te smeken, dat hij nadert met de regen van zijn goedheid' (Hos. 10:12). Let op de elementen in een echte opwekking: een nadruk op rechtvaardig leven, onderling liefdebetoon, een erkenning van onze slordige en arrogante houding ten opzichte van de zonde en een voordurende roep naar God in een oprecht gemeend gebed: 'Breng ons weer tot leven, dan zullen wij ons in u verheugen.'

Woensdag 11 april

'Uw woord is... een licht op mijn pad' (Ps. 119:105)(NBV).

De opwekking die we nodig hebben (2).

Ten tweede hebben we een opwekking nodig van Licht. Je werk neemt ongeveer tien uur van je dag in beslag, inclusief reistijd. Slapen, eten, wassen en aankleden nemen nog eens tien uur in beslag. Je gezin en je hobby's enz., zijn goed voor de resterende uren. Tegenwoordig is een 'toegewijd gemeentelid' twee tot drie keer per maand in de kerk. Even een rekensommetje. Van de 168 uren in je week worden ongeveer negentig minuten besteed aan geestelijke groei - minder dan een procent! En wat zijn de resultaten? Geestelijke onwetendheid en zwakte. In Amerika komt echtscheiding net zo vaak voor binnen de kerk als daarbuiten. Gelovigen hebben net zo'n groot probleem met pornografie als ongelovigen. Alcoholisme en verslaving komen ongeveer net zo vaak voor bij beide. Een recente enquête toonde aan dat, hoewel sommige kerken snel groeien, veel van de nieuwkomers een 'ruime theologie' aanhangen. Men gelooft in de opstanding, maar vindt reïncarnatie ook geen probleem. Men gelooft dat God leidt door middel van gebed én door middel van horoscopen. Terwijl vrome moslims trouw de koran memoriseren, leest de gemiddelde christen zijn bijbel nog niet eens een keer per week. Hoe hard je voorganger het ook probeert, jou voeren vanaf de preekstoel en je bij de deur een boertje laten doen, maakt je geestelijk niet volwassen. 'Uw woord is... een licht op mijn pad.' Je moet Gods Woord boven aan je dagelijkse lijstje zetten. 'Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door [het bedrog van] mensen... Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus' (Efez. 4:14-15).

Donderdag 12 april

'... waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid' (2 Kor. 3:17)(NBV).

De opwekking die we nodig hebben (3).

Ten derde hebben we een opwekking nodig van vrijheid. Is de heilige Geest van harte welkom in je kerk? Reageer je op zijn leiding? Het is prima om een programma te hebben, zolang je bereid bent om het door God te laten veranderen. Nu is het niet de bedoeling dat mensen de preek van de voorganger naar believen gaan onderbreken. God is een God van orde. Voelde jij je geleid door de Geest om het te doen? Echt waar? De heilige Geest is een gentleman, hij zal niet door je heen spreken wanneer hij al door God aangestelde leiders heen spreekt. God werkt door middel van structuur. Als je daaraan twijfelt, kijk dan hoe hij de tabernakel in de woestijn en de tempel van Salomo ontwierp. Er waren tijden dat de aanwezigheid van God zo sterk was dat de priesters niet in staat waren om de dienst uit te voeren zoals ze gewoon waren; het enige wat ze konden doen was op hun aangezicht voor hem neervallen. En we moeten bidden voor dergelijke momenten en ze verwelkomen. Maar vrijheid is geen vrijbrief om te doen wat je maar wilt. Paulus behandelt dit vrijheid/vrijbrief argument met deze woorden: 'U bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde' (Gal. 5:13). De vrijheid die Christus brengt, bevrijdt ons van de noodzaak om aandacht te trekken en leert ons in plaats daarvan om elkaar te dienen. Paulus vat het zo samen: 'Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.' Wat dat betekent? Het betekent dat wanneer jij Jezus Heer laat zijn, hij je vrij maakt om te genieten van zijn aanwezigheid in de kerk, thuis, op je werk en op elk terrein van je leven.

Vrijdag 13 april

'De liefde zal nooit vergaan...' (1 Kor. 13:8)(NBV).

De opwekking die we nodig hebben (4).

Ten vierde hebben we een opwekking nodig van liefde. De Bijbel zegt dat de liefde nooit zal vergaan. Sta daar eens bij stil. Zowat alles in het leven zal vergaan, maar de liefde niet. Er is een leuk verhaal over een vrouw die tegen haar man zei: 'Zul je nog van me houden als ik oud ben?' Hij antwoordde: 'Ja, schat.' Ze zei: 'Maar zul je ook nog van me houden als mijn haar grijs is?' Hij antwoordde: 'Ja, schat, ik heb al zeven verschillende kleurspoelingen lang van je gehouden, waarom zou ik dan bij grijs van gedachten veranderen?' Je kunt punten scoren als je een hoge moraal hebt en al je theologie op orde, maar als je niet van mensen houdt, in alle omstandigheden van hun leven - dan heb je de plank misgeslagen waar het 't meest telde. Paulus schrijft: 'Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen - had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn - had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.... De liefde... alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze' (v. 2-7). Het vergde veel betrokkenheid om farizeeër te zijn. Leven volgens de wet van Mozes vereiste ongelooflijk veel discipline en toewijding. Waarom veroordeelde Jezus de farizeeën zo vaak? Omdat ze licht in hun hoofd hadden, maar geen liefde in hun hart! Als wij, de kerk, een heropleving van liefde ervaren, hoeven we geen reclame te maken; mensen zullen de deuren openbreken om binnen te komen.

Zaterdag 14 april

'... de dood zit in de pot' (2 Kon. 4:40)(NBV).

Gods Woord is het antwoord.

'Elisa ging terug naar Gilgal. Er heerste in die tijd weer hongersnood in het land. Toen hij een keer met de leden van de profetengemeenschap bijeen zat, droeg hij zijn knecht op een grote kookpot op het vuur te zetten en een warm gerecht voor hen te bereiden. Een van de profeten ging buiten eetbare planten zoeken. Hij vond een wilde kruipplant, een kolokwint, en plukte daarvan zo veel vruchten als hij in zijn kleed kon meedragen. Toen hij terugkwam sneed hij de vruchten in stukjes en deed ze door het gerecht in de pot; ze wisten namelijk niet wat het was. Het gerecht werd rondgediend, en zodra ze ervan proefden schreeuwden ze uit: 'Godsman, de dood zit in de pot!' Ze konden geen hap door hun keel krijgen. Toen zei Elisa: 'Breng me wat meel.' Hij strooide wat meel in de pot en zei: 'Scheep iedereen opnieuw op. Nu kunnen ze ervan eten.' En inderdaad, de bittere smaak was volkomen verdwenen' (v. 38-41). Zie je wat er in de pot gestrooid werd om het gif tegen te gaan: 'meel', wat staat voor het Woord van God, 'het brood des levens'. Raak daarom niet verbitterd door je teleurstellingen, maar reik naar de Schrift. Geef wrok geen kans je houding te beïnvloeden, maar keer je naar de Schrift en laat God je tonen hoe je ermee om moet gaan. Laat slechte ervaringen je geen slechte smaak in je mond geven. Wie werden die dag bedreigd? 'De leden van de profetengemeenschap', mensen die veel in hun mars hadden, mensen die God was plan was te gaan gebruiken. Hoe kun jij je hart zuiver houden en je toekomst veilig stellen? Jezus antwoordt: 'Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb' (Joh. 15:3).