

**Zondag 29 april**

'Jozua liet het hele leger aantreden... 'Zet jullie voet op de nek van die koningen,' beval hij hun' (Joz. 10:24)(NBV).

Zet je voet erop! (1).

Toen Israël het beloofde land binnentrok, waren er vijf koningen met leger en al vast van plan hen tegen te houden. Maar God hielp Jozua om hen te verslaan en alle vijf koningen vluchtten en verborgen zich in een grot. Jozua beval zijn soldaten hen naar buiten te brengen en hun voet op hun nek te zetten. Die dag was Gods Woord aan zijn volk: 'Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen... De Heer zal met alle vijanden die jullie nog moeten bevechten hetzelfde doen...' (v. 25). Wat een belofte! Doen strijdkrachten van angst vandaag een poging een plek te veroveren in je hoofd? Zorgen ze dat jij het slechtste denkt in plaats van dat je God voor het beste gelooft? Vertellen je ze dat je niet waardig bent om te ontvangen wat hij heeft beloofd, dat je nooit de bestemming zult vervullen die God voor je in gedachten heeft? Met God staat je overwinning vast, maar je hebt wel jouw aandeel te vervullen. Je moet die donkere grot in, elke koning naar buiten brengen, je voet op hun nek zetten en ze ter dood brengen. Deze vijf koningen vertegenwoordigen je vijf zintuigen: zien, horen, ruiken, proeven en aanraken, en God wil niet dat je leeft zoals zij je dicteren. Je zintuigen zijn gevoelig voor al het negatieve dat er om je heen gebeurt, maar je geloof kan je er bovenuit tillen en je de overwinning geven. Maar je kunt niet zomaar achteroverleunen zonder iets te doen. Jouw passiviteit geeft hun het recht om jou te regeren. Ze hebben geen macht over jou, behalve de macht die jij hun geeft. Dus zet je voet erop!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.*

*UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.*

*Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.*

*Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:*

*tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

**Maandag 23 april**

'... wie berispingen ter harte neemt, wint daarbij' (Spr. 15:32)(NBV).

Constructief met kritiek omgaan (2)

Het juiste op de verkeerde manier zeggen werkt meestal averechts. Dus hier is 'een woord tot de wijzen'. Als jij geen opbouwende kritiek kunt ontvangen, probeer die dan ook niet te geven. Stel jezelf een paar vragen voor je kritiek uit: 1) 'Is dit in het belang van deze persoon?' Of wil je zo nodig goed overkomen, alle antwoorden hebben, mensen controleren en ben je uit op aanvaarding en prestige? Je kunt anderen niet helpen als je gericht bent op je eigen behoeften. 2) 'Ben ik een schuldzoekend en kritisch type?' Als dat zo is, kom je ook zo op anderen over. 'Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen...' (Rom. 14:13). Om het beschuldigen en veroordelen tegen te gaan moet je niet langer praten over het waarom, de schuldvraag of hoe dom en egoïstisch en raar het was of wat er aan de persoon hapert. Dat is probleemgericht en polariserend, en helpt niet. 3) 'Wijs ik de persoon op oplossingen?' God is een God van oplossingen. Toen hij ons verloren in zonde aantrof, herinnerde hij ons niet kritisch aan onze zwakheid. Nee, 'Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven' (Rom. 5:6)(HSV). Hij gaf ons geen analyse van ons probleem, maar een remedie. Dus, doe mensen biddend de suggestie aan de hand: 'Ik vraag me af of je misschien geen bevredigender resultaat krijgt als je...', en laat God het vervolgens duidelijk maken! 4) 'Spreek ik de waarheid in liefde?' Zelfs je meest oprechte ideeën moeten uitstralen dat je om hen geeft. Het spreken van de waarheid in liefde (zie Efez. 4:15) opent hun hart en bereidt hen voor om jou vertrouwen. Liefde zegt: 'Omdat ik je waardeer, wil ik je graag een suggestie aan de hand doen. Vind je dat goed?'

**Dinsdag 24 april**

'En laten wij... de wedloop lopen die voor ons ligt' (Hebr. 12:1)(HSV).

Blijf doorgaan.

Kijk eens wat Jezus allemaal doorstond: 1) Verzoeking. Bij de verzoeking in de woestijn denken wij aan drie geïsoleerde gebeurtenissen verspreid over een periode van veertig dagen. Maar dat is niet zo: 'Hij werd veertig dagen verzocht door de duivel' (Luc. 4:2)(HSV). Bij elke stap fluisterde hij in zijn oor, bij elke bocht zaaide hij twijfel; veertig dagen non-stop verzoeking! Toen het voorbij was, sloeg satan op de vlucht, kwamen engelen hem versterken en verliet hij de woestijn om erop uit te trekken en een bediening op te pakken zoals niemand ooit heeft gedaan. Maar eerst moest hij door die verzoeking heen. En dat moet jij ook. En het goede nieuws is dat je dat, gesterkt door Gods genade, ook kunt. 2) Beschuldiging. '... sommigen vonden dat hij een goed mens was, anderen meenden dat hij het volk misleidde' (Joh. 7:12). 'De Joden riepen: 'Zeggen we soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent, en dat u bezeten bent?' (Joh. 8:48). Zij beschuldigden hem ten onrechte, maar Jezus bleef doorgaan. En dat moet jij ook. 3) Afwijzing. Zijn familie dacht dat hij gek was. De burens behandelden hem slecht. Toen hij terugkeerde naar zijn geboortestad probeerden ze hem van een berg af te gooien (zie Luc. 4:29). Maar Jezus bleef doorgaan. Dat moet jij ook. 4) Schande. Aan het kruis werd hij 'één gemaakt met de zonde' (2 Kor. 5:21). Hij had nooit gestolen, nooit gelogen, niets begeerd, maar droeg de schande van iedere dief, leugenaar en echtbreker. Hoe deed Jezus dat? Wat hield hem gaande? De Bijbel antwoordt: 'Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen' (Hebr. 12:2)(HSV). Jezus had al in de hemel geleefd en wist wat hem te wachten stond. Dat stelde hem in staat alles te verduren en de wedloop uit te lopen. En jou wacht diezelfde vreugde.

**Woensdag 25 april**

*'... wie wijs is, luistert naar goede raad' (Spr. 12:15)(NBV).*

Pas op met je goede raad!

Als iemand naar jou toe komt met een persoonlijk probleem, stel hem dan de volgende vragen: Wat is volgens jou de oorzaak van het probleem? Wat heb je eraan gedaan? Op welke Schriftgedeelten baseer je dat? Wat zou ik volgens jou kunnen doen dat jij nog niet gedaan hebt? Deze vragen zullen je helpen een scheiding te maken tussen diegenen die echt hulp willen en diegenen die alleen maar aandacht willen. Sommige mensen zien gebed als een toverstokje, ze denken dat jij hen daarmee kunt aanraken en dat hun probleem dan gewoon zal verdwijnen. Dan kunnen ze weer gaan leven zoals ze dat graag willen.

Hier is een andere situatie. Iemand zegt misschien: 'De dokter heeft een operatie voorgesteld. Wat moet ik doen?' Tenzij je een arts bent, moet je heel voorzichtig zijn met wat je adviseert. Als God tegen iemand heeft gesproken en diegene heeft het geloof dat God hem zal genezen, moet je niet met een koude douche aankomen. Wat moet je dan wel doen? Jezus zei: '... als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren' (Matt.18:19). De echte vraag is, vertrouwen ze dan op hun eigen geloof of op dat van jou? Je kunt mensen het Woord van God bijbrengen, maar je kunt ze niet dwingen te geloven in die mate waarin jij gelooft, zolang ze daar niet aan toe zijn. Soms zijn ze misschien wel zover, maar is het enige wat ze zoeken een stuk bevestiging. De Bijbel zegt: 'Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles' (1 Joh. 2:20)(HSV). Maar pas op met je adviezen zolang God jou het niet heeft laten 'weten'.

**Donderdag 26 april**

*'... het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan' (1 Petr. 1:25)(NBV).*

Je Bijbel - lees hem elk dag.

Laten we eens lezen wat een aantal gerenommeerde leiders in de geschiedenis over de Bijbel heeft gezegd. William Gladstone, een Britse minister-president: 'Het gaat uiteindelijk maar om één vraag, hoe laat je de waarheden van Gods Woord doordringen tot hoofden en harten van mensen van hoog tot laag.' Goethe: 'Ik beschouw de evangeliën als door en door echt, want je vindt er de effectieve reflectie van een verhevenheid afkomstig van de persoon van Christus, en deze is net zo goddelijk als het goddelijke dat ooit op aarde verscheen.' President Ulysses S. Grant: 'Houd je vast aan de Bijbel als het anker van je vrijheden. Bind de voorschriften op je hart en breng ze in je leven in praktijk. Aan de invloed van dit boek zijn we dank verschuldigd voor de geboekte vooruitgang, en hier moeten we naar kijken als onze gids voor de toekomst.' President Wilson: 'Een man heeft zich van het beste wat er in de wereld is beroofd als hij zich hiervan heeft beroofd: kennis van de Bijbel. Wanneer je de Bijbel hebt gelezen, zul je weten dat dit het Woord van God is, omdat je zult hebben ontdekt dat het de sleutel is tot je eigen hart, je eigen geluk en je eigen plicht.' President Abraham Lincoln: 'Ik kan alleen maar zeggen dat dit het grootste geschenk is dat God aan de mens heeft gegeven.' Net als de wet van de zwaartekracht zal de Bijbel nooit hebben afgedaan. Whittier schreef: 'Terug van onze zoektocht, overal lopen grazen, om te ontdekken dat alles wat de wijzen zeiden, te vinden is in het boek dat onze moeders lazen.' Je Bijbel - lees hem elke dag.

**Vrijdag 27 april**

*'Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen' (Matt. 24:35)(NBV).*

Je Bijbel - lees hem elke dag (2).

Laten we opnieuw eens kijken naar wat een aantal opvallende namen in de geschiedenis te zeggen had over de Bijbel. Napoleon: 'Wat een geluk brengt de Bijbel voor degenen die erin geloven! Wat een wonderen schenkt dit boek aan hen die erover nadenken.' Daniel Webster: 'Er is geen solide basis voor beschaving, behalve in het Woord van God. Als we ons houden aan de beginselen die in de Bijbel worden geleerd, zal de welvaart in ons land onverminderd voortduren. Ik maak er een gewoonte van om elk jaar de hele Bijbel door te lezen.' William Lyon Phelps (die wel eens Amerika's meest geliefde universiteitsdocent genoemd wordt): 'Ik geloof met heel mijn hart in een universitaire opleiding voor zowel mannen als vrouwen, maar ik denk dat kennis van de Bijbel zonder colleges meer waard is dan colleges zonder kennis van de Bijbel.' Sir William Jones: 'De Bijbel bevat meer puur gevoel, meer verfijnde schoonheid, meer zuivere moraal, meer belangrijke geschiedenis en meer verfijnde poëtische en welsprekende strofen dan te halen valt uit alle andere boeken, in welke eeuw of taal ze ook geschreven zijn.' Robert Lee: 'De Bijbel is een boek in vergelijking waarmee alle andere boeken van ondergeschikt belang zijn. In al mijn verwarring en ellende is de Bijbel er altijd in geslaagd mij licht en kracht te geven.' Jean-Jacques Rousseau: 'De majesteit van de Schrift treft me met bewondering, terwijl de zuiverheid van het evangelie zijn invloed heeft op mijn hart. Bestudeer het werk van andere filosofen met al hun pompeus taalgebruik en zie hoe pover en minnetjes het afsteekt tegen de Bijbel.' Je Bijbel - lees hem elke dag.

**Zaterdag 28 april**

*'Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand' (Jes. 40:8)(NBV).*

Je Bijbel - lees hem elke dag (3).

Nog een paar kopstukken uit de geschiedenis over de Bijbel. Matthew Arnold: 'Mensen keren altijd terug tot de Bijbel omdat ze niet zonder kunnen. De ware God is en moet voor alles de God van de Bijbel zijn, de eeuwige, die zorgt voor gerechtigheid, uit wie Jezus voortkwam, en wiens geest de loop van de mensheid bepaalt.' George Washington: 'Het is onmogelijk de wereld goed te regeren zonder God en de Bijbel.' Thomas Jefferson: 'De Bijbel is de hoeksteen van de vrijheid.' Horace Greeley: 'Het is onmogelijk om een bijbellezend volk mentaal of sociaal tot slaaf te maken.' Patrick Henry: 'Dit is een boek dat meer waard is dan alle andere boeken die ooit werden gedrukt.' William McKinley: 'Hoe grondiger we dit prachtige boek bestuderen en hoe nauwer we de goddelijke voorschriften ervan in acht nemen, des te betere burgers we zullen worden en des te hoger de bestemming van ons land zal zijn.' J. Edgar Hoover: 'Inspiratie is de grondtoon geweest van Amerika's fenomenale groei. Inspiratie is de ruggengraat van Amerika's grootheid. Inspiratie is het verschil geweest tussen nederlaag en overwinning in Amerika's oorlogen. En deze inspiratie is voortgekomen uit het vertrouwen in God, uit het geloof in de leer van de Bergrede en het geloof in de overtuiging dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is. Bijbellezers binnen de familiekring is vandaag de dag belangrijker dan ooit tevoren. Het brengt het gezin bij elkaar in een hechtere eenheid. Het schenkt ieder lid een geloof om vanuit te leven.' Je Bijbel - lees hem elke dag!