

Zondag 6 mei

'Wie niet zijn kruis draagt... kan niet mijn leerling zijn...' (Luc. 14:27)(NBV).

Discipelschap.

Brenda Goodine zegt: 'Mijn vriendin besloot dat het tijd was om met haar slimme vier jaar oude zoontje Benji te praten over het aannemen van Christus. "Benji," vroeg ze zachtjes: "wil jij Jezus in je hartje?" Benji rolde met zijn blauwe ogen en antwoordde ernstig: "Nee, ik denk niet dat ik dat aandurf." Je vindt zijn antwoord misschien niet leuk, maar je moet zijn eerlijkheid toch wel bewonderen. Hij dacht niet alleen na over de beloningen van het discipelschap, maar ook over de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt. Broeder Laurentius, een Franse monnik, zei het zo: 'Laten we ons vaak voor ogen houden dat God behagen onze belangrijkste taak is in dit leven.' Stel je voor dat je bij elke daad, uitspraak of houding zou afvragen of de Heer er blij mee zou zijn. Zou je leven er niet anders uitzien? Hoe zouden jouw beslissingen je omgeving dan beïnvloeden? Jezus zei: 'Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.' Kruisen waren niet gemaakt om aan te leven, maar om aan te sterven. Ga elke ochtend als je wakker wordt naar de badkamer, kijk in de spiegel en zeg: 'Vandaag ben je geroepen om te sterven aan zelfgenoegzaamheid, eigenbelang, en zelfpromotie.' Tom Landry, coach van de Dallas Cowboys, heeft eens gezegd: 'De taak van een coach is om mensen te laten doen wat ze niet willen doen, om zodoende te bereiken wat ze altijd al wilden zijn.' En dat is de essentie van discipelschap. Jezus zei overigens dat als je hiertoe niet bereid bent, je zijn discipel niet kunt zijn.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 30 april

'En zij kwamen naar voren en zetten hun voet op hun nek' (Joz. 10:24)(HSV).

Zet je voet erop! (2)

Toen ze het beloofde land binnentrokken en vijf goed verschanste koningen aantroffen, zei God tegen Israël: 'wees niet ontsteld' (v.25)(HSV). Het woord 'ontsteld' impliceert dat je 'wordt verscheurd door angst' en 'instort'. Vandaag wil satan je verscheuren door je te beroven van je vrede, je vreugde en je vrouwen. Hij zal de druk blijven verhogen in de hoop dat je instort. Dat is waarom God tegen Jozua zei dat hij elke koning uit de grot moest halen en resoluut met allemaal moest afrekenen door op hun nek te gaan staan en ze vervolgens op te hangen aan een boom. Satan werkt door middel van onze vijf zintuigen, maar God heeft ons een zesde zintuig gegeven: geloof. '... wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing' (2 Kor. 5:7)(HSV). Geloof zegt: 'Ondanks wat ik zie, ondanks wat ik hoor, ondanks wat ik voel, ondanks wat ik proef, ondanks wat ik ruik, geloof ik dat alles goed gaat komen, want God is met mij.' Je zintuigen, die gevoelig zijn voor alles wat er om je heen gebeurt, zijn geloofskillers. En zolang jij je voet er niet op zet, zullen ze je beroven van je droom, je vrouwen en alles wat God je verder beloofd heeft. Emoties zijn probleemgestuurd, maar geloof is doelgericht. Als jij je in je leven laat leiden door je emoties, ga je als een jojo op en neer. Dacht je misschien dat het gedachteleven een op en neer ervaring zou moeten zijn? Nee, Gods plan voor jou is: neer op je knieën, om te bidden, en vervolgens op in geloof, en doen wat hij je gezegd heeft.

Dinsdag 1 mei

'... en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier' (Joh. 5:19)(NBV).

Je bent een vertolker.

Jezus trad op als vertolker. Hij kreeg zijn boodschap van de Vader en vertaalde die vervolgens naar de mensen om hem heen. Hij hoorde een stem die anderen misten. En omdat hij die hoorde, handelde hij anders. Weet je nog dat iedereen zich zorgen maakte over de blinde man? Jezus niet. Op de een of andere manier wist hij dat deze situatie de kracht van God zou laten zien (zie Joh. 9:3). Weet je nog dat iedereen radeloos was over de ziekte van Lazarus? Jezus niet. Hij haastte zich niet naar het ziekbed van zijn vriend, maar zei: 'Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God...' (Joh. 11:4). Kun jij je een intiemere relatie indenken? Jezus had ononderbroken gemeenschap met zijn Vader. Hoe deed hij dat? Hij stond op in de vroege ochtenduren om te bidden. Hij communiceerde met zijn Vader gedurende de nacht, terwijl de anderen sliepen. Hij wendde zich af van de onophoudelijke eisen en verwachtingen van anderen om er zeker van zijn dat zijn agenda op een lijn zat met de agenda van God. Denk je dat de Vader dat voor jou ook wil? Absoluut. Paulus zegt dat je er 'van tevoren toe bent bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon' (Rom. 8:29). Zo'n levensstijl is een belofte maar geen garantie. Het kost het nodige. Ben je bereid om die prijs te betalen? Johannes schrijft: 'Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus' (1 Joh. 1:3). Alleen als je tijd hebt doorgebracht in Gods aanwezigheid, als je hebt 'gezien en gehoord,' zul je in staat zijn zo over Jezus te spreken dat het mensen boeit.

Woensdag 2 mei

'Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht' (Ps. 90:1)(NBV).

Thuis in Gods aanwezigheid.

Aan het eind van een zware dag voelt het goed om thuis te komen op een plek die je vertrouwd is, waar je je schoenen kunt uitschoppen, in je vertrouwde kloffie kunt rondlopen en geen zorgen hebt over wat iemand denkt. En, met alle eerbied, de aanwezigheid van God kan net zo comfortabel voor je worden. Geleidelijk aan kun je leren dat je daar kracht, bescherming en begeleiding kunt vinden. God wil dat jij je thuis voelt in zijn aanwezigheid en je te allen tijde bewust bent van zijn nabijheid. Wij denken aan God als een godheid over wie we kunnen praten in plaats van als een plek om te wonen, maar God wil dat we hem zien als de Ene in wie 'wij leven, bewegen en zijn' (Hand. 17:28). Toen God de kinderen van Israël door de woestijn leidde, verscheen hij niet slechts een keer per dag om vervolgens weer te verdwijnen. Nee, de zuil van vuur was de hele nacht bij hen en de wolk van rook was de hele dag aanwezig. God laat ons nooit in de steek. Jezus beloofde: 'ik ben met jullie, alle dagen' (Matt. 28:20). De psalmist zei: 'Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven...' (Ps. 27:4). 'Dat is allemaal heel leuk en aardig,' zeg jij misschien. 'Ik zou ook wel in Gods huis willen wonen, maar ik zit vast in de echte wereld.' Nee, juist het tegenovergestelde, je bent slechts één beslissing uit de buurt van je Vaders aanwezigheid. Je hoeft je adres niet te veranderen, alleen je aandachtspunt. Waar je ook komt vandaag, waar je ook op stuit, onthoud dat hij met je is.

Donderdag 3 mei

'Al deze geoefende krijgslieden waren... van ganser harte bereid om David... koning... te maken...' (1 Kron. 12:39)(NBV).

Machtige mannen en vrouwen van God (1)

Davids 'helden' vestigden zijn heerschappij in Israël. Op dezelfde manier ben jij geroepen om je te onderwerpen aan de heerschappij van Christus en de wereld te laten zien hoe het is om te leven volgens de regels - en voordelen - van zijn koninkrijk. Jezus zou ons niet hebben leren bidden: 'Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde...', als het een gebed was dat God niet zou beantwoorden (Matt. 6:10). En hij beantwoordt het via mensen zoals jij. Dus, voel je ervoor een machtige man of vrouw van God te worden? Laten we dan kijken naar het leger van koning David. Ten eerste: Ze waren in balans! 'Zij waren uitgerust met pijlen en bogen en met slingers, die ze zowel met de rechter- als met de linkerhand konden hanteren' (1 Kron. 12:2). Wanneer jij tot het uiterste gaat en uit balans raakt, help je Gods koninkrijk eerder om zeep dan dat je daadwerkelijk helpt. Een voorbeeld: in de Bijbel kom je negen 'gaven' van de Geest tegen en negen 'vruchten' van de Geest. De gaven zijn vaardigheden die nodig zijn om de klus te klaren. De vruchten zijn christelijke kwaliteiten die ons helpen om samen te werken. En je hebt beide nodig! Merk op hoe God de kleding van de hogepriester ontworpen heeft. Op de zoom aan de onderkant van zijn mantel zaten belletjes en granaatappels - gaven en vruchten. Waarom? De belletjes zouden te hard tegen elkaar klingelen. Daarom zorgde God ervoor dat er granaatappels tussenin zaten zodat dat niet zou gebeuren. Begrijp je waar ik heen wil? Als jij vrolijk bent in de kerk, maar thuis chagrijnig, ben je uit balans. Als je kunt praten met christenen, maar niet-christenen niets te zeggen hebt, ben je uit balans. Geestelijk gesproken moet je dus eigenlijk tweehandig zijn.

Vrijdag 4 mei

'Al deze geoefende krijgslieden waren... van ganser harte bereid om David... koning... te maken...' (1 Kron. 12:39)(NBV).

Machtige mannen en vrouwen van God (2)

Een tweede eigenschap die we aantreffen bij Davids 'helden': ze begrepen de situatie en wisten die te hanteren. '... uit de stam Issachar, waar men de tekenen des tijds goed aanvoelde en begreep welke koers Israël zou kiezen' (v. 32). Je bent niet geroepen om de wereld te vermijden of te verloochenen maar om er in op te gaan en te vertellen: 'Hier is Gods oplossing voor je probleem.' Jezus beloofde: 'Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken' (Luc. 21:15). Wanneer je met de Heer wandelt, zul je niet alleen zien wat er om je heen gebeurt, hij zal je ook vertellen wat je moet doen. En hij leidt je ook nog eens op de juiste weg als jij de verkeerde kant op gaat. 'Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe' (Hand.16:7). Die nacht gaf God Paulus een visioen waarin hij hem naar Macedonië stuurde om daar te gaan preken. God gaf Paulus zelfs een waarschuwing dat het schip waarop hij zat terecht zou komen in een storm, wat zou leiden tot een groot verlies. Helaas luisterde niemand naar hem (Hand. 27:9-11). God vertelde Jozef niet alleen hoe hij zich kon voorbereiden op zeven jaar recessie, maar ook hoe hij er voorspoedig en sterker uit kon komen. Veel van ons hebben ontdekt dat als we alleen maar het advies van mensen volgen en God niet raadplegen, het ons duur komt te staan. Stop je christendom niet in hokjes of beperk het tot zondagochtenden in de kerk. De Bijbel zegt: 'Want het is de Heer die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht' (Spr. 2:6).

Zaterdag 5 mei

'Al deze geoefende krijgslieden waren... van ganser harte bereid om David... koning... te maken...' (1 Kron. 12:39)(NBV).

Machtige mannen en vrouwen van God (3).

Hier is nog een eigenschap die Davids 'helden' onderscheidt van anderen: ze begrepen het belang van verbondenheid, eenheid en sterke relaties. 'Al deze geoefende krijgslieden waren naar Hebron gekomen, van ganser harte bereid om David te steunen en hem koning over heel Israël te maken.' Wist je dat bij Romeinse soldaten die de strijd ingingen, hun schilden, die hen van top tot teen beschermden, met elkaar werden verbonden en zo een verdedigingsmuur vormden? Wat een beeld! De Bijbel leert ons voor elkaar te bidden, elkaar te verdedigen, elkaar te versterken en te verscherpen, elkaars lasten te dragen, en ja, elkaar indien nodig liefdevol te confronteren. Wanneer je in je eentje een hardnekkige gewoonte niet kunt overwinnen, dan heb je iemand nodig die je steunt en aansprakelijk stelt. Je wordt pas geestelijk volwassen als je contact hebt met geestelijk volwassen mensen. Paulus spreekt mensen aan die niet met anderen konden samenwerken en die altijd hun eigen ding wilden doen: '... zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit' (1 Kor.12:25-27). Als je niet verbonden bent met andere gelovigen, ben je als een lichaamsdeel zonder het voordeel van een brein, een bloedtoevoer, een voedingsbron, een systeem dat giftige stoffen elimineert, enz. Je bent dan letterlijk niet in staat verder te komen of iets te bereiken dat de moeite waard is. Dus het woord voor jou vandaag is: blijf in het gelid!