

**Zondag 13 mei - Moederdag**

*'Om deze zoon heb ik gebeden...'* (1 Sam. 1:27)(NBV).

Een stabiele opvoeding bieden in een instabiele wereld.

Als ouder bescherm jij je kind, daar ben je ouder voor. Maar als je niet oppast, kun je je kinderen afschermen van de dingen die ze juist nodig hebben om te groeien. Sheila Wray Gregoire zegt: 'Geef ze over aan God. We denken wel dat we controle hebben over hun toekomst, maar de meeste tijd loopt die anders dan wij hadden gepland. Samuëls moeder Hanna zei: 'Om deze zoon heb ik gebeden... Nu geef ik hem op mijn beurt aan de Heer' (v. 27-28). Of hij er nu voor kiest ze naar de jungle in Afrika te sturen... naar de stad... of naar een huis om de hoek... God weet het 't beste. Leef met hoop, niet met wensdenken. Vertrouw dat God ze gebruikt en door het leven leidt, ook al laat hij nooit zien hoe of waarom. Vanuit dit perspectief is het makkelijker om te accepteren dat omstandigheden niet het uiteindelijke resultaat bepalen, omstandigheden zijn gewoon de gereedschappen die God gebruikt om karakters te vormen. Moedig verantwoordelijkheid aan. Als jij kinderen gevolgen laat ervaren, toont het ze wat wel werkt en wat niet. Bijvoorbeeld, van de schommel afvallen leert ze wat voorzichtiger te zijn... en niet studeren leidt tot slechte cijfers. 'Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd' (Klaagl. 3:27). Kinderen die al van jongs af aan verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid leren, zijn beter uitgerust om te slagen. Bid vaak en doelgericht: in plaats van te bidden dat zijn 'geestelijke kinderen' vervolging bespaard zou blijven, zei Paulus: 'En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn' (Fil. 1:9). Christen zijn betekent niet dat het leven altijd van een leien dakje loopt. Maar als jij als ouder laat zien dat je in God gelooft, leren je kinderen ook op hem te vertrouwen.'

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*

**Maandag 7 mei**

*'Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen'* (Luc. 10:41)(HSV).

Een woord voor tobbers.

Bezorgdheid gedraagt zich als een dief, hij berooft ons van de vreugde die God ons elke dag wil laten ervaren. In principe komen al onze zorgen neer op twee dingen: dat we niet zullen krijgen wat we nodig hebben, of dat we zullen kwijtraken wat we hebben. Martha was een tobber, en dat bleek toen Jezus kwam eten. Zij werkte hard in de keuken terwijl zus Maria naar Jezus zat te luisteren. Gefrustreerd vroeg Martha: 'Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen?' (v. 40). Bezorgdheid doet ons vergeten wie dienaar is en wie Heer. Drie dingen vallen op in dit verhaal: 1) Martha was druk aan het dienen, maar ze genoot er niet van. Ongetwijfeld wilde ze Jezus behagen, ze liet alleen haar werk voor de Heer belangrijker worden dan haar relatie met de Heer. Is dat ook met jou gebeurd? 2) Satan haalde Martha niet uit de keuken, hij beroofde haar alleen van haar ware doel om daar te zijn. Satan zet je niet op tegen de kerk, hij zorgt er alleen voor dat je je meer op jezelf richt. Hij neemt je bediening niet weg, hij ontmoedigt je alleen door te zeggen dat je overwerkt bent en niet gewaardeerd wordt. 3) God hecht meer belang aan je houding dan aan je handelen. 'Doe alles zonder morren...' (Fil. 2:14). Een slechte houding bederft de gave die je God aanbiedt. Jezus zei: 'Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen...' (Luc.10:42). Wat heeft Maria gekozen? Aan de voeten van Jezus zitten. Hij geeft altijd de voorkeur aan de stille devotie van een oprecht hart boven de luidruchtige houding van een klager. Denk er eens over.

**Dinsdag 8 mei**

*'Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad'* (Joh. 15:12)(NBV).

Wees een bemoediger.

Toen Jezus het had over elkaar liefhebben, gebruikte hij het Griekse woord voor 'liefde', wat koesteren of verzorgen betekent. Denk aan een moeder en haar kind: haar liefde is constant en haar grootste wens voor haar kind is dat het gedijt. Misschien denk jij dat dit de soort liefde is die mensen ergens anders moeten krijgen, zoals thuis. Nee, onder de oppervlakte verlangt een aantal mensen in je leven wanhopig naar koestering. En ze zullen het meest worden beïnvloed door degenen die hun een goed gevoel over zichzelf geven. Een leider schrijft: 'Veel mensen staan me na aan het hart, omdat zij in mij geloofden toen ik dat zelf niet deed. Ze luisterden naar mij zonder veroordeling en hielden onvoorwaardelijk van me, ook al was ik niet zo beminnelijk. Zonder hen zou ik niet in het bezit zijn van de hoop die ik nodig had om mijn droom te blijven najagen.' Nu kun je niet zo zijn als het meisje dat thuis kwam uit de kerk en aankondigde: 'Ik wil zijn zoals de man die vandaag op de kansel stond.' Opgetogen zei haar moeder: 'Je wilt in de bediening?' 'Nee,' antwoordde ze, 'ik wil mensen vertellen wat ze moeten doen!' Ja hallo! Sommigen van ons willen gezagsdrager zijn zodat we mensen kunnen corrigeren en ze onze zogeheten 'constructieve kritiek' kunnen geven. De meeste mensen hebben echter geen behoefte aan een criticus, maar aan een cheerleader. Als jij ze koestert, zullen ze hun leven voor je openen, dan mag je op hen inspreken - en ze zullen luisteren. Goethe zei: 'Correctie doet veel, maar bemoediging veel meer.' Dus bedenk bemoedigende woorden en spreek ze vervolgens uit. 'Bezorgdheid in iemands hart drukt het terneer, maar een goed woord verblijdt het' (Spr. 12:25)(HSV).

**Woensdag 9 mei**

*'Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast' (Klaagl. 3:21)(NBV).*

Geestelijke bakens.

Je hebt een aantal geestelijke bakens nodig in je leven om je te herinneren aan de momenten waarop God jou te hulp schoot. Iemand zei eens: 'We zijn geen trage leerlingen, we vergeten gewoon snel.' Hoe snel vergeten we of eisen we de eer op voor zaken waarmee we weinig van doen hadden. Toen God de rivier de Jordaan gescheiden had zodat zijn volk kon oversteken, wist hij iets wat zij niet wisten - dat ze aan de andere kant te maken zouden krijgen met een aantal fikse uitdagingen, waaronder de stad Jericho. Op die momenten zouden ze 'geheugensteuntjes' nodig hebben. Daarom droeg hij hen op twaalf stenen te verzamelen uit de Jordaan en een monument te bouwen, zodat zij en hun kinderen zijn eerder bewezen trouw aan hen zouden herinneren. Samuël deed hetzelfde nadat Israël de Filistijnen verslagen had. Hij nam een steen en noemde die Ebenezer, wat betekent, 'tot hier toe heeft de Heer ons geholpen' (1Sam. 7:12). Voordat je toegeeft aan ontmoediging, twijfel of nederlaag, kun je beter eerst even stoppen en je herinneren wat God 'tot hier toe' voor je gedaan heeft. Zoals de dag dat je Jezus leerde kennen, of de momenten waarop hij je leidde, of de deuren die hij opende waarvan jij dacht dat die voor altijd gesloten waren, of de netelige situaties waaruit hij je redde. Schrijf dit soort dingen ergens op en kijk er regelmatig naar. Het zal je helpen om te denken aan zijn goedheid wanneer je de neiging hebt om dat te vergeten. Het geeft je een gevoel van dankbaarheid voor de zegeningen van gisteren, en het vertrouwen onder ogen te zien wat de dag van morgen brengt. 'Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast: Genadig is de Heer: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. - Veelvuldig blijkt uw trouw!' (Klaagl. 3:21-23).

**Donderdag 10 mei**

*'Dwazen denken: Er is geen God' (Ps. 14:1)(NBV).*

Wees geen dwaas (1).

De atheïstische dwaas. Er wordt wel gezegd: 'Een atheïst kan God niet vinden om dezelfde reden dat een dief geen politieagent kan vinden.' Soms is trots de kern van atheïsme. Zonder God word je je eigen god, wat betekent dat er geen hogere macht is dan jezelf! Maar de God van de Bijbel bewijst zijn bestaan op drie manieren: 1) Schepping. Er zitten tegenwoordig veel mensen in de gevangenis die niet werden betrappt op de plaats van de misdaad en waarbij niemand in wezen getuige was van de misdaad. Waaruit bleek dat ze het hadden gedaan? Uit hun vingerafdrukken! DNA! De schepping draagt Gods vingerafdrukken en DNA. 'Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, hij roept ze bij hun naam, een voor een...' (Jes. 40:26). 2) Golgotha. In de schepping zie je Gods macht, aan het kruis zie je zijn liefde voor jou. In de schepping zie je zijn hand, aan het kruis zie je zijn hart. 3) Geweten. '... heidenen, die de wet niet hebben... bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten' (Rom. 2:14-15). Het geweten is als het hebben van een Bijbel in je ziel, niemand is zonder eentje geboren. Voltaire, de Franse atheïst, zei: 'Er waren twaalf vissers voor nodig om het christendom te bouwen. Ik zal de wereld laten zien hoe één Fransman het kan vernietigen.' Toen Voltaire stierf, werd het huis waarin hij woonde Europa's beroemdste beeldistributiecentrum. Met andere woorden: Voltaire is dood, onze God leeft! Atheïsme is de grootste gok die er is. Immers, stel dat er wel een God is en je op een dag voor hem staat.

**Vrijdag 11 mei**

*'Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd' (Luc. 12:20)(NBV).*

Wees geen dwaas (2).

De ambitieuze dwaas. Jezus vertelde het verhaal van een succesvolle boer die zei: '... ik breek mijn schuren af en bouw grotere...' (v. 18). Blijkbaar was hij een goede zakenman en planner. Maar toen zei hij: '... en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem: "Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd"... Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God' (v. 19-21). Deze man had een plan voor de tijd, maar niet voor de eeuwigheid. Hij dacht aan zichzelf, maar niet aan God. Hij besteedde aandacht aan zijn lichaam, maar niet aan zijn ziel. Er wordt gezegd dat het gemiddelde lichaam uit voldoende fosfor bestaat om achthonderdduizend luciferkoppen te maken, uit voldoende suiker voor zestig suikerklontjes, uit voldoende zout voor twintig lepels en uit voldoende ijzer voor zo'n tien euro aan spijkers. De rest is alleen maar stof en water. Wanneer jij dat deel van jou dat slechts zeventig of tachtig jaar leeft, in de watten legt, stimuleert en beschermt met veronachtzaming van het deel van jou dat zal voortleven in een hemel of hel, dan zegt God dat je een dwaas bent. Deze man zei tegen zichzelf dat hij 'vele jaren' had, maar God zei: 'nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd.' Besef je niet dat een ongeval of een verstopte ader, een verdwaalde kogel, een vliegtuig met motorstoring of een dronken automobilist je in een handomdraai kan wegnemen? Kom tot bezinning! De vraag is niet of je zult sterven, maar wanneer. En ben jij dan klaar om voor God te staan?

**Zaterdag 12 mei**

*'Is Abner dan gestorven zoals een dwaas sterft?' (2 Sam. 3:33)(NBV).*

Wees geen dwaas (3).

De absolute dwaas. Abner doodde een man genaamd Asahel, wiens broer toevallig Joab was, Koning Davids belangrijkste generaal. Dus was Joab erop uit Abner het leven te benemen. De tragedie van dit verhaal is dat Abner binnen het bereik van Hebron was, een van de zes vrijsteden. Maar in plaats dat hij die stad invluchtte en bescherming genoot, liet hij zich bij de poort door de vijand te grazen nemen en doden. 'Toen zij Abner in Hebron begroeven, begon de koning luid te huilen... en zei: Is Abner dan gestorven zoals een dwaas sterft?' (v. 32-33)? Abner was de absolute dwaas. Waarom? Omdat in tegenstelling tot de atheïstische dwaas die niet in God geloofde, of de ambitieuze dwaas die geen tijd voor God had, hij wist wat hem te doen stond, maar het niet deed. Hij hoefde geen rivier over te steken, geen bergen te beklimmen en geen prijs te betalen. De poorten van Hebron waren open, het enige wat hij hoefde te doen was naar binnen gaan en daar blijven. Stel je voor dat je een evangelisatiefoldertje krijgt met deze woorden op de voorkant: 'Wat moet ik doen om verloren te gaan?' Dan sla je het open en ontdek je een lege bladzij. Je hoeft niets te doen om verloren te gaan! Maar je moet wel iets doen om gered te worden: 'Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden...' (Hand.16:31). Toen Maria de pasgeboren Christus naar de tempel bracht, hield een oude priester, die Simeon heette, hem in zijn armen en zei: 'Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd... Want met eigen ogen heb ik de redding gezien' (Luc. 2:25-32). Om goed te kunnen sterven moet je Christus ontmoeten, hem aanvaarden en hem erkennen als je Heer en Redder. Waarom zou je het vandaag niet doen!