

**Zondag 20 mei**

'... iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was' (Recht. 17:6)(NBV).

De noodzaak van aanspreekbaarheid (2).

Er is geen betere omschrijving van ons egocentrisch karakter dan dit: '... iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was.' Hun filosofie was: 'ik laat me niks vertellen.' Maar die filosofie levert je niets op, stelt je alleen maar bloot aan de overheersende kracht van je eigen natuur. We zijn allemaal in staat om ergens verslaafd aan te raken. Dat onderkennen is een noodzakelijke eerste stap om het te overwinnen. '... de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken...' (Hebr.12:1) kan een zwakheid zijn voor eten, geld, seks, drugs, alcohol, populariteit, verkeerde relaties, macht, werkverslaving, etc. Wanneer het zich voordoet heb je een veel grotere kans te zwichten als je alleen bent en heimelijk kan handelen. '... maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig...' (Pred. 4:10). Dan moet je onmiddellijk 'het licht aandoen' door je in verbinding te stellen met je achterban en je situatie delen. Laat de duisternis van isolatie je niet overweldigen. 'Wanneer... een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind' (v. 10). De trots die je drijft om je zwakheid te verbergen zal je voortdurend zwak houden. De nederigheid om het te erkennen en om hulp te vragen is de sleutel tot het doorbreken van de vicieuze cirkel. God heeft ons gezegend met volwassen, zorgzame mensen die zich herkennen in onze gemeenschappelijke strijd en ons zullen helpen ermee om te gaan. Wij maken deel uit van de kerk van Christus, en 'wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde' (1Kor.12: 26). God instrueerde Mozes: 'Maar zoek... een aantal... vrome mannen, die betrouwbaar zijn en zich niet laten omkopen... Zij zullen je last verlichten door die samen met jou te dragen' (Ex. 18:21-22). Accepteer de hulp die God biedt!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*

**Maandag 14 mei**

'Ik zal jullie herders naar mijn hart geven...' (Jer. 3:15)(NBV).

Houd de handen van je voorganger omhoog.

Het is een trieste statistiek: meer dan 50% van de mensen die een bediening start, stopt ermee binnen tien jaar als gevolg van ontmoediging. Zorg ervoor dat dit jouw voorganger niet gebeurt. Stel je het volgende voor: Jozua's soldaten zijn beneden in het dal aan het strijden tegen de Amalekieten. Boven op een heuveltop zit Mozes met zijn handen omhoog naar de hemel. Zolang zijn armen omhoog zijn, zijn zij in het voordeel. Maar als je ooit hebt geprobeerd je handen een tijdje omhoog te houden, dan weet je dat je snel moe wordt en ze laat zakken. Op het moment dat Mozes dat doet, is Israël in het nadeel. Dus houden Aäron en Hur zijn armen omhoog en keert het tij in het voordeel van Israël. Dat ze die dag wonnen, kwam niet alleen doordat Jozua zo'n bekwaam strijder was, maar ook doordat Mozes zijn handen zo goed omhoog hield. Aäron en Hur behoedden een leider voor verzwakking zodat een hele natie kon worden gered. God zei: 'Ik zal jullie herders naar mijn hart geven, en die zullen jullie met wijsheid en inzicht weiden.' Als God je een voorganger gegeven heeft die van je houdt, die je voedt en leidt, steun hem dan. Houd zijn handen omhoog! In de oudtestamentische tabernakel moesten de kandelaars dag en nacht blijven branden, omdat hun licht Gods aanwezigheid onder zijn volk vertegenwoordigde. Als een licht al flikkerde, kwamen aangewezen dienaren onmiddellijk olie bijvullen zodat de vlam weer voluit brandde. Begrijp je waar ik op doel? Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het licht in je gemeente niet flinkt of het vuur in je preekstoel niet dooft. Dus bid dagelijks voor je voorganger. En zorg ervoor dat je hem aanmoedigt zodra je de kans krijgt.

**Dinsdag 15 mei**

'Aan hem die... bij machte is oneindig veel meer te doen...' (Efez. 3:20)(NBV).

Put uit zijn kracht die in je zit.

Er zijn woorden in de Bijbel die zo veel kracht in zich hebben dat ze effectiever zijn dan welke therapie dan ook. God kan een Schriftgedeelte verlichten dat teruggaat naar het verleden en je wonden geneest, richting geeft te midden van wanhoop en hoop biedt voor de toekomst. Satan zal proberen je gedachten te vullen met zo veel troep dat je geen honger meer hebt naar het Woord van God. Dat komt omdat hij weet dat de Schrift hem ontmaskert en het potentieel vrijmaakt dat in jou sluimert. Voordat Jeremia nationale bekendheid verwierf als profeet, vertelde God hem twee dingen: 1) 'Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen...' (Jer. 1:5). Je ouders waren niet de eersten die jou zagen, dat was God. Niets over jou verrast hem. In weerwil van wat je hebt meegemaakt, is hij niet van gedachten veranderd over wie je bent of zoals je bedoeld bent. 2) '... voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd...' (v. 5). Heb jij je altijd al anders gevoeld? Dat komt omdat je dat ook bent. Vier het! Zoek niet langer naar acceptatie op plekken waar je niet thuishoort. Je bent op een missie voor God, dat is de reden waarom de vijand zo zijn best heeft gedaan om je op non-actief te zetten. Zodra je dat begrijpt, begrijp je ook je strijd. Als je het Woord van God bestudeert, zul je meer en meer gaan ervaren hoe geestvernieuwend en levensveranderend de kracht is die hij in je gelegd heeft. 'Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken.' Ga vandaag putten uit die kracht!

**Woensdag 16 mei**

'... zonder op te geven...' (Gal. 6:9)(NBV).

Als je volhoudt zul je slagen.

James Watt was twintig jaar bezig om de stoommachine te perfectioneren. William Harvey werkte er acht jaar aan om te laten zien hoe het bloed in het menselijk lichaam circuleert en probeerde daarna vijftig jaar lang de medische wereld te overtuigen. De meesten van ons onderschatten de tijd die het kost om iets van blijvende waarde te bereiken. Je moet bereid zijn de nodige prijs te betalen. Afsnijden is een teken van ongeduld en een slechte zelfdiscipline. Het geheim van elke doorbraak is volharding. Albert Gray zegt: 'De gemeenschappelijke noemer van elk succes ligt in het vormen van de gewoonte om dingen te doen die mislukkingen niet graag doen.' Als jij merkt dat je voortdurend toegeeft aan je stemmingen, dan moet jij dingen anders gaan aanpakken. Dan moet je voor jezelf maatstaven aanleggen die om verantwoording vragen. Lijden aan de gevolgen van een gebrek aan doorzettingsvermogen is een goede manier om het spoor te houden! Zodra je nieuwe maatstaven hebt aangelegd, moet je volgens die maatstaven werken en niet volgens je stemmingen, dat brengt je in de goede richting. Zelfdiscipline is een eigenschap die alleen in de praktijk wordt opgedaan. Succesvolle mensen hebben leren doen wat niet van nature komt. Ze zijn bereid de confrontatie aan te gaan met ongemak, afleiding en twijfel, en in weerwil daarvan te handelen. R.H. Macy, de oprichter van Macy's warenhuizen, mislukte in vijf verschillende beroepen - walvisvaarder, retailer, goudwerker, commissionair in effecten, onroerend goed makelaar - voordat hij eindelijk slaagde. Op de vraag wat hem mislukking na mislukking op de been hield, antwoordde hij: 'Wilskracht en doorzettingsvermogen.' Dat is wat doeners scheidt van louter dromers! Het is de reden waarom Paulus schreef: 'Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.'

**Donderdag 17 mei**

'Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen'  
(Matt. 24:35)(NBV).

Houd je van Gods Woord?

Een van de eerste boeken die van de drukpers rolde toen deze werd uitgevonden was de Bijbel. En het is nog steeds 's werelds best verkochte boek. Iemand heeft eens geschreven: 'Het bevat de geest van God, de staat van de mens, de weg der zaligheid, het lot van de zondaars, en het geluk van de gelovigen. Het is een licht om je te leiden, voedsel om je te voeden en troost om je op te vrolijken. Het is de routekaart voor de reiziger, het kompas voor de piloot, het wapen van de soldaat en het speelplan van de speler. Het is een mijn van ongelooflijke rijkdom en een rivier van echte vreugde. De doctrines die erin staan zijn heilig, de voorschriften bindend, de geschiedenis waar en de besluiten onveranderlijk. Christus is het grote onderwerp van de Bijbel, jouw welzijn het plan en de heerlijkheid van God het einddoel. Lees hem om wijs te worden, geloof hem om veilig te zijn, breng hem in praktijk om geestelijk gezond te zijn. Lees hem langzaam, vaak en biddend. Laat je geheugen ermee vullen, je hart erdoor regeren en je stappen erdoor leiden. Het is aan je geschonken tijdens je leven, zal worden geopend bij het laatste oordeel en worden herinnerd tot in eeuwigheid. Het behelst de hoogste verantwoordelijkheid, zal het hardste werk belonen en hen beoordelen die de heilige inhoud ervan bagatelliseren.' '... het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan' (1 Petr. 1:25). De meesten van ons respecteren de Bijbel wel, maar het probleem is dat we er niet elke dag in lezen en het in de praktijk brengen. Nadat een man een discussie had aangehoord over verschillende bijbelvertalingen, zei hij: 'Ik geef de voorkeur aan mijn moeders vertaling, omdat zij de Bijbel vertaalde naar het dagelijks leven.' Doe jij dat?

**Vrijdag 18 mei**

'Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken...' (Joh. 15:5)(NBV).

Een rank en een bruid.

De Bijbel geeft ons twee interessante beelden van onze relatie met Jezus: 1) Een rank. 'Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.' Jezus wil zo dicht bij je zijn als een rank aan een wijnstok. De ene is een verlengde van de andere. Het is onmogelijk te zeggen waar de ene begint en de andere eindigt. De rank is niet alleen verbonden op het moment van vrucht dragen. De tuinman houdt de ranken niet in een kist en lijmt ze, op de dag dat hij druiven wil, aan de wijnstok vast. Nee, de rank trekt voortdurend voeding van de wijnstok. Scheiding betekent een zekere dood. 2) Een bruid (2 Kor. 11:2). Zijn wij niet de bruid van Christus? Hebben we geen geloften aan hem gedaan en heeft hij geen geloften aan ons gedaan? Wat houdt ons huwelijk met Christus in? Onder andere dat de communicatie nooit stopt. In een gelukkige thuissituatie praat een man niet alleen met zijn vrouw als hij iets wil. Hij komt niet aanwaaien wanneer hij zin in heeft in een goede maaltijd, een schoon overhemd of een beetje romantiek. Gezonde huwelijken hebben een gevoel van 'voortdurendheid'. Er is tederheid, eerlijkheid, continue communicatie. Soms gaan we naar God met onze vreugde, soms met onze pijn, maar we gaan altijd. En hoe meer we gaan, hoe meer we worden zoals hij. Mensen die lang met elkaar leven, gaan uiteindelijk hetzelfde klinken, hetzelfde praten en soms hetzelfde denken. Als we met Jezus wandelen, nemen we zijn gedachten, zijn principes en zijn houding over. Ja, zelfs zijn hart.

**Zaterdag 19 mei**

'... iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was' (Recht. 17:6)(NBV).

De noodzaak van aanspreekbaarheid (1).

Je bent nooit kwetsbaarder dan wanneer je je voor anderen kunt verbergen. Geheimhouding is de ideale voedingsbodem voor misleiding en leidt ons tot zonde. Jezus wijst erop dat we meer houden van de duisternis dan van het licht omdat onze daden van nature aangetrokken worden tot het kwaad (Joh. 3:19). Er is in ons een neiging tot zonde, dus we zijn geroepen om 'in het licht wandelen', waar onze motieven en daden transparant zijn en we worden aangemoedigd om de zonde te vermijden (1 Joh. 1:7). Maar om in het licht te wandelen en de zonde te overwinnen zijn er mensen nodig die ons verantwoordelijk houden. 'Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat, wie wijs is, luistert naar goede raad' (Spr. 12:15). Onze behoefte aan goedkeuring zorgt ervoor dat we onze strijd willen verbergen. Maar onze bereidheid om oprecht te zijn maakt ons vrij om onze strijd te erkennen en te overwinnen. De persoon aan wie je verantwoording aflegt, moet echter een volwassen christen zijn, Gods Woord kennen, jouw vertrouwen niet beschamen en voldoende van je houden om eerlijk naar je te zijn. En jij moet open staan om te horen wat hij je te vertellen heeft. Koning Rehabeam 'legde de raad van de oudsten naast zich neer en raadpleegde de jongemannen die met hem waren opgegroeid...' (1 Kon.12:8). Hij wilde alleen maar horen wat hij graag wilde horen. Dus wendde hij zich tot zijn al even onvolwassen vrienden die hem vertelden wat hij wilde horen. Daardoor kwam hij tot een beslissing die een grote opstand in Israël veroorzaakte. Bouw dus aan een relatie met iemand die jou zal vertellen wat je moet horen, en niet wat je wilt horen!