

**Zondag 27 mei**

'Hij [Christus] werd gehoord en hoorde zelf niet...' (1 Petr. 2:23)(NBV).

Goed omgaan met kritiek (2).

Wil je op de juiste manier omgaan met kritiek, dan moet je: 1) Emotionele en geestelijke volwassenheid tonen. Uitputting kan invloed hebben op de manier waarop je handelt als je onder druk staat. Om die reden gleed Elia in een depressie. Koningin Izebel had hem meedogenloos opgejaagd. Haar oppositie ondermijnende zijn kracht waardoor hij uiteindelijk zei: 'Het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven...' (1 Kon. 19:4). Satan zal gebruik maken van je vermoeidheid. Wanneer je moe bent kun je overgevoelig worden en de groeikans missen die met kritiek gepaard gaat. 2) Besef dat ook goede mensen kritiek ontvangen. Jezus werd een veelvraat genoemd (Matt. 11:19), een dronkaard (Luc. 7:34) en een vriend van tollenaars en zondaars (Matt. 11:19). Mensen die vaste overtuigingen hebben en niet echt nadenken, zullen niets begrijpen van gedrag op basis van gehoorzaamheid aan God. Dus als jouw opvattingen en ideeën botsen met die van hen, probeer dan om genadig te zijn. 3) Zorg altijd voor een goede houding. Je eigen houding kan jou meer schaden dan die van een ander. Petrus schrijft: 'Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoord en hoorde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt.' Geef het aan God en ga verder.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

**Maandag 21 mei**

'U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren' (Matt. 15:28)(NBV).

Hoe graag wil je het?

Matteüs schrijft: 'Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw: '... Heer... Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon... Hij antwoordde: 'Ik ben alleen gezonden naar... Israël... Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren.' Ze zei: 'Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.' Toen antwoordde Jezus haar: 'U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren' (v. 22-28). Deze niet-Joodse vrouw was een buitenstaander, maar ze zette door en kreeg wat comfortabele insiders vaak missen. Over hindernissen gesproken! Ten eerste weigerde Jezus haar antwoord te geven. Vervolgens zei hij: 'Wat ik heb is alleen voor de Joden.' Uiteindelijk zei hij: 'Het zou niet goed zijn om het brood van de kinderen aan de honden te geven.' De meesten van ons weg zouden beledigd zijn weggelopen. Zij niet! Ze riep: 'Heb medelijden met mij.' Ze vroeg niet om wat ze verdiende, ze riep om wat ze nodig had! Als gevolg hiervan verwijderde Jezus elke hindernis en beantwoordde haar gebed. En als jij volhardt, zal hij hetzelfde doen voor jou. In wezen zei deze vrouw tegen Jezus: 'Geef het brood maar aan de kinderen, het enige wat ik nodig heb, zijn de kruimels.' Kerkmensen worden zo zelfgenoegzaam dat zij het brood verwaarlozen, verspillen, erover klagen en soms zelfs niet eens naar de kerk komen om het te halen. Maar wanhopige mensen pikken de kruimels op en vinden het leven! Ze weten dat als er kracht zit in het brood, er kracht zit in het kruim. En als een kruimel alles is wat je krijgen kunt, dan is een kruimel alles wat je nodig hebt. Dus wat heb je vandaag nodig van God? Hoe graag wil je dat hebben?

**Dinsdag 22 mei**

'... de jongste zoon... reisde af naar een ver land...' (Luc. 15:13)(NBV).

Waarom mensen de kerk verlaten (1).

Het verhaal van de verloren zoon is vooral van toepassing op afvalligen. Het spreekt tot degenen die zijn opgegroeid in de kerk, die kennis hebben van Gods Woord, zijn aanwezigheid hebben gevoeld, zijn aanspraken hebben begrepen en hem ooit hebben gediend. Maar net als de verloren zoon zijn ze 'naar de varkens gegaan.' Merk op dat hij niet de verloren zondaar wordt genoemd, maar de verloren zoon. Hij hoort namelijk nog steeds thuis in het gezin. Laten we de komende dagen eens kijken naar redenen waarom mensen de kerk verlaten. Ten eerste: omdat de zegeningen van het huis van Vader gemeengoed waren geworden. Merk op dat hij pas waardeerde wat hij had, tot hij het kwijt was. Merk ook op dat zijn vader hem niet het huis uitschopte, 'hij reisde af naar een ver land'. Hij verliet huis en haard uit vrije wil en kwam op dezelfde manier terug. Wat ik hiermee wil zeggen? Als Gods liefde je niet kan vasthouden, zal zijn macht je niet dwingen! Het is jouw bereidwillige gehoorzaamheid waar God blij mee is. Hij is er niet blij mee als jij je houdt aan een stel religieuze regels omdat je bang bent naar de hel te gaan. Jezus vertelde het verhaal van een koning die plannen maakte voor een bruilofsfeest en verschillende gasten uitnodigde. Wat een voorrecht. 'Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel' (Matt. 22:5). Heb jij het te druk voor God? Ben je gewend geraakt aan zijn zegeningen en heb je besloten dat je wel eens iets anders wilt? Wees gewaarschuwd, de weg waar jij je op bevindt, leidt slechts naar één plaats: het varkenshok. Stop, draai je om, bekeer je en ga naar huis nu het nog kan. Het maakt niet uit hoe erg je gefaald hebt, je Vader staat klaar om je weer te ontvangen.

**Woensdag 23 mei**

*'... en wij geloven en weten...' (Joh. 6:69)(NBV).*

Waarom mensen de kerk verlaten (2).

Een tweede regel waarom mensen de kerk verlaten: de regels van Vaders huis lijken te beperkend. Veel mensen willen wel Christus' liefde, maar niet zijn heerschappij, wel zijn zegeningen, maar niet zijn geboden. Het is niet dat hij hun te weinig te bieden heeft, maar de kosten van het dienen lijken hen te hoog. Misschien denk jij dat als jij had geleefd in de tijd van Christus, met hem was opgetrokken en met hem had gepraat en hem had horen preken, je een beter christen zou zijn. Denk je dat echt? 'Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: 'Dit zijn harde woorden... Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. Jezus vroeg nu aan de twaalf: 'Willen jullie soms ook weggaan?' Simon Petrus gaf antwoord: 'Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven en wij geloven en weten dat u de heilige van God bent' (v. 60 & 66-69). Echt discipelschap is niet het gevolg van het bijwonen van een speciale dienst in de kerk. Nee, het is een voortgaand proces. Het is het resultaat van 'geloven en weten' dat hij de Heer is als je met hem wandelt op de bergtop en in de vallei, in slechte tijden en in goede. Dat is de reden waarom Peter schreef: 'Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen... een steen waarover men struikelt...' (1 Petr. 2:7-8). Paulus zegt het zo: '... niemand kan ooit zeggen: 'Jezus is de Heer,' behalve door toedoen van de heilige Geest' (1 Kor. 12:3). Het doel van de werking van de heilige Geest in je leven is jou te brengen tot onderwerping aan de wil van God. En dat houdt een relatie in - met regels.

**Donderdag 24 mei**

*'Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen...' (Rom. 14:13)(NBV).*

Waarom mensen de kerk verlaten (3).

Nog een reden waarom mensen de kerk verlaten: de houding van sommige kerkleden. De oudste broer uit Christus' gelijkenis wist hoe hij een zoon moest zijn, maar niet hoe hij een broer moest zijn. Gezien de jaloezie en de kritische houding die hij richting zijn broer toonde, is het sowieso geen wonder dat zijn broer het huis verliet. Paulus schrijft: 'Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven en hun niet te ergeren.' En in 1 Johannes 2:10 staat: 'Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en er is in hem niets dat anderen doet struikelen' (HSV). Worden mensen door jouw houding en doen en laten opgebouwd of erdoor aan het struikelen gebracht? Heb je gelezen over Diotrefes? Johannes sprak over hem: 'Ik heb hierover al aan de gemeente geschreven, maar Diotrefes, die daar de dienst wil uitmaken, trekt zich niets van ons aan. Als ik kom, zal ik zijn gedrag ter sprake brengen. Die man verspreidt laster over ons, en daar laat hij het niet bij: hij weigert de broeders te ontvangen, en houdt degenen tegen die dat wel willen en verjaagt hen uit de gemeente' (3 Joh. 9-10). Diotrefes was een strijdlustig prediker en een bedilal die maar een ding wilde - controle! En Johannes stelde hem aan de kaak als 'het kwaad', met de woorden: '... wie kwaad doet heeft God niet gezien' (v. 11). Alleen de eeuwigheid zal onthullen hoeveel mensen uit de kerk zijn verdreven door kritische, ongevoelige en controlerende christenen. Zorg ervoor dat je niet een van hen bent.

**Vrijdag 25 mei**

*'... het gaat snel voorbij en wij vliegen heen' (Ps. 90:10)(NBV).*

Doe je gezin niet langer tekort.

Eileen Silva Kindig schrijft: 'We hebben het over gebrek aan tijd, maar in wezen missen we de wilskracht om verantwoordelijkheid te nemen voor de manier waarop we die tijd besteden. In plaats van thuis te komen, vluchten we naar fabriek en kantoor om te ontsnappen aan huishoudelijke taken, kinderopvang en relationele eisen. Werk geeft ons een kick. Naast geld en vrijheid biedt het de voldoening van een goed geklaarde klus, een uitlaatklep voor creativiteit, luchtige, weinig veeleisende kameraadschap en intellectuele stimulatie. Dit alles kan ons dan misschien financieel op de been houden, maar hoe minder tijd we met het gezin doorbrengen, hoe rommeliger ons leven thuis wordt.' Tijd is zo kostbaar dat God het ons van moment tot moment geeft. '... het gaat snel voorbij en wij vliegen heen.' Waar zul je dan op terugkijken? Op tijd die je hebt besteed aan overwerk of op tijd die je hebt besteed aan je dierbaren? Kindig raadt zeven dingen aan: 1) Vergeet niet wie de baas is. Beheer je tijd, laat je er niet door beheersen. Denk na over het aangaan van verplichtingen voordat je ze maakt. Beslis wat belangrijk is. Het urgente is dat zelden. 2) Plan in omgekeerde volgorde. Zet je echte prioriteiten eerst op de kalender en voeg dan de rest toe. 3) Laat iets vallen van je schema, bijvoorbeeld twee middagen per maand minder vrijwilligerswerk doen geeft ruimte om eens met je partner te lunchen. 4) Wéés eens alleen maar, doe niet altijd wat. Denk na. Bid. Zit eens rustig in een stoel. 5) Kijk eens hoe je partner over je tijdsbesteding denkt en wat mogelijk tijd rooft. 6) Wees eerlijk over je beperkingen. Je kunt er geen tijd bijmaken, we krijgen allemaal evenveel. 7) Houd een lijstje van je afspraken bij de hand, zodat je twee keer nadenkt voor je er weer iets aan toevoegt.

**Zaterdag 26 mei**

*'Ik word vervuld van blijdschap als je een bedachtzaam oordeel hebt' (Spr. 23:16)(NBV).*

Goed omgaan met kritiek (1).

Kritiek zal een beter mens van je maken als je deze drie dingen doet: 1) Kijk verder dan de kritiek, kijk naar degene die de kritiek geeft. Is het iemand die je respecteert, luister dan naar wat hij te zeggen heeft. Is het iemand die altijd kritisch is, hecht dan niet te veel waarde aan zijn woorden. Waarschijnlijk projecteert hij gewoon zijn frustraties op jou. Een twaalfjarige jongen had vanaf zijn geboorte niet gepraat. Nadat hij al weken achter elkaar haverhout als ontbijt had gekregen, riep hij uit: 'Jakkas, ik haat dit!' Zijn moeder sprong op, omhelsde hem en zei: 'We dachten dat je niet kon praten. Waarom heb je nooit eerder iets gezegd?' Bot riep hij uit: 'Omdat tot nu toe alles oké was.' Sommige mensen praten alleen als ze boos zijn. De belangrijke vraag is of degene die kritiek geeft jou echt wel wil helpen. 2) Probeer jezelf niet al te serieus te nemen. Laten we eerlijk zijn, we doen allemaal wel dingen waar we spijt van hebben. Maar als je om jezelf kunt lachen en ervan kunt leren, ben je op weg naar volwassenheid. 3) Ken het verschil tussen constructieve en destructieve kritiek. Leer hoe je kritiek kunt interpreteren door te vragen: a) In welke geest wordt het gegeven? Als het vanuit een vriendelijke houding wordt gegeven, ga er dan rustig vanuit dat het constructief bedoeld is. b) Wanneer wordt het gegeven? Als iemand je in het openbaar bekritiseert, zijn z'n bedoelingen niet al te best. c) Waarom wordt het gegeven? 'Wat omgaat in een mensenhart is als diep verborgen water, iemand met inzicht brengt het naar boven' (Spr. 20:5). Wanneer mensen gekwetst zijn, hebben ze de neiging anderen te kwetsen. Dus vraag je altijd af of de kritiek gegeven is voor jouw bestwil of vanuit persoonlijke pijn.