

**Zondag 3 juni**

*'Dan kunnen zij samen met jou de last... dragen...'* (Num. 11:17)(NBV).

Je kunt het niet alleen (2).

Je kunt een groot visionair zijn, maar je slaagt pas als je leert je visie zo over te brengen dat hij anderen inspireert. Goed kunnen communiceren is natuurlijk belangrijk als jij je visie aan anderen overdraagt, maar er is meer nodig. Je moet beschikken over geloofwaardigheid en overtuiging. Mensen zullen je visie alleen aannemen als jij hem goed verkoopt. Anderen overtuigen van het belang van je visie kan alleen als jij overtuigd bent van de betekenis ervan. Dat vraagt om de juiste boodschap, uitgesproken door de juiste boodschapper, aan de juiste mensen, op het juiste moment en op de juiste manier. Psycholoog en auteur dr. Larry Crabb beschrijft dit samenvallen met de woorden: 'Wanneer je iemand een visie geeft over wie en wat hij kan worden, dan heeft die visie kracht wanneer hij resoneert met wat de geest al in zijn ziel gesproken heeft.' Die kracht kan mensen overtuigen zich bij je aan te sluiten in het najagen van je visie, en vergroot je kans op succes sterk. Er is een interessante wiskundige dynamiek in de Bijbel waarin staat dat één persoon duizend anderen op de vlucht kan doen slaan, maar twee mensen tienduizend anderen (Deut. 32:30). Ja, de Schrift leert de kracht van samenwerking. Wanneer je de juiste mensen erbij betreft en je bovendien de zegen van de Heer krijgt, zul je meer bereiken dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

**Maandag 28 mei**

*'Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden...'* (Spr. 20:3)(NBV).

Goed omgaan met kritiek (3).

Nog wat aandachtspunten bij kritiek: 1) Concentreer je op je missie en verander je fouten! De meesten van ons doen het tegenovergestelde; bij kritiek veranderen wij onze missie en concentreren we ons op onze fouten. Als je wegloopt bij elke fout die je maakt, bereik je nooit wat. En dan leef je in voortdurende frustratie. De enige echte fouten zijn de fouten waar je niets van leert. Sta dus niet stil bij je fouten, ga ervan uit dat je ze zult maken, word er wijzer van en ga door om de klus te klaren. Er is een oud Arabisch spreekwoord dat zegt: 'Als je elke keer dat een hond blaft stopt, komt er nooit een eind aan je weg.' Laat je mislukkingen geen struikelblokken worden, zet ze om in bouwstenen. In Spr. 27:17 staat: 'Zoals men ijzer scherpt met ijzer...'. Dus bid en laat je scherpen door kritiek. 2) Breng tijd door met de juiste mensen. Heb je tijd over, breng die dan door met mensen die je opbouwen en niet naar beneden halen. Quality time met de juiste mensen versterkt je geloof en maakt je bestand tegen de gevolgen van de ergste kritiek. Het zal ook voorkomen dat je zelf kritisch wordt. Wanneer kraaien een havik aanvallen, gaat de havik niet in de tegenaanval. In plaats daarvan stijgt hij hoger en hoger in steeds wijder wordende cirkels totdat de lastposten hem met rust laten. Wat een geweldige strategie! Stijg boven je criticasters uit in plaats van tot hun niveau af te dalen. 'Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden, een dwaas stort zich in een woordenstrijd.' Als je houding enig effect op mensen wil hebben, zal dat zijn vanwege je voorbeeld en niet vanwege je defensieve houding.

**Dinsdag 29 mei**

*'Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?' (Rom. 8:31)(NBV).*

Goed omgaan met kritiek (4).

Zodra jij je hoofd boven het maaiveld uitsteekt trek je de aandacht, en niet altijd de soort die je wilt. Leer van de eend. Hij blijft kalm aan het oppervlak, blijft peddelen onder het oppervlak en laat het water van hem afglijden. De tijd staat aan je kant. Natanaël vroeg over Jezus: 'Uit Nazaret? Kan daar iets goeds vandaan komen?' 'Ga zelf maar kijken,' zei Filippus' (Joh.1:46). Dat deed Natanaël en uiteindelijk werd hij ook een discipel. Als de gebeurtenissen zich ontvouwen, zal de oorzaak van de kritiek vaak duidelijk worden en zul je in het gelijk worden gesteld. Maar je moet blijven doorgaan. George Bernard Shaw, de Ierse toneelschrijver, had zeker zijn tegenstanders, maar hij wist ermee om te gaan. Na een première stond een criticus uit het publiek op en riep: 'Waardeloos!' Waarop Shaw opstond en antwoordde: 'Mee eens, maar wat beginnen wij tegen zo veel?' Niemand had meer critici dan Paulus, maar hij schreef: 'Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?' Zonder moed verzamelen we alleen maar een heleboel goede ideeën - en spijtmomenten. De meeste van onze gemiste kansen zouden we niet hebben gemist als we bereid waren geweest om door te drukken ondanks de kritiek, en te aanvaarden wat had kunnen zijn. Ieder van ons ervaart angst. Maar hier is het verschil: de behoefte aan vooruitgang van de winnaar is sterker dan zijn terughoudendheid om een risico te nemen. Hij kan gemakkelijker leven met de herinnering aan het feit dat hij het geprobeerd heeft en dat het mislukt is, dan dat hij het helemaal niet heeft geprobeerd. Hij weet dat falen een onvermijdelijk onderdeel van succes is en dat falen altijd kritiek met zich meebrengt. En terwijl anderen bang zijn een nieuwe kans aan te gaan, is de winnaar bang dat hij die mist.

**Woensdag 30 mei**

*'... leer mij uw paden te gaan' (Ps. 25:4)(NBV).*

Beslissingen. Beslissingen. Beslissingen.

Zelfs eenvoudige beslissingen kunnen stress opleveren. Ooit een kind strijd zien leveren bij de keuze tussen chocolade of aardbeien ijs? En de grotere beslissingen, zoals trouwen, een carrière kiezen, een huis kopen of een risicovolle operatie moeten ondergaan, enz. kunnen zenuwslappend zijn! Maar je kunt je stressniveau verlagen door het volgen van deze bijbelse principes: 1) Zet alles op een rijtje. 'Wie antwoordt zonder eerst te luisteren, handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk' (Spr. 18:13). Krijg alle feiten op tafel en vermijd besluiten te nemen waar je spijt van zult hebben. Kennis is nooit toegankelijker geweest; via internet, behulpzame boeken en vooral het Woord van God: 'Uw gebod... ik ben er eeuwig mee verbonden' (Ps. 119:98). 2) Praat met God. 'Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.' God raadplegen helpt overhaaste beslissingen voorkomen, verduidelijkt je prioriteiten en maakt je bereid om zijn raad te horen. Is God geïnteresseerd in je beslissingen? Ja. 'Wie de Heer welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred' (Ps. 37:23). 3) Sta open voor nieuwe ideeën. Raak niet verstrikt in oude denkpatronen. 'Een verstandig mens verwerft kennis, een wijze is gespitst op inzicht' (Spr. 18:15). Je vastklampen aan het vertrouwde kan verlamrend werken. God kan ervoor kiezen om je langs een nieuw pad van fris inzicht te leiden. Dus adem diep in, zoek zijn wijsheid en open je hart om het te ontvangen. 4) Win advies in van vertrouwde vrienden. 'Het is een moeilijke weg, de weg die je in je eentje loopt,' zegt een oud Keltisch spreekwoord. Dus volg Salomo's raad op: 'Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat, wie wijs is, luistert naar goede raad' (Spr.12:15).

**Donderdag 31 mei**

*'... in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden...'*  
(Efez. 2:10)(NBV).

Werken voor God - op zijn manier.

God had een plan voor je leven voordat je werd geboren. Sterker nog, het is de reden waarom hij je ter wereld bracht. Je gewoon 'bezighouden' was niet zijn doel. Hij wil je het werk zien doen dat hij voor jou heeft voorbereid. Je inzetten voor een goede zaak en hard werken is lovenswaardig, maar soms vind je dan uiteindelijk toch je draai niet. En besteed je al je tijd en energie zonder het doel te bereiken dat God speciaal voor jou voor ogen had. Hij wil dat je doelgericht bent, niet gedreven op niks af! Dus: 1) Vraag of hij zijn wil aan jou wil openbaren. '... want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt' (Fil. 2:13). In feite zal God verlangens in je leggen die je leiden in de richting van de vervulling van zijn doel. Het is niet serendipiteit of superspiritualiteit, maar God aan het roer die je schip bestuurt. 2) Verwacht dat je meer kunt doen dan waartoe je in staat bent. Op jezelf gerichte activiteit is zelfbeperkende activiteit. Op God gerichte activiteit is onbegrensde activiteit. God roept ons nooit op om te doen wat wij kunnen, hij roept ons op om te doen wat hij kan! 'Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken' (Efez. 3:20). Luister, reageer op zijn ingevingen en alle dingen worden mogelijk voor je. 3) Wanneer het werk veeleisend is, put dan uit zijn inwonende kracht. Paulus zegt: Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is' (Kol. 1:29). Wat is er nodig voor je taak? 'Zijn kracht', zijn energie. Geweldig! En het is beschikbaar voor je vandaag.

**Vrijdag 1 juni**

*'Dan weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van God...'* (1 Tim. 3:15)(NBV).

Hoe je in de kerk te gedragen.

De kerk is als een tuin, er zit een groot potentieel aan groei en schoonheid in. Maar het bijhouden van een tuin vraagt om tijd en arbeid, het vraagt er ook om dat je alert bent op onkruid en dat eruit trekt voor het opkomt en je planten doodt. Twee van de meest voorkomende soorten onkruid in de kerk zijn: 1) Vriendjespolitiek. 'Daarop nam Petrus het woord en zei: 'Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt... het goede nieuws van de vrede...' (Hand.10:34-36). Petrus, die worstelde met vooroordelen, zei: 'Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt.' Hoe zit het met jou? Realiseer jij je dat ook? Of ga je liever alleen om met 'je eigen soort'? Kliëkjes in de kerk zijn hoogverraad aan de Koning der Koningen. Als er een eenzame ziel in je kerk zit, heb je werk te doen! De Bijbel zegt dat God eenzamen een thuis geeft (zie Ps. 68:7). Als mensen verlegen, verwond of onzeker zijn, als mensen een gebrek aan vertrouwen hebben, moet jij je naar hen uitstrekken en ze in je kring van gemeenschap brengen. 2) Roddel. 'Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters' (Jak. 4:11). Wanneer jij roddels over iemand hoort, stop hem dan onmiddellijk. Praat niet over de persoon tenzij je bereid bent om rechtstreeks met hem te praten. En laat iemand anders ook niet over hem praten. Roddelen is de kunst van het niets zeggen en toch niets ongezegd laten. Als jij de harmonie in het gezin wilt bevorderen, moet je daar niet aan toegeven.

**Zaterdag 2 juni**

*'Ik alleen kan de last... niet dragen' (Num. 11:14)(NBV).*

Je kunt het niet alleen (1).

Op een dag vertelde Mozes aan God dat de baan te groot voor hem was. Dus zei God tegen Mozes dat hij zeventig mannen met leiderschapskwaliteiten moest zien te vinden. Vervolgens zei hij: '... een deel van de geest die op jou rust zal ik op hen overdragen. Dan kunnen zij samen met jou de last van het volk dragen...' (v. 17). Begrijp dit goed: je zult je droom nooit vervullen, zolang je anderen er niet in kunt of wilt betrekken. Denk niet dat mensen automatisch in de rij staan om deel uit te maken van je droom omdat die de moeite waard is. Zo werkt het niet. Dezelfde droom die jou zal zegenen, kan je de das omdoen als je jezelf niet met de juiste mensen omringt. Mozes zei: 'Ik alleen kan de last van dit hele volk niet dragen, dat is te zwaar voor mij. Als u mij dit werkelijk wilt aandoen, dood me dan liever meteen...' (v.14-15). Wacht niet tot je op de rand van een zenuwzinking bent of tot je gezin uit elkaar valt voordat je hulp zoekt. Als God iemand roept, roept hij er altijd meer mensen bij. Dus kijk alvast eens om je heen. Misschien heb je maar een persoon nodig, misschien veel meer. Hoe groter je droom, hoe groter je team immers. Maar hier is het goede nieuws: de grootte van je droom bepaalt de grootte van de mensen die worden aangetrokken. Als je een grote droom hebt, heb je nog meer mogelijkheden voor goede mensen om je te helpen. Wat je moet doen is contact met hen leggen, hen uitnodigen, de visie overbrengen en ze vervolgens de vrije hand geven.