

Zondag 10 juni

'Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen' (Joh. 13:8)(NBV).

Dienen - wat wil dat zeggen?

Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: 'U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?'... Maar toen Jezus zei: 'Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen'... Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. 'Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?' vroeg hij... Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester...' (v. 4-16). Let op twee dingen die Jezus leerde: 1) Om God te kunnen dienen, moet je anderen dienen. Toen Petrus bezwaar maakte, zei Jezus: 'Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen.' Om je rol te spelen in het plan van God moet je anderen voorop stellen. Wat je nu doet kan je misschien persoonlijk verrijken, maar dien je er anderen mee en behaagt het God? 2) Als het over dienen gaat zou niets je te min moeten zijn. Zie je het voor je? Jezus, die God was, bukde zich om het laagste, smerigste en stinkendste deel van het lichaam te wassen. Houd dat beeld goed in je achterhoofd als je weer eens wordt gevraagd iets te doen wat je niet wilt of wat je te min lijkt. Christus zag zoveel waarde in de minsten, de meest verlorenen, de laatsten en de laagsten dat hij kwam om hen te verlossen. En vandaag wil hij dat we ons uiterste best doen om elkaar te dienen.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 4 juni

'Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij... Het is volbracht' (Joh. 19:28-30)(NBV).

Christus is volkomen geloofwaardig (1).

Wat maakte dat grote intellectuelen als C.S. Lewis hun leven aan Christus toewijdden? Zijn geloofwaardigheid! Kijk eens naar een aantal oudtestamentische profetieën die Jezus tijdens zijn leven vervulde: 1) Hij zou Jeruzalem binnengaan op een ezel: 'Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel...' (Zach. 9: 9). 2) Hij zou worden verraden door een vriend: 'Zelfs mijn beste vriend, op wie ik vertrouwde... heeft zich tegen mij gekeerd' (Ps. 41:10). 3) Hij zou worden verkocht voor dertig zilverlingen: 'En ze betaalden mij mijn loon uit, dertig sjekel zilver' (Zach.11:12). 4) Ze zouden gokken om zijn kleren: 'Zij... verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel' (Ps. 22:19). 5) Niet een van zijn botten zou worden gebroken: 'Hij waakt zelfs over zijn beenderen, niet één ervan wordt verbrijzeld' (Ps. 34:20). 6) Hij zou worden begraven in het graf van een rijke man: 'Hij kreeg een graf... bij de rijken' (Jes. 53:9). 7) Hij zou worden opgewekt uit de doden: 'U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien' (Ps.16:10). Johannes schrijft: Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: 'Ik heb dorst.' In het volle bezit van zijn verstandelijke vermogens en helder van geest vinkte hij alle profetieën af die hij behoorde te vervullen, tot de laatste aan toe, en zei: 'het is volbracht' (v. 30). Christus - hij is volkomen geloofwaardig en betrouwbaar.

Dinsdag 5 juni

'Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij... Het is volbracht' (Joh. 19:28-30)(NBV).

Christus is volkomen geloofwaardig (2).

Vanaf het moment van zijn geboorte tot aan het uur van zijn dood werd Christus' leven door de oudtestamentische profeten tot in detail voorspeld. Hij vervulde ongeveer veertig verschillende profetieën tijdens zijn leven. Statistisch gezien is de kans dat zoiets gebeurt ongeveer één op een miljard! Waarom is het belangrijk hierop te wijzen? Omdat er stemmen opgaan die twifelen aan zijn maagdelijke geboorte, zijn goddelijkheid, zijn wonderen, zijn opstanding en zijn spoedige terugkeer. Kennelijk had je in de tijd dat Petrus leefde dezelfde soort mensen rondlopen. Hij schrijft: '... en ik doe er mijn uiterste best voor dat u zich dit alles ook na mijn heengaan steeds weer voor de geest zult kunnen halen. Toen wij u de glorievolle komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels - integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteteitlijke luister tegen hem zei: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.' Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest' (2 Petr. 1:15-21).

Woensdag 6 juni

'Hij zei: 'Haal de steen weg' (Joh. 11:39)(NBV).

Haal de steen weg.

Een grote steen blokkeerde de ingang van het graf van Lazarus. En voor Christus hem uit de dood liet verrijzen, zei hij: 'Neem de steen weg.' We kunnen hier iets uit leren. God zal herstellen wat je bent kwijtgeraakt - mits je bereid bent je te ontdoen van de hindernissen die in de weg staan. Wat zat er achter die steen? Een lijk, en het stonk! Johannes schrijft: 'Als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden' (1 Joh. 3:21). Je kunt God vol vertrouwen benaderen als je weet dat je hebt afgerekend met wat jou van hem scheidt. En dat vergt moed. Maar je zult nooit nieuw leven ervaren zolang je daar niet toe bereid bent. God kan je teruggeven wat het leven je heeft afgenomen. Hij kan herstellen wat je bent kwijtgeraakt. Maar alleen als je bereid bent om de waarheid onder ogen te zien. Koning David zorgde voor veel stank: overspel en moord. Nu stinken jouw problemen misschien niet zo erg, maar je moet ze wel erkennen voordat God jouw gebed kan beantwoorden. Een meer berouwvolle en toegewijde David schreef: 'Had ik kwaad in mijn hart gevonden, de Heer had mij niet gehoord. Maar God heeft mij gehoord, hij heeft geluisterd naar mijn gebed' (Ps. 66:18-19). Dit is de reden waarom het bij het helpen van een verslaafde niet alleen over zijn verslaving gaat, maar ook over wat hij probeert met zijn verslaving te verdoezelen. Het kan maanden of zelfs jaren therapie kosten, maar verandering begint pas als je bereid bent om 'de steen weg te nemen' en God toestaat af te rekenen met wat er achter zit.

Donderdag 7 juni

'Vaar naar diep water...' (Luc. 5:4)(NBV).

Vaar uit.

Een van Robert Schullers hobby's is het kweken van koikarpers. Op de vraag waarom sommige groot worden terwijl andere klein blijven, antwoordde hij: 'Als een koikarp in een klein bassin leeft, zal hij nooit groter worden dan twee of drie centimeter. In een grotere vijver kan hij wel tien centimeter lang worden - in vijvers zo groot als die van mij worden ze achttien centimeter lang. Leven ze echter in een groot meer waar ze vrijuit kunnen zwemmen en bewegen, dan kunnen ze wel drie meter lang worden. De grootte van de vijver bepaalt de grootte van de vis. Zo leveren ook kleine ideeën bij mensen die klein denken weinig op. Maar kleine ideeën die worden omarmd door mensen die groot denken leveren enorme prestaties op. 'Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren,' zei Jezus (Mat. 9:29). De grootte van je geloof en je visie is bepalend voor de uitkomst van je idee. Edison moest gratis elektrische verlichting aanleggen in een kantoorgebouw voordat iemand zelfs maar kwam kijken. De eerste naaimachine die in Frankrijk werd uitgevonden, werd door het gepeupel vernietigd. Morse wachtte tien jaar voordat de wereld enige interesse begon te tonen in zijn telegraaf. En toen het idee van het reizen per spoor werd geïntroduceerd, spotten de mensen omdat algemeen werd aangenomen dat reizen met dertig mijl per uur de bloedsomloop in het menselijk lichaam stillegde. Ronald Osborn zei: 'Onderneem iets moeilijks, het zal je goed doen. Als je nooit iets probeert wat je nog niet kunt, word je nooit volwassen.' Je bereikt iets naarmate je iets probeert, dat is de reden waarom Jezus tegen zijn leerlingen zei dat ze naar diep water moesten varen.

Vrijdag 8 juni

'Het voornemen zijn wil te doen...' (Jes. 50:7)(HetBoek).

Passie.

Jesaja zei: 'Het voornemen zijn wil te doen, maakt mijn gezicht hard als een steen.' Je zult nergens ooit echt succes mee hebben als je er geen passie voor hebt. De psalmist heeft geschreven: 'Mijn hart is bereid...' (Ps. 57:8)(HSV). Het woord 'bereid' betekent dat je rotsvast bent toegewijd, vastbesloten, standvastig. Henry Ford had een passie voor auto's. Thomas Edison had een passie voor licht. De Wright Brothers hadden een passie voor vliegen. Paulus had een passie voor evangelisatie. Je zult alleen worden herinnerd voor de dingen waar je in je leven passie voor had. Toen Jezus voor Pilatus stond, die hem probeerde te veroordelen, zei hij: 'Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen...' (Joh. 18:37)(HSV). Een doornenkroon van twintig centimeter zou hij op zijn voorhoofd gedrukt krijgen. Een speer zou zijn zijde doorsteken. Spijkers zouden in zijn handen worden gedreven. Negenendertig zweepslagen zouden zijn rug aan flarden scheuren. Waar hij de meeste passie voor voelde, kon alleen worden bereikt door middel van pijn. Hetzelfde zal het geval zijn in jouw leven. Misschien voel jij je onbelangrijk. Mogelijk moet je klein beginnen. Maar als wat jij leuk vindt bezit gaat nemen van je geest, je gedachten, je gesprekken en je planning - dan ben je op weg naar succes. Heb je er een hekel aan naar je werk te gaan? Kijk je steeds op de klok? Dwalen je gedachten af naar andere plekken en naar dingen die je liever zou doen? Dan zul je niet slagen. Zoek iets wat je echt raakt, iets wat je energie geeft, iets dat het waard is om voor te leven. Jezus deed dat en hij won de hele wereld.

Zaterdag 9 juni

'Heb elkaar hartelijk lief...' (Rom. 12:10)(HSV).

Probeer begripvoller te zijn.

Vaak is de reden waarom een relatie mislukt niet een verschil van mening, maar een gebrek aan begrip. Waarom zijn we niet wat begripvoller? Om drie redenen: 1) Egoïsme. Iemand zei voor de grap: 'Er zijn twee kanten aan elke vraag, zolang het niet mij persoonlijk aangaat.' Paulus schrijft: 'Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.' 2) Angst. Vooroordeel is vaak de angst voor wat we niet willen proberen of begrijpen. Als het aankomt op nieuwe ideeën heb je twee opties: sta er voor open en groei, of verwerp het en blijf dezelfde. We hebben de neiging om te vergelijken wat we niet begrijpen met wat we denken dat we wel begrijpen - zoals de mensen die Columbus vertelden dat de aarde plat was. Als het gaat om het opbouwen van relaties moet je bereid zijn om te doen wat je nog niet gedaan hebt. 3) Verschillen. Er is meer dan één kleur nodig voor een regenboog en één muzikant is nog geen orkest. Wanneer je de tijd neemt om de verschillen in mensen waarderend, ontdek je dat we allemaal dezelfde hoop en vrees delen. Harry Truman zei: 'Als we begrijpen wat de ander denkt en probeert te doen, probeert hij het negen van de tien keer gewoon goed te doen.' Kortom, we delen allemaal dezelfde hoop en vrees. Twee van onze meest voorkomende problemen zijn 'gavenafgunst' en 'gavenprojectie.' Het ene gebeurt wanneer we onze talenten vergelijken met anderen en ons minderwaardig voelen. Het andere gebeurt wanneer we van anderen verwachten dat ze even gepassioneerd over iets zijn als wij. De Bijbel zegt: 'Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer' (1 Kor. 12:5).