

Zondag 17 juni - Vaderdag

'Laat ze toch dichterbij komen... dan zal ik hen zegenen' (Gen. 48:9)(NBV).

Geef je kinderen de volgende vier dingen.

Geef je kinderen deze vier dingen: 1) Instructie. '... zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien, maar de herinnering daaraan levendig houdt en alles aan uw kinderen en kleinkinderen doorvertelt' (Deut. 4:9). Het is niet de verantwoordelijkheid van overheid of school om je kind karakter en overtuigingen bij te brengen, dat is jouw taak! En God zal je er verantwoordelijk voor houden. 2) Correctie. 'Tuchtig je zoon, dan is er hoop...' (Spr. 19:18). Kinderen die weten hoe ver ze kunnen gaan, worden ontheven van een grote last. Weten dat jij de baas bent geeft ze zekerheid. Wanneer ze leren dat nee echt NEE betekent, zullen ze dat tegen anderen kunnen zeggen en tegen hun eigen impulsen. 3) Zegen. 'Jozef antwoordde zijn vader: 'Dat zijn mijn zonen...' 'Laat ze toch dichterbij komen,' zei Israël, 'dan zal ik hen zegenen.' Ouders in het Oude Testament legden hun kinderen de handen op omdat ze geloofden dat de zegen van God overdraagbaar was. Als niemand dit voor jou heeft gedaan, start dan een nieuwe traditie, want met Gods zegen komt vrede, een lang leven en welvaart (zie Deut. 28). Dat is de reden dat de vijand je zo vaak heeft aangevallen, hij probeert de schakel te verbreken waarlangs Gods zegen komt. Sta hem dat niet toe. 4) Voorbeeld. Een groot prediker keek eens in de wieg van zijn zoontje en bad: 'Heer, als u ooit een man gemaakt heeft, maak mij er dan nu een. Laat mijn leven, mijn voorbeeld en mijn gebeden hem vormen hem tot iemand die u kunt gebruiken. En, Heer, laat mij sterven, vierentwintig uur voordat ik iets zeg of doe wat hem laat struikelen.'

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:

tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Maandag 11 juni

'Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had' (Fil. 2:5)(NBV).

Dienen - wat wil dat zeggen? (2)

Paulus schreef: 'Uw houding moet hetzelfde zijn als die van Christus Jezus: 'Hij die de gestalte van een God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf...' (v. 5-7). Om God te dienen, moet je je op anderen richten in plaats van op jezelf. Veel van wat we doen is eigenbelang. Wij dienen om bewonderd te worden of om onze eigen doelen te bereiken. Een deel van wat we doen is meer manipulerend dan dienend. We denken in feite aan onszelf en hoe nobel en geweldig we wel niet zijn. We gebruiken dienen zelfs als een hulpmiddel om te onderhandelen: 'God, ik zal dit voor u doen als u dat voor mij doet.' Nee, echte dienaren spannen God niet voor hun karretje, ze laten zich door God gebruiken voor zijn karretje. God is altijd meer geïnteresseerd in je houding dan in je prestaties. Koning Amasja verloor Gods gunst, want 'hij deed wat goed is in de ogen van de Heer, maar niet van ganser harte' (2 Kron. 25:2). Jezelf vergeten is een dagelijkse strijd, een les die we telkens weer moeten leren. Je kunt je dienarenhart meten aan de hand van je reactie wanneer anderen jou als een dienaar behandelen. Hoe reageer jij wanneer je het gevoel krijgt dat men geen rekening met je houdt, dat je gecommandeerd of minderwaardig behandeld wordt? Jezus zei: 'En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op' (Matt. 5:41). Jij zegt: 'Het is niet eerlijk. Ik blijf geven aan deze persoon, maar krijg nooit wat van hem terug.' Blijf gewoon dienen, 'want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen...' (Efez. 6:8).

Dinsdag 12 juni

'... dien de Heer met vreugde...' (Ps. 100:2)(NBV).

Dienen - wat wil dat zeggen? (3)

Paulus schrijft: 'Want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aangeprezen' (2 Kor.10:18). Als jouw eigenwaarde is gebaseerd op iets anders dan op de goedkeuring van God, zul je niet dienen vanuit de juiste motieven. Onzekere mensen zitten erover in hoe ze op anderen overkomen. Ze verbergen hun zwakheden onder lagen van beschermende trots. Hoe onzekerder je bent, hoe meer je wilt dat mensen jou dienen, en hoe meer je werkt om door hen te worden geaccepteerd. Een bijbelgeleerde schrijft: 'Om anderen van dienst te kunnen zijn moeten we eerst los van hen komen, dat wil zeggen, we moeten onze betekenis en waarde niet laten bepalen door wat zij vinden. Dan pas komt er ruimte voor compassie.' Je dienen moet niet zijn gebaseerd op de reactie van de mensen die jij dient, maar op gehoorzaamheid aan God alleen. Ware dienaren van God dringen niet aan op klinkende titels. Als hun taakomschrijving erom vraagt, oké, dan dragen zij die badge met nederigheid. Paulus, de grootste van de apostelen, schreef: 'Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich dan op de Heer beroemen' (v. 17). Als iemand een kans had om op te scheppen, dan was het wel Jakobus, de halfbroer van Jezus. Wat een geloofsbrieven; stel je voor dat je bent opgegroeid met Jezus als je broer! Maar in de Bijbel verwees hij gewoon naar zichzelf als 'een dienaar van God en van de Heer Jezus Christus' (Jak. 1:1). Jouw dienst aan Christus moet zowel je opdracht als je vreugde zijn: 'Dien de Heer met vreugde.' Kun jij je voorstellen wat er zou worden bereikt als we allemaal onze rol als dienaar serieus zouden nemen - en het met vreugde zouden doen?

Woensdag 13 juni

'Waar toe de wet niet in staat was... dat heeft God tot stand gebracht...' (Rom. 8:3)(NBV).

Verlossing.

'Een hooggeplaatst persoon vroeg hem [Jezus]: 'Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' Jezus antwoordde: 'Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij!' Toen de man dat hoorde, werd hij diepbedroefd. Hij was namelijk zeer rijk' (Luc. 18:18-23). Deze man was al aardig succesvol: hij bezat macht, welvaart en prestige. Hij was bovendien een praktisch type: 'Zeg me maar wat ik moet doen.' Zelfs de manier waarop hij de vraag formuleerde, suggereert dat hij dacht dat hij het eeuwige leven kon verkrijgen op de manier waarop hij al het andere had verkregen - door eigen inspanning. Hij ging er ten onrechte vanuit dat de hemel gewoon een kwestie van even betalen was, maar dat is het niet. Slechts een harteloos God zou verlossing alleen verkopen aan mensen die het zich konden veroorloven. Dat is moeilijk te begrijpen, aangezien we meestal voor onze prestaties worden beloond. Maar net zoals je Picasso niet zou imponeren met je krijttekening, komen je karakter en je goede werken niet in aanmerking voor de hemel. Eeuwig leven kost meer dan jij je kunt veroorloven. Dat is waarom je geen cv nodig hebt maar een verlosser. Niet geld, maar zelfgenoegzaamheid was het probleem van deze man. Het was niet zijn inkomen dat hem buiten het koninkrijk van God hield, maar zijn ego. En het zijn niet alleen rijke mensen die moeite hebben om dit te begrijpen; het zijn ook goed opgeleide, sterke, knappe, populaire en zelfs religieuze mensen. Om verlost te worden moet je eerst erkennen dat je geestelijk bankroet bent, dat je kast leeg is en je reputatie niet telt. Je kunt niet tot God naderen en je recht opeisen - je kunt slechts komen pleiten om genade. En als je vandaag komt, is dat wat je krijgt!

Donderdag 14 juni

'... zo is ook geloof zonder daden dood' (Jak. 2:26)(NBV).

Weeg jezelf op deze weegschaal!

Een man die probeerde af te vallen, stapte op een dag op de weegschaal. Zijn vrouw vroeg hoe het ermee stond. 'Wel oké, slechts één probleempje, volgens deze weegschaal zou ik twintig centimeter langer moeten zijn.' Als het gaat om het tonen van waar discipelschap, dan zet Jakobus ons allemaal op de weegschaal: 1) Als het gaat om het voeden van de hongerigen: 'Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, en een van u zegt dan: 'Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!' zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften - wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood' (v.15-17). 2) Als het gaat om het liefhebben en met respect behandelen van mensen: 'Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt, en tegelijkertijd door een arme in vossen. Als u dan de eerste met alle zorg omringt en tegen hem zegt: 'Neemt u plaats, hier zit u goed,' terwijl u tegen de tweede zegt: 'Ga daar maar staan, of ga maar bij mijn voetenbank op de grond zitten,' maakt u dan geen ongeoorloofd onderscheid en wordt uw oordeel niet door verkeerde overwegingen bepaald?' (v. 2-4). 3) Als het gaat om zorg voor de armen: 'Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood...' (Jak. 1:27). Haal je doctrines uit de diepvries! Trek je theologie van de tekentafel en ga het in de praktijk brengen. Kom op - weeg jezelf op die weegschaal.

Vrijdag 15 juni

'... ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht' (Joh. 15:16)(NBV).

Vrucht dragen (1).

Voordat Jezus deze wereld verliet, nam hij zijn leerlingen apart om ze voor te bereiden op de problemen die hen te wachten zouden staan na zijn vertrek: 'Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken... zonder mij kun je niets doen... ik [heb] jullie [uitgekozen], en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht' (v. 5&16). Jezus leert ons hier twee belangrijke dingen: 1) Je ontdekt pas wie je bent in relatie tot Christus. 'Zonder mij kun je niets doen.' Wanneer je dat vergeet, ga je proberen dingen te doen die alleen God kan doen, zoals het oplossen van je problemen op je eigen manier, of jezelf promoten door middel van slimme strategieën. Je wordt in je ondernemingen niet gezegend door je prestaties, maar door je verbinding met Christus. Zolang je dat niet begrijpt, zul jij je tijd verdoen met het achterna lopen van mensen die niet meer in hun mars hebben dan jij. Jouw sterkte en succes zijn te vinden in Christus, de Wijnstok, dus blijf verbonden! 2) Voordat je blijvende vrucht krijgt, verlies je vrucht die tijdelijk is. 'Iedere rank... die geen vrucht draagt snijdt hij weg' (v. 2). Je kunt een goede rank zijn, verbonden aan een goede wijnstok, goede vruchten dragen en toch ervaren dat God plotseling bepaalde dingen in je leven begint weg te snijden. Dingen waarvan je had gedacht dat ze er altijd zouden zijn, worden weggehaald; het voelt zelfs alsof je achteruit gaat. Er is vertrouwen voor nodig om te geloven dat God toelaat dat jij verliest waar je trots op bent en waar jij je veiligheid uit haalt, om je iets beters te kunnen geven - blijvende vrucht, duurzaam succes. Dus, hoe moeilijk het ook is, laat het los. God heeft iets beters voor je in gedachten.

Zaterdag 16 juni

'... de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd' (1 Sam. 1:27)(NBV).

Wacht en je zult het beste van God ervaren.

Als je God gebeden hebt om de juiste partner, een betere baan of de hartsverandering van een koppig kind, vergeet dan niet dat hij zijn doel voor jou zal vervullen, of hij nu de situatie verandert of jouzelf. God ziet het grote plaatje, en hij houdt zoveel van je dat 'alles bijdraagt aan het goede' (zie Rom. 8:28). Iemand schrijft: 'Het is moeilijk om de zin in te zien van de uitdagingen van het leven als je er middenin zit. Je bent te moe, je perspectief is te beperkt, je beschikt niet over de kracht of de visie om dit op eigen kracht te doen. 'Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht' (Spr. 3:5) betekent het loslaten van verwoede pogingen om mensen, omstandigheden of timing te manipuleren en de teugels terug geven aan Degene die de weg weet. Denk je eens in, als je wist wat je deed, zou je dan in deze puinhoop zitten? We praten over wachten op God. Maar hij wacht ook op ons, tot we klaar zijn om te ontvangen, tot we waarderen waar we om vragen, tot we ons hart voldoende hebben voorbereid, tot we vrij zijn van wrok en onvrede, tot we volwassen genoeg zijn en meer begrijpen. Soms wacht hij zolang dat we denken dat hij ons vergeten is, gewoon om ons te testen en ons geloof te laten groeien. Vergeet niet dat 'voor de Heer één dag is als duizend jaar...' (2 Petr. 3:8). De eeuwigheid is zijn achtergrond en hij kan een probleem oplossen binnen een minuut of in twee generaties.' Jesaja zegt: '... de Heer wacht op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn... Gelukkig de mens die op hem wacht' (Jes. 30:18). Wacht! Loop niet voor God uit en je zult het beste van hem ervaren.