

Zondag 24 juni

'Bekommer u om... de mishandelden...' (Hebr. 13:3)(NBV).

Bid voor christenen die worden aangevallen.

Bid jij wel eens voor vervolgd christenen in andere landen? Dat zou je wel moeten doen, want ze behoren tot je geestelijke familie. Johannes schrijft: '... zag ik... de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis' (Openb. 6:9). Steeds vaker zetten gelovigen over de hele wereld hun leven op het spel voor de zaak van Christus en geven zij hun getuigenis ten overstaan van een vijandige omgeving. Wil ik je een slecht gevoel over jezelf geven? Nee, ik zou je willen vragen: 1) om meer te bidden. 'Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo'n lichaam hebben als u.' Als jij weer eens met een hamer op je duim slaat en je hele lichaam pijn doet, onthoud dan deze waarheid en bid voor het grote wereldwijde lichaam van gelovigen, van wie er velen nog steeds worden mishandeld, gevangen gezet, gemarteld en zelfs gedood in naam van Christus. 2) om dankbaarder te zijn. Waarvoor? Dat je geloof zo effectief is dat je op satans zwarte lijst staat, dat hij jou een bedreiging acht voor zijn koninkrijk en agenda op aarde. 3) om trouwer te zijn. Richard Wurmbbrand zei: 'Wat iemand echt gelooft, is niet wat hij in zijn geloofsbelijdenis zegt, maar waar hij voor wil sterven.' Nu is de kans niet groot dat jou dat ooit gevraagd zal worden. Maar de vraag is, als je niet bereid bent voor hem te sterven, in hoeverre wil jij dan wel voor hem leven? Voordat je die vraag kunt beantwoorden moet je je eens afvragen hoeveel van je tijd, je schatten en je talenten jij in zijn koninkrijk investeert.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 18 juni

'Is alles goed met je? vroeg hij...' (2 Sam. 20:9)(NBV).

Vitaminen voor geestelijke gezondheid (1).

De principes van Gods Woord werken als geestelijke vitamines. Laten we de komende dagen eens naar wat van die principes kijken: *verontschuldig jezelf nooit voor iets waarvan je anderen beschuldigt*. Koning David deed dat. Toen de profeet Natan hem confronteerde met zijn zonde met Batseba vertelde hij David een verhaal over twee mannen. De ene had veel vee, de ander slechts één lam. Toen de rijke man een gast kreeg voor het avondeten, nam hij het ene lam van de arme man. 'David ontstak in woede over de rijke man en zei tegen Natan: '... de man die zoiets doet verdient de dood. Viervoudig moet hij het lam vergoeden, omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen.' Toen zei Natan: 'Die man, dat bent u!' (2 Sam.12:5-7). Natan ging verder: 'Dit zegt de Heer, de God van Israël... Have en goed van je heer, en de vrouwen van je heer erbij, heb ik jou in de schoot geworpen... Als dat je te weinig is, zal ik er nog het een en ander aan toevoegen... De Hethiet Uria is door jouw toedoen gedood. Je hebt hem zijn vrouw afgenomen... Welnu, voortaan zullen moord en doodslag in je koningshuis om zich heen grijpen...' (v.7-10). David wist het niet, maar hij sprak zelf zijn eigen straf uit: 'Viervoudig moet hij vergoeden.' En dat is wat David deed. Ten eerste stierf het kind dat hij bij Batseba verwekt had. Ten tweede verkrachtte zijn zoon zijn dochter en had hij niet het morele gezag om dat aan te pakken. Ten derde wakkerde Absalom, de geliefde zoon die was voorbestemd voor zijn troon, de oorlog aan en vond de dood door toedoen van zijn eigen volk. Ten vierde brak er een burgeroorlog uit in Israël en stierven duizenden mensen als gevolg. De les is duidelijk: beschuldig nooit een ander van iets waarvoor jij jezelf excuseert.

Dinsdag 19 juni

'Is alles goed met je? vroeg hij...' (2 Sam. 20:9)(NBV).

Vitaminen voor geestelijke gezondheid (2).

Beschouw God nooit als iets vanzelfsprekends. Raak niet te vertrouwd met geestelijke zaken. Simson deed dat wel en het kwam hem duur te staan. 'Zodra Simson in haar schoot in slaap was gevallen [na het ontdekken van het geheim van zijn kracht] liet ze een van de Filistijnen binnenkomen, en in diens bijzijn schoor ze Simsons zeven haarvlechten af. Daardoor week zijn kracht... 'De Filistijnen zijn er om je te halen, Simson!' riep ze. Simson werd wakker en wilde opspringen en zich losrukken, net als de vorige keren, want hij wist niet dat de Heer hem verlaten had. Maar de Filistijnen grepen hem...' (Recht. 16:19-21). Het is een verhaal vol tragedie. Simson werd geboren om Israël naar de overwinning te leiden. Maar in plaats daarvan gaf hij toe aan zijn laagste impulsen, heulde met de vijand en dacht daar wel mee weg te kunnen komen. Luister naar hem: 'evenals de vorige keren zal ik vrijkomen' (v. 20)(NBG). Maar dit was een keer te veel. Zijn ongehoorzaamheid had hem niet eerder van zijn bovennatuurlijke kracht beroofd, maar deze keer wel. Hij ging een stap te ver en verloor ten slotte zijn gezichtsvermogen, zijn kracht, zijn vrijheid, zijn geloofwaardigheid en zijn nut. Uiteindelijk stierf hij als een gevangene van de Filistijnen. Misschien klinkt het verhaal van vandaag hardvochtig. Maar eigenlijk is het juist beschermend! De Bijbel zegt: 'Wijsheid begint met ontzag voor de Heer...' (Spr. 9:10). Wanneer jij geen gehoor blijft geven aan wat God je toch duidelijk heeft gezegd en meent aan de gevolgen te kunnen ontsnappen, dan kom je geheid in de problemen. Heb berouw, maak het in orde met God en kom weer op het juiste spoor nu het nog kan.

Woensdag 20 juni

'Is alles goed met je? vroeg hij...' (2 Sam. 20:9)(NBV).

Vitaminen voor geestelijke gezondheid (3).

Sta nooit toe dat de teleurstellingen van het leven je cynisch maken. Als je lang genoeg leeft, zullen mensen je teleurstellen, je familie inclusief. Ook geestelijk leiders zullen je in de steek laten! Paulus schreef: 'We stonden dan ook meer dan eens op het punt naar u toe te komen - ik, Paulus, niet in de laatste plaats -, maar Satan heeft het ons belet' (1 Tess. 2:18). Had je gedacht dat satan je een gelukstelegram zou sturen omdat jij besloten hebt de Heer te dienen? Geen sprake van! Wandelen in geloof is een kwestie van plezier - en problemen. Heb je getekend voor het eerste, dan heb je ook getekend voor het tweede. Paulus was op een zestien maanden durende zendingsreis - een van wonderen en kerkplanten. Maar hij belandde in de gevangenis op valse beschuldigingen en werd overgelaten om daar weg te kwijnen. Hoe reageerde hij? 'Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd' (Fil. 4:4). Vraag jij je af hoe iemand zich kan verheugen in de gevangenis? Als jij jouw teleurstelling als Gods doelstelling ziet, ga je begrijpen waar hij heen wil. Paulus had boeken te schrijven die de wereld zouden veranderen, dus wilde God dat hij 'van straat was'. Luister naar wat hij vanuit de gevangenis schreef: 'U moet weten... dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangenzit omwille van Christus. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesd te verkondigen' (Fil. 1:12-14). In een aantal van je grootste teleurstellingen vind je schatten van waarheid verborgen die je leven en toekomst letterlijk transformeren.

Donderdag 21 juni

'Is alles goed met je? vroeg hij...' (2 Sam. 20:9)(NBV).

Vitaminen voor geestelijke gezondheid (4).

Vergeet nooit de wet van zaaien en oogsten. God heeft bepaalde wetten in beweging gezet en die veranderen nooit. Een daarvan is de wet van de zwaartekracht. Een ander voorbeeld is de wet van zaaien en oogsten. 'Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten' (Gen. 8:22). Deze wet werkt zowel negatief als positief. Als je goede dingen zaait, oogst je goede dingen, als je slechte dingen zaait, oogst je slechte dingen. Denk aan het ouderschap. De hogepriester Eli was niet alleen geroepen als rolmodel voor het volk, maar ook voor zijn twee zonen. Hij was misschien een succes in de bediening, maar hij mislukte jammerlijk op het thuisfront. Zijn zonen, die ook priester waren, verrieten zich door het aannemen van steekpenningen. Ze slieden zelfs met vrouwen in de voorhoven van de tempel. Behoorlijk schokkend, waar of niet? Dus wat zei God? '[Dat hij]... het vonnis over zijn familie zou voltrekken vanwege het wangedrag van zijn zonen: hij wist dat zij God minachtten, maar hij heeft ze niet terechtgewezen' (1 Sam. 3:13). Als gevolg daarvan vonden Eli's zonen de dood terwijl de ark werd buitgemaakt, en toen dat nieuws Eli bereikte, viel hij dood neer. Dat is de negatieve werking van de wet van de oogst. Maar goddank werkt hij ook positief. Daar schrijft Paulus over: '... want u weet dat allen door de Heer beloofd worden voor het goede dat ze doen...' (Efez. 6:8). Wat dat betekent? Dat betekent dat het goede dat je voor anderen laat gebeuren, God voor jou zal laten gebeuren. Dus of het nu een glimlach is, een gebed, een gift of een helpende hand, ga goede zaden zaaien en je zult oogsten van zegen binnenhalen.

Vrijdag 22 juni

'Is alles goed met je? vroeg hij...' (2 Sam. 20:9)(NBV).

Vitaminen voor geestelijke gezondheid (5).

Houd nooit in omdat de tijden zwaar zijn. De Bijbel leert dat degenen die hun zinnen hebben gezet op 'krijgen' altijd verliezen, terwijl degenen die hun zinnen hebben gezet op 'geven' altijd winnen. Er is een verhaal over een hond die over een brug liep met een bot in zijn bek. Toen hij naar beneden in de rivier keek en zijn spiegelbeeld zag, dacht hij dat het een andere hond was met een groter bot. Hij sprong de rivier in - en verdronk. Paulus wijdt twee hele hoofdstukken in de Bijbel aan het onderwerp geld. Misschien is dat een goed antwoord aan hen die zeggen: 'Het enige waar de kerk over praat is geld.' Aangezien geld gestold zweeft, gemunte tijd, gemunt talent is - aan jou de keus -, is het een van de manieren waarop je jezelf aan God kunt geven. Het is niet de enige manier, maar wel een heel belangrijke. Dus schrijft Paulus: 'Onthoud dit goed: ... Een boer die weinig zaait, zal maar weinig oogsten; maar wie veel zaait, zal ook veel oogsten. Ieder moet voor zichzelf uitmaken hoeveel hij zal geven. Dwing niemand iets te geven, want dan doet hij het met tegenzin. God houdt ervan dat u met een blij hart geeft. God geeft zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen... Ja, hij geeft zoveel dat u altijd veel kunt weggeven' (2 Kor. 9:6-11)(HB). Als jij zelf niet vrijgevig bent, heeft het geen zin God om meer geld te vragen. Hij giet zijn zegen niet uit in potten, maar in pijpen; niet in reservoirs, maar in rivieren die het eruit laten stromen. Begrijp je waar ik op doel?

Zaterdag 23 juni

'Is alles goed met je? vroeg hij...' (2 Sam. 20:9)(NBV).

Vitaminen voor geestelijke gezondheid (6).

Vergeet nooit dat je nog niet thuis bent. Er is een verhaal over een oud stoomschip dat de haven van Southampton binnenliep. De passagiers kwamen aan wal. Met helium gevulde ballonnen stegen de lucht in en het publiek reageerde uitzinnig toen een jonge Hollywoodster de loopplank afliep om door familie en vrienden te worden begroet. De laatste persoon aan boord was een wat oudere man die al meer dan vijftig jaar van zijn leven als missionaris in India had gediend. Al zijn aardse bezittingen zaten in een gescheurde koffer die hij zelf droeg. In zijn goedkope pensionkamer knielde hij even later bij zijn bed en bad: 'Heer, ik heb u mijn hele leven gediend. Ik heb alles opgeofferd om het goede nieuws van het evangelie aan mensen te vertellen en heb velen tot u geleid. Toch was er niemand om mijn aankomst te vieren of om me welkom thuis te heten.' Terwijl hij geknield lag, sprak de stem van God hem zachtjes toe en zei: 'Zoon, maar jij bent nog niet thuis!' En, verlost kind van God, dat ben jij ook niet! Als God jou heeft gezegend met een mooi huis, dank hem er dan voor en geniet ervan. Maar raak niet te gesetteld. In het beste geval is het slechts een tijdelijke accommodatie. Paulus dacht vaak aan de hemel: 'Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste; anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven' (Fil. 1:23-24). God heeft het 'allerbeste' voor je in gedachten. Een groot prediker zei eens: 'Onze belangrijkste taak in deze wereld is te zorgen voor een aandeel in de volgende.'