

Zondag 1 juli

'Zo bleef ze hem dag in dag uit met verwijten bestoken... tot hij... bezweek' (Recht. 16:16)(NBV).

De ultieme therapie en bescherming (1).

Als je emotioneel op bent en onder druk staat, ben je kwetsbaar voor het maken van ernstige fouten. Dat was het geval bij Simson. Merk op hoe Delilah hem onderuit kreeg: 'Zo bleef ze hem dag in dag uit met verwijten bestoken en drong net zo lang aan tot hij het niet meer uithield en bezweek. Toen vertelde hij haar alles' (v.16-17)(NBV/HSV). Iemand kan elke week naar de kerk gaan en de Bijbel van kaft tot kaft lezen, maar het zal hem niet veel helpen als hij maar blijft doordraven terwijl hij lichamelijk en geestelijk uitgeput is. Bovendien is het moeilijk om met zo iemand te leven, en bijna onmogelijk om hem te helpen omdat zijn geest in de grip is van een negatieve kracht. Wat het antwoord is? 1) Met wie ga je om? Wanneer je rust en ontspanning nodig hebt, moet je naar de juiste mensen gaan; als jij je down voelt, zoek dan mensen die je kunnen opbeuren. De psalmist zei: 'Ik ben een vriend van allen... die zich houden aan uw regels' (Ps.119:63). 2) Controleer je brandstofmeter. Simson putte zich uit voor een goede zaak, omdat hij het naliet zijn ziel te vullen. Doe jij dat? Tijdens een parade op nieuwjaarsdag in Californië begon een prachtige wagen plotseling te sputteren en schee ermee uit - de brandstof was op. De hele parade werd opgehouden totdat iemand een tank benzine vond. Het komische is dat deze wagen de Standard Oil Company vertegenwoordigde. De Bijbel zegt: 'Hij geeft kracht aan de vermoeide en verhoogt de kracht van de zwakken' (Jes. 40:29). Als jij tijd doorbrengt met God door middel van bijbellezen en gebed, zal hij je kracht geven en je vrede en stabiliteit herstellen. Het is de ultieme therapie. Het is ook de ultieme bescherming!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 25 juni

'Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar' (Matt. 25:23)(NBV).

Blijven proberen.

Paul Thigpen schrijft: 'Ik herinner me dat ik op een middag thuiskwam en de een paar uur eerder gekuiste keuken in een verschrikkelijke puinhoop aantrof. Mijn dochtertje was duidelijk aan het 'koken' geweest en de ingrediënten, de vuile schalen en het bestek lagen overal verspreid over het aanrecht en de vloer. Ik was hier niet blij mee. Maar toen ik een beetje beter naar de puinhoop keek, zag ik een klein briefje op de tafel, onhandig geschreven en besmeurd met chocolade vingerafdrukken. De boodschap was kort: 'Ik ben iets 4 jou aan het make, pap.' - en het was ondertekend met 'jouw engel'. Te midden van die wanorde en ondanks mijn irritatie sprong er plotseling een zoet en zuiver gevoel van vreugde op in mijn hart. Mijn aandacht werd afgeleid van het probleem naar het kleine meisje van wie ik hield. Door het briefje heen zag ik haar en was blij met 'r. Als ik eraan dacht dat ze het gewoon goed bedoelde, kon ik deze normaal gesproken rampzalige situatie eigenlijk wel vermakelijk vinden, juist omdat zij er de hand in had. In de gelijkenis van de talenten wees Jezus erop dat de twee dienaren die geïnvesteerd en vermenigvuldigd hadden wat er aan hen was toevertrouwd, van de Meester de hoogste lof ontvingen: 'Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar.' Aan de andere kant wachtte de dienaar die zijn gaven liever begrafte dan verlies te riskeren, van de Meester zwaarste veroordeling: 'Je bent een slechte, laffe dienaar' (v.26). Aanbeveling of veroordeling: wat zul jij ontvangen? God zegt niet: 'Als je het niet goed kunt doen, doe het dan maar helemaal niet.' Nee, hij is blij wanneer je het probeert, fouten maakt, daarvan leert en groeit. Dus blijf proberen!

Dinsdag 26 juni

'... u wilt dat waarheid mij vervult' (Ps. 51:8)(NBV).

De waarheid over de waarheid (1).

Volgens Psychology Today zeggen meer mensen dat ze hun huwelijkspartner hebben bedrogen dan dat ze met hun belastingen of declaraties hebben gesjoemeld. Bijna de helft zegt dat als ze een auto op een parkeerplaats hadden bekrast, zouden wegrijden zonder een briefje achter te laten. 89 procent is het er echter wel over eens dat dit fout is. Misschien moet de vraag niet zijn 'waarom vraagt God dat we zo eerlijk zijn,' maar eerder: 'waarom tolereren we zoveel oneerlijkheid?' Jeremia zei het al: 'Niets is zo onbetrouwbaar als het hart' (Jer. 17: 9). Voor velen van ons is het credo: 'Je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal maken dat je je in bochten wringt.' Toen we drie waren en mama vroeg of we ons kleine broertje hadden geslagen, wisten we al dat eerlijkheid gevolgen had. Dus leerden we zeggen: 'Nou ja, het is niet echt liegen.' We leerden dingen verdoezelen. 'Heb ik mijn broertje geslagen? Het hangt er maar vanaf hoe je het woord slaan interpreteert. Ik bedoel, zeker, ik heb contact met hem gemaakt, maar zou een jury dat als slaan beschouwen? Alles is relatief, weet je.' We zeggen: 'Of ik mijn broertje geslagen heb? Ja, mam, dat heb ik gedaan. Maar het is niet mijn schuld. Als ik geboren was met niet-agressieve chromosomen en jij me niet had toegestaan om tv te kijken, zou het nooit zijn gebeurd. Dus ik kan zeggen dat ik mijn broertje geslagen heb, maar dat het niet mijn fout is. Ik ben een slachtoffer van mijn opvoeding en de natuur.' We lachen daarom, maar de psalmist zei: 'U wilt dat waarheid mij vervult, u leert mij wijsheid, diep in mijn hart.' En dat is de waarheid over de waarheid.

Woensdag 27 juni

'... u wilt dat waarheid mij vervult' (Ps. 51:8)(NBV).

De waarheid over de waarheid (2).

Als we heel eerlijk zijn, zouden we moeten toegeven dat de waarheid soms onvoldoende lijkt om te doen wat we gedaan willen krijgen. We willen dat onze bazen ons mogen, dus vleien we. We willen dat onze vrienden ons bewonderen, dus overdrijven we. We willen dat mensen ons respecteren, dus wonen we in huizen die we ons niet kunnen veroorloven en worden belast met rekeningen die we niet kunnen betalen. Ananias en Saffira verkochten een stuk land en gaven een deel van het geld aan de kerk. Maar ze logen, beweerden dat de grond was verkocht voor de hoeveelheid geld die ze gaven (Handelingen 5). Hun zonde was niet dat ze wat geld voor zichzelf hielden, het was hun onjuiste weergave van de waarheid. En hun bedrog leidde tot hun dood. Jij zegt: 'Ik ben blij dat God mensen vandaag de dag niet doodt als ze liegen.' Wees daar maar niet zo zeker van. Liegen resulteert in de dood van: 1) Een huwelijk. Leugens zijn termieten in de stam van de stamboom. 2) Een geweten. De tragedie van de tweede leugen is dat die altijd makkelijker te vertellen is dan de eerste. 3) Een carrière. Vraag het maar aan de werknemer die werd ontslagen voor verduistering. 4) Geloof. Denk je eens in: Hoe kan God ons gebruiken als we de waarheid niet vertellen? Ieder American football team heeft een speler toegewezen gekregen die de speelaanwijzingen van de coach doorgeeft bij de tactiekbespreking. Maar wat als de speler de waarheid niet vertelt? Wat gebeurt er als de coach om een pass vraagt, maar de speler zegt dat de coach om een run vraagt? De coach zal niet lang een beroep op hem doen. God zegt dat als je eerlijk bent in kleine dingen, hij grotere dingen aan je zal toevertrouwen (Matt. 25:21). Dus, kan God je vertrouwen?

Donderdag 28 juni

'Jesus zei tegen hen: 'Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken' (Marc. 1:17)(NBV).

Moed (1).

Wil jij Gods zegen op een nieuwe manier ervaren, bereid je dan voor op het verlaten van je comfort zone. Toen Jezus zijn discipelen riep, waren ze op vertrouwd terrein en deden ze waar ze het best in waren: vissen. Maar ze konden daar niet blijven en hem volgen. Dat kun jij ook niet. In de Bijbel staat: 'Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: 'Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.' Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem' (v. 16-18). Let op, ze moesten de veiligheid van het vertrouwde achterlaten om hun bestemming te kunnen vervullen. En voor het geval je denkt dat je te oud bent voor iets nieuws: Abraham was vijfenzeventig toen hij de gemakken van thuis achterliet en eropuit trok om een nieuwe natie te vestigen. Je leeftijd is het probleem niet, dat is je geloof. Begrijp een ding goed: vandaag ben je slechts één stap in gehoorzaamheid verwijderd van de volgende waarheid die God jou over hem wil leren. Je kunt je het dus niet veroorloven om te blijven waar je bent. We hebben allemaal de neiging om vast te houden aan wat 'we weten dat waar is'. Het probleem daarmee is dat als je niet meer wordt uitgerekt, je gaat krimpen, zelfgenoegzaam wordt, denkt dat je dingen op je eigen houtje kunt afhandelen en stopt met groeien. Dat is een gevaarlijke plek om te zijn. Als jij je vandaag vanbinnen rusteloos voelt en gelooft dat God meer voor je heeft dan waarmee je genoegen hebt genomen, dan wordt het tijd om je angsten onder ogen te zien, erdoorheen te gaan en nieuwe dingen met hem te gaan beleven.

Vrijdag 29 juni

'Sta op, want op u rust de taak... wees sterk en handel!' (Ezra 10:4)(NBG).

Moed (2).

Pastor Andy Stanley schrijft: 'Ik bewaar een kaartje in mijn bureau, waarop staat: 'Droom geen kleine dromen, want die raken de harten van de mensen niet.' Meer dan eens heeft die simpele uitspraak mij ervan weerhouden mijn dromen los te laten. Ik weet uit ervaring dat het onmogelijk is om te leiden zonder een droom. Wanneer leiders niet langer bereid zijn om te dromen, duurt het niet lang voordat aanhangers niet meer willen volgen. Dus droom! Droom groot. Droom vaak. Ergens in die losse ideeën die je geest overspoelen, zit er een die je hart en verbeelding zal pakken. En dat schijnbaar willekeurige idee kan heel goed uitgroeien tot een visie voor je leven.' Elke grote prestatie begint als een droom in iemands hart. Alles ontstaat twee keer: eerst in je denken en dan in je leven. Dromers laten hun gedachten dwalen buiten de grenzen van wat is en creëren zo een mentaal beeld van wat kan zijn. Ze zijn niet altijd de meest getalenteerde en best opgeleide mensen - ze zijn gewoon de mensen die weigeren om hun denken tussen haakjes te zetten of zich te beperken tot wat anderen hebben gedaan. Zoiets vereist moed, veel moed! Elke droom wordt achtervolgd door een demon van twijfel. Je droom is nog maar net ontstaan of je denken wordt plotseling gevuld met allerlei redenen waarom het niet zou werken. En er zullen mensen om je heen zijn die gelijk klaar staan om die angsten te bevestigen. Ga desondanks door en droom verder, anders zal je de rest van je leven alleen maar de dromen van anderen vervullen. 'Sta op, want op u rust de taak... wees sterk en handel!'

Zaterdag 30 juni

'... want met ons is er meer dan met hem' (2 Kron. 32:7)(HSV).

Moed (3).

David bracht voedsel naar zijn broers aan het front toen hij Goliath zag. Het was niet zijn plan om een held te worden, hij greep gewoon de kans waar andere soldaten alleen maar van dromen. Kansen zullen je verrassen, en als je niet alert en klaar bent, zul je ze mislopen. Wat anderen die dag in David ontdekten, was er altijd al geweest! Als jij een leider bent, ben je al in het bezit van het talent dat nodig is om te leiden. Maar moed laat anderen zien dat je ook daadwerkelijk een leider bent. De mensen die we het meest respecteren, tonen moed - moed op het slagveld en in de bestuurskamer, moed om de weerloze te verdedigen, of gewoon om te proberen wat niemand anders voor mogelijk had gehouden. Heb je geen geld? Maak je geen zorgen, muntgeld volgt op moed. Het wat gaat altijd vooraf aan het hoe. Laat je niet intimideren door getallen. God is niet ondersteboven van spreadsheets en marktomstandigheden, geloof is wat hem raakt. Laat je niet intimideren door het hoe. Omdat het hoe zo uitdagend is, biedt dat je een grote kans. Als het pad naar succes goed verlicht was, zou het al vol met mensen zijn. Als het hoe geen probleem was, zou iemand anders het al hebben uitgevogeld. Alle vooruitgang begint met een vraag: 'Wat moet er gebeuren?' En iemand moet die vraag stellen, waarom jij niet? De toekomst behoort aan hen die de moed hebben om die vraag te stellen en die het geloof hebben om vol te houden totdat ze het antwoord vinden. Als de obstakels je overweldigden en de oppositie te sterk lijkt, vertrouw dan op deze tekst: 'Wees sterk en moedig... want met ons is er meer dan met hem.'