

Zondag 8 juli

'Uw wil te doen, mijn God, verlang ik' (Ps. 40:9)(NBV).

Ben je vervuld? (3)

Om je droom levend te houden en vervulling te vinden in het najagen ervan, moet jij je jezelf toestaan om te blijven dromen. God gaf Jozef twee dromen: in de eerste droom bogen andere schoven tarwe zich voor die van hem; in de tweede bogen andere sterren zich voor die van hem. Let op, hij droomde 'progressief', van schoven naar sterren. De meeste creatieve mensen zien intuïtief het belang in van dromen als een proces voor inspiratie, motivatie en voldoening. George Lucas, bedenker en producent van de film Star Wars, zegt dat één ding dat hem en zijn collega's tijdens de moeilijke perioden gaande hield, dit was: 'We droomden altijd hoe het zou zijn.' Als jij van nature geen creatief persoon bent, moet je leren hoe je moet blijven dromen. En als je het kunt doen met een gevoel voor humor, kan dat geen kwaad. Er is een verhaal over een student die op een fiets over de campus reed. Op zijn T-shirt stond de boodschap: 'Arts in wording.' Op zijn fiets was ook een boodschap te lezen: 'Mercedes in wording.' Dat is iemand die had geleerd om te blijven dromen! Andrew Carnegie, een filantroop aan het begin van 1900, zei: 'Als je gelukkig wilt zijn, stel dan een doel dat je gedachten stuurt, je energie vrijmaakt en je verlangens inspireert.' Met andere woorden: houd je droom levend en hij zal jou levend houden. Toen David zei: 'Uw wil te doen, mijn God, verlang ik' bedoelde hij dat je je hoogste vervulling vindt als je doet waarvoor God je op deze aarde gezet heeft.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 2 juli

'... zal hij worden beloond' (1 Kor. 3:14)(NBV).

Gods beloningssysteem (1).

Lees deze drie teksten eens: 1) 'Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen...' (v.13-15). 2) '... iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging...' (Marc.10:29-30). 3) 'Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen' (Luc.14:13-14). Deze Schriftgedeelten leren duidelijk dat God je daden te boek stelt en beloont. Sommige beloningen krijg je in dit leven, andere in het volgende. Als je dat niet goed begrijpt, zul je zeggen: 'Ik heb God toch trouw gediend, dus waarom dan nog al dat geworstel? Ziet God het niet? Geeft hij er niet om?' Jawel, God ziet het wel en hij geeft er ook om. Maar hij belooft niet dat het werk dat je nu voor hem doet ook altijd nu resulteert in een beloning van hem. Veel van de beloningen die God voor ons heeft, zijn zo groot dat het een eeuwigheid zal duren om ze op waarde te schatten en ervan te genieten. Jezus zei: '... wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden' (Marc. 9:41). Geen daad voor God zal over het hoofd worden gezien of onbeloond blijven, zelfs geen beker koud water of een gebed in het midden van de nacht.

Dinsdag 3 juli

'... zal hij worden beloond' (1 Kor. 3:14)(NBV).

Gods beloningssysteem (2).

Hoe zal God beoordelen en belonen wat je tijdens je leven hier op aarde voor hem gedaan hebt? Het wordt gebaseerd op drie tests: 1) De relatietest. Het leven dat God belooft, is niet een leven van prestaties los van een relatie met hem. Jezus wees erop dat als je niet in hem blijft en zijn geboden niet gehoorzaamt, je geen vrucht zal dragen voor hem (Joh.15:5). Hij preeste de gemeente van Efeze voor hun goede werken, maar gooide het toen over een andere boeg en veroordeelde hen omdat zij hun liefde voor hem niet levend hadden gehouden. 'Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt... Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven' (Openb. 2:2-4). 2) De motieftest. Jezus zei tegen de Farizeeën: 'Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet' (Matt. 6:1). Let op de woorden 'om gezien te worden.' Wat moet onze drijfveer zijn? God dienen en hem de eer brengen! Zelfs simpele dingen als eten en drinken kunnen dat doen (1 Kor. 10:31). Aan de andere kant zijn je meest religieuze handelingen waardeloos als het vergroten van je eigen ego en reputatie je motief is. 3) De liefdestest. Christus zei: '... heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond...' (Luc. 6:35). Als het gaat om goede werken, is het waaróm altijd belangrijker dan het wát. 'Wees op uw hoede en verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt' zegt 2 Johannes 1:8. Dus houd je hart en je motieven zuiver.

Woensdag 4 juli

'... niemand kan ooit zeggen: 'Jezus is de Heer,' behalve door toedoen van de heilige Geest' (1 Kor. 12:3)(NBV).

De voordelen als je Jezus Heer laat zijn.

Jezus 'Heer' van je leven laten zijn betekent dat hij het eerste en laatste woord moet hebben in alles wat jou aangaat. Het betekent dat je geroepen bent om met hem te wandelen, te laten zien wat je waard bent, hem te behagen en te doen wat hij wil, wanneer hij het wil en zoals hij het wil. Als jij Jezus achter het stuur laat zitten en hem 'Heer' laat zijn levert dat drie grote voordelen op. 1) Als je niet weet wat je zeggen moet, zal hij het je vertellen. 'God, de Heer, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. God, de Heer, heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd' (Jes.50:4-5). 2) Als je jezelf niet kunt verdedigen, zal hij voor je strijden. 'Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwilligen kwamen op mij af om mij levend te verslinden... maar zij struikelden, zij vielen. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten' (Ps. 27:1-3). 3) Wanneer de last te zwaar voelt, zal hij die voor je dragen. 'Leg uw last op de Heer en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt' (Ps. 55:22). Dit zijn zo drie voordelen die jou ten deel vallen als jij Jezus 'Heer' laat zijn over elk gebied van je leven.

Donderdag 5 juli

'... groei in de genade en in de kennis van onze Heer...' (2 Petr. 3:18)(NBV).

Vier manieren om een relatie met de Heer op te bouwen.

Ten eerste: neem een besluit. Spirituele groei ontstaat niet door osmose. Je wordt er niet op een ochtend mee wakker, je moet je zinnen erop zetten en het tot je hoogste prioriteit maken. Anders zal het niet gebeuren. 'Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen' staat er in Jakobus1:7. Ten tweede: breek je wil. Zolang jij je wil niet overgeeft aan God en in lijn brengt met zijn doeleinden, loop je geestelijk gezien in een kringetje. De Israëlieten liepen in de woestijn veertig jaar in de rondte, terwijl ze zo'n kleine twintig kilometer van het beloofde land verwijderd waren. Laat dat je niet gebeuren. 'Moge de God van de vrede... u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is...' (Hebr. 13:20-21). Ten derde: wek je geloof op. Gehoorzaam de leiding van Gods Geest. Wees niet bang, hij zal je niet teleurstellen. Zorg ervoor dat je hem niet teleurstelt. 'Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond' (Hebr. 11:6). Ten vierde: neem je kruis op. 'Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden' (Matt. 16:24-25). Neem bovenstaande punten ter harte als het opbouwen van een relatie met de Heer je serieus is.

Vrijdag 6 juli

'... hij zal je aanzien geven en grondbezit...' (Ps. 37:34)(NBV).

Ben je vervuld? (1)

Er is meestal een enorme kloof tussen de geboorte van een droom en de verwezenlijking ervan. De vraag die je jezelf moet stellen is of het een kloof zal zijn van vervulling of van frustratie. Als het om een frustratiekloof gaat, voel jij je het merendeel van de dag ellendig zolang je erin zit. En elke dag dat je je gefrustreerd en niet vervuld voelt, verminder je de kans dat je richting je droom kunt bewegen. Auteur Seth Godin noemt deze kloof tussen het moment van opstarten en het zien van de eerste wezenlijke resultaten 'de dip'. De dip vertegenwoordigt de tegenspoed die je het hoofd moet bieden, de leercurve waar je doorheen moet, en het harde werk dat je moet willen investeren tussen conceptie en realisatie. Als de dip waar jij je in bevindt, een weg zonder einde lijkt, zijn hier enkele bijbelse teksten waarop je kunt vertrouwen: 'Vestig je hoop op de Heer en blijf op de weg die hij wijst, hij zal je aanzien geven en grondbezit...' (Ps. 37:34). 'Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloond. Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is' (Hebr.10:35-36). 'Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig' (2 Kor. 4:18). God heeft je meer beloofd dan alleen de vervulling van je droom, hij heeft je vreugde beloofd bij elke stap op weg ernaartoe.

Zaterdag 7 juli

'Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloond' (Hebr. 10:35)(NBV).

Ben je vervuld? (2)

Consultant Dan Sullivan heeft het over het verschil tussen ideëel en reëel. Hij zegt: 'Het ideaal is een door ons gecreëerd beeld van toekomstige wenselijke gebeurtenissen en situaties dat ons in staat stelt om verder te gaan in de tijd. Het ideaal bestaat feitelijk niet buiten ons verstand, noch is het haalbaar.' Waarom niet? Omdat het afhankelijk is van een volmaakt ideale situatie. Het leven is op zijn best rommelig. Het zit vol verrassingen, zowel goede als slechte. Als alleen de realisatie van het ideale plaatje jou voldoening schenkt, ben je nooit voldaan. Dat betekent niet dat jij je ideale visie aan de kant moet schuiven. Deze kan je heel goed helpen bij het vaststellen van je doelen, bij het vinden van innerlijke motivatie en bij het streven naar uitmuntendheid. Blijf echter reëel. Terwijl idealistische dromen onmiddellijke realisatie verwachten, laten realistische dromen je de tijd waarderen die ervoor nodig is om ze te realiseren. Terwijl idealistische dromen niets minder dan perfectie tolereren, laten realistische dromen je ruimte om menselijk en onvolmaakt te zijn. Terwijl idealistische dromen teleurstelling zullen brengen, zullen realistische dromen je succes brengen. De man die nooit een fout gemaakt heeft, heeft nooit iets gemaakt. De man die nooit een fout gemaakt heeft, krijgt zijn salaris zelfs waarschijnlijk van degene die dat wel doet. De reden dat God zijn helden in de Bijbel niet van alle blaam zuivert, is omdat hij jou wil laten weten dat hij je ondanks je fouten kan gebruiken om grote dingen te bereiken. Moet je dan niet werken aan je zwakke punten? Jawel, maar je zult alleen in je roeping slagen als je werkt vanuit de sterke punten die God je gegeven heeft.