

Zondag 15 juli

'... die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem...' (Rom. 7:23)(NBV).

Ken je vijand (2).

Vandaag hebben we het over de vijand van binnenuit. Je oude natuur is als een vijfde colonne, altijd op zoek naar manieren om je te saboteren. Het is de deur waardoor satan binnenkomt. Je hebt twee naturen, een oude en een nieuwe. Ze zijn tegengesteld en ze zijn altijd op ramkoers. De geboorte van Jakob en Esau is hier een mooi voorbeeld van. 'Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger. De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo moet gaan, dacht ze, waarom leef ik dan nog? En ze ging bij de Heer te rade. De Heer zei tegen haar: 'Twee volken zijn er in je schoot, volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere, de oudste zal de jongste dienen' (Gen. 25:21-23). Paulus vertelt over zijn 'Jekyll en Hyde' naturen. 'Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar in alles wat ik doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde, die in mij leeft' (Rom. 7:22-23). Wat is het antwoord? Laat je oude natuur verhongeren en voer je nieuwe natuur! Ook schrijft Paulus: 'Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn' (2 Tim. 2:4). Dat betekent: 1) Regelmatig communicatie met het hoofdkantoor door middel van gebed. 2) Gods Woord lezen om er zeker van te zijn dat jij je commandant gehoorzaamt. 3) Je geestelijk moreel hooghouden. 4) Niet verstrikt raken in verkeerde dingen of contacten.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 9 juli

'Zie erop toe dat... er geen enkele wortel van bitterheid opschiet...' (Hebr. 12:15)(HSV).

Raak niet verbitterd.

Verraad is iets wat anderen je aandoen, bitterheid is iets wat je jezelf aandoet. Het is onmogelijk om door het leven te gaan zonder bezeerd te raken. Het kan komen via een ontrouwe partner, een werknemer die je belastert of een baas die je zonder opgaaf van redenen ontslaat. Toen Jezus met zijn leerlingen aan het avondmaal zat, zei hij dat een van hen hem verraden zou (Marc.14:18). Kort daarna verraadde Judas hem met een kus. Sommige mensen zullen je vandaag kussen en morgen slaan. Maar Jezus weigerde verbitterd te raken. Dat komt omdat hij wist dat de kus van Judas hem naar zijn bestemming zou leiden. Ook heeft Jezus Petrus de rug niet toegekeerd toen hij hem verloochende. Petrus was zelfs de enige die hij in het bijzonder noemde toen hij zijn leerlingen na de opstanding trof voor een ontbijt. Jezus zag mensen in het licht van hun potenties, niet van hun problemen. Hoe ze op dat moment waren, weerhield hem er niet van te zien hoe ze zouden worden als zijn genade hun leven aanraakte. En zo moet jij ook zijn. Dit is waarom Paulus schreef: 'Laat alle bitterheid... van u weggenomen worden... maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft' (Efez. 4:31-32)(HSV). Dus haal woorden van bitterheid uit je conversatie. Kom niet steeds terug op de details van je verleden, tenzij je het als een les gebruikt om mensen te stimuleren uit te stijgen boven die van henzelf. Hoe vaak haal je oude koeien uit de sloot? Wat doe je om ervoor te zorgen dat er geen bitterheid in je hart blijft zitten? God zegt: 'Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten' (Jes. 43:18-19).

Dinsdag 10 juli

'Ze kozen... verder ook Filippus...' (Hand. 6:5)(NBV).

Ben jij een Filippus (1)?

Filippus was een van de zeven mannen die werden uitgekozen om de nieuwtestamentische kerk te leiden. Waarom? Omdat hij bepaalde kwaliteiten had. Laten we er eens twee bekijken: Hij verstond de kunst door de Geest geleid te worden. Filippus begon als diaken te werken bij het kerkbeheer. Maar hij werd uiteindelijk evangelist en leidde een campagne in Samaria. 'Filippus ging naar de stad Samaria, en verkondigde hun de Messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte' (Hand. 8:5-6). Nu zal het idee van een verblijf in Samaria en het bouwen van een grote plaatselijke gemeente Filippus aantrekkelijk geleken hebben. Maar God had andere plannen. 'Een engel van de Heer zei tegen Filippus: 'Ga... naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.' Filippus deed wat hem gezegd werd en ging...' (v. 26-27). 'Waar naar toe? Naar de woestijn? Meent u dat nou, Heer?' Hier is een gedachte: wanneer God tot je spreekt, vertelt hij je misschien niet wat je wilt horen of stuurt hij je naar een plek waar je graag heen wilt. Heb je dat al eens overwogen? Is dat waarom je niet actief op zoek gaat naar zijn leiding? Grote deuren zwaaien open via kleine scharnieren. In de woestijn ontmoette Filippus de Ethiopische eunuch, die zoiets als de minister van Financiën was van de koningin van Ethiopië. Filippus' opdracht was om hem Christus te laten zien en hem te dopen. Daarna keerde de eunuch naar Ethiopië terug en de geschiedenis vertelt dat er als gevolg daarvan massa's mensen voor Christus werden gewonnen. Maar het gebeurde alleen omdat Filippus zijn comfort zone kon verlaten en in geloof kon uitstappen om God te volgen. Kortom: om anderen te kunnen leiden moet je weten hoe je zelf door God geleid wordt.

Woensdag 11 juli

'Ze kozen... verder ook Filippus...' (Hand. 6:5)(NBV).

Ben jij een Filippus (2)?

In Handelingen 21:8-9 staat: 'Daar [in Caesarea] vonden we onderdak bij Filippus... Hij had vier ongetrouwde dochters, die de gave van de profetie bezaten.' De tweede reden waarom Filippus in aanmerking kwam voor een leidersrol in de kerk: hij wist hoe je een sterk gezin bouwde. Betekent dit dat als jouw huwelijk mislukt is God jou niet zal gebruiken? Nee, Samuël was een van Israëls' grootste profeten, maar toch faalde hij in de opvoeding van zijn kinderen. David schreef psalmen, maar zijn gezinsleven was een puinhoop. Interessant is dat noch Samuël noch David in de Bijbel veel te zeggen had over het gezinsleven. Wil je als kerkelijk leider geloofwaardig overkomen in Gods huis dan moet je eerst geloofwaardig overkomen in je eigen huis. Dus, voorganger: 1) Offer je gezin niet op voor je gemeente. 2) Offer je kinderen niet op voor de mensen in je gemeente. 3) Offer je partner niet op voor je kinderen. 4) Offer het belangrijke niet op voor het dringende. De Bijbel geeft ons kwalificaties voor leiderschap in de kerk. Paulus beschrijft het zo: '... onberispelijke mannen, die maar één vrouw hebben, en gelovige kinderen die niet kunnen worden beschuldigd van schandelijk gedrag en ongehoorzaamheid... hij mag niet eigenzinnig optreden, niet driftig zijn, niet te veel drinken, niet gewelddadig zijn en niet hebzuchtig; hij moet juist gastvrij zijn, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, toegewijd en beheerst. En hij moet zich houden aan de betrouwbare boodschap die in overeenstemming is met de leer, zodat hij in staat is om anderen met heilzaam onderricht te bemoedigen en dwarsliggers terecht te wijzen' (Tit. 1:6-9). En, kom jij in aanmerking?

Donderdag 12 juli

Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft' (Jak. 1:12)(NBV).

Word jij beproefd?

Je zult nooit vrij van beproeving zijn. Alleen brengt elk seizoen van het leven de beproeving in een andere vorm. Als je jong bent zul je te kampen hebben met de behoefte aan gezelschap en seksuele bevrediging. In het bedrijfsleven zul je in verleiding worden gebracht om de waarheid te verdraaien, te bedriegen en geld op te potten. Wanneer je succesvol wordt, word je als je niet uitkijkt egocentrisch, een controlfreak en eigenwijs. De waarheid is dat je nooit zo spiritueel wordt dat je vrij bent van verleidingen. Jezus werd door satan verzocht na veertig dagen bidden en vasten. Je bent na een bijzondere spirituele ervaring dus net zo kwetsbaar voor aanvallen als tijdens je dieptepunten. Satan kende Jezus' opdracht en hij was erop uit om hem te verhinderen die te realiseren. En hij is er ook op uit om jou tegen te houden! De strijd waar jij je in bevindt gaat niet over het verleden, maar over de toekomst. Telkens wanneer Jezus op de proef werd gesteld, versloeg hij satan met behulp van het Woord van God. En dat moet jij ook doen. Je kunt je niet op een andere manier verdedigen. Met welke specifieke dingen worstel jij? Wat is je strategie voor de overwinning? Welk deel van de tijd ben je succesvol? Welke bijbelteksten heb je geleerd om je te helpen de verzoeker te weer te staan wanneer hij tegen je opstaat? Kijk naar Simson, Gods vechtersbaas: verblind, geketend, koren malend als een os in een Filistijnse kerker. Zonde heeft een verblindend, bindend en schurend effect. Gevangenen zitten vol met mensen die te zwak waren om weerstand te bieden aan satan. Dromen slaan dagelijks te pletter op de rotsen van verleiding. Verplaats het schip van je leven uit de buurt van die rotsen nu je het nog kunt.

Vrijdag 13 juli

'... wij hebben zijn grootheid gezien...' (Joh. 1:14)(NBV).

Oog in oog met de Meester.

'Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.' Jezus Christus persoonlijk kennen is hem liefhebben, hem liefhebben is hem dienen en hem dienen is de hoogste vreugde en vervulling in je leven ervaren. Een onbekend auteur schreef het volgende gedicht over Jezus. Als je hem als je Heer en Redder kent, zal het resoneren in je hart. Als dat niet zo is, dan is het ons gebed dat je hem vandaag aanneemt als je Heer en Redder: 'Mijn leven was rustig en licht, ik liet me leiden door plezier en comfort, tot ik op een dag op een rustige plek de Meester ontmoette van aangezicht tot aangezicht. Rang, stand en rijkdom was steeds mijn doel geweest, met meer aandacht voor mijn lichaam dan mijn ziel; ik ging voor de hoofdprijs in de wedren van het leven, tot mijn oog op de Meester viel. Ik ontmoette hem en herkende hem van gezicht; en ik bloosde toen ik zag dat zijn ogen vol van verdriet op mij waren gericht. En ik wankelde die dag en viel aan zijn voeten neer, terwijl mijn muren afbrokkelden en verdwenen, en in hun plaats er niets anders was dan het gezicht van de Meester, mijn Heer. En ik riep: 'O, kom me tegemoet, zodat ik weet hoe ik uw gewonde voeten volgen moet.' Mijn gedachten gaan nu uit naar de zielen van de mensen om me heen, ik raakte mijn leven kwijt en vond het weer, sinds ik op een dag op een rustige plaats oog in oog kwam te staan met de Meester, mijn Heer.'

Zaterdag 14 juli

'Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus' (2 Tim. 2:3)(NBV).

Ken je vijand (1)

De nieuwe geboorte zorgt voor een strijd tussen je oude en je nieuwe natuur. Toen je verlost werd, werd je gerekruteerd voor deze strijd. En het begint zodra je 's morgens je ogen opendoet. De grote vraag is, houd je stand of geef je toe? Of je de strategie van je vijand kent en het eventuele plan om ermee af te rekenen bepaalt of je overwint. Als volgeling van Christus is de aanval waarmee je elke dag te maken hebt tweeledig. Allereerst is er de aanval van buitenaf. 'Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God' (Jak. 4:4). Dat betekent niet dat je je distantieert van je niet-kerkelijke vrienden en al hun activiteiten afwijst. Het betekent evenmin dat je een heiliger-dan-gij houding aanneemt ten opzichte van hen. Het betekent dat de cultuur jou niet negatief beïnvloedt, maar dat jij de cultuur positief tegemoet treedt en beïnvloedt, als licht in de duisternis. Susanna Wesley definieerde 'het wereldse' als vier dingen: 1) Alles wat de gevoeligheden van mijn geest ten opzichte van God sust, of maakt dat ik niet meer steeds aan hem denk, moet weg uit mijn leven, want hij is mijn Heer. 2) Alles wat mijn lichaam verwondt en verzwakt of er negatieve invloed op heeft, moet weg uit mijn leven, want het is de tempel van de Heer. 3) Alles wat de helderheid van mijn getuigenis van Jezus Christus voor anderen negatief beïnvloedt, moet weg uit mijn leven, want het was zijn laatste wens dat ik een getuige van hem zou zijn. 4) Alles wat mijn broeder kan laten struikelen in zijn christelijk leven moet weg uit mijn leven, want dat zou Jezus verdriet doen.'