

**Zondag 29 juli**

'... maar red ons uit de greep van het kwaad' (Matt. 6:13)(NBV).

Hoe Jezus ons heeft leren bidden (4).

Jezus leerde ons bidden: 'En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad' (v. 13). Satan kent je zwakke plekken en hij zal ze uitbuiten. Maar er is goed nieuws. Het zijn je zwakke en niet je sterke punten die je dichter naar God toetrekken en je op hem laten leunen. Paulus schreef: 'Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt' (2 Kor. 12:9). In eerste instantie lijkt dit vers nergens op te slaan. Je wilt worden bevrijd van je zwakheden, je wilt er niet over opscheppen. Maar Paulus geeft je een aantal redenen: 1) Je zwakte voorkomt trots. Paulus schrijft: 'Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken...' (2 Kor. 12:7). Vaak vind je een zwak punt gekoppeld aan een sterk punt, als een geleider om ervoor te zorgen dat je niet gaat opscheppen of voor God uitloopt. Gideon koos 32.000 man om tegen de Midianieten te vechten, maar God bracht zijn aantal terug tot 300 (Recht. 7). Waarom? Zodat Israël zou weten dat het Gods kracht en niet hun eigen kracht was waardoor ze gered werden. 2) Je zwakheid schept gemeenschap. Jouw strijd laat zien hoe zeer je de steun van anderen nodig hebt. Vance Havner zei: 'Christenen zijn teer als sneeuwvlokken, maar als ze aan elkaar plakken kunnen ze het verkeer tegenhouden.' 3) Je zwakheid stelt je in staat om anderen te helpen. Degene die gebroken is wordt een meester in het heel maken. Je meest effectieve bediening kan voortkomen uit je meest pijnlijke ervaringen. De dingen die je het moeilijkst deelt, zijn vaak de dingen die God zal gebruiken om anderen te helpen.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.*

*UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.*

*Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.*

*Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:*

*tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*

**Maandag 23 juli**

'Vertrouw bij je werk op de Heer, en je plannen zullen slagen' (Spr. 16:3)(NBV).

Besluitvorming (1).

Als jij je hele leven al bent gewaarschuwd voor het nemen van verkeerde beslissingen, kan angst ertoe leiden dat je kansen van God misloopt. 'En als een trompet een onduidelijk signaal geeft, wie maakt zich dan gereed voor de strijd?' (1 Kor. 14:8). Dan ben je net als de muilezel die tussen twee balen hooi in staat. Je kunt niet beslissen welke je moet nemen en je bent bang om de verkeerde keus te maken en intussen kom je om van de honger. Je moet handelen! Je behoefte om dingen perfect te doen en je verlangen om elke mogelijke uitkomst te controleren houd je tegen. Dus: 1) Probeer niet het langer iedereen naar de zin te maken. 'Angst voor mensen is een valstrik, wie op de Heer vertrouwt, wordt beschermd' (Spr. 29:25). Zodra je weet wat je voldoening brengt, moet je je koers daarnaar bepalen (mits het Gods wil is natuurlijk). En weiger je te laten tegenhouden of beïnvloeden door de meningen van anderen. 2) Denk eraan dat je doelstellingen na verloop van tijd kunnen veranderen. Wat vandaag nodig is, is wellicht over een jaar niet meer goed voor je. Dus check je plannen regelmatig opnieuw en wees bereid van richting te veranderen. 'Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat' (Spr. 16:9). Wanneer je van binnen een nee voelt, let dan op. 3) Weet dat als God aan jouw kant staat, je zult zegevieren. Iemand vroeg aan Abraham Lincoln of hij er zeker van was dat God aan zijn kant stond. Hij antwoordde: 'Daar heb ik niet zo over nagedacht. Ik wil gewoon weten dat ik aan zijn kant sta.' Het is normaal om te speculeren over hoe je wilt dat dingen zullen uitpakken, maar God alleen bepaalt de toekomst. Vertrouw hem maar. 'Vertrouw bij je werk op de Heer, en je plannen zullen slagen.'

**Dinsdag 24 juli**

'Vertrouw bij je werk op de Heer, en je plannen zullen slagen' (Spr. 16:3)(NBV).

Besluitvorming (2).

Er zijn twee belangrijke dingen om te onthouden wanneer je een belangrijke beslissing neemt: 1) Geloof dat God je stappen leidt. Want dat doet hij! 'Door de Here worden de schreden van de man bevestigd, aan wiens weg Hij welgevallen heeft; wanneer hij valt, stort hij niet neder, want de Here schraagt zijn hand' (Ps. 37:23-24)(NBG). God heeft niet gezegd dat je niet zou struikelen. Hij heeft alleen beloofd om je op te rapen, af te stoffen, zo nodig te corrigeren en met je te blijven werken. J.I. Packer zegt: 'Een moment van bewuste overwinning geeft iemand het gevoel dat hierna niets er nog toe doet, een moment van schijnbare ramp geeft iemand het gevoel alsof dit het einde van de wereld is. Maar geen van beide gevoelens zijn realistisch, omdat beide gebeurtenissen niet werkelijk zijn hoe ze voelen.' Dus raak niet van streek; met behulp van Gods genade zul je het kunnen hanteren en er wijzer uit komen. 2) Besef dat God iets goed kan laten voortkomen uit iets slechts. 'En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede' (Rom. 8:28). In elk succesverhaal vind je strijd en tegenslagen. En vind je ook hardnekkig geloof dat weigert op te geven. Na een opsomming van een reeks van tegenslagen waarbij jouw ergste dag 'een dagje naar het strand' lijkt, schrijft Paulus: 'Maar ik maak mij nergens zorgen over' (Hand. 20:24)(HSV). Waar komt een dergelijke houding vandaan? Die komt van de wetenschap dat God in jou werkt, met jou werkt en door jou werkt. En zoals Ethel Waters placht te zeggen: 'Mijn God sponsort geen mislukkelingen!'

**Woensdag 25 juli**

*'Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus' (Rom. 10:17)(NBG).*

Lees Gods Woord - elke dag.

Als je verstandig bent, luister je als God tot je spreekt. En Hij zal tot je spreken door middel van de Bijbel. De reden dat de Bijbel het best verkochte boek ooit is, is omdat het Gods Woord is over de meest essentiële dingen. Je hebt zo'n zesenvijftig uur nodig om de Bijbel door te lezen. Als je veertig hoofdstukken per dag leest, zou je hem binnen een maand uit hebben. Als je elke dag negen hoofdstukken uit het Nieuwe Testament leest, zou je dat binnen dertig dagen uit hebben. Maar je moet systematisch lezen, op regelmatige basis en verwachtingsvol. Toen satan Jezus aanviel in de woestijn, citeerde Jezus Schriftgedeelten voor hem. Dat is de reden waarom de psalmist zei: 'Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige' (Ps.119:11)(NBG). Het boek Spreuken heeft eenendertig hoofdstukken. Een idee: in de meeste maanden zitten eenendertig dagen, waarom zou je niet elke dag een hoofdstuk uit dit wijsheidsboek lezen? Kun je je voorstellen wat je zou leren? Het Woord van God zal je geloof opbouwen. 'Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.' Je geloof groeit als je God hoort spreken, en het werkt als je doet wat hij zegt. Als jij moeite hebt om een overwinnend christelijk leven te leiden, lees dan deze woorden zorgvuldig: 'Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord' (v. 9)(NBV). De oplossing voor elk probleem dat je tegenkomt, vind je in de Bijbel. Bestudeer hem om wijs te worden. Neem hem voor waar aan om sterk in het geloof te staan. Breng hem in praktijk om met succes in het leven te staan.

**Donderdag 26 juli**

*'Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel...' (Matt. 6:9)(NBV).*

Hoe Jezus ons heeft leren bidden (1).

Hier is hoe Jezus ons heeft leren bidden: 1) 'Onze Vader in de hemel.' Als je zegt: 'Vader' erken je dat je 'familie' bent, dat je een speciale relatie met God hebt die jou het recht geeft om op elk gewenst moment naar hem toe te gaan, in het vertrouwen dat je geliefd en welkom bent en verzekerd van zijn gunst. Als je zegt, 'in de hemel,' kun je niet hoger gaan. Je haalt wat je nodig hebt uit de ultieme bron van goedheid, genade, barmhartigheid, voorziening, bescherming en autoriteit. Wat een voorrecht! 2) 'laat uw naam geheiligd worden' (v. 9). Deze gedachte moet altijd vooropstaan in je geest: 'Wat ik ook vandaag doe, Heer, zowel in gedachte, woord of daad, laat het tot eer zijn van u.' Mensen moeten naar je leven kunnen kijken en vertrouwd raken met Degene die jij dient. 3) 'laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel' (v. 10). Elke keer dat jij ervoor kiest nee te zeggen tegen jezelf en ja tegen de wil van God, laat je aan een toekomstige wereld zien wat het betekent om te leven als een burger van zijn koninkrijk. Let op de woorden, 'zoals in de hemel'. Is er iemand in de hemel bang of vol twijfel? Koppig of ongehoorzaam? Kritisch of negatief? Wanneer de vijand iets bij je aan de deur brengt dat in strijd is met Gods wil, heb je de bevoegdheid om op je strepen te gaan staan en te zeggen: 'Als het niet in de hemel wordt gedaan of goedgekeurd heeft het geen plaats in mijn leven hier op aarde.' Als het om ongehoorzaamheid gaat, weiger dan het pakket aan te nemen en voor ontvangst te tekenen. Het enige wat satan hoopt, is dat jij nooit ontdekt dat jij door God gegeven gezag hebt om zijn bewegingen in jouw leven te beperken.

**Vrijdag 27 juli**

*'Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben' (Matt. 6:11)(NBV).*

Hoe Jezus ons heeft leren bidden (2).

Jezus leerde ons bidden: 'Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.' Let op het woord 'vandaag'. Je kunt de gevechten van vandaag niet aangaan op de kracht van het brood van gisteren. Je moet een nieuwe voorraad hebben. In de woestijn mocht Gods volk slechts manna verzamelen voor een dag; als ze probeerden meer te verzamelen ging het rotten. Het is geweldig om te praten over wat God gisteren gedaan heeft en morgen gaat doen, maar alles wat je hebt is vandaag. 'Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.' Alleen als je deel hebt aan wat God vandaag voor je heeft, zul je in staat zijn de uitdagingen waarvoor je je gesteld ziet aan te gaan. Dit gebed is een uitdrukking van geloof. Het feit alleen al dat je vraagt, betekent dat je gelooft dat God heeft wat je nodig hebt en dat hij genoeg om je geeft om daarin te voorzien. Het zegt: 'Ik hoef naar niemand anders toe dan naar U, Heer.' Dus zet de telefoon en de tv uit, sluit de deur, ga op je knieën, en bid in geloof tot God: 'Geef u me wat ik nodig heb voor vandaag.' God weet wat je nodig hebt, jij niet! Als jij deel hebt aan waarin hij dagelijks voorziet, zal je alles in het leven aan kunnen.

En nog een gedachte. Wanneer mensen zonder duidelijke reden op je zenuwen gaan werken, wanneer je allerlei stemmingswisselingen krijgt of gaat leven op basis van gevoelens in plaats van geloof, dan is het heel wel mogelijk dat je niet gezond eet. Als dat zo is, dan wordt het tijd om terug te gaan naar je bron en te zeggen: 'Heer, ik kom voor mijn dagelijks brood.'

**Zaterdag 28 juli**

*'Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven...' (Matt. 6:12)(NBV).*

Hoe Jezus ons heeft leren bidden (3).

Laten we een aantal misvattingen uit de weg ruimen over de woorden: 'Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven.' Satan zal proberen je ervan te overtuigen dat als jouw gevoelens niet veranderd zijn in de richting van de persoon die jou onrecht heeft aangedaan, je hem nog niet echt vergeven hebt. Maar dat klopt niet. Je kunt de juiste beslissing nemen en nog steeds de verkeerde gevoelens hebben! Op dat moment heb je geloof nodig om je erdoorheen te leiden. Jij hebt jouw deel gedaan, nu is het wachten op God tot hij zijn deel doet. God heeft de macht je gevoelens te veranderen t.o.v. degene die jou bezeerd heeft, en dat zal hij doen. Een andere misvatting is dat het nemen van een beslissing om te vergeven volstaat en dat dan jouw taak erop zit. Nee, er wordt van je gevraagd: 'zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen' (Luc. 6:28). Die persoon zegenen? Serieuze? Ja. Het woord 'zegen' betekent 'goed spreken van'. Jij verleent genade aan hen die het niet verdienen. Maar is dat niet wat God ook voor jou doet? De waarheid is dat je niet echt kunt vergeven zonder hulp van de heilige Geest. Dus waarom zou je vandaag niet bidden: 'Heilige Geest, adem op mij en geef me kracht. Ik vergeef \_\_\_\_\_ [naam] voor wat hij/zij heeft gedaan. Ik zet hem vrij van deze schuld en vraag u hem te zegenen. Ik geef de situatie nu over aan u. Ik vertrouw erop dat u mij weer heel maakt. Help mij, Heer. Genees mijn hart, in Jezus' naam, amen.' Laat nu in geloof alles achter in de handen van je Vader, ga verder en zie uit naar zijn zegen. Je zult niet teleurgesteld worden.