

Zondag 12 augustus

'... altijd overvloedig in het werk van de Heere...' (1 Kor. 15:58)(HSV).

Overvloeien.

In de Bijbel betekent het woord overvloeien overlopen. Vandaag gaan we kijken naar drie 'overvloedige' bijbelteksten en zien wat we eruit kunnen leren: 1) Overvloedige wetteloosheid. 'En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen' (Matt. 24:12). Weet je nog hoe je leefde voordat je Jezus ontmoet? Je kende geen grenzen. Je werd geregeerd door je impulsen. Je ging rustig overal heen en deed en zei wat je wilde. Nu is het niet zo dat we je verleden oprakelen om je een slecht gevoel over jezelf te geven, maar om je dankbaar te laten zijn en je te laten zien hoe ver God jou gebracht heeft. En wat was Gods oplossing voor het probleem van je zonde? 2) Overvloedige genade. '... maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger' (Rom. 5:20). Gods genade kan niet worden gewonnen of verdiend. En dat is maar goed ook, want we waren allemaal geestelijk bankroet. Maar zoals Maarten Luther zei: 'De erkenning van zonde is het begin van het heil.' Een schuldig gevoel over je zonde leidt tot een goed gevoel over Gods genade. Herinner je je de dag dat Jezus je vond, je redde, je in zijn gezin bracht en overlaadde met zijn zegeningen? Wat moet je antwoord op een dergelijk genade zijn? 3) Overvloedig in het werk van de Heer. '... geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.' Je bent gered om te dienen! Als je dat niet doet, voel je je als een vis op het droge. Dus bid: 'Heer, vandaag geef ik mezelf volledig aan u, om te worden gebruikt in uw dienst zoals het u schikt.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 6 augustus

'... wees... een voorbeeld... in je levenswijze...' (1 Tim. 4:12)(NBV).

Wat voor voorbeeld ben jij (3)?

De Romeinse staatsman Seneca heeft gezegd: 'Ik wil mijn leven en gedachten leiden alsof de hele wereld het ene kan zien en het andere kan lezen.' Je kunt altijd voorspellen wat een persoon van integriteit zal doen op twee terreinen: 1) In het bedrijfsleven. Nee zeggen tegen je baas is meestal geen goede carrièrestap. Maar toen Daniël werd geconfronteerd met een keuze tussen zijn carrière en zijn overtuigingen, weigerde hij het vlees van de koning te eten, want het was een overtreding van de wet van God (Dan.1:8-17). Jozef weigerde om te slapen met de vrouw van de baas (Gen. 39:6-12). Elisa weigerde het geld van een rijke man te aanvaarden in ruil voor genezing (2 Kon. 5:1-16). Zie je wat ik bedoel? 2) In de thuissituatie. Noach redde zijn familie van de ondergang door naar God te luisteren (Hebr.11:7). En het eerste wat hij deed toen hij uit de ark kwam, was een altaar bouwen. Stel je voor! Noach had een altaar voor hij een huis had. De meeste van ons hebben huizen, maar geen gebedsaltaar, en dat is te merken ook! Lot echter verloor zijn vrouw en zijn schoonzonen door toedoen van de destructieve invloeden van Sodom (Gen. 19:14-26). Karakterproblemen die ooit deden opschrikken, doen ons tegenwoordig niet eens meer opkijken. Maar dat zou wel moeten. '... met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is' (Rom.12:1-2).

Dinsdag 7 augustus

'... wees... een voorbeeld... in liefde...' (1 Tim. 4:12)(NBV).

Wat voor voorbeeld ben jij (4)?

Jezus zei: 'Heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is' (Luc. 6:35-36). Zulke woorden brengen ons op de knieën, want we schieten hierin altijd te kort. De voorganger van een grote kerk vertelt dat hij in een lift stond met een dronken man die overgaf. De voorganger kon niet wachten tot hij de lift uit was. Op weg naar zijn kamer bleef hij de man bekritisieren. Later op de avond sprak God tot hem en zei: 'Je bespotten hem, maar ik hield genoeg van hem om voor hem te sterven.' Let op je houding! Dezelfde zon die de boter laat smelten, verhardt de klei. Wanneer je voortdurend te maken hebt met anderzamen problemen, zal het je of harteloos of vol mededogen maken. Ondanks zijn teleurstelling in mensen, verloor Jezus nooit zijn gevoel van mededogen. Liefde is geen virus dat je kunt oplopen, het is een deugd die je dagelijks moet beoefenen. En er zit een goddelijke dimensie aan deze vorm van liefde. '... omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is' (Rom. 5:5). Die liefde vind je niet in de bron van je eigen emoties, het is alleen de liefde van God die is uitgegoten in je hart die je met anderen kunt delen. En wil je God met succes dienen, dan heb je regelmatige transfusies van zijn liefde nodig.

Woensdag 8 augustus

'... wees... een voorbeeld... in geest...' (1 Tim. 4:12)(HSV).

Wat voor voorbeeld ben jij (5)?

In bijbelse tijden keken joden neer op niet-joden. Ze verwezen zelfs naar hen als 'honden'. Dus toen de discipelen van Jezus in een Samaritaans dorp een plek zochten om te overnachten, werden ze weggestuurd. Hoe gingen de leerlingen hiermee om? Met begrip? Geen sprake van! 'Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren?' Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. U beseft niet wat voor geest u hebt' (Luc. 9:54-55). Check je geest! Je kunt je soms totaal niet bewust zijn van je houding ten opzichte van anderen. Je kunt zelfs gebruik maken van de Schrift om jezelf te rechtvaardigen. De discipelen meenden dat omdat Elia het vuur afriep over zijn vijanden op de berg Karmel, zij deze arme Samaritanen wel even uit de weg konden ruimen. Niet te geloven! Christus had ze net aan het verstand gepeuterd: 'Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel' (Luc. 6:22-23). Alleen door bijbellezen en bidden kan God de schijnwerper richten op je verborgen vooroordelen en je helpen die te corrigeren. Vaak zegt de blik op je gezicht meer dan de woorden die je spreekt. Je kunt arrogant zijn en denken dat je assertief bent. Je kunt ongevoelig zijn en denken dat je de waarheid vertelt. Je kunt doelgericht zijn en mensen de overtuiging geven dat hun enige waarde voor jou ligt in hun bijdrage. Als het gaat om je 'geest' heb je een regelmatige check-up nodig.

Donderdag 9 augustus

'... wees... een voorbeeld... in geloof...' (1 Tim. 4:12)(NBV).

Wat voor voorbeeld ben jij (6)?

Ja, dat is een belangrijke waarheid, er is geloof nodig om antwoorden op je gebeden te krijgen. Maar dat is niet waar Paulus hier over spreekt. Hij begint het hoofdstuk met te zeggen: '... sommigen zullen het geloof verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten...' (1 Tim. 4:1). Hij waarschuwt: blij verankerd in de waarheid, anders word je meegesleurd in de onderstroom van dwaling. Hier is een feit dat ons zou moeten verontrusten. 90 procent van de mensen die in een sekte terecht komt, begon in een traditionele kerk. Hoe komt dat? Omdat ze niet waren gegrond in de waarheid van de Schrift! Zij zijn als de man die werd gevraagd: 'Wat geloof jij?' Hij antwoordde: 'Wat mijn kerk gelooft.' Op de vraag: 'Wat gelooft je kerk dan?' antwoordde hij: 'Hetzelfde wat ik geloof.' Op de vraag: 'Wat geloven jullie beide?' antwoordde hij: 'We geloven allebei hetzelfde.' Met andere woorden: hij wist niet wat hij geloofde! Hij zegt: 'Maar heeft God dan niet meer waarheid aan ons te openbaren?' Jazeker wel. 'De weg van de rechtvaardigen is stralend als de zon, die opkomt, hoger klimt, totdat de dag zijn licht verspreidt' (Spr. 4:18). Maar God vernietigt de fundamenten van de waarheid niet, hij bouwt erop voort. Soms hebben bijbelleraren met nieuwe openbaringen een houding van 'het feest begon toen ik kwam.' Dat is egotripperij, dat is geen zalving! We zijn niet geroepen om ervaring te proeven, maar om de waarheid op de proef te stellen. We moeten bedieningen eren, maar begrijpen dat iets niet alleen maar zo is omdat een voorganger dat zegt. De gemeenteleden in Berea 'luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd' (Hand. 17:11). Dat moet jij ook doen!

Vrijdag 10 augustus

'... wees... een voorbeeld... in zuiverheid' (1 Tim. 4:12)(NBV).

Wat voor voorbeeld ben jij (7)?

Dit woord 'zuiverheid' verwijst naar dat wat niet vervuild is. Vervuiling veroorzaakt ziekte en dood. De producten op de supermarktplank kunnen mooi verpakt zijn, maar als door voedsel overgedragen ziekten het gevolg zijn, moeten we terug naar de bron en het probleem traceren. Wat is het? Onzorgvuldige, kostenbesparende methodes die ziekte niet alleen permitteren maar ook promoten. Bedenk dit: sommige van de dingen die ons vandaag de dag plezier geven zouden onze ouders en grootouders hebben geschokt. Is dat omdat we meer verlicht zijn? Kijk om je heen en oordeel zelf! Toen hij onder het gezag van zijn vader leefde, was de verloren zoon goed af. Maar op zoek naar verlichting en entertainment, belandde hij uiteindelijk in een varkensstal. Ja, hij werd vergeven en werd thuis weer welkom geheten, maar hij raakte ondertussen een hoop kwijt. Vandaag strijden de wereld van politiek, onderwijs en entertainment om je geest, je aandacht en je trouw. Dus is hier een Schriftgedeelte om over na te denken: 'Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had' (Fil. 2:5). Met andere woorden, geef je gedachten aan God. Als hij ze goedkeurt, zijn ze oké. Paulus schrijft: 'We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgesvangene om haar aan Christus te onderwerpen' (2 Kor.10:3-5). Als jij je verkeerde gedachten niet krijgsgesvangene maakt en ze op schriftuurlijke waarheid toetst, zullen ze je in de verkeerde richting leiden.

Zaterdag 11 augustus

'... geef de duivel geen kans' (Efez. 4:27)(NBV).

Je kunt satan verslaan.

Satan is een kracht waarmee je elke dag te maken zult hebben. En hij is een meester in het opnieuw uitvinden van zichzelf. De Bijbel zegt dat hij zich kan 'vermommen als een engel van het licht' (2 Kor. 11:14). En terwijl zijn benadering aantrekkelijk kan zijn, is het altijd zijn bedoeling om 'te roven, te slachten en te vernietigen' (Joh. 10:10). Om wat te vernietigen? Je gemoedsrust, je bestemming, je relaties, etc. Hoe kun je hem verslaan? Op twee manieren: 1) Wees niet bang voor hem. 'De Heer behoedt je voor alle kwaad...' (Ps.121:7). Eenendertig keer in het Nieuwe Testament lezen we dat we als gelovigen 'in Christus' zijn. Dus om bij jou te komen, moet satan eerst via hem! 2) Geef hem geen toegang. 'Geef de duivel geen kans.' Satan heeft geen plaats in je leven, tenzij jij de deur opent en hem die geeft. En als Christus in je hart troont, is er geen ruimte voor de duivel. Maar het is niet genoeg om een rein hart te hebben, je moet ook beschikken over een geestvervuld hart. Jezus zei: 'Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij: "Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb." En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het leegstaat, schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, die slechter zijn dan hijzelf, en zij allen nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen' (Matt.12:43-45). De beste manier om met slechte gewoonten te breken is door ze te vervangen door goede. De beste manier om satan te verslaan is door Jezus Heer te maken van je leven.