

**Zondag 19 augustus**

'Schenk aandacht aan alles wat... deugzaam is en lof verdient' (Fil. 4:8)(NBV).

Bereid om te veranderen.

Als je niet dichterbij je droom komt, jaag je er misschien niet voldoende achteraan. En de sleutel tot een grotere vasthoudendheid is niet per se harder werken aan dezelfde dingen, maar bereid zijn om te veranderen. Wat veranderen? 1) Je denken. Ben je ervan overtuigd dat je niet kunt slagen? Beschrijf jij jezelf en wat je doet in negatieve termen? Ben je bang om te beginnen omdat de omstandigheden niet gunstig zijn? Probeer je niet verder te gaan als je niet beschikt over de benodigde middelen? Als dat zo is, moet je je manier van denken veranderen om de cyclus van negatief denken te doorbreken. 2) Je perspectief. Heb je een korte termijn mentaliteit? Verwacht je succes in dagen, weken of maanden? Hoe groter je opdracht, hoe langer het waarschijnlijk zal duren. Dus stel opnieuw je verwachtingen bij en zorg voor een redelijker tijdschema voor jezelf, anders leef je in frustratie en nederlaag. Dat is niet Gods wil voor jou. Het was het verlangen van Paulus 'dat hij zijn loop met blijdschap zou volbrengen' (Hand. 20:24)(HSV). God wil dat je vreugde ervaart terwijl jij je doel nastreeft. 3) Je manier van doen. Hoe gaat het in je persoonlijk leven en je privéleven? Ben je bereid af te rekenen met de hebbeligheden en hindernissen die tussen jou en je succes staan? Wat kun je vandaag doen dat je dichterbij je droom brengt - hoe klein de vooruitgang ook is? Auteur en uitgever Robert Collier zegt: 'Succes is de som van kleine inspanningen, dag in dag uit herhaald.'

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*

**Maandag 13 augustus**

'Vraag je dus niet bezorgd af...' (Matt. 6:31)(NBV).

Niet meer piekeren!

Als je niet uitkijkt, zullen twee dingen je van je gemoedsrust beroven: 1) Het verleden. We maken allemaal fouten, zelfs de mensen die jij bewondert en die volgens jou nooit fouten maken. De Bijbel zegt: 'Want ieder mens moet zijn eigen last dragen' (Gal. 6:5). We hebben allemaal onze strijd op bepaalde gebieden. We zeggen en doen allemaal dingen die we liever niet hadden willen zeggen of doen. Wat kun je daaraan doen? Vraag God om je te vergeven en vertrouw vervolgens dat hij het ten goede uitwerkt. Dat kan hij. Hij kan je helpen bij het herstellen van je fouten waardoor je er sterker uitkomt. Wanneer jij bijvoorbeeld iets zegt dat je beter niet had kunnen zeggen, moet je er niet over inzitten of je iemand al dan niet beledigd hebt. Vraag in plaats daarvan aan de Heer of hij de ander wil laten weten dat je het goed bedoelde, hoewel het er ongelukkig uitkwam. Vertrouw erop dat God in zijn hart werkt en jou genadig is. Dan hoef jij je de komende paar dagen niet verontrust te voelen of terug te deinzen wanneer je die persoon ontmoet. 2) De toekomst. God zal niet voldoen aan de behoeften van morgen tot het morgen is. Dus sta bij je volgende 'wat als' aanval eens stil bij deze woorden uit de mond van Jezus: 'Vraag je dus niet bezorgd af: "Wat zullen we eten?" of: "Wat zullen we drinken?" of: "Waarmee zullen we ons kleden?" - dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden' (Matt. 6:31-33). Victor Hugo zei: 'Als je je dagelijkse taak hebt volbracht, ga dan in vrede slapen, God is wakker.'

**Dinsdag 14 augustus**

'Daarna werd Jezus... meegevoerd... om... op de proef gesteld te worden' (Matt. 4:1)(NBV).

Verzoeking (1).

Christus' verzoeking in de woestijn geeft antwoord op de volgende vragen: 1) Wie komt er in verzoeking? Iedereen! Als Jezus werd verzocht, zal jij ook worden verzocht. Je kunt verzoeking wel overwinnen maar niet wegbidden. Satan probeerde verschillende benaderingen uit bij Jezus en dat zal hij bij jou ook doen. Verzocht worden betekent niet dat je niet in de wil van God bent, het betekent alleen dat satan niet zonder strijd zijn heerschappij in je leven opgeeft. De strijd begint op het moment dat jij besluit om God te gaan dienen, en de aanvallen komen dagelijks op je af. 'Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel' (Efez. 6:11). 2) Wanneer kom je in verzoeking? Wanneer je een belangrijke rol te spelen hebt in het plan van God ben je een belangrijk doelwit voor de duivel. Matteüs schrijft: 'Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden' (Matt. 4:1) Maar let op wat er net hiervoor had plaatsgevonden: 'Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde' (Matt. 3:16-17). Dus verzoeking is een compliment, het bewijst dat je door God geroepen bent. En het is ook een bevestiging, het is het bewijs dat je wandelt in zijn wil. Na zijn verzoeking, lezen we, 'keerde Jezus, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea' (Luc. 4:14). En dat geldt ook voor jou!

**Woensdag 15 augustus**

*'Maar ieder mens wordt verzocht...'* (Jak. 1:14)(HSV).

Verzoeking (2).

Let op de drie gebieden waarop satan Christus in verzoeking bracht: 1) Provisie. '... beveel dan die stenen in broden te veranderen' (Matt. 4:3). Dit heeft betrekking op een van onze grootste angsten - dat als wij niet voor ons zelf zorgen niemand anders dat zal doen. Dus zegt Jezus: 'Vraag je dus niet bezorgd af: "Wat zullen we eten?" of: "Wat zullen we drinken?" of: "Waarmee zullen we ons kleden?" - dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden' (Matt. 6:31-33). 2) Protectie. 'Vervolgens nam de duivel hem mee naar... het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: "Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen..."' (Matt. 4:5-6). Dit heeft betrekking op een van onze andere grote angsten - dat God ons niet beschermt. Satan fluistert: 'Je bent nu op het hoogtepunt van je succes, maar je dukelt zo over de rand.' Als je zo gaat denken, maak je dan deze belofte eigen: 'Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad' (Ps. 27:5). 3) Positie. 'De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: 'Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.' Daarop zei Jezus tegen hem: 'Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem"' (Matt. 4:8-10). Nu is een verlangen naar provisie, protectie en een bepaalde positie niet verkeerd. De verleiding is echter om het te proberen te krijgen door middel van je eigen middelen en voor je eigen doeleinden.

**Donderdag 16 augustus**

*'... zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht...'* (1 Joh. 2:16)(NBV).

Verzoeking (3).

Verzoeking komt binnen door drie deuren: zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid en pronkzucht. Zo kwam het de Hof van Eden binnen. 'De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit (zelfzuchtige begeerte), ze waren een lust voor het oog (afgunstige inhaligheid), en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken (pronkzucht). Ze plukte een paar vruchten en at ervan' (Gen. 3:6). Satan heeft geen nieuwe trucjes, hij gebruikt gewoon precies dezelfde oude verleidingen, maar dan in een nieuw jasje. Zelfzuchtige begeerte is alles waarvoor je je roekeloos in de schulden steekt, waarvoor je manipuleert of je integriteit op het spel zet. Afgunstige inhaligheid heeft te maken met je waarneming. Tegen de tijd dat je helder begint te zien, heb je een goede relatie verspeeld of ben je een kans misgelopen en kijk je terug en zeg je: 'Ik ben dwaas geweest. Had ik maar gewacht.' Pronkzucht is de meest subtiele, maar ook de gevaarlijkste. Je hebt een zekere mate van trots nodig om te slagen in het leven. Dus wanneer gaat trots over de schreef? Wanneer jij jezelf gaat verheerlijken, wanneer jij God negeert en denkt dat je succes het resultaat van je eigen inspanning is, wanneer je niet kunt toegeven dat je ongelijk hebt, wanneer je op een niets en niemand ontziende manier tot het uiterste wilt gaan. Iemand die geen berouw kan tonen, kan niet worden gerehabiliteerd. Na zijn affaire met Batseba schreef David: 'Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten' (Ps. 51:17).

**Vrijdag 17 augustus**

*'Ik zal je... dingen bekendmaken... die je volkomen onbekend zijn'* (Jer. 33:3)(NBV).

Hoge verwachtingen hebben van God.

In moeilijke tijden hebben we de neiging om onze verwachtingen te verlagen. Als gevolg daarvan nemen we uiteindelijk genoegen met minder dan wat God wil. 'Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk,' vraagt de Bijbel (Gen.18:14). Op zich gemakkelijk met nee te beantwoorden. Maar wat je vervolgens doet bewijst of je het echt gelooft. Jezus zei: 'Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt' (Joh. 13:17). Om dagelijks in Gods zegen te wandelen moet je doen wat hij je opdraagt. En hij kan je opdragen om iets anders te gaan doen! Het probleem is dat we gehecht raken aan methoden die in het verleden werkten en ernaar terug blijven grijpen. Maar door altijd op zoek te gaan naar het bekende, beperk je God. Hij is veel groter dan welke beproefde methode ook en hij is nooit voorspelbaar. Zijn Woord zegt: 'Ik zal je dingen bekendmaken die je volkomen onbekend zijn.' Een andere vertaling zegt: 'Ik zal je enkele opmerkelijke geheimen vertellen over wat er gaat gebeuren.' Wat een aanbod! Toen God besloot dat Mozes de kinderen van Israël uit Egypte zou leiden, heeft Mozes nooit getwijfeld of God het kon doen, hij heeft wel getwijfeld of God het via hem kon doen. Wat was Gods antwoord toen Mozes klaagde dat hij geen uitgesproken spreker was? 'Ga nu, ik zal je helpen spreken en zal je leren wat je moet zeggen' (Ex. 4:12). God wordt niet versterkt door jouw sterke punten, noch geremd door jouw strijdpunten. Er is meer dat hij door middel van jou wil doen dan wat je tot nu toe hebt meegemaakt. Dus heb hoge verwachtingen van God en reageer in geloof op wat hij je opdraagt.

**Zaterdag 18 augustus**

*'En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij'* (Openb. 2:21)(NBG).

Luister naar hem!

Paulus vertelde de gemeente van Efeze: 'U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt...' (Hand. 20:20). Een chirurg redt je leven door het wegsnijden van wat je bedreigt, en Gods Woord doet dat ook met ons. Een van Christus' waarschuwingen aan de gemeente te Thyatira was: 'En hoewel ik haar de tijd heb gegeven om te breken met het leven dat ze leidt, weigert ze haar ontuchtig gedrag op te geven. Ik zal haar ziek maken en hen die overspel met haar plegen in ellende storten, tenzij ze met haar breken' (Openb. 2:21-22). Wanneer je over de rand van een klif wil stappen, zal iemand die echt van je houdt je proberen tegen te houden. En niemand houdt zo van je als de Heer! Maar je kunt zijn waarschuwingen niet blijven negeren. De vader van de verloren zoon verwelkomde hem weer thuis, maar de jongen verloor wel zijn familie erfenis. Elke dag dat je leeft, leg je weer een nieuwe bouwsteen op zijn plek. Wat ben je aan het bouwen? Op een dag zul je voor de rechterstoel van Christus staan. Paulus beschrijft het zo: 'Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen...' (1 Kor. 3:13-15). Je vrienden kunnen denken dat jouw ongehoorzaamheid niet zo erg is. Maar God, die de omvang van je uiteindelijke verlies kent, zal het je voor de voeten gooien en je vertellen om berouw te tonen nu je nog tijd hebt. Luister naar hem als hij je vandaag ergens op aanspreekt! En gehoorzaam hem!