

**Zondag 26 augustus**

'... hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd'  
(Kol. 2:15)(NBV).

Satan is verslagen (4).

Aan het einde van de oorlog in de Pacific bevond generaal Mac Arthur zich op het dek van een Amerikaans vliegdekschip. In een historisch en onvergetelijk moment liep hij naar Tojo, de Japanse militaire leider, en ontdeed hem in het openbaar van al zijn symbolen van macht. En dat is wat Jezus voor jou deed aan het kruis. 'Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.' Eerst wilde Tojo vreedzame co-existentie, daarna compromissen, toen concessies. Maar hij kreeg niets, want hij was machteloos. In een kaartspel zal een tegenstander met een lege hand proberen te bluffen en te pesten. Maar als jij weet dat je een winnende hand hebt, kun je hem het hoofd bieden, want kennis is macht. En je macht over satan komt voort uit de wetenschap dat hij een verslagen vijand is. Hij stond ooit bekend als de gezalfde cherub, maar nu is Christus de Gezalfde. Hij stond ooit bekend als een engel des lichts, maar nu is Christus het Licht van de Wereld. Hij stond ooit bekend als de morgenster, maar nu is Christus de Blinkende Morgenster. Hij was ooit de schepper van het lied, maar nu zegt Jezus: 'Te midden van de gemeente zal Ik U lofzingen' (Hebr. 2:12)(HSV). Hij stond ooit bekend als een van de zonen van God, maar nu verklaart Jezus: 'Ik ben de Zoon van God.' Satan wordt de prins van deze wereld genoemd, maar Jezus is de Koning der koningen en Heer der heren. Satan wordt een brullende leeuw genoemd, maar Jezus is de Leeuw uit de stam van Juda, die over hem heeft gezegevierd (Openb. 5:5). Verheug je, satan is verslagen!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

**Maandag 20 augustus**

'... wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u... hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen' (Gal. 6:1)(NBV).

Struikelvaarders weer op weg helpen.

Het is niet erg om iemand te confronteren met een vermeende misstap, maar doe het niet op een zelfingenomen manier. Toen kerkleiders erop aandrongen om een vrouw te stenigen die 'op heterdaad betrapt werd toen ze overspel pleegde,' (Joh. 8:4) antwoordde Jezus: 'Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen' (v. 7). Oef! Een christelijke auteur schrijft: 'Zijn we ons bewust van iemands fouten omdat hij ons in vertrouwen nam, of hebben we onszelf aangesteld als 'morele politie' om te rechtvaardigen dat we fouten in andermans gedrag onderzoeken? Is het je doel om verloren zonen te herstellen, of heb je een verborgen agenda om jezelf te verheffen door het veroordelen van mensen om je heen? Ik ben twee keer geconfronteerd door andere christenen, de eerste was een verhitte onbekende die woedend op me was omdat ik met kniehoge leren laarzen en een kort rokje in haar kerk verscheen. Ze noemde me een 'Izebel'. De tweede was een goede vriend die me voorzichtig wees op mijn trots in een specifieke situatie. De scheldpartij liet een blauwe plek achter op mijn ziel, de barmhartige berisping keerde me naar de vergevende armen van onze hemelse Vader. God alleen bezit de perfecte combinatie van heiligheid en genade om het menselijk hart te beoordelen. De Bijbel zegt: 'Wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.' De Enige die waardig was om ons te veroordelen, koos er in plaats daarvan voor om ons te vergeven. Dus, wanneer de heilige Geest je ertoe aanzet iemand te confronteren die in de problemen zit, doe het dan - in het licht van onze eigen status van zondaar-gered-door-genade - met eerlijkheid, barmhartigheid en nederigheid.'

**Dinsdag 21 augustus**

'Ren als de atleet die wint' (1 Kor. 9:24)(NBV).

Winnen in het leven.

William Arthur Ward schreef: 'Geloof terwijl anderen twijfelen. Maak plannen terwijl anderen spelen. Neem besluiten terwijl anderen uitstellen. Tref voorbereidingen terwijl anderen dagdromen. Begin terwijl anderen aarzelen. Werk terwijl anderen hunkeren. Bespaar terwijl anderen verspillen. Luister terwijl anderen spreken. Glimlach terwijl anderen fronsen. Houd vol terwijl anderen opgeven.' Om in het leven te kunnen winnen zijn drie dingen nodig: 1) Je moet beginnen. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar velen van ons blijven in de startblokken hangen en wachten tot er iets gebeurt wat ons aanzet. Waartoe heeft God je geroepen en toegerust? Zet een stap en doe het, en hij zal je kracht geven! 2) Je moet alles op alles zetten. Schoonspringers tijdens de Olympische Spelen sparen niet al hun inspanningen voor hun laatste duik. Zij concentreren zich op elke duik en vergroten zo hun kansen op een gouden medaille. Neem geen genoegen met middelmatigheid, in welke fase van het leven dan ook (Fil. 3:14). 3) Je moet nooit stoppen. Bij de Olympische Spelen van 1992 werd Derek Redmond van Groot-Brittannië op de 400 meter hardlopen getroffen door een gescheurde hamstring en viel. Terwijl de andere lopers hem voorbij zoefden, begon hij moeizaam overeind te komen. Zijn vader, in tranen, rende acuut de tribune af om hem overeind te helpen. Tergend langzaam vervolgden ze de rest van de afstand en kwamen over de finish terwijl het stadion in Barcelona in daverend applaus uitbarstte. Redmond won geen medaille, maar hij won hij iets belangrijkers - het respect van de wereld. 'Ren als de atleet die wint,' zegt de Bijbel.

**Woensdag 22 augustus**

*'Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan' (Spr. 15:1)(NBV).*

Conflicten ontzenuwen.

Heb je dat gehoord over die strijdlustige Ier die in Amerika aankwam en aankondigde: 'Als er hier een regering is, ben ik er tegen'? Misschien grappig, maar 'krenkende woorden wakkeren toorn aan.' Als je conflicten wilt vermijden, creëer ze dan niet. De sleutel tot een goede omgang met mensen die geïrriteerd zijn of die het niet met je eens zijn, is je ontspannen opstellen en proberen mee te voelen. Je hoeft niet in te stemmen met elke gril. Maar als jij duidelijk bent over jouw positie, kun je hen in hun waarde laten. Als jij tevreden bent met jezelf, hoeft je anderen niet af te keuren om je zelf goed te voelen. Niet alleen is het naïef om te verwachten dat iedereen de dingen op jouw manier ziet, je moet ook erkennen dat een ander zijn eigen gedachten, meningen en gevoelens heeft. Jezus zei: 'Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent' (Matt. 5:25). Een gezinstherapeut zegt: 'Geef geen weerwoord, maar verplaats je in de ander, dat werkt ontwapenend. Dan heeft de aanvaller niets meer om op te schieten.' Moet je het dan met iedereen eens zijn? Nee, dat ook weer niet, maar 'stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven' (Rom. 12:18). Zijn er momenten waarop je je positie moet verdedigen? Ja, maar niet ruzieachtig vanuit een gevoel van irritatie. Soms zijn christenen de ergste overtreders; omdat onze zaak rechtvaardig is, menen we dat het niet uit maakt wie er tussen twee vuren komt te zitten. 'Een verstandig mens houdt zijn woede in toom, het siert hem als hij fouten door de vingers ziet' (Spr. 19:11). Neem je voor anderen dezelfde genade te betonen die God jou betoond heeft.

**Donderdag 23 augustus**

*'De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen' (1 Joh. 3:8)(NBV).*

Satan is verslagen (1).

Heb je wel eens van die tv-programma's gezien waar de politie komt opdagen, de crimineel betrapt en arresteert, hem vervolgens in de boeien slaat en naar de gevangenis afvoert? Dat is wat Jezus deed met satan. Dit woord 'teniet doen' betekent 'losraken' of 'uitelkaar vallen'. Zoiets als dat de mortel afbrokkelt en de muur naar beneden komt, of dat er geen garen meer op de spoel zit zodat het kledingstuk uit elkaar valt zodra je het oppakt. Op welke basis wil jij satan bestrijden? Door de kracht van je eigen intellect, of door de kracht van Gods Woord? Door je eigen wil, of door het kennen van Gods wil waarop je vertrouwt en waarvan je de naleving van de voorwaarden afdwingt? Ooit het licht aangedaan in een donkere kamer en de kakkerlakken zien wegrennen om zich te verbergen? Je hebt niets gedaan, je deed alleen het licht aan! Elke muur die satan bouwt om je in te sluiten, brokkelt af bij blootstelling aan het licht van Gods Woord. Satans actie wordt letterlijk afgebroken. En dat gebeurt snel, want licht reist met 300.000 km per seconde. Het grootste wapen van Satan is jouw gebrek aan kennis van Gods Woord. Dat is de reden waarom hij bijbellezen boven alles zal bevechten. Jezus zei: 'U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden' (Joh. 8:32). De waarheid zelf zal je niet bevrijden, maar het kennen van de waarheid, het erop bouwen in tijden van nood en het vertrouwen dat God zal doen wat hij gezegd heeft, dát is wat je in staat stelt om niet alleen satans aanvallen te overleven, maar ook over hem zelf te triomferen.

**Vrijdag 24 augustus**

*'U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden' (Joh. 8:32)(NBV).*

Satan is verslagen (2).

Satan is een bedrieger, maar Jezus een onthuller. Dus elke keer dat je Jezus in een situatie brengt, wordt satan ontmaskerd en worden zijn plannen voor je leven blootgesteld en verijdeld. Naar satan wordt in de Bijbel verwezen als 'duisternis', en naar Jezus als 'licht'. Op het moment dat het licht binnenkomt, moet de duisternis wijken. Dus je eerste prioriteit is niet om satan te overwinnen, maar om dichterbij Jezus te komen; om jouw wil en woord op een lijn te brengen met zijn wil en woord. Je moet niet achteroverleunen en berustend zeggen: 'Ik denk dat ik hier niets aan kan doen,' maar je moet opstaan in geloof en zeggen: 'Satan, er staat geschreven...' Dat is wat Jezus met satan deed in de woestijn. En hij werd verzocht zoals wij nooit verzocht zullen worden. De Bijbel zegt: 'Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen' (Matt. 4:11). Onlangs waren we er getuige van dat bankiers en effectenmakelaars geld van mensen opnamen, het verspeelden en later terugkwamen met de woorden: 'We hebben weer een goed plan: investeer hierin.' Maar nu weten we beter, nietwaar? Wij geloven niet langer dat een investering goed is, alleen maar omdat iemand dat zegt. Mis de geestelijke analogie hier niet. Als je de waarheid van Gods Woord leert kennen en het als een wapen hanteert, brokkelen satans muren af, vallen zijn plannen in duigen en mislukken zijn listen. Als je begrijpt wie je bent 'in Christus,' ben je de duivel de baas en kan hij je leven niet meer beheersen.

**Zaterdag 25 augustus**

*'... en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood' (Hebr. 2:15)(NBV).*

Satan is verslagen (3).

Voor velen van ons is de dood onze grootste angst. Een komiek zei gekscherend: 'Ik vind het niet erg om te sterven, maar ik wil er niet bij zijn als het gebeurt!' Maar we kunnen de ontvullende werkelijkheid die de Bijbel beschrijft als 'de laatste vijand' niet met een grapje afdoen. Dus wat is het antwoord? Jezus! '... om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood' (v. 14-15). Tot Jezus kwam, gebruikte satan de dreiging van de dood. Tot die tijd leefden we allemaal in angst voor de dood. Maar vanwege de opstanding is leugens vertellen over de dood het enige wat satan rest. Het woord 'teniet doen' betekent 'tot nul reduceren' (1 Joh 3:8). Wow! Door zijn dood en opstanding reduceerde Jezus satans macht tot nul. En vandaag zegt Jezus tegen jou: 'Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk' (Openb. 1:17-18). Na de vernietiging van de gevangenis van de dood kwam Jezus naar buiten en zei tegen satan de cipier: 'Die sleutels neem ik nu mee,' en vervolgens keerde hij terug naar de hemel. Wij rouwen om het verlies van een geliefde, en dat is gezond. Maar je kunt omgaan met het verdriet als je weet dat je er op een gegeven moment overheen komt en dat je in de hemel met je dierbaren zult worden herenigd. Dus zelfs in de dood winnen wij en verliest satan.