

Zondag 2 september

'... verzadigd... en we hielden zelfs nog over' (2 Kron. 31:10)(NBV).

De financiële crisis te boven komen (3).

Tijdens de Grote Depressie was Norman Vincent Peale een beginnend voorganger. Zijn salaris was twee keer gekort. Hij zegt: 'Iedereen was bang en depressief. Bedrijven gingen failliet. Niemand kon geld lenen. De druk nam toe en voor het eerst was ik echt bang. Ik zei tegen mijn vrouw: We zitten in een wanhopige situatie. We kunnen de rekeningen niet betalen. Wat moeten we doen? Ik schrok van haar antwoord: Tienden geven. Ik zei: Waarvan? Dat is onmogelijk. Het is niet onmogelijk, antwoordde ze, het is van essentieel belang. Het zal ons wel lukken met 90 procent van je salaris. Tienden geven is een daad van geloof en als we geloof hebben zo klein als een mosterdzaadje is niets onmogelijk. Ze had gelijk, we reddden het. Het geld stroomde niet binnen, maar er was altijd genoeg. Bovendien leek de handeling van het tienden geven mijn angsten te kalmeren en mijn geest te stimuleren. Je boort een onzichtbaar reservoir van overvloed aan als je Gods wet gehoorzaamt.' De Bijbel zegt: 'De zegen van de Heere, die maakt rijk, hij voegt er geen zwoegen aan toe' (Spr.10:22)(HSV). Gods vermogen om je te zegenen is niet afhankelijk van wat er in de economie gebeurt. Wanneer jij hem eert met je tienden en offergaven, zal hij 'de vensters van de hemel voor u openen, en zegen over u uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. [Hij] zal ter wille van u de kaalvreter bestraffen...' (Mal. 3:10-11)(HSV). Toen er door het volk van God in het Oude Testament 'heffing voor de tempel van de Heer werd afgedragen, hebben [zij] ervan gegeten tot [ze] verzadigd waren, en [ze] hielden zelfs nog over.' Waarom? Omdat de Heer zijn volk had gezegend. Wil jij liever afhankelijk zijn van de economie van de mens of van de zegen van God? De keus is aan jou.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 27 augustus

'Dit dier[de slang] vroeg aan de vrouw: 'Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?' 'We mogen de vruchten van alle bomen eten...' (Gen. 3:1-2)(NBV).

Satan is verslagen (5).

De enige macht die satan over jou heeft, is de kracht van overreding. 'Dit dier vroeg aan de vrouw: 'Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?' 'We mogen de vruchten van alle bomen eten,' antwoordde de vrouw...'Jullie zullen helemaal niet sterven... God weet dat jullie de ogen zullen opengaan... dat jullie dan als goden zullen zijn... De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aantrekkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten... Ze gaf ook wat aan haar man...Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren...Toen de mens en zijn vrouw God, de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de Heer, riep de mens: 'Waar ben je?' Hij antwoordde: 'Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me' (v. 1-10). Vergeet dat verhaal nooit! En houd ook dit in gedachten: Satan is een prater, en je praat hem nooit onder tafel. De kracht van overreding is iets ongelooflijks. De mode-industrie kan je overreden om een garderobe waar je vorig jaar een klein fortuin voor hebt betaald, te vervangen door wat er nu in de winkel hangt. In kleren waarin je je toen goed voelde, wil je nu niet eens meer worden gezien. Het probleem is dat over een paar jaar tijd je kleren van vorig jaar weer in de mode zijn; intussen ben jij arm en de modebonzen rijk. Verleiden gaat om overtuigen. Maar als Christus jou al heeft overtuigd, kan satan je niets maken.

Dinsdag 28 augustus

'Ik heb gezocht naar iemand die... in de bres wilde springen...' (Ezech.22:30)(NBV).

Op de bres staan.

Iemand heeft eens gezegd: 'Gebed beweegt de hand die de wereld beweegt.' Dus je moet gebed zijn rechtmatige plaats in je leven geven - de eerste plaats. In 'Glorious Intruder' schrijft Joni Eareckson Tada over Diane, die aan multiple sclerose lijdt: 'In haar stille heiligdom draait Diane haar hoofd op het kussen richting het kurken boord aan de muur. Haar ogen scannen elke opgeprikte kaart. Elke foto. Elk stukje papier, zorgvuldig naast elkaar opgehangen. De stilte wordt verbroken als Diane begint te murmelen. Ze is aan het bidden. Sommigen zouden naar haar kijken zoals ze daar stijf en onbeweeglijk ligt, en hun hoofd schudden. Wat vreselijk, haar leven heeft toch geen betekenis. Maar Diane is vol vertrouwen, ervan overtuigd dat haar leven belangrijk is en dat haar gebedsarbeid telt. Ze zet bergen in beweging die de paden van missionarissen blokkeren. Ze helpt de ogen te openen van de geestelijk blinden in Zuidoost-Azië. Ze drijft het koninkrijk van de duisternis terug dat de stegen en straten van de bendes in het oosten van L.A. zwart kleurt. Ze helpt dakloze moeders, mishandelde kinderen, moedeloze tieners en stervende vergeten oude mensen in het verpleeghuis in de straat waar ze woont. Diane is een bemiddelaar! Ze heeft de roep van God gehoord: "Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen, die voor het land in de bres wilde springen". Zo is Diane in de frontlinies bezig met het verspreiden van het evangelie van Christus, het steunen van zwakke heiligen en het inspireren van twijfelende gelovigen, tot vreugde van haar Heer en Heiland. Sta jij vandaag voor iemand op de bres? Wees bemoedigd. Je gebeden zullen God bewegen en hij zal voor jou in actie komen.

Woensdag 29 augustus

'Sta op... Treed krachtig op' (Ezra 10:4)(NBV).

Moed en toewijding.

Terry Fox rende dwars door Canada en haalde zo vierentwintig miljoen dollar op voor de kankerbestrijding. Wat verbazingwekkend is, is dat hij het deed met een been; het andere been was hij kwijtgeraakt door kanker. Eigenlijk wilde hij elke dag veertig kilometer afleggen, maar als gevolg van zware hoofdpijn, sneeuw en gladde wegen, kwam hij na een maand maar net aan twaalf kilometer per dag. Maar waarom ging hij door? Omdat het verlangen in zijn hart sterker was dan de pijn in zijn lijf. Ze konden zijn been amputeren, maar niet zijn geest! Toewijding is een bereidheid om te doen wat nodig is, het is een belofte aan jezelf waar je niet van af wijkt. Er is een verschil tussen interesse en betrokkenheid. Als je geïnteresseerd bent, doe je het alleen als het je uitkomt, maar als je toegewijd bent, aanvaard je geen excuses - alleen resultaten. Alleen jij kunt beslissen of de beloningen de moeite waard zijn, want je moet er het nodige voor opgeven. Je kunt niet een gezond lichaam hebben en op junkfood leven. Je hebt geen vast salaris als je een eigen bedrijf opstart. Doelloze uren voor de buis en hoge cijfers zijn een zeldzame combinatie. Toewijding betekent het nodige betalen. Het betekent ook je critici negeren. Jezus deed dat. 'Maar Jezus negeerde hun opmerkingen en zei: 'Wees niet bang, maar blijf geloven' (Marc. 5:36). Ralph Waldo Emerson zei: 'Welke koers je ook kiest, er is altijd wel iemand om je te vertellen dat je het bij het verkeerde eind hebt. Er doemen altijd problemen op die je verleiden te geloven dat je critici gelijk hebben. Een actievoers bepalen en die tot het eind toe volgen vereist moed.'

Donderdag 30 augustus

'... kwam het woord van de Heere tot Abram in een visioen' (Gen. 15:1)(HSV).

Vragen over je visie.

God beloofde Abraham: '... en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden' (Gen. 12:3)(HSV). Wat een visie! Maar God wist dat Abraham het geloof had om die visie te omarmen. Als jij een hekel hebt aan wat je doen moet om je visie na te streven, is er iets mis. Onderzoek je motieven. Kijk of er inconsistenties zijn tussen wie je bent en wat je probeert te bereiken. Heb je je de visie eigen gemaakt? Heeft het je hart? Als het nastreven van je visie ervoor zorgt dat je je waarden schendt, moet je op zoek naar een andere visie. Misschien is je houding het probleem. 1) Ben je te idealistisch? Je moet akkoord gaan met de manier waarop je visie zich aan het ontvouwen is, en je verwachtingen bijstellen ten aanzien van de tijdsduur. Negentig procent van alle teleurstellingen komt voort uit onrealistische verwachtingen. 2) Ben je gestopt met dagelijks dromen? Sta je zelf toe dagelijks een beetje te dromen, mogelijkheden te zoeken en opties te omarmen. Wees creatief. Blijven dromen helpt je om vooruit te komen. 3) Geniet je van elk stapje van vooruitgang? Een manier om je voldaan te voelen is om elk succes te vieren. Herken mijlpalen. God danken voor je vooruitgang zal je aanmoedigen om in beweging te blijven. 4) Is persoonlijke groei je doel? De enige manier om een grote visie te vervullen is om mee te groeien. Hoe groter de visie, hoe groter je moet worden om die te bereiken. Wat openbaart God aan je in je huidige situatie? Hoe kun je groeien? De grootste beloning van het nastreven van een visie - is wie je uiteindelijk wordt.

Vrijdag 31 augustus

'... zodat alleen blijft wat onwankelbaar is' (Hebr. 12:27)(NBV).

De financiële crisis te boven komen (1).

Schrijvend over een recente ontmoeting zegt Rick Hamlin: 'Iemand zoals ik zei: "Ik ben bang om naar mijn werk te gaan. Al die ontslagen zijn zo deprimerend. Ik blijf maar denken dat ik de volgende ben. Ik heb meer dan genoeg werk en mijn klanten waarderen wat ik doe, maar ik ga me zorgen maken en kan het niet tegenhouden." Je zorgen maken is het ergste dat er is, en de verhalen stapelen zich op. Vrienden, vrienden van vrienden, mensen uit de kerk, burens, ouders van vrienden van onze kinderen. Een vervroegde uittrekking hier, een verlaging van positie daar, een ontslagvergoeding, een ontslagbrief, alles geeft gezicht aan de statistieken en de knagende angst kan elke dag tot een lijdensweg maken.' De kans bestaat dat ontmoeting jou ook treft - dagelijkse pijnen van frustratie die je omlaag halen en je van je vreugde beroven. Satan is als een terrorist die gespecialiseerd is in guerrilla-oorlogsvoering. Hij weet dat hij veel tijd zou verliezen als hij de hemelse machten zou bestrijden, daarom kiest hij individuele gelovigen uit. De vraag is hoe je stand houdt 'als alles wat kan wankelen wankelt.' Om te beginnen zegt Jesaja: 'Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt' (Jes. 26:3)(NBG). Als Mozes naar de omstandigheden had gekeken, zou hij nooit vrede hebben ervaren toen hij tussen de Rode Zee en de Egyptenaren in stond. Zijn vrede kwam voort uit de wetenschap dat hij was waar God hem wilde hebben. Vrede op zich is niet het doel, vrede is een bijproduct van het weten: 'Hoe groot is het geluk dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen, dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u...' (Ps. 31:19).

Zaterdag 1 september

'De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets' (Ps. 23:1)(NBV).

De financiële crisis te boven komen (2).

Als je in de schulden zit en tobt over je baan: 1) Raak dan niet in paniek. Wend je tot de bron van alle wijsheid en lees de volgende woorden: 'De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.' Herhaal dit voor jezelf gedurende de dag. Plak het op je badkamerspiegel zodat je het gelijk 's morgens ziet. 2) Maak de inventaris op. 'Weet hoe het met je schapen en geiten gaat [je financiën]' (Spr. 27:23). Veel mensen weten niet hoeveel schulden ze hebben of wat hun kosten zijn. Maak een overzicht van je schulden en vaste lasten, stel als doel dat je leeft van wat je verdient en doe iets aan schuldvermindering. 3) Wees gedisciplineerd. Ga problemen voortijdig uit de weg door de demon van instant bevrediging te overwinnen. Wanneer je je financiële plaatje niet kent, ben je minder geneigd om op de rem trappen, en ga je geld uitgeven dat je niet hebt. 4) Wees creatief. Toen God het paradijs schiep, bewaterde hij het via vier verschillende rivieren, dus ga op zoek naar andere stromen van inkomsten. Walt Disney werd ontslagen door een grote krant wegens gebrek aan ideeën. Na audities bij MGM vertelde men Fred Astaire dat hij niet kon acteren en als danser niet veel voorstelde. Beethovens vioolleraar verklaarde hem hopeloos als componist! Er is geloof nodig om kansen te zien, en moed om de obstakels te overwinnen. 5) Wees een gever. Harde tijden zijn het verkeerde moment om te stoppen met het geven aan God. Tijdens een hongersnood gaf een weduwe het kleine beetje eten dat ze had aan een dienaar van God, Elia. Resultaat? 'En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie' (1 Kon. 17:15). Het is moeilijk om rationeel uit te leggen, maar je draait aan de kraan van Gods voorraad.