

Zondag 9 september

'... dien elkaar in liefde...' (Gal. 5:13)(NBV).

Leven voor anderen.

Jacques Cousteau, de beroemde Franse ontdekkingsreiziger, zei: 'Als een man om welke reden dan ook de mogelijkheid heeft om een buitengewoon leven te leiden, heeft hij geen recht om het voor zichzelf te houden.' Jezus leefde op die manier. Hij zei: 'Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen' (Joh. 10:11). Om te willen zijn zoals hij, moet je leven voor iets dat groter is dan je eigen belangen. In zijn boek 'Half Time: Het aanpassen van je strategie van succes naar betekenis' zegt auteur Bob Buford: 'De eerste helft van het leven ben je aan het verwerven en verdienen, aan het leren en ontvangen. De tweede helft is riskanter, omdat het dan gaat over het leven verder dan de directe omgeving.' Daarmee bedoelt hij dat je leeft voor een zaak groter dan jezelf, en dat je leeft voor anderen en niet alleen voor jezelf. De grote mannen en vrouwen in de Schrift waren niet groot om wat zij verdienden en bezaten, ze waren groot omdat ze zich gaven aan mensen en zaken buiten henzelf. Het was hun droom om iets te doen wat anderen ten goede zou komen. Slechts een zeldzame minderheid van de mensen is in staat vast te houden aan zijn droom om een verschil te maken, en is bereid alles op te geven om die droom te verwezenlijken. Van dat soort mensen zal na hun sterven nooit worden gezegd dat het was alsof ze nooit hadden geleefd. Hun droom leeft na hen voort, omdat zij leefden voor anderen. En het was in het leven voor anderen en niet voor henzelf dat ze hun grootste vreugde en voldoening vonden. Iemand schreef: 'Anderen, Heer, ja anderen; laat dit mijn motto zijn. Help mij in mijn leven met u, er voor anderen te zijn.'

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:

tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Maandag 3 september

'... die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt...' (Efez. 1:11)(NBV).

God is aan het werk in je situatie.

W.A. Criswell merkte op dat Sir Christopher Wren de St. Paul's Cathedral in zijn gedachten al gezien had nog voor er een steen gelegd was. Voordat hij een beitel tegen het marmer sloeg, zag Michelangelo de machtige Mozes en kreeg alles vorm in zijn gedachten. Waarom zou het ons dan verbazen dat de ontwerper en architect van het universum een plan en een doel voor zijn schepping heeft? De psalmist zei: '... die mij weefde in de buik van mijn moeder' (Ps.139:13). Zelfs voordat je verwekt werd, overzag God alles wat je leven kan beïnvloeden, met inbegrip van 'tijden en uren' (Dan. 2:21), besluiten van politieke leiders (Spreuken 21:1), en het aantal haren op je hoofd (Luc.12:7). Denk daar eens aan op een bad hair day! Robert Jeffress zegt: 'Gods plan omvat niet alleen omstandigheden die buiten jouw controle vallen, maar ook omstandigheden waarvan jij aanneemt dat ze onder jouw controle vallen. Jij denkt misschien dat jij de baas bent over je tijd, de route naar je werk, de spullen die je koopt in de supermarkt, maar de Heer beslist wat iemand zal doen (Spr. 20:24). Al je keuzes, niet alleen de goede. Als jouw conceptie het gevolg was van de voorhuwelijkse verhouding van twee hormonaal geladen tieners, een affaire of zelfs een verkrachting, zou je dan na het lezen van Psalm 139 echt kunnen zeggen dat je geboorte een ongelukje was? Op een of andere manier was God in staat om het morele falen van anderen te gebruiken om zijn plan te verwezenlijken. En als hij andermans fouten ten goede kan aanwenden, hoeven we ons ook niet te verbazen dat hij onze fouten kan gebruiken om zijn doel te bereiken. Het is een verbijsterende gedachte en een die hoop biedt aan iedereen die gefaald heeft.'

Dinsdag 4 september

'... verdrukking werkt volharding uit...' (Rom. 5:3)(NBG).

Geduld (volharding) ontwikkelen.

Hoe ontwikkel je geduld? Door middel van verdrukking! Wanneer je eerlijkheid onopgemerkt lijkt en je harde werk onbeloond, wanneer je geen dankjewel krijgt voor je vriendelijkheid, wanneer de door jou aangeboden hulp wordt genegeerd, wanneer zelfs liefde wordt afgewezen, dan komt geduld op zijn mooist uit. Paulus schrijft dat verdrukking volharding uitwerkt. Je hebt dit principe aan het werk gezien in de ontwikkeling van kinderen. Het ene kind, overdreven behoed en beschermd, kan opgroeien tot een zwakkeling zonder ambitie en moed, gedoemd te mislukken. Een ander kind, dat het zelf maar moest uitzoeken en met vallen en opstaan zijn weg vond, kan opgroeien tot een bijna volmaakte rijpheid. Hetzelfde principe geldt voor het christelijk leven als je realiseert dat elke storm zijn zegeningen brengt en elk proces zijn beloningen oplevert. Laten we eens kijken naar drie praktische voordelen van geduld: Ten eerste, geduld brengt hoop. 'Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen' (Rom. 15:4). Ten tweede, geduld produceert geestelijke vrucht. 'Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen' (Luc. 8:15). Ten derde, door middel van geduld ontvang je wat God beloofd heeft. '... en dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was' (Hebr. 6:12).

Woensdag 5 september

'Een oor dat hoort, een oog dat ziet, de Heer heeft beide gemaakt' (Spr. 20:12)(NBV).

Wees bereid de waarheid onder ogen te zien.

Dr. Howard Hendricks, een gemeentegroei-expert, werd eens gevraagd om het dalende lidmaatschap van een bepaalde kerk te diagnosticeren. Nadat hij een aantal weken diensten had bijgewoond, kwam hij bij de oudsten en zei: 'Zet een hek om de kerk en vraag entreegeld, zodat mensen kunnen komen kijken hoe de kerk functioneerde in de jaren 50.' Met andere woorden, jullie lopen hopeloos achter! Wanneer ons ego op het spel staat, hebben we de neiging een positieve draai aan dingen te geven, terwijl we alle bewijzen van het tegendeel negeren. Het gevaar is dat we na verloop van tijd uit het oog verliezen wat er eigenlijk om ons heen gebeurt. Goede leiders weigeren dat, ze zijn voortdurend bezig de stand van zaken in de gaten te houden. Ze roeien verkeerde informatie uit en weigeren hen die het leveren te belonen. Op die manier creëren ze een cultuur die transparant is over wat er wel en wat er niet gebeurt. Om zo te kunnen leven, volgen ze zeven geboden: 1) Gij zult niet doen alsof. 2) Gij zult niets door de vingers zien. 3) Gij zult niet overdrijven. 4) Gij zult niet schieten op de brenger van slecht nieuws. 5) Gij zult u niet verschuilen achter de aantallen. 6) Gij zult opbouwende kritiek niet negeren. 7) Gij zult uzelf niet isoleren. Een poging om vooruitgang te boeken terwijl je de werkelijkheid negeert is net zoiets als watertrappen, dat houd je niet lang vol. Uiteindelijk verdrink je. Of het nu in je kerk, je bedrijf of je privéleven is, wees bereid om de waarheid onder ogen zien, ongeacht hoe pijnlijk het is. En als het je niet bevalt wat je ziet, verander het dan!

Donderdag 6 september

'... ga je eerst met die ander verzoenen...' (Matt. 5:24)(NBV).

Streven naar verzoening.

Soms is streven naar verzoening de enige manier om over je gekwetste gevoelens heen te komen. En als jij bereid bent, zal God je daarbij helpen. George Eliot schreef: 'Oh, het onuitsprekelijk prettige gevoel dat je je veilig voelt bij iemand, dat je je gedachten niet hoeft te wegen of op je woorden hoeft te letten, maar dat je ze allemaal kan uiten zoals ze zijn, kaf en koren samen, wetend dat een trouwe hand ze zal oppakken en zeven, zal houden wat het behouden waard is, en dan, met een adem van vriendelijkheid, de rest wegblaast.' Een docent die les gaf over de hoge prijs van onverzoenlijkheid vroeg haar studenten allemaal een zak aardappelen mee te brengen naar de les. Voor iedere persoon die ze weigerden te vergeven, moesten ze een aardappel uitzoeken en er naam en datum op schrijven. Vervolgens moesten ze die zak aardappels een maand lang steeds overal met zich meedragen. Nadat de studenten een tijdje met die zakken hadden rondgelopen, begonnen ze in te zien hoeveel gewicht ze bij zich droegen, hoeveel energie het kostte om zich op hun zak te concentreren en hoeveel zorg om hem niet op de verkeerde plaats achter te laten. Toen de aardappels uiteindelijk begonnen te rotten en te stinken, realiseerden ze zich dat je ontdoen van de zakken de enige slimme zet was. Jezus zei: 'Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven' (Joh. 20:23). Goede vraag! Hoe zou jij het vinden als God jou zou vergeven zoals jij anderen vergeeft? Als die gedachte je onrustig maakt, doe er dan iets mee!

Vrijdag 7 september

'Laat uw... nee nee zijn' (Jak. 5:12)(NBV).

Zeg nee.

Als je geen nee leert zeggen, krijg je uiteindelijk een afkeer van jezelf, maar ook van de mensen die je probeert te behagen. In sommige gevallen hebben we moeite om nee te zeggen omdat we bang zijn dat mensen ons dan niet mogen. In andere gevallen menen we dat we als 'goed christen' altijd ja moeten zeggen. Jezus zei: 'Laat uw... nee nee zijn, anders zult u ervoor gestraft worden' (v. 12). Pas als je de moed hebt om nee te zeggen zul je volwassen worden, in staat zijn om je eigen onvervulde behoeften aan te pakken en jezelf gaan respecteren. En na verloop van tijd zullen anderen dat ook doen. Dus: 1) Denk na voor je reageert. Zeg eventueel: 'Kan ik hierover nog contact met je opnemen?' Ga geen verplichtingen aan zonder overleg met God, je agenda en je gezin. 'Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft... zal u wijsheid geven' (Jak. 1:5). 2) Als je al genoeg op je bord hebt, zeg dat dan. Reageren op zogenaamde noodsituaties, veroorzaakt door iemands slechte planning en slordige gewoonten, doet beide partijen geen goed. Beperk waar je ja tegen zegt en houd je daar aan. Neem niet meer hooi op je vork omdat je het gevoel hebt onder druk te staan of omdat je je schuldig of onmisbaar voelt. Je zult ontdekken dat je slechts onmisbaar bent tot je nee zegt - of doodgaat! 3) Volg je gaven. God heeft ieder van ons unieke talenten gegeven. Als je de keus hebt tussen zingen in het koor of zitting nemen in de financiële commissie, doe dan waar je talenten het best worden benut. Is dit altijd gemakkelijk? Nee, maar zolang je dit niet leert doen, zul je uiteindelijk te veel tijd en energie steken in datgene wat dringend lijkt, en verwaarlozen wat belangrijk is.

Zaterdag 8 september

'[Hij]... bad om te mogen sterven' (1 Kon. 19:4)(HSV).

Ben je je focus kwijt?

Soms heb je alles gegeven en ben je daarna helemaal leeg. Kijk naar Elia. God gebruikte hem op de berg Karmel om vuur uit de hemel te laten neerkomen op de profeten van Baäl. Maar hij stortte in bij Izebels dreigementen. 'Hij vluchtte om zijn leven te redden... ging onder een bremstruik zitten... en zei: 'Het is genoeg geweest, Heer! Neem mijn leven...' (v. 3-4). Op het moment dat hij zich niet meer op God richtte maar op de vijand, voelde hij zich overweldigd. Dus sprak God opnieuw tot hem. Deze keer niet via een spectaculaire show. Nee, via 'het gefluister van een zachte bries' (v. 12), en hij nam hem apart om te rusten en tijd met hem door te brengen. Toen Elia daarna in het openbaar verscheen, was hij er geestelijk weer bovenop. Een vraagje: heb jij je focus verlegd van God naar alles wat je nog moet doen? Als dat zo is, heb je een time-out nodig, tijd alleen met God. Wanneer hij je apart neemt om te rusten, doe het dan! Vic Pentz zegt: 'Niets mislukt zo totaal als succes zonder God.' Het tweevoudige gevaar in de nasleep van een succes is: ten eerste, te veel tijd besteden aan het luisteren naar de lof van anderen. Ten tweede, ervan uitgaan dat je in je eentje hebt wat er nodig is om te slagen. Als gevolg hiervan verbreek je de verbinding met God, die de bron van je kracht is. David zei: 'Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn' (Ps. 27:1). Onbevreesdheid is dwaasheid, tenzij het gebaseerd is op geloof in God. En nog een gedachte: God zond Elisa naar Elia toe om hem te helpen, en hij kan jou ook de juiste persoon sturen om je te helpen. Hij weet wat hij moet doen om jou weer in beweging te krijgen.