

Zondag 16 september

'... het land in bezit nemen... dat overvloedig van melk en honing' (Deut.11:8-9)(NBV).

Leven in de stroom van Gods zegen.

Toen ze slaven waren in Egypte, moesten de Israëlieten water uit de Nijl pompen om hun gewassen te irrigeren en eten op tafel te zetten. Kun je je voorstellen dat je elke dag moet ploeteren op een oude voetpomp om net rond te kunnen komen? Maar toen keerden de dingen ten goede. God had tegen hen gezegd dat ze het land in bezit moesten nemen, het land 'dat overvloedig van melk en honing... niet zoals het land Egypte... dat u met uw zaad moest bezaaien en al lopend water moest geven...' (v. 8-10)(HSV). We kunnen hier iets uit leren. In je wandel met God kun je een plek bereiken waar je van de pomp in de stroom terecht komt, waar je je niet langer in het zweet werkt omdat Gods goedheid overstroomt in elk gebied van je leven. Maar deze belofte is voorwaardelijk, hij is voor hen die God gehoorzamen: 'Daarom moet u alle geboden die ik u vandaag voorhoud naleven. Daaruit zult u de moed putten om het land aan de overkant binnen te gaan en het in bezit te nemen' (v. 8). Gehoorzaamheid is als het hebben van de juiste toegangscode. Hiermee kun je Gods zegen opnemen omdat je in zijn wil wandelt. We willen allemaal leven in de stroom van Gods zegen, ja toch? Toch doen te weinig van ons het. Wie zijn die 'gezegende' mensen? 1) Zij die handelen naar Gods instructies. 2) Zij die de confrontatie aangaan met de reuzen van angst in hun leven. 3) Zij die weigeren zich te laten beïnvloeden door de 'wildernismentaliteit' van anderen. 4) Zij die het geloof hebben om te zeggen: 'Hij zal ons erheen brengen en het ons geven... wees niet bang...' (Num. 14:8-9). En jij kunt een van die mensen zijn.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 10 september

'... leid een leven dat in alle opzichten heilig is...' (1Petr. 1:15)(NBV).

Wees heilig.

Heiligheid is niet een onderwerp waarover we tegenwoordig veel horen. Dus, wat betekent het om 'heilig' te zijn? Laten we eerst begrijpen wat het niet betekent: 1) Het zondert je niet af van de wereld, het isoleert je tegen haar negatieve invloeden. 2) Het is geen scorekaart om te bepalen wie er dicht bij God is en wie niet. Het is een hartsgesteldheid die zich bewust is van zijn tekortkomingen en die bidt: 'Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God' (Ps. 42:1). Heiligheid betekent apart gezet worden op een bijzondere en exclusieve manier, zoals bij het Avondmaal, waar het brood en de wijn apart gezet worden van het dagelijks gebruik om de dood van Christus te eren. Of het heilig huwelijk, waar een paar trouw belooft aan elkaar, met uitsluiting van alle anderen. Chuck Swindoll schreef: 'Toen ik als jonge echtgenoot bij de marine diende en achtduizend mijl uit de buurt van mijn vrouw was, wist ik dat Cynthia bestond. Ik kon haar brieven lezen en af en toe haar stem horen aan de telefoon, maar ik kon haar niet zien of aanraken. Ik had alleen de herinnering aan het moment dat we drie jaar eerder samen voor God stonden en waarbij een voorganger ons tot man en vrouw had verklaard en ons zo voor de rest van ons leven exclusief voor elkaar apart had gezet. Wij trouwden in juni 1955, maar ongeacht hoe lang geleden het was, we hoorden bij elkaar en hadden bewust gekozen voor een heilige vermenging van ons leven. Intimiteit met een andere vrouw zou een verbreking zijn van die heilige relatie, van die exclusieve eenheid. De herinnering daaraan hielp me om trouw te blijven gedurende die vele maanden dat we apart van elkaar leefden. En eenenveertig jaar later helpt het nog steeds!'

Dinsdag 11 september

'Gedraag u wijs... benut iedere gelegenheid...' (Kol. 4:5)(NBV).

Controle over je tijd (1).

Niets is kostbaarder dan verspilde tijd. Elke minuut is voor altijd verloren. Vandaag de dag hebben we meer tijdbesparende apparaten dan enige andere generatie, maar toch lijken we minder tijd hebben. Om de controle te krijgen over je leven moet je eerst controle krijgen over je tijd. Dat betekent elke verloren minuut ombuigen in de richting van een waardig doel. We hebben allemaal dingen die we willen doen en van plan zijn te doen - en helaas niet doen. Begrijp dit goed: het verschil tussen wie je nu bent en wie je over tien jaar bent, zal grotendeels worden bepaald door je relaties en leesgewoontes. En het eerste boek dat je zou moeten lezen is de Bijbel, 's werelds belangrijkste handleiding voor wijsheid. Ik heb een suggestie die je zal helpen: in plaats van een 'alles of niets' houding ten opzichte van bijbellezen kun je beter gebruik maken van verloren momenten. Je zult versteld staan hoe de dagelijks en wekelijks verspilde minuten uren productieve tijd opleveren. J. Oswald Sanders geeft ons drie grote inzichten: 1) Stop lekken. Laten we onze dag niet alleen in uren zien, maar in kleinere brokjes tijd. Als wij letten op de minuten, zullen de uren voor zichzelf zorgen. 2) Stel prioriteiten. Veel tijd wordt besteed aan zaken van ondergeschikt belang. Wij schenken zoveel onnodige aandacht aan kleine details dat zaken van groter belang worden weggedrukt. Vooral op het gebied van geestelijke zaken. 3) Start een plan. Zonder een plan hebben we allemaal de neiging om af te drijven. Vraag dus vanuit een biddende houding hoe je je dag het best kunt plannen. Grijp die extra minuten zo gretig als een vrek geld hamstert.

Woensdag 12 september

'Leer ons zo onze dagen te tellen...' (Ps. 90:12)(NBV).

Controle over je tijd (2).

Gordon MacDonald geeft ons een aantal kenmerken van een ongeorganiseerd leven. Kijk of je er een paar van herkent: 1) Afspraken/berichten/deadlines gemist. Ik weet dat ik chaotisch bezig ben wanneer er een serie vergeten afspraken en telefonische boodschappen is waarop ik niet heb gereageerd, en wanneer er deadlines zijn die ik ben gaan mislopen. De dag wordt gevuld met verbroken verplichtingen en tamme excuses. 2) Niet-productieve taken. Als ik ongeorganiseerd ben, ben ik geneigd om mijn energie te steken in niet-productieve taken. Ook heb ik een neiging tot dagdromen, tot het vermijden van het nemen van belangrijke beslissingen en tot uitstellen. 3) Gebrek aan intimiteit met God. Ongeorganiseerde christenen genieten zelden van intimiteit met God. Niemand hoeft ze te vertellen dat ze tijd apart moeten zetten voor bijbelstudie en bezinning, voor voorbede en aanbidding. Dat weten ze allemaal wel. Ze doen het alleen niet. Ze verontschuldigen zich en zeggen dat ze geen tijd hebben. Maar ze weten dat het meer een kwestie van organisatie en persoonlijke wil is dan iets anders. 4) Oppervlakkige persoonlijke relaties. Er gaan dagen voorbij zonder een wezenlijk gesprek met mijn zoon of dochter. Mijn vrouw en ik hebben wel contact, maar onze gesprekken hebben weinig diepgang. Ik kan prikkelbaar worden, een hekel hebben aan elke poging van haar kant om de aandacht te vestigen op dingen die ik heb nagelaten of op mensen die ik ogenschijnlijk heb laten zitten. 5) Gebrek aan zelfvertrouwen. Als we onze tijd niet goed onder controle hebben, houden we gewoon niet van onszelf, van ons werk of van waar we verder mee bezig zijn. En het is moeilijk om te breken met het destructieve patroon dat ontstaat. Dit vreselijke gewoontepatroon van desorganisatie moet worden doorbroken, anders zal onze eigen wereldje snel tot totale wanorde vervallen.

Donderdag 13 september

'Zolang het dag is, moeten we het werk doen...' (Joh. 9:4)(NBV).

Controle over je tijd (3).

Tijd is als geld, dat moet je reserveren. Dat betekent het verschil bepalen tussen het reglementaire - wat je moet doen - en het niet verplichte - wat je graag zou willen doen. Waardoor was Jezus zo'n georganiseerd persoon? 1) Hij kende zijn missie. Tijdens zijn laatste wandeling naar Jeruzalem, waar hij gekruisigd zou worden, ving zijn oren de stem op van een blinde man en hield hij halt, tot grote consternatie van zijn vrienden. Ze waren geïrriteerd dat Jezus het niet op prijs stelde dat Jeruzalem nog maar zes of zeven uur verwijderd was en dat ze er graag naartoe wilden om hun doel te bereiken: de viering van het Pascha (Luc.18:35-42). Vanuit hun oogpunt leek Jezus zijn tijd te misbruiken. Maar vanuit Jezus' oogpunt werd de tijd goed besteed, want het paste bij de criteria van zijn missie. 2) Hij kende zijn grenzen. Hij wist wat wij zo vaak vergeten: dat je op een wijze manier tijd moet reserveren voor het verzamelen van innerlijke kracht en vastberadenheid, als compensatie voor je zwakke punten wanneer de geestelijke strijd begint. Omdat hij zijn grenzen kende, waren dergelijk privémomenten een vast punt op Jezus' tijdschema. En zelfs degenen die het dichtst bij hem stonden, konden dat maar moeilijk waarderen. 3) Hij had zijn oog op de toekomst gericht. Het grootste deel van zijn tijd was Jezus bezig twaalf mannen te trainen. Hij zei: '... Ik zal mijn gemeente bouwen...' (Matt. 16:18). Hoe wilde hij die bouwen? Door middel van anderen. Dus, de manier om je tijd optimaal te gebruiken is om je levensdoel te allen tijde voor je te houden en elke beslissing in het licht daarvan te evalueren.

Vrijdag 14 september

'... ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid' (Joh. 10:10)(NBV).

De vreugde zit hem in de reis.

Soms vinden we het nog niet eens heel erg bevredigend wanneer we eindelijk bereiken waarnaar we streefden. Als we terug kijken realiseren we ons dat onze grootste vreugde niet zat in het doel dat we bereikten, maar in de groei die we ervoeren tijdens het proces. Wetenschapper Koichi Tanaka beschrijft dit fenomeen en hoe het tot stand kan komen terwijl je genoeglijk je droom nastreeft. Hij werkte aan een ionisatieproces met behulp van laserstralen en vertelt: 'Weken en maandenlang ging het fout voordat het me lukte. Waarom bleef ik doorgaan met het experiment? Omdat ik ervan genoot. Het was leuk om iets te weten te komen dat ik nog niet wist, en dat plezier stelde me in staat om vol te houden.' Dat doorzettingsvermogen hielp hem aan een Nobelprijs voor scheikunde. Je hebt het potentieel om vele prachtige ontdekkingen in het leven te doen, en er zijn geen grotere dan ontdekkingen over God en jezelf. Een leiderschapsexpert schrijft: 'Het nastreven van mijn droom heeft mij uit mijn comfort zone gehaald, mijn denken op een hoger plan gebracht, me vertrouwen gegeven en mijn gevoel van zingeving bevestigd. Het najagen van mijn droom en mijn persoonlijke groei zijn zo met elkaar verweven geraakt dat ik mezelf nu afvraag: 'Heb ik de droom gemaakt of heeft de droom mij gemaakt?' Als je geest een nieuw idee aanneemt of een nieuwe waarheid leert, verandert hij voorgoed. En eenmaal uitgerekt krijgt hij een nieuwe vorm en gaat nooit meer terug naar zijn oorspronkelijke vorm. Als dat gebeurt, ervaar je ware vervulling. Geen wonder dat kinderboekenauteur Elizabeth Coatsworth zei: 'Als ik droom, ben ik tijdloos.'

Zaterdag 15 september

'Laten de woorden van mijn mond u behagen...' (Ps. 19:15)(NBV).

Vriendelijke woorden.

Mark Twain merkte spitsvondig op: 'Het duurt twee jaar om te leren praten, en de rest van je leven om je mond te leren houden.' De psalmist bad: 'Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren.' Een zonde die meestal wordt getolereerd in de kerk, en soms zelfs vergoelijkt, is de zonde van roddel. Jezus veroordeelt onattente woorden, zegt dat ze 'uit het hart [komen], en die dingen maken een mens onrein' (Matt. 15:18). En wat te denken van woorden die we uitspreken zonder rekening te houden met hun effect op anderen? Als je denkt dat God wel een oogje dichtknijpt, heb je het mis! Jezus zei: 'Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen' (Matt.12:36). Je woorden maken of breken, ontmoedigen of inspireren, genezen of bezeren, dus let zorgvuldig op wat je zegt. Onattente woorden worden er vaak uitgeflapt door het zinloze geklets waar we aan meedoen wanneer we niets zinnigs hebben bij te dragen. En hoe meer je ze uitspreekt, hoe meer kans je hebt dat ze ontaarden in roddel en mensen pijn doen. Salomo schrijft: 'Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig...' (Spr. 17:28). Zou jij iemand vertrouwen die overal onnozel commentaar op had? Nee? Denk dan eerst even na wat er je mond uit komt! Zou je meer respect oogsten en minder verwarring zaaien als je hem dicht zou houden? Of kritischer zou zijn over het soort verhalen dat je vertelt? Of twee keer zou nadenken voor je impulsief reageert? De Bijbel zegt: 'Laat uw woord altijd aangenaam zijn... opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden' (Kol. 4:6)(HSV).