

**Zondag 23 september**

'... wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen...'  
(Rom. 8:26)(NBV).

Gebed (5).

Gebed werkt net als het 112 alarmsysteem. Het enige wat je hoeft te doen is dit nummer bellen en je bent direct verbonden met een operator die getraind is om kalm te blijven in noodsituaties en die in staat is om zich in verbinding te stellen met de benodigde hulpdiensten. Jij kunt misschien niet verwoorden wat het probleem is. Mogelijk is een dierbare zojuist getroffen door een hartaanval en ben je zo van streek dat in de telefoon schreeuwen het enige is wat je kunt doen. Geen probleem. De operator heeft niet alle details nodig. Hij weet waar het gesprek vandaan komt, en hulp is onderweg. Er zijn tijden in onze wanhoop en pijn dat we 112 gebeden bidden. We zijn overweldigd. Soms hebben we geen woorden om te spreken. Maar God hoort. Hij kent onze naam en onze situatie. Hulp is onderweg, de remedie komt eraan. 'De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede' (v. 26-28). John Bunyan zei over gebed: 'In het gebed is een hart zonder woorden beter dan woorden zonder hart.'

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*

**Maandag 17 september**

'Hun rouw verander ik in vreugde...' (Jer. 31:13)(NBV).

Opnieuw beginnen.

Tom was erg depressief na de dood van zijn vrouw Elle. Hij stortte een uur lang zijn hart uit. Nu is alles eruit gooiën goed, het kan je laten zien wat je moet aanpakken. Maar praten alleen verandert niets. Dus vroeg zijn mentor: 'Stel dat de situatie nu omgekeerd was en dat jij eerst was gestorven, wat zou je dan gewild hebben dat Elle deed?' Onmiddellijk antwoordde hij: 'Doorgaan en van het leven genieten.' Op het moment dat hij het verwoordde, ging er een lampje bij hem branden en zei hij: 'Ik heb te lang medelijden met mezelf gehad. We hadden er allebei een hekel aan als mensen zo waren. Ik ga weer leven, een doel vinden en terug naar de kerk.' Dat deed hij en de volgende keer dat Tom en zijn mentor elkaar spraken, was hij begonnen zijn leven weer op te bouwen. De pijn was er nog steeds, maar hij was begonnen erboven uit te stijgen door tot actie over te gaan. Freud leerde dat het onderbewustzijn van pijnlijke herinneringen kon worden bevrijd door psychoanalyse. Maar zijn uitgangspunt was fout, want herinneringen, zowel de goede als de slechte, blijven deel van je. Bovendien kan zijn theorie je het idee geven dat je problemen tot in den treure kunnen worden doorgespraakt zonder dat je er ooit iets aan hoeft te doen. Sommige mensen verwerken hun verdriet sneller dan anderen; sommigen komen er helaas nooit overheen. Maar jij hoeft niet een van hen te zijn! God zei: 'Hun rouw verander ik in vreugde, ik troost hen, hun verdriet vergeten zij.' God kan je verleden een nieuw kader en een nieuwe betekenis geven. Hij kan je helpen om terug te kijken met dankbaarheid en vooruit te kijken met vertrouwen. Hoe? Door pijnlijke herinneringen om te zetten in krachtige drijfveren en bronnen van toekomstige wijsheid. Vraag het hem maar, hij zal je laten zien hoe!

**Dinsdag 18 september**

'Hij heeft... ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon' (Kol. 1:13)(NBV).

Overgebracht.

De Bijbel zegt dat God 'ons gered heeft uit de macht van de duisternis en ons overgebracht heeft naar het rijk van zijn geliefde Zoon.' Een andere vertaling gebruikt het woord 'overgezet'. Beide vertalingen zijn juist, elk geeft ons slechts een andere kijk op de waarheid. Laten we beide bekijken: 1) Overgebracht. Wanneer een koper een huis koopt, wordt door die handeling het eigendom overgebracht op naam van de koper. 'U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam' (1 Kor. 6:20). Jij bent het eigendom van God, dus heeft hij het recht je overal naartoe te sturen en alles van je te vragen. 2) Overgezet (of: vertaald). Wij vertalen boeken van de ene taal naar de andere. Als gevolg daarvan klinken de woorden anders. Weet dit wel: je woont in het nieuwe koninkrijk, dus spreek niet langer de taal van het oude! Wanneer het Woord van God zegt dat je iets kunt en jij zegt van niet, is dat een teken voor satan dat hij je kan beïnvloeden. Of erger nog, kan controleren! De nieuwe geboorte vraagt om een nieuwe taal. De Bijbel zegt dat woorden macht hebben over leven en dood. Dus om te kunnen gedijen in Gods koninkrijk en te kunnen genieten van de voordelen, moet je leren zeggen wat Gods Woord zegt over elke situatie waarmee je te maken krijgt. Dit is niet gemakkelijk en leer je niet van de ene dag op de andere. Maar als jij je dagelijks in de Schrift verdiept, kom je tot een punt waarop het citeren van Gods Woord je eerste reactie zal zijn. Als dat gebeurt, zal je leven ten goede veranderen.

**Woensdag 19 september**

*'U die ons bidden hoort - tot u komt de sterveling' (Ps. 65:3)(NBV).*

Gebed (1).

Marcus schrijft: 'Vroeg in de ochtend... stond hij [Jezus] op... om... te bidden' (Marc. 1:35). Jezus investeerde elke ochtend zodat hij gedurende de dag daarvan kon opnemen. Vaak doen wij dat niet en dat is te merken ook! R.A. Torrey zei: 'We hebben het te druk om te bidden, en dus hebben wij het te druk om kracht te hebben. We zijn heel actief, maar bereiken weinig.' De voorganger van een mega-kerk erkende dat hij jarenlang meer over gebed wist dan hij ooit in praktijk bracht. Op een dag onderbrak God zijn programma en zei dat hij het bidden moest gaan ontdekken, bestuderen en in praktijk brengen totdat hij het helemaal doorhad. De resultaten waren levensveranderend. Hij schrijft: 'Het is alweer twintig jaar geleden dat ik tijd ben gaan uittrekken om te bidden. Mijn leven is compleet veranderd. De grootste voldoening is niet de lijst van wonderbaarlijke gebedsverhoringen die ik heb ontvangen, hoewel dat fantastisch was; maar het meest bijzondere is het grote verschil in mijn relatie met God. Toen ik begon te bidden wist ik niet wat er ging gebeuren. God en ik waren nogal 'vage kennissen'. We kwamen niet vaak bij elkaar en praatten niet veel. Nu komen we echter vaak bij elkaar, praten niet over oppervlakkige zaken, maar hebben elke ochtend flink wat tijd voor zinnige, diepgravende gesprekken. Ik heb het gevoel alsof ik God een stuk beter heb leren kennen sinds ik begon met bidden.' Maarten Luther heeft gezegd: 'Ik heb vaak meer geleerd in één gebed dan ik bijeen heb kunnen sprokkelen door veel lezen en reflectie.' Wil je God beter leren kennen? Ga bidden.

**Donderdag 20 september**

*'... [hoeveel te meer] zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen' (Matt. 7:11)(NBV).*

Gebed (2).

Phillips Brooks zei: 'Bid de grootste gebeden. Je kunt geen gebed zo groot bedenken waarvan God, als hij het beantwoordt, niet zal willen dat je het groter had gemaakt.' Als we van onze kinderen houden, willen we gul zijn naar hen toe. En dat is ook hoe God over ons denkt: 'Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen' (v. 11). Sommigen van ons hebben moeite met de gaven die God ons geeft, in het bijzonder materiële dingen. Een vrouw zei: 'Ik herinner me nog goed dat ik dacht dat God in de war moet zijn geweest. Waarom zou hij dat voor mij doen? In feite voelde ik me schuldig, alsof ik een of andere manier iets gekregen had wat God me niet echt had willen laten hebben.' Bedenk eens hoe wreed de volgende woorden zouden klinken als ze jouw houding als ouder vertegenwoordigden: 'Ik heb het te druk. Ik wil niets horen over je zoekgeraakte fiets of je problemen op school. Val me niet lastig met je persoonlijke wensen. Ik zorg voor iedereen maar niet voor jou. Als je van me houdt, overleef je ook wel op water en brood. Tuurlijk, ik ben rijk, maar waarom zou ik je alles geven - schiet op!' Goede ouders praten niet zo! Ze willen alleen het beste voor hun kinderen. Dus, neem het gevoel dat een goede ouder voor zijn kind heeft, vermenigvuldig het exponentieel en je begint een klein beetje te begrijpen hoe God over jou denkt. Niemand stem klinkt hem zoeter in de oren dan de jouwe. Niets in de wereld weerhoudt hem ervan zijn volle aandacht te geven aan jouw vragen. Dus kom naar hem toe in gebed.

**Vrijdag 21 september**

*'Bid onophoudelijk' (1 Tess. 5:17)(NBV).*

Gebed (3).

Bid onophoudelijk, staat er in de Bijbel. Als je je voortdurend zorgen kunt maken, kun je ook voortdurend bidden, je hoeft alleen je focus te veranderen! Probeer je het volgende voor te stellen: een vijandelijk leger is aangekomen met de bedoeling Israël in de pan te hakken. Mozes zegt dus tegen Jozua: "Neem je beste soldaten en ga de strijd tegen ze aan. Ik neem twee mannen mee, klim de heuvel op die over de vlakke uitkijkt, hef mijn handen op naar de hemel en bid voor de overwinning' (Ex.17:8-9). Zolang Mozes' handen waren uitgestrekt naar de hemel, hadden de troepen van Jozua de overhand. Maar toen Mozes' armen vermoeid raakten en hij ze liet zakken, keerde het tij. Jozua's troepen werden geveeld. Opnieuw strekte Mozes zijn armen uit naar de hemel en bracht de zaak bij de Heer. Onmiddellijk verschoof het momentum van de strijd weer naar Jozua. Toen had Mozes het door - hij moest zijn armen uitgestrekt houden naar de hemel als hij wilde dat de deur voor Gods bovennatuurlijk ingrijpen op aarde openstond. Er is een les hier: als jij bereid bent God bij je dagelijks leven te betrekken, zul je zijn kracht ervaren in je huis, je relaties, je carrière en waar het ook maar nodig is. Maar de andere kant van de vergelijking is ontvullend: het is moeilijk voor God om zijn kracht in je leven vrij te maken als je gewoon je handen in je zakken steekt en zegt dat je het zelf wel kunt. Als je dat doet, moet je niet verbaasd zijn als je het knagende gevoel krijgt dat het tij van de strijd zich tegen jou heeft gekeerd en dat je niet bij machte bent er iets aan te doen. Wil je Gods kracht in je leven ervaren, dan moet je bidden, onophoudelijk, bijbels en in geloof.

**Zaterdag 22 september**

*'Roep je mij aan, ik geef antwoord...' (Ps. 91:15)(NBV).*

Gebed (4).

Bill Gates was aangesloten op het computernetwerk dat we internet noemen. Daarmee kunnen abonnees elektronische post (e-mail) sturen naar andere gebruikers van het internet. Oorspronkelijk had Gates een internetadres, net als iedereen. Maar hij kwam in de problemen toen The New Yorker zijn internetadres publiceerde. Nu kon iedereen het computergenie een mailtje sturen. In een mum van tijd werd hij overspoeld met vijfduizend berichten - hij wist er gewoon geen weg mee. Dus beveiligde hij zijn computer met software die zijn e-mail filterde, waardoor belangrijke boodschappen doorkwamen en de rest in de elektronische vergetelheid raakte. Wij zijn beperkt, wij kunnen maar zóveel aan en zóveel doen. God daarentegen wordt nooit moe van s-mail (spiritmail). Hij heeft altijd een open oor voor onze gebeden. En hij heeft een onbeperkte capaciteit om te helpen. Je zult hem nooit horen zeggen: 'Als gevolg van een ongewoon druk bezette lijn ben ik momenteel niet in staat om je boodschap te ontvangen. Bel me later terug of laat een bericht achter.' Nee, de Bijbel zegt: 'Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen' (Ps. 91:15). '... een rechtvaardige ontvangt wat hij verlangt' (Spr. 10:24). '... het gebed van de oprechten is hem welgevallig' (Spr. 15:8). 'Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn' (Jer. 33:3). 'Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren' (Joh. 15:7).