

Zondag 30 september

'Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping'
(2 Kor. 5:17)(NBV).

Je hele leven aan Christus geven.

Er is een verhaal over een man die in een krant een kaart van de wereld tegenkwam. Hij knipte hem in verschillende stukken en liet hem zijn zoontje in elkaar zetten. Even later zei de jongen dat hij klaar was. Zijn vader was verbaasd: 'Zo snel? Hoe heb je dat gedaan?' Het kind antwoordde: 'Ik heb eerst de stukken omgedraaid en zag op de achterkant een foto van een man. Toen heb ik de man gemaakt en was de wereld klaar!' Jij kunt de wereld niet veranderen, maar Christus kan jou veranderen en als dat gebeurt, komt jouw wereld weer op orde. De Bijbel zegt: 'Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping! Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.' Maar geef niet alleen je hart aan Jezus, geef hem je hele leven. Ja, de moordenaar aan het kruis vond verlossing in zijn laatste momenten, dus er is geen leeftijdsgrens als het om redding gaat. Maar J.O. Wilson wijst hierop: 'Stel dat Paulus was bekeerd op zijn zeventigste in plaats van op zijn vijftiengste. Dan zou er geen Paulus zijn geweest in de geschiedenis. Er was een Matthew Henry omdat hij werd bekeerd op zijn elfde en niet op zijn zeventigste. Een Jonathan Edwards, omdat hij werd bekeerd op zijn achtste en niet op zijn tachtigste, een Richard Baxter, omdat hij werd bekeerd op zijn zesde en niet op zijn zestigste. Hoeveel meer waard is een ziel die nog een heel leven van kansen voor zich heeft, dan de ziel die niets voor zich heeft! Lammeren zijn meer waard dan schapen. En dat geldt zowel op het zielsterrein als op het marktterrein.'

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 24 september

'... vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen' (Joh. 15:7)(HSV).

Gebed (6).

In mei 1996 stortte ValuJet vlucht 592 neer in de Everglades in Florida en kwamen 110 passagiers om het leven. Marine-experts probeerden met behulp van speciale technologie de zwarte doos op te sporen, echter zonder succes. Vastgezeten aan een touw op een meter afstand van elkaar porden speurders elke vierkante meter modder na. Na veertien dagen hadden ze nog steeds niets gevonden. De fysieke omstandigheden waren ondraaglijk. De zon brandde op hun hoofd en de temperatuur schommelde rond de dertig graden. Er dreef dieselolie en bijtende hydraulische vloeistof in het water waardoor de speurders verschillende lagen beschermend rubber moesten dragen. Na veertien dagen waren ze bijna uitgedroogd, maar ze moesten de zwarte doos zien te vinden. Sergeant Felix Jimenez van Metro-Dade Police was een van de speurders. Al veertien dagen had hij gebeden voor de getroffen families en de veiligheid van zijn collega's. Maar toen hij op de vijftiende dag een pauze nam, besefte hij plotseling dat hij voor iets belangrijks was vergeten te bidden: dat God hen zou helpen bij het vinden van de zwarte doos. Dus vroeg hij God om leiding, hervatte de zoektocht en toen hij zijn stok in het water stak, raakte hij iets metaalachtigs. Hij trok het voorwerp uit de modder. Het was de zwarte doos. Jimenez schrijft in Guideposts: 'Ik dacht aan de vele dagen dat we aan het zoeken waren geweest naar de doos, hoe we er meerdere keren op getrapt moeten hebben en ik vroeg me af waarom het zo lang geduurd had om hem te vinden. Te midden van het lage geruis van gras en de roep van de wilde reiger leek ik het antwoord te horen: 'Waarom duurde het zo lang voor je erom vroeg?'

Dinsdag 25 september

'Voor alles wat gebeurt is er... een tijd... Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen' (Pred. 3:1-4)(NBV).

Het geheim van vervulling.

Optimisten zijn geneigd te geloven dat het leven meestal goed is, pessimisten menen dat het meestal slecht is. Het leven is beide. En alleen zij die die waarheid omarmen zijn in staat om vervulling te vinden. Waarom? Omdat degenen die het accepteren maar niet omarmen, apathisch worden en op elk probleem reageren met een schouderophalen en een zucht. Zij redden het misschien wel, maar met de hakken over de sloot. Wil je slagen, dan moet je proactief zijn, zowel in goede als in slechte tijden. Als je de levens van succesvolle mensen bestudeert, zul je ontdekken dat ze altijd doen wat goed is, ongeacht hoe ze zich voelen, en door het goede te doen, zich uiteindelijk ook goed voelen. Aan de andere kant hebben niet-succesvolle mensen de neiging te wachten tot ze zich goed voelen voordat ze doen wat juist is. Als gevolg daarvan doen ze het goede niet en houden ze er ook geen goed gevoel aan over. Vaak heb je geen zin om het goede te doen, maar je moet het toch doen. Nelson Mandela zei: 'Ik heb het geheim ontdekt dat je na het beklimmen van een grote heuvel nog veel meer heuvels ontdekt om te beklimmen. Ik heb even een moment genomen om hier uit te rusten, om een beeld van het heerlijke uitzicht in me op te nemen, om terug te kijken van waar ik gekomen ben. Maar ik kan maar even rust nemen, want met vrijheid komt verantwoordelijkheid, en ik durf niet te dralen, want mijn lange wandeling is nog niet afgelopen.' Als je altijd het juiste doet, ongeacht je gevoel of meningen of reacties van anderen, zul je tevreden zijn met jezelf. En dat is allesbepalend voor je gevoel van vervulling aan het eind van de dag.

Woensdag 26 september

'Wees blij met wie zich verblijdt...' (Rom. 12:15)(NBV).

Wees blij voor anderen.

William Barclay zei: 'Het is moeilijker om een ander te feliciteren met zijn succes als dat een teleurstelling voor ons betekent, dan om te sympathiseren met zijn verdriet. Alleen wanneer ons ego niet centraal staat, kunnen we net zo veel vreugde beleven aan het succes van anderen als aan dat van onszelf.' Karen Ehman's huis had twintig maanden te koop gestaan toen een vriendin belde om te zeggen dat haar huis binnen twintig dagen was verkocht. Karen zegt: 'Hoewel ik heel blij was, was ik ook een beetje jaloers. Typisch die arme-ik mentaliteit, wanneer God het gebed van iemand anders wel beantwoordt en mijn antwoord nee of nu nog niet lijkt te zijn. Als kind was ik jaloers op kinderen uit twee-ouder gezinnen; op de middelbare school op andere meisjes die er beter uitzagen en leukere kleren droegen. Ik zag er gewoontjes uit en hoewel ik het met iedereen goed kon vinden was ik niemands meisje. Op de universiteit was ik jaloers op meisjes van wie de gebeden voor een ridder op het witte paard werden beantwoord. Eenmaal getrouwd worstelde ik met miskramen en vervlogen dromen van moederschap. Ik deed een glimlach op en bezocht het zoveelste kraamfeest. De remedie voor afgunst is niet gemakkelijk. Maar als je een beroep op God doet, zal hij je dingen vertellen waar je zelf nooit achter zou komen (zie Jer. 33:3). In plaats van hem te smeken mijn huis te verkopen, mijn pijn weg te nemen en voor kinderen te zorgen, moet ik vragen wat hij me probeert me te leren dat ik niet zal leren als hij me redt, en welke eigenschappen hij in mij probeert te laten groeien. God is bereid en in staat om onze gebeden te beantwoorden als hij dat nodig vindt. [Zijn doel is] om ons meer te laten worden als zijn Zoon.' Paulus schrijft: 'Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.' Wil je op Christus lijken, dan moet je tot beide in staat zijn.

Donderdag 27 september

'Vertrouw op de Heer...' (Spr. 3:5)(NBV).

Begrijp je het niet, vertrouw dan gewoon op God.

'Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg' (v. 5-6). Maar wat als je pad voert door pijn, pressie en problemen? Dat gold voor Johannes de Doper. Hij verdiende geen gevangenisstraf. Hij was immers de voorloper van Christus en de stem van God in de gemeenschap. Bovendien was hij Jezus' neef. Dus stuurde hij Jezus een bericht met de vraag: 'Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?' (Matt. 11:3). Met andere woorden: 'Heer, als ik handel volgens uw wil, hoe ben ik dan in deze situatie verzeild geraakt?' Het is een vraag die voortkomt uit onvervulde verwachtingen. Wij denken: 'Heer, ik heb u gehoorzaamd, hoe komt het dan dat de dingen anders lopen?' En het voelt nog erger wanneer je hem trouw hebt gediend. Naar aanleiding van de dood van haar dochter schrijft Meg Woodson: 'Ik zal nooit die schrille, doordringende kreten vergeten, nooit vergeten dat de God die had kunnen helpen, neerkeek op deze jonge vrouw die hem was toegewijd. Dat hij besloot om op zijn handen te zitten en haar dood bovenaan de horror top tien liet komen.' Over onvervulde verwachtingen gesproken! Jezus had Johannes kunnen redden, maar hij deed het niet. In plaats daarvan liet hij een bericht terugsturen: 'Maak je geen zorgen, alles gaat volgens schema, het koninkrijk wordt gebouwd. Je hebt je taak goed verricht' (vrij naar Matt. 11:4-5). Het was waarschijnlijk niet het antwoord waarop Johannes had gehoopt. Hij was op zoek naar oplossingen voor tijdelijke problemen, terwijl Jezus bezig was met de oprichting van een eeuwig koninkrijk. Dus als God weer eens niet aan je verwachtingen lijkt te voldoen, betekent het niet dat het hem koud laat. Het betekent dat hij het grotere plaatje ziet en dat hij dingen uitwerkt waar jij met je pet niet bij kunt. Vertrouw hem dus maar!

Vrijdag 28 september

'Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb...' (Hand. 20:24)(NBV).

Doel.

Er is een oud gezegde: 'Als je houdt van je werk, zul je nooit een dag werken in je leven.' Dat is niet helemaal waar. De meeste mensen werken hard. Maar zelfs als ze van hun werk houden, moeten ze nog steeds dingen doen die ze niet graag doen. Inspanning gaat boven comfort. Het is waarschijnlijk nauwkeuriger om te zeggen dat als je iets doet waarin je gelooft, het harde werk dat je doet je diepe voldoening zal schenken. Schrijfster Ursula Le Guin stelde: 'Het is goed om een eindpunt te hebben om naartoe te reizen, maar het is de reis zelf die uiteindelijk telt.' Sommige mensen lijden aan 'bestemmingsziekte'. Ze denken dat het bereiken van een bepaalde plaats in het leven geluk zal brengen. Hoe triest. Want de realiteit is dat we bij aankomst vaak ontdekken dat het niet was wat we hadden verwacht. Als je gefixeerd raakt op een bestemming kun je de geweldige dingen mislopen die onderweg gebeuren. Je mist de vreugde van het heden. Als je ervan overtuigd bent dat jouw beste dag 'op een dag' zal komen, zet je je vandaag niet voldoende in of haal je er niet voldoende uit. Als je niet iets belangrijks met je leven doet, maakt het niet uit hoe lang het is. Alleen maar overleven volstaat niet, je moet een reden hebben om te leven. Dit is waar Christus in beeld komt: Hij zal je een nieuw en doelgericht leven geven - plus de kracht om dat doel te verwezenlijken. D.L. Moody heeft eens gezegd: 'Laat God over je leven mogen beschikken, hij kan er meer mee dan jij.'

Zaterdag 29 september

'Ik zal... mijn zegen [uitgieten] over je telgen' (Jes. 44:3)(NBV).

Hoe bid je voor je kinderen.

Je moet bidden en Gods beloften over je kinderen uitspreken. Zijn dergelijke gebeden effectief? Jazeker. God zegt: 'Ik waak over mijn woord om dat te doen' (Jer. 1:12)(NBG). Wij dienen een God die beloften doet en zich aan beloften houdt! 'Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied' (Jes. 55:11). Dus bid dagelijks voor je kinderen en sta op deze beloften: 'Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen' (Jes. 44:3). 'Dit verbond sluit ik met hen - zegt de Heer: mijn geest, die op jou rust, en de woorden die ik je in de mond heb gelegd, zullen uit jouw mond niet wijken, noch uit de mond van je kinderen, noch uit de mond van je kindskinderen, van nu tot in eeuwigheid - zegt de Heer' (Jes. 59:21). 'Maar dit zegt de Heer: Huil niet langer, droog je tranen. Je zorg voor hen wordt nu beloond - spreekt de Heer. Ze keren terug uit het land van de vijand. Je hebt een hoopvolle toekomst, je kinderen keren naar hun eigen land terug - spreekt de Heer' (Jer. 31:16-17). '... zo zeker gaat het nageslacht van een rechtvaardige vrijuit' (Spr. 11:21). 'Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer en met liefde voor zijn geboden. Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land, de oprechten worden gezegend' (Ps.112:1-2). 'Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten' (Hand. 16:31).