

Zondag 7 oktober

'Mannen, heb uw vrouw lief...' (Efez. 5:25)(NBV).

Hoe staat het met de communicatie?

Een van de grootste uitdagingen in het huwelijk is communicatie. Hier is een voorbeeld: in het verleden gingen mannen naar hun werk en bleven vrouw thuis om de kinderen op te voeden. Nu heeft iemand geschat dat de gemiddelde man negenentwintigduizend woorden per dag zegt en de gemiddelde vrouw drieëndertigduizend. Dat is misschien niet helemaal juist, maar laten we het gebruiken als een illustratie. Hij is de hele dag aan het werk geweest en tegen de tijd dat hij weer thuis is, heeft hij zesentwintigduizend van zijn woorden opgebruikt. Er zijn slechts drieduizend woorden over en die hoeft hij van zichzelf verder niet te uiten. Maar zij heeft de hele dag opgesloten gezeten met de afwas, de luiers en het huishouden. Ze heeft haar moeder gesproken, een paar kennissen en wat burens en ongeveer achtduizend woorden gebruikt. Dus als hij thuiskomt, heeft zij nog vijftientwintigduizend woorden te gaan. Na een zwijgzaam avondmaal brengt hij de rest van de avond door voor de buis en dan gaan ze naar bed. Als hij op het punt staat om in slaap te vallen zegt een stem: 'Ben je nog wakker?' Als je verstandig bent, zorg je dat je dat bent! Anders liggen er morgenavond vijftigduizend woorden naast je. Reken maar uit, over tien jaar zullen er genoeg woorden zijn om een hele bibliotheek mee te vullen. Maar misschien ook niet, misschien zijn er geen woorden meer. Een veelvoorkomende reden voor echtscheiding is: 'We hadden gewoon niets meer tegen elkaar te zeggen.' 'Mannen, hebt uw vrouw lief,' zegt de Bijbel. Liefde luistert wanneer we niets bijzonders te zeggen hebben. Liefde luistert, want pas wanneer we zijn gehoord en bevestigd, voelen we ons gekoesterd. Dus hoe staat het met jullie communicatie?

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:

tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Maandag 1 oktober

'... de Heer gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren' (Jes. 50:4)(NBV).

Let op je woorden.

God heeft ieder van ons een tong gegeven: een eenvoudig stuk basisgereedschap als hulpmiddel om elkaar te bemoedigen. Iedereen heeft er een gekregen - jong en oud, rijk en arm, wijs en dwaas. Het is een stuk gereedschap dat we kunnen gebruiken om te ontmoedigen of te bemoedigen. Te vaak gebruiken we onze tong om mensen af te breken in plaats van op te bouwen. En wij zijn meestal het meest kritisch naar de mensen die het dichtst bij ons staan. Kritiek die in de verkeerde geest gegeven wordt, ondermijnt iemands gevoel van eigenwaarde. En het kan die persoon tevens kritisch naar anderen maken! Ook met onze spot en sarcasme bezeren we mensen. 'Waarom denk je dat je zo slim bent?' of 'Dat is de domste vraag die ik ooit gehoord heb.' Lachen om andermans fouten, iemand voor gek zetten en hem kenmerken als klunzig, lui, slordig, dom of dik kan een lach opwekken bij anderen en zelfs bij het slachtoffer, maar dergelijke woorden laten vaak pijnlijke wonden achter. We kunnen mensen ontmoedigen door te willen pronken met onze superieure kennis. Soms kwetsen we hen alleen al door teveel te praten en ze geen ruimte te geven om zich te uiten. Dat wekt de indruk dat wat zij te zeggen hebben, relatief onbelangrijk is in vergelijking met onze woorden van wijsheid. Dus is het goed om dagelijks te bidden om leiding en je door God te laten vertellen wat je moet zeggen. En dat zal hij doen: '... de Heer gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen... de Heer heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden...' (v.4-5).

Dinsdag 2 oktober

'Als iemand in mij blijft... zal hij veel vrucht dragen' (Joh. 15:5)(NBV).

Duurzaam succes.

Jezus zei: '... ik [heb] jullie [uitgekozen], en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht' (v. 16). God heeft twee doelen voor ons: Ten eerste, meer succes, ten tweede, een erfenis van succes. En hij zal alles doen wat nodig is om dat te bewerkstelligen. Net wanneer we ons op een bepaald niveau van succes prettig voelen, neemt hij zijn schaar en begint te snoeien aan een aantal dingen waaraan we graag vast houden. Het probleem is dat we genoeg nemen met minder dan wat God wil. Toen Jezus zei: 'zonder mij kun je niets doen,' leerde hij ons dat de wensen, behoeften en agenda's van de mensen om ons heen ons geestelijk kunnen uitputten. En als dat gebeurt, gaan we zelf aan de gang op eigen kracht. Andrew Murray schreef: 'Verwar werk en vrucht niet met elkaar. Er is mogelijk veel werk voor Christus dat niet de vrucht van de hemelse wijnstok is.' Jezus wil blijvende vrucht (v. 16). Blijvend succes! Ouder, God heeft je geen kinderen gegeven om ze vervolgens aan de vijand kwijt te raken. Paulus zei dat hij het geloof dat hij in Timoteüs zag, voor het eerst had waargenomen bij zijn moeder en zijn grootmoeder, die beiden waren getrouwd met ongelovigen. Hoe deden ze dat? Ze bleven verbonden met de wijnstok en bloeiden in een vijandige omgeving. Ondernemer, God wil niet dat je genoeg neemt met tijdelijk succes; hij zegent jou zodat jij zijn Koninkrijk kan helpen uitbreiden. Er is geen tekort aan middelen, God heeft alleen mensen nodig aan wie hij die kan toevertrouwen. Dus bid: 'Heer, maak mij succesvol, en geef me succes dat voortduurt.'

Woensdag 3 oktober

'Ik wil graag alles wat ik bezit aan u geven, tot mezelf toe' (2 Kor. 12:15)(NBV).

Leef voor anderen.

In eerste instantie werd Nelson Mandela gemotiveerd door een droom om zich te bevrijden van de onderdrukking. Maar zijn droom werd groter zodat hij ook andere mensen omvatte. Hij schrijft: 'De honger naar mijn eigen vrijheid werd de grotere honger naar de vrijheid van mijn volk. Het was dit verlangen naar de vrijheid van mijn volk om te leven met waardigheid en zelfrespect dat mijn leven bezielde, dat een bange jongeman veranderde in een dappere jonge man, dat een wetsgetrouwe advocaat veranderde in een crimineel, dat een familieman veranderde in een man zonder een thuis, dat een man die van het leven hield dwong om te leven als een monnik.' Toen Mandela zich op het kruispunt van het leven bevond - met het ene pad dat leidde naar persoonlijk gewin en het andere dat leidde naar het dienen van zijn volk, koos hij voor de moeilijkere hogere weg van het helpen van anderen. En kijk naar de impact die hij heeft gehad. Heb jij voor zo'n beslissing gestaan? Zo ja, dan betekent het niet dat je je droom moet opgeven. Het betekent dat je hem groter moet maken! Thomas Edison zei: 'Ik heb nog nooit een uitvinding geperfectioneerd zonder te bedenken hoe hij anderen zou kunnen helpen.' Hij stopte niet met uitvinden om anderen te kunnen gaan helpen. Nee, datgene wat hij al voor zichzelf bereikt had, gebruikte hij om anderen te helpen. Probeer niet alleen je eigen leventje te leiden, maar probeer een verschil te maken! Paulus schrijft: '... en ik zal u niets kosten. Het gaat mij niet om uw geld, maar om u... Ik wil graag alles wat ik bezit aan u geven, tot mezelf toe' (v. 14-15). Door verkrijgen en verwerven word je succesvol, maar alleen door dienen word je groot. Dus leef voor anderen!

Donderdag 4 oktober

'Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen...' (Hos. 2:18)(HSV).

Veilig in Gods liefde.

Je kunt door velen worden geliefd, maar je diep van binnen onvermogen en onzeker voelen zolang je niet begrijpt hoe God over je denkt. De Bijbel zegt: 1) God wil dat je gelukkig bent. '... ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen. Ik breng je weer tot bloei. Je zult weer dansen in de rei...' (Jer. 31:3-4). 2) God loopt nooit bij je vandaan. 'Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten' (Hebr.13:5). Ook niet ondanks je mislukkingen en tekortkomingen? Nee, want niets over jou verrast God of verandert zijn gedachten over jou. Hij is volledig aan jou toegewijd. '... als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet' (2 Tim. 2:13). 3) God vindt jou waardevol. 'Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! Moet je door het water gaan - ik ben bij je; of door rivieren - je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan - het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de Heer, ben je God... Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je... Wees niet bang, want ik ben bij je' (Jes. 43:1-5). 4) God houdt zijn oog nooit van je af. '... wie evenaart uw God? Als een vorst rijdt hij langs de hemel... om u te hulp te komen. Van oudsher is God een schuilplaats, zijn armen dragen u voor eeuwig. Hij dreef uw vijand op de vlucht...' (Deut. 33:26-27). Dus leef in Gods liefde. Het is de veiligste plek op aarde!

Vrijdag 5 oktober

'In die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen' (Gen. 4:26)(NBV).

Drievoudig A-gebed.

De eerste melding over gebed in de Bijbel vinden we in Genesis 4:26: 'In die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen.' En jij, hoe vaak roep jij de naam van de Heer aan? Pas als je in de problemen zit? Of als je in de kerk zit? Af en toe? Nooit? Weet je niet hoe je moet bidden? Probeer een drievoudig A-gebed: 1) Aanbidden. Een intieme relatie bouw je op door je op de ander te richten. Dus verander je gebedspatroon; sta morgenochtend op en vraag: 'Heer, is er iets wat ik vandaag voor u kan doen?' 2) Aanroepen. Meestal is Gods wil al geopenbaard in zijn Woord, dus lees het! Als je weet dat je bijbels bidt - bid je met vertrouwen. En gebruik je geloof. Gods grootste verlangen is dat we in hem geloven, ondanks omstandigheden, gevoelens en alle beweringen van het tegendeel. Jezus zei: '... alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen' (Marc.11:24). 3) Accepteren. God zei tegen de profeet Habakuk: 'Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is... Ook al is het nog niet vervuld, wacht maar, het komt zeker' (Hab. 2:3). God begrijpt je gevoel van urgentie, maar hij werkt altijd in jouw belang. Als je bidt in overeenstemming met zijn wil, hoeft je nooit te twifelen aan zijn bereidheid om je gebed te beantwoorden (1 Joh 5:14). Maar zijn antwoord wordt bepaald door de conditie van je hart en je bereidheid om aan te grijpen wat hij jou wil geven. Dus gedraag je niet kleinzielig, verman je en zeg: 'Heer, u hebt het beloofd, dat geloof ik en dat moet voldoende zijn.'

Zaterdag 6 oktober

'Met uw eigen oren zult u een woord... horen...' (Jes. 30:21)HSV).

Je hebt een 'woord' nodig.

Een 'woord' van God kan je de oplossing brengen die je nodig hebt. God schiep de wereld met een woord, dus stel je voor wat een woord van hem kan doen voor jouw situatie. De Bijbel zegt: 'Met eigen oren zult u een woord horen: 'Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.' Let op de woorden: 'Met eigen oren zult u een woord horen'. Maar als je geestelijke oren niet open zijn en niet getraind en afgestemd op God, zul je niet horen wat hij tegen je zegt. Bovendien, als jij zijn woorden filtert door het menselijk verstand zodat het beter past bij je eigen mening, kom je nergens. God geeft een 'woord' aan degenen met een open oor - en hart. Wat zoek je als je bidt? Een geestelijk hoogtepunt, of een tijd van intimiteit met de Heer waarin hij spreekt en jij luistert? Als jij je Bijbel leest, ben je dan op zoek naar bevestiging van je eigen gedachten of naar Gods wil? Stel je eens voor wat een van Gods ideeën zou kunnen doen voor jouw leven! '... maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen' (Dan. 11:32)(NBG). Als je droomt van het doen van grote dingen in het leven, leer dan God beter kennen. Hij zal zich aan je openbaren door zijn Woord. Je hoort dagelijks een hoop verschillende ideeën, bij sommigen zul je baat hebben, bij anderen niet. Maar als je een 'woord van God krijgt, is het als een zaadje, het heeft de potentie om een boom te worden, of beter nog, een hele fruitboomgaard.