

Zondag 14 oktober

'... streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander'
(1 Tess. 5:15)(NBV).

Zoek naar het beste in de ander.

V.J. Smith schrijft: 'Ik weet niet meer wanneer het was dat ik Marty ontmoette. Zoals zo vaak ging de rij waar ik in stond niet zo snel als ik wilde en ik keek wie er achter de kassa zat, een vriendelijk uitziende man van in de zeventig. Ik dacht: 'Nou ja, hij is wat ouder en het kost hem kennelijk wat meer tijd.' Ik stond een tijdje naar hem te kijken. Hij begroette elke klant met het gebruikelijke 'hoe gaat het?' Vervolgens deed hij iets anders - hij luisterde ook. Vaak denk je niet echt na bij zo'n vraag. Ik zou kunnen zeggen: 'Ik heb net ontdekt dat ik nog maar zes maanden te leven heb,' en iemand zou antwoorden: 'Fijne dag nog!' Maar de oude man achter de kassa liep naar de klanten toe, stak zijn hand uit, keek ze recht in de ogen en zei: 'Ik wil u bedanken dat u hier vandaag boodschappen hebt gedaan, een fijne dag nog.' De gezichtsuitdrukkingen waren onbetaalbaar. Er waren glimlachen bij en schaaachtige grijnzen. Iedereen was geraakt door dit eenvoudige gebaar. Sommigen liepen weg, stopten en keken om, ze konden niet helemaal begrijpen wat er zojuist was gebeurd. Ik wilde hem wel mee naar huis nemen en koekjes aanbieden! Ik was al wel honderd keer in die winkel geweest, maar nooit zo de deur uitgegaan.' Een huwelijksconselor vroeg een echtpaar om elkaars goede eigenschappen te noemen. De man noteerde er twaalf. Zijn vrouw kon er niet een bedenken! De Bijbel zegt: '... streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.' Dat is moeilijk als je op zoek bent naar perfectie en focust op de tekortkomingen van de ander. De Bijbel zegt dat de liefde het kwaad niet aanrekent (zie 1 Kor 13:4-5.) Met andere woorden, zoek het beste in de ander!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ubc.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 8 oktober

'... om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst' (Efez. 4:12)(NBV).

Jij bent de kerk (1).

Als jij denkt dat de werkloosheidsstatistieken in het land slecht zijn, neem dan eens een kijkje in de kerk. Twintig procent van haar leden zorgt voor tachtig procent van haar inkomen en doet tachtig procent van het werk. De rest is tevreden als toekijker. Het is gemakkelijk om achterover te leunen, kritiek te leveren en te zeggen: 'Waarom doet de kerk niets aan dit probleem?' Wacht eens even: jij bent de kerk, doe jij er dan iets aan! Jij zegt: 'Maar ik ben mijn kerk uitgestapt, want ik houd niet van de manier waarop ze dingen doen.' Maar je hebt Gods gemeente, het lichaam van Christus, toch niet verlaten? Dus praat niet over wat je kerk niet doet, maar kijk in de spiegel en vraag jezelf af: 'Wat doe ik voor de Heer?' Weet je wat een leunstoelmanager is? Het is iemand die na afloop het spel analyseert, kritiek heeft op de spelers, klaagt over het fluiten van de scheidsrechter en het prima vindt om in het stadion te zitten en toe te kijken in plaats van mee te spelen. Hallo! Het vraagt de nodige toewijding om uren te oefenen terwijl je weet dat je door de menigte zult worden uitgejouwd, door de tegenstander zult worden getackeld, en verkreukeld en vies het veld zult verlaten. De Bijbel beschrijft de taakomschrijving van je voorganger als volgt: 'om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst... totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer...' (v. 12-14). Ter overdenking!

Dinsdag 9 oktober

'... maar de aanzienlijken van die stad deden niet mee met het werk...' (Neh. 3:5)(NBV).

Jij bent de kerk (2).

Er is een verhaal over een voetbalteam dat behoorlijk aan het verliezen was. De coach aan de zijlijn bleef maar naar de aanvoerder roepen: 'Geef de bal aan Calhoun! Geef de bal aan Calhoun!' De aanvoerder had het uiteindelijk helemaal gehad en schreeuwde gefrustreerd terug: 'Coach, Calhoun wil die bal gewoon niet!' Gisteren hadden we het over mensen die liever toeschouwer zijn dan speler. Laten we het vandaag hebben over mensen die wel in het team zitten, maar niet met hun hele hart. Tijdens de herbouw van de muren van Jeruzalem schreef Nehemia: 'Daar weer naast werkten de inwoners van Tekoa, maar de aanzienlijken van die stad deden niet mee met het werk van hun heer.' Deze mannen leden aan twee veel voorkomende ziekten die bekend staan als 'vage toezegging' en 'beperkte betrokkenheid'. Tegenover elke persoon die zijn droom realiseert, vind je honderd anderen die er alleen maar over praten. Jij zegt: 'Laat iemand anders nu maar eens gaan geven.' Als iemand anders zaait, zal iemand anders jouw oogst binnenhalen. Vind je dat goed? De Bijbel zegt: 'God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk' (2 Kor. 9:8). Als Gods zegen niet meer door jou heen stroomt, stroomt hij ook niet meer naar je toe. Denk vooruit. Er worden alleen schatten in de hemel opgeslagen als ze op aarde worden aangelegd. Paulus spreekt over 'de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven' (Gal. 2:20). Elke keer als God je om tijd, geld of talent vraagt, herinner je dan wat Christus voor jou heeft opgegeven.

Woensdag 10 oktober

'U zult lof oogsten en met roem overladen worden' (Deut. 26:19)(NBV).

Volledig toegewijd.

Stel je voor hoe vereerd jij je zou voelen als een president of premier besloot jou te bezoeken en een nacht in jouw huis door te brengen. Je zou geen stapel vuile vaat in de gootsteen laten staan, geen kleren bezaaid over de vloer laten liggen en geen strepen in de badkuip laten zitten. Nee, je zou je huis een radicale make-over geven! En je zou hen niet laten slapen in de garage, de berging of op zolder; je zou de grote slaapkamer ontruimen en die aan hen geven. Je zou hen op alle mogelijke manieren willen eren omdat jij je vereerd voelt door hun aanwezigheid. Lees nu dit: 'Vandaag hebt u de Heer verzekerd dat hij uw God zal zijn, dat u de weg zult volgen die hij u wijst... en hem gehoorzaam zult zijn. Vandaag heeft de Heer u verzekerd dat u, zoals hij u heeft beloofd, zijn volk zult zijn, zijn kostbaar bezit. U moet al zijn geboden naleven. Hij zal u hoog verheffen boven alle volken die hij geschapen heeft. U zult lof oogsten en met roem overladen worden' (v.17-19). Laten we dit nog verder doorvoeren. Wanneer de priesters in het Oude Testament hun bediening startten, ondergingen ze een inwijdingsritueel. Vanaf dat moment behoorden zij uitsluitend aan God en waren ze eraan toegewijd hem in alles te gehoorzamen. Jij zegt: 'En wat heeft dit nu allemaal met mij te maken?' Veel: als je wilt dat God jou gebruikt, eert en verder brengt, kun je hem niet aan de zijlijn schuiven of in een hokje stoppen. Dan moet je je eraan toewijden om zijn wil te doen! En dat geldt ook voor je tijd, je talent, je schat, je lichaam, je denken, je geest, eigenlijk je alles. God vraagt 'totale toewijding.'

Donderdag 11 oktober

'... in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil' (1 Joh. 5:14)(NBV).

Vragen in overeenstemming met Gods wil.

We willen graag denken dat onze behoeften naar Gods wil zijn, ja toch? '... in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. En omdat we weten dat hij naar ons luistert... weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben' (v.14-15). Je vertrouwen in het gebed komt voort uit de wetenschap dat je iets vraagt dat in overeenstemming is met Gods wil. En hij openbaart zijn wil aan ons ten eerste door middel van zijn Woord. Zoek uit wat de Bijbel zegt over datgene wat je aan God vraagt. Er is een verhaal over een vrouw die alleen in de Bijbel las via een beloftedoos. Herinner je je het nog? De eerste keer pakte ze er een tekst uit en trof dit vers: 'Judas ging naar buiten en verhing zich.' Dus zocht ze een tweede vers en dat zei: 'Ga heen en doe gij desgelijks.' Snel greep ze naar een derde vers, dat zei: 'En wat gij doet, doe het haastelijk.' Maar nu even serieus, lees niet alleen de beloften van God, bestudeer ook de bijbehorende voorwaarden! En ten tweede openbaart God zijn wil aan ons door middel van persoonlijke openbaring. Hannah Whitehall Smith heeft gezegd: 'Ik zie het als een basisprincipe dat Gods stem altijd in harmonie zal zijn met zichzelf, op hoeveel verschillende manieren hij ook spreekt. Het kunnen veel stemmen zijn, er is maar één boodschap. Als God me op één manier vertelt iets wel of niet te doen, kan hij mij onmogelijk op een andere manier het tegenovergestelde vertellen. Om Gods stem te kunnen onderscheiden pas ik daarom de harmonietest toe.' Zorg er dus voor dat je vragen in overeenstemming zijn met Gods wil.

Vrijdag 12 oktober

'... geschapen om de weg te gaan van de goede daden....' (Efez. 2:10)(NBV).

Toegerust met een doel (1).

God gebruikt mensen zoals jij, gewone mensen met een baan en familiebesognes, met hypotheeken en hectische levens. De Bijbel zegt dat we geschapen zijn om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Let op het woord 'vorbereid'. Het is hetzelfde woord dat gebruikt wordt om ervoor te zorgen dat een team de juiste training en toerusting krijgt om te winnen. Je zou kunnen zeggen dat wij Gods instrumenten zijn om zijn werk te doen (zie 1 Petr. 2:9). Wanneer weet je de werkelijke waarde van een instrument? Wanneer het in de handen van een meester is! Dus leg je leven in de handen van de Meester en let op wat hij ermee doet. 'Hij heeft ons gered... niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven...' (2 Tim.1:9). En 'Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen...' (1 Petr. 4:10). '... om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd' (Efez. 4:11-12). Denk je nog steeds dat je leven niet veel voorstelt? Jezus zei: 'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen... en leer hen dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb... ik ben met jullie, alle dagen...' (Matt. 28:19-20). Je bent niet zomaar een gezicht in de menigte, je leven heeft waarde en een doel, zelfs op de dagen dat je je volstrekt ontoereikend voelt. Dus, 'wat u ook doet, doe het van harte... want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen...' (Kol. 3:23-24). Kun je je een grotere stimulans voorstellen dan het moment dat je in zijn aanwezigheid staat en 'goed gedaan' hoort omdat je zo goed je best hebt gedaan?

Zaterdag 13 oktober

'... God, Die zijn werk aan mij voltooien zal...' (Ps. 57:2)(HSV).

Toegerust met een doel (2).

De Bijbel staat vol met mensen die gebruik maakten van hun talenten om anderen te zegenen: musici, metselaars, naaisters, scheepsbouwers, leraren, boeren, vissers, schrijvers, bouwers, kunstenaars, bestuurders, enz. God heeft ons allemaal verschillende gaven gegeven (zie Rom.12:6). Maar veel van wat hij ons geeft, wordt niet herkend en blijft ongebruikt. Mac Anderson zegt: 'In je levensonderhoud voorzien is niet hetzelfde als iets van je leven maken. Passie kun je niet voorwenden, het is de brandstof die elke droom in beweging zet en ervoor zorgt dat je blij bent dat je leeft. De eerste stap is weten waar je van houdt. We hebben allemaal unieke talenten en interesses, en een van de grootste uitdagingen van het leven is om die overeen te laten komen met carrièremogelijkheden die het beste in ons naar boven brengen. Soms komen we er pas met vallen en opstaan achter, maar het is de moeite waard. James Audubon (1785-1851) veranderde van locatie, partner en bedrijf, maar faalde en ging failliet. Pas toen hij begreep dat hij moest veranderen had hij kans op succes. Hij hield van het buitenleven en was een uitstekend jager en kunstenaar. Hij reisde het land door om vogels te observeren en te tekenen en verwierf een plek als een van de grootste natuurkunstenaars ooit. Wat nog belangrijker is, het werk maakte hem gelukkig en schonk hem de gemoedsrust die hij zijn hele leven had gezocht.' De psalmist zegt: 'Ik roep tot God, die zijn werk aan mij voltooien zal.' Bid en vraag om Gods leiding. Begin een lijstje te maken met je sterke en je zwakke punten. Vraag om feedback van mensen die eerlijk tegen je willen zijn. Zodra je je door God gegeven doel ontdekt, moet je je leven eromheen bouwen, en 'doe alles ter ere van God' (1 Kor. 10:31).