

Zondag 28 oktober

'... ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt...' (Jak. 4:3)(NBV).

Bidden vanuit de juiste mentaliteit.

Soms zijn we in onze gebeden gericht op onszelf en zien we God als een geest die we kunnen oproepen om onze wensen te vervullen. Krijgen we vervolgens niet wat we willen, dan denken we dat hij het niet hoort, dat het hem niets kan schelen of dat hij misschien niet eens bestaat. Jakobus zegt: 'En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen.' Egoïsme ligt aan de wortel van veel onbeantwoorde gebeden. De eerste bede in het gebed van de Heer is 'laat uw naam geheiligd worden,' de tweede 'laat uw koninkrijk komen' en de derde 'laat uw wil gedaan worden' (Matt. 6:9-10). Je ziet dus dat onze eerste zorg in gebed draait om wat God wil, niet om wat wij willen. Dus hier zijn enkele suggesties om vanuit de juiste mentaliteit te bidden: 1) Vraag of God je zondige natuur vernietigt. Als nieuwe schepselen in Christus worstelen we dagelijks met onze oude natuur. En zolang die natuur de overhand heeft, zullen onze gebeden worden belemmerd. 2) Vraag of hij je reinigt met zijn bloed. Je kunt niet in zijn tegenwoordigheid komen als je door de zonde aangetast bent, je moet dat belijden en vragen of hij je vergeeft. 3) Vraag of hij je vult met de heilige Geest. De inwoning van Gods Geest stelt je in staat om verleiding te overwinnen en naar zijn wil te leven. 4) Vraag of hij je stappen bewaakt en leidt. Gods plan voor ons leven is altijd beter dan alles wat we ooit zelf zouden kunnen bedenken. 5) Vraag of hij je gebruikt tot zijn eer. Stel je dienstbaar op en wees bereid is alles te doen wat hij vraagt. Samengevat: als je bidt vanuit de juiste mentaliteit krijg je antwoorden die je nooit voor mogelijk had gehouden.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 22 oktober

'Prijs de Heer... Hij vergeeft u alle schuld...' (Ps. 103:2-3)(NBV).

Je bent vergeven (2).

We zijn geneigd anderen gemakkelijker te vergeven dan onszelf. Dit is vooral het geval wanneer we falen in iets belangrijks als een huwelijk of een carrière, wanneer anderen zijn gekwetst door wat wij deden, wanneer wijzelf zijn gekwetst door onze eigen gewoontes of wanneer we weten dat we niet doen wat we zouden moeten doen. Wat moet je dan? 1) Erken het. Wees niet bang om te belijden wat je hebt gedaan. Je bent niet uniek. Je bent niet de eerste en ook niet de laatste die fouten maakt. Als je eenmaal Gods vergeving hebt ontvangen, zorg dan voor steun van een vertrouwde vriend. 'Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet' (Jak. 5:16). 2) Wis het. Dat we ons slecht voelen komt vaak niet door de fout zelf, maar door het schuldgevoel en de stress die gepaard gaan met het terugdenken aan wat we hebben gedaan. Onze reactie is het probleem! Voortdurend naar je mislukkingen terugkeren helpt absoluut niet en stelt God teleur. Dus betrap je jezelf erop - druk dan op de uitknop! Richt je op het feit dat God je vergeven heeft en zet het dan van je af. 'In hem... zijn onze zonden vergeven' (Efez. 1:7). 3) Vervang het. Kies voor dankbaarheid in plaats van een schuldgevoel. Dat is helemaal niet zo moeilijk, ga gewoon nadenken over Gods goedheid. Dat is wat David deed: 'Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde' (Ps.103:2-4). Als je ernaar op zoek gaat, zul je veel vinden om God voor te danken.

Dinsdag 23 oktober

'... overwin het kwade door het goede' (Rom. 12:21)(NBV).

Een memo uit de hemel.

Je kunt vrij gemakkelijk vergeten waarom God je gered heeft, waartoe hij je geroepen heeft en hoe hij wil dat je leeft. Dus hier is een memo uit de hemel: 'Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.' Maar 'als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd'. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede' (v. 9-21).

Woensdag 24 oktober

‘... om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst’ (Efez. 4:12)(NBV).

Heb jij je plek al gevonden?

Er is een verhaal over een voorganger die elke avond naar het station ging om te kijken hoe de sneltrein door de stad heen raasde. Zijn gemeente vroeg zich af waarom hij dat deed. Omdat het verdacht begon te lijken, ging een diaken hem achterna, observeerde hem en vroeg wat hij aan het doen was. Hij antwoordde: ‘Deze trein is het enige in deze stad dat ik niet hoeft aan te duwen!’ God heeft je voorganger niet geroepen om alles te doen in de kerk. Hij heeft hem geroepen om jou toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Dus, heb jij jouw terrein al gevonden? Ben je er actief in bezig? Paulus schrijft: ‘Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus... We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn’ (Rom.12:4-8). C.S. Lewis zei: ‘Vreugde barst los in ons leven wanneer we al gaandeweg het goede doen dat we tegenkomen en niet proberen om gebeurtenissen en gelegenheden te manipuleren om vreugde te bereiken.’

Donderdag 25 oktober

‘Sta niemand toe dat hij... op je neerkijkt...’ (1 Tim. 4:12)(NBV).

Als God je geschikt vindt, ben je het ook!

Men zou jou niet over het hoofd moeten zien vanwege je leeftijd, je geslacht, je nationaliteit, je opleiding of je financiële status. Mensen zullen proberen je naar beneden te halen, maar als jij op God vertrouwt, zal hij je verhogen. Timoteüs begon te preken in zijn tienerjaren. Hij werd de reisgenoot van Paulus, dat was geen geringe eer. Maar in die tijd was je volgens de maatschappij niet volwassen tot je dertigste, dus was Timoteüs niet gekwalificeerd als leider. Aangezien Timoteüs te maken had met kritiek, schreef Paulus: ‘Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt.’ Bij God is het niet de lengte van je leven die je kwalificeert, maar de diepte ervan. Kijk naar Timoteüs’ referenties: ‘van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften’ (2 Tim. 3:15). Timoteüs werd grootgebracht bij Gods Woord en kreeg basiswaarden met de papepel ingegoten. ‘Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Loïs en je moeder Eunike hadden en dat - daarvan ben ik overtuigd - jij nu ook hebt’ (2Tim.1:5). Dus schrijft Paulus aan de gemeente te Filippi: ‘In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik dat ik Timoteüs snel naar u toe kan sturen... Er is verder niemand die zich net zo oprecht als ik om u bekommert, want alle anderen jagen alleen hun eigen belangen na in plaats van die van Jezus Christus. U weet dat hij betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij, als een kind met zijn vader, voor het evangelie heeft ingezet’ (Fil. 2:19-22). Het recht om in dienst van God te werken wordt niet bepaald door je jaren op aarde, maar door je ervaring met God, je groei in genade en in zijn Woord.

Vrijdag 26 oktober

‘... doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft’ (1 Petr. 4:11)(NBV).

William Wilberforce (1).

William Wilberforce groeide op als een bevoorrecht kind, hij studeerde aan de Universiteit van Cambridge. Twee weken na zijn eenentwintigste verjaardag werd hij gekozen in het Parlement, waar hij een briljant redenaar en politicus werd. Daarna ontmoette hij John Newton, de schrijver van het lied ‘Amazing Grace’. Newton, een voormalig kapitein van een slavenschip, had Christus leren kennen, had zich bekeerd van zijn oude leven en was voorganger geworden. Door de ontmoetingen met Newton werden in het hart van Wilberforce zaden gezaaid die bestemd waren om de geschiedenis te veranderen. In 1787 startte Wilberforce een campagne om Groot-Brittannië bewust te maken van de wreedheden van de slavernij en te stemmen voor afschaffing. Het was een hevige strijd. Naast politici en industriëlen vond hij ook religieuze leiders met eigen slaven tegenover zich. Vanaf zijn sterfbed schreef John Wesley aan Wilberforce: ‘Als God voor je is, wie kan er dan tegen je zijn? Zijn alle van hen samen sterker dan God? Wees alsjeblieft niet moe het goede te doen! Ga door, in de naam van God en in de sterkte van zijn kracht, tot zelfs de Amerikaanse slavernij (de wreedste onder de zon) ervoor zal verdwijnen.’ Wilberforce zette door omdat hij wist wat er op het spel stond: het leven van miljoenen mensen. Ten slotte werd op 23 februari 1807 in het Lagerhuis met 283 stemmen voor en 16 tegen een wet aangenomen die de handel in slaven verbood. Zesentwintig jaar later, aan het einde van het leven van Wilberforce, werd in het hele Britse Rijk de slavernij afgeschaft. Kort daarna werd het afgeschaft in de Verenigde Staten. En hoe kwam het allemaal? Omdat één man had besloten om te leven door het principe ‘dien elkaar in liefde’ (Gal. 5:13).

Zaterdag 27 oktober

‘Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen’ (Marc. 10:43)(NBV).

William Wilberforce (2).

De biograaf van Wilberforce, Eric Metaxas, wijst erop dat de afschaffing van de Britse slavenhandel nog grotere gevolgen had: ‘We waren opeens een wereld binnengetroten waarin we ons nooit meer zouden afvragen óf het wel onze verantwoordelijkheid als samenleving was om de armen en noodlijdenden te helpen. We zouden alleen maar kibbelen over het hoé. Toen dit idee eenmaal voet aan de grond kreeg, veranderde de wereld. Slavernij en slavenhandel zouden binnenkort grotendeels zijn afgeschaft, maar ook veel kleinere sociale misstanden zouden worden opgeheven. Voor het eerst in de geschiedenis ontstonden er groeperingen voor elke mogelijke sociale zaak.’ Daarom noemt Metaxas Wilberforce ‘de grootste sociale hervormer in de geschiedenis van de wereld’. Metaxas gaat verder met te zeggen: ‘De wereld waarin hij werd geboren in 1759 en de wereld waaruit hij vertrok in 1833 waren zo verschillend als lood en goud. Wilberforce had de aanzet gegeven tot een sociale aardverschuiving die de continenten had herschikt, en waarvan de omvang nu pas ten volle langzaam tot ons doordringt.’ Tijdens zijn eerste jaren in het Parlement was Wilberforce een dagelijks dinerganger en werd hij aangeprezen als ‘de grappigste man in heel Engeland’. Erop terugkijkend schreef hij: ‘Gedurende de eerste jaren in het Parlement deed ik niets - niets van enig belang.’ Maar toen hij zijn leven eenmaal aan Christus had toegewijd, ontdekte hij zijn levensdoel. Dat ging niet om het bereiken van persoonlijke grootheid, maar om het dienen van anderen. Probeer vandaag mensen te helpen, te zegenen en te dienen. Dat geeft jou een goed gevoel aan het eind van de dag. En het geeft God een goed gevoel over jou.