

**Zondag 4 november**

'... hij redt uw leven van het graf...' (Ps. 103:14)(NBV).

Zie terug en breng in herinnering.

Ann Shorb schrijft: 'De sleutel tot vreugde om het verleden vind je niet in het tellen van het aantal goede dingen dat is gebeurd, maar in het bedenken dat God niets vergeet! Hij vergeet nooit zijn plan, laat nooit zijn beloften los. Zelfs als het leven zwaar is en alles zinloos lijkt, is hij in controle en werkt hij zijn plan uit.' De Bijbel zegt: 'De Heer richtte zich tot mij [Jeremia]: 'Wat zie je, Jeremia?' Ik antwoordde: 'Ik zie een amandeltwijg.' 'Dat zie je goed,' zei de Heer, 'zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen' (Jer.1:11-12 ). Amandelbloesem, lente! De verandering van de seizoenen is een herinnering aan Gods trouw. Het geeft je hoop dat het winterseizoen waar je nu in bevindt spoedig zal plaatsmaken voor lente en nieuw leven. Hoe kun je daar zo zeker van zijn? Omdat de Bijbel zegt dat God 'zijn beloften aan duizend geslachten zal gedenken' (Ps. 105:8). In het leven heb je bij elke investering kans op verlies. Maar er is een groot verschil tussen verliezen en weggevaagd worden. De waarheid is dat God te veel in je geïnvesteerd heeft om toe te staan dat zijn plannen voor je leven worden vernietigd. De schade die anderen je kunnen aandoen, wordt beperkt door het schild van Gods goddelijk doel. Zelfs als je er niet bewust van bent, 'redt hij je leven van het graf.' Stop en denk terug aan een aantal deuren dat hij sloot waarvan jij op dat moment het nut niet inzag. Nu realiseer je je dat zonder zijn leiding en bescherming de vijand die achter een aantal van die deuren op de loer lag, je zeker zou hebben vernietigd.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.*

*UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.*

*Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.*

*Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:*

*tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

**Maandag 29 oktober**

'Het is niet goed dat de mens alleen is...' (Gen. 2:18)(NBV).

Duurzame relaties bouwen.

Een belangrijk onderdeel van Gods plan voor je leven is het opbouwen van relaties met de juiste mensen. Wil je slagen, dan moet je in staat zijn deze mensen te herkennen en met hen samen te werken. Denk aan Jonathan, die van David hield, zelfs ten koste van zijn eigen leven. Of aan Ruth, die van haar schoonmoeder Naomi hield die weduwe was en die haar een reden gaf om verder te leven. Of aan Paulus, die schreef: 'Er is verder niemand [zoals Timoteüs], want alle anderen jagen alleen hun eigen belangen na...' (Fil. 2:19-21). God zou niet zeggen: 'Het is niet goed dat de mens alleen is,' en je vervolgens opdragen het allemaal zelf te doen. Maar er kunnen gebieden in je leven zijn die heling nodig hebben voor je deze relaties kunt aangaan en ervan kunt genieten. Er is een wereld van verschil tussen gebruiksrelaties en hartsrelaties. Gewone relaties gaan niet zo lang mee als hartsrelaties. Dus sta toe dat God aan je werkt. Wanneer jij er klaar voor bent, zal hij voor de nodige introducties zorgen. Intussen kun jij hem beter leren kennen. Laat zijn mening de bron van jouw eigenwaarde vormen. Als je laatste relatie je eigenwaarde heeft aangetast en je geestelijk heeft leeggezogen, gebruik deze tijd dan om weer op de been te komen. Misschien krijg je deze kans nooit meer. En nog een gedachte: ga liefhebben zoals God liefheeft. Hij ziet je onvolmaaktheid, kan omgaan met je afwijzing en houdt toch van je. Dat zou je moeten helpen iemand niet af te danken omdat hij een fout heeft gemaakt. Je doet je auto toch ook niet van de hand als er een onderdeel defect is? Hoe zou het met je gesteld zijn als God jou zou vergeven zoals jij anderen vergeeft? Kom op, laat God je leren hoe je duurzame relaties kunt opbouwen.

**Dinsdag 30 oktober**

'... waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger' (Rom. 5:20)(NBV).

God zal alles in het werk stellen.

Paulus schrijft dat hij 'de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien' (Gal. 1:13). Het is duidelijk dat Paulus niet van plan was christen te worden. Als Jood was hij geobsedeerd door de wet. Als intellectueel kon hij debatteren met de slimste figuren. Als welbespraakt en goed opgeleid man was hij toegewijd aan de principes van zijn geloof. Maar hij haatte christenen! Hij zag hoe Stefanus, de eerste martelaar, werd gestenigd. En hoewel hij niet persoonlijk deelnam, hield hij de mantels in bewaring van degenen die het wel deden (zie Hand. 7:57-59). Paulus had nooit kunnen dromen dat hij op een dag zou overstappen naar de andere kant. Maar wanneer God een plan voor je leven heeft, zal hij er alles aan doen om het te realiseren. Tegen de tijd dat hij je aan de haak slaat, is hij al begonnen zijn doel voor jou uit te werken. Zelfs toen Paulus de mantels van de beulen van Stefanus vasthield, had God al plannen om hem te gebruiken. Net zoals hij al plannen voor jou had toen jij nog aan het feesten was, je eigen ding deed, de ene relatie na de andere aanging of alleen maar dacht aan geld verdienen. Niets van dat alles heeft God tegengehouden, want 'waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger.' Had Paulus geweten dat God van plan was hem te ontmoeten, die dag op de weg naar Damascus, dan zou hij wellicht een andere route hebben genomen. Maar 'hij werd plotseling omstraald door een licht uit de hemel en viel op de grond' (Hand. 9:3-4). Deze trotse farizeeër had een afspraak met God die niet in zijn agenda stond, een die hem pardoos van zijn paard deed tuimelen. En om jou tot onderwerping te brengen aan zijn wil, zal God ook alles in het werk stellen. Wees dus gewaarschuwd! God zal niet toestaan dat zijn plannen voor jouw leven door je koppigheid worden ondermijnd!

**Woensdag 31 oktober**

*'Woorden hebben macht over leven en dood...' (Spr. 18:21)(NBV).*

Het juiste woord op de juiste tijd.

Als eerbetoon gaf een docent haar studenten allemaal een lintje met de woorden: 'Wie ik ben maakt een verschil,' en vroeg of zij het op hun beurt weer wilden doorgeven aan iemand die een verschil had gemaakt in hun leven. Een jongen gaf die van hem aan een jonge leidinggevende die hem had geholpen bij de planning van zijn loopbaan. Die gaf hem weer door aan zijn enigszins nukkige baas. Hij vertelde hem hoeveel hij beïnvloed was door zijn creativiteit, en hij vroeg hem om het lintje te geven aan iemand die hij bewonderde. Die avond zei de baas tegen zijn veertien jaar oude zoon: 'Ik heb erover nagedacht wie ik wil eren - en dat ben jij. Mijn dagen zijn hectisch en ik ben altijd maar aan het klagen over je cijfers en je rommelige slaapkamer. Vanavond wil ik je laten weten dat je verschil hebt gemaakt in mijn leven. Naast je moeder ben jij de belangrijkste persoon die ik ken, en ik hou van je.' Vechtend tegen zijn tranen antwoordde de jongen: 'Ik heb vandaag net een brief geschreven waarin ik uitleg waarom ik zelfmoord heb gepleegd en waarin ik om vergeving vraag. Ik was van plan het te doen als iedereen sliep. Ik had niet gedacht dat je om me gaf. Ik neem aan dat ik de brief nu niet meer nodig heb.' Boven in de kamer van zijn zoon vond de vader de radeloze brief naast een geladen pistool. God kan je helpen om 'met de vermoede een woord op de juiste tijd te spreken' (Jes. 50:4)(HSV). Woorden veranderen levens: 'Woorden hebben macht over leven en dood.' Probeer dus vandaag woorden van bemoediging te spreken tegen iemand die normaal gesproken niet in je gedachten komt. '... de juiste woorden op de juiste tijd - hoe voortreffelijk is dat' (Spr. 15:23).

**Donderdag 1 november**

*'U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen...' (Rom. 12:2)(NBV).*

Je onderscheiden van de massa (1).

Een man liep een bank binnen en hield de deur open voor de vrouw achter hem. In plaats van hem te bedanken, zei ze: 'U hoeft de deur niet open te houden omdat ik een vrouw ben.' Glimlachend antwoordde hij: 'Ik doe het niet omdat u een vrouw bent, ik doe het omdat ik een heer ben.' Als gelovigen doen we wat we doen om wie we zijn 'in Christus', niet vanwege de manier waarop de maatschappij denkt dat we moeten handelen. Johannes zegt: 'Zijn zalving [van de heilige Geest] leert u alles naar waarheid...' (1 Joh. 2:27). In zijn boek 'Hope Again' zegt Chuck Swindoll: 'Ik was bij de marine en ons troepentransportschip bracht ons naar Japan. Voor velen van ons was het ons eerste bezoek aan een vreemd land. We werden steeds opgewondener. Onze commandant riep ons bij elkaar en zei: 'Denk eraan, voor de eerste keer in jullie leven zijn jullie nu de buitenlanders. Dit is niet jullie land of cultuur, jullie zijn in de minderheid. Dit zijn niet jullie medeburgers; ze spreken jullie taal niet. Zij weten niets van jullie vaderland, behalve wat ze in jullie zien. Handel zo dat de Japanse mensen een goed beeld van jullie land krijgen.' Als christenen zijn wij hemelburgers. We behoren tot het koninkrijk van God. We moeten ons op ons best gedragen, anders krijgen mensen een vertekend beeld van ons thuisland. Onze aardse cultuur is heidens tot op het bot. God heeft ons hier gelaten met een doel: om te laten zien hoe het is om deel uit te maken van een ander rijk en burger te zijn van een ander land, zodat wij bij anderen een verlangen scheppen om te emigreren.' Ter overdenking.

**Vrijdag 2 november**

*'Laat je er niet door de meerderheid toe overhalen...' (Exod. 23:2)(NBV).*

Je onderscheiden van de massa (2).

Mark D. Roberts schrijft: 'Op de middelbare school was er een jongen die Andrew heette, een typische nerd: overgewicht, dikke glazen, een huid zo bleek alsof het leek alsof hij nog nooit buiten was geweest. Op een dag begonnen een paar jongens Andrew te pesten en zijn uiterlijk belachelijk te maken. Ik zag de pijn in zijn ogen en wist dat ik de andere jongens zou moeten zeggen om op te houden. Maar ik zag een kans om bij de groep te horen. Dus ik deed mee, voegde er nog wat beschimpingen aan toen Andrew begon te huilen. In mijn hart wist ik dat ik iets verschrikkelijks had gedaan. Soms is de verleiding om 'mee te doen' bijna meer dan we kunnen verdragen. We hunkeren zo naar acceptatie dat we iets doen waarvan we weten dat het verkeerd is, zodat anderen ons mogen. Dit geldt niet alleen voor onzekere scholieren, maar voor bijna iedereen. Het is moeilijk om tegen de massa in te gaan.' Jezus werd niet geregeerd door meningen van mensen. Zelfs zijn tegenstanders erkenden: 'wij weten dat u oprecht bent... u kijkt immers niemand naar de ogen' (Matt. 22:16). Als je weet wie je bent in Christus bevrijdt het je van de behoefte om indruk te maken. Paulus schrijft: 'U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is' (Rom. 12:2). Hoe pijnlijk het ook is om te worden bekritiseerd, het is nog veel erger om het parkoers op te geven dat God voor jou heeft uitgestippeld, alleen om maar geaccepteerd te worden. Op een gegeven moment moet je jezelf afvragen: 'Hoeveel ben ik bereid te verliezen om geaccepteerd te worden?' Kun je de druk aan? Wil je zijn als Nehemia, die zei: 'Ik heb belangrijk werk te doen en kan daarom onmogelijk komen' (Neh. 6:3)?

**Zaterdag 3 november**

*'... later zul je het wel begrijpen' (Joh. 13:7)(NBV).*

Christus' liefde voor jou.

Het verbazingwekkende van de liefde van Christus is niet dat hij al je zonden uit het verleden kent en vergeeft, maar dat hij ook die uit de toekomst kent en heeft besloten te vergeven. Aan de vooravond van zijn kruisiging waste Jezus de voeten van zijn leerlingen en zei: 'later zul je het wel begrijpen.' Hij wist dat ze op het punt stonden de laaghartigste daad van hun leven uit te voeren, hem in de steek laten. Tegen de ochtend zouden ze hun hoofd buigen in schaamte en met afschuw op hun voeten neer kijken. En wanneer ze dat deden, wilde hij dat ze zich zouden herinneren dat hij hun voeten gewassen had. Opmerkelijk. Hij verschafte genade voordat ze het nodig hadden en vergaf hun zonde nog voor ze die zelfs gepleegd hadden. Diep ontroerd en gedreven door zijn liefde zouden allen van hen op een na eropuit trekken om het evangelie te verkondigen en hun leven voor hem geven. Paulus schrijft: 'Wat ons drijft is de liefde van Christus...' (2 Kor. 5:14). De liefde van Christus voor jou is: a) de enige constante die nooit verandert in een voortdurend veranderende wereld; b) datgene wat je weer naar hem zal toetrekken elke keer dat je faalt; c) de drijvende kracht die ervoor zorgt dat je hem alles wilt geven. 'Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde' (1 Joh 1:7). In wezen worden we voortdurend gereinigd door het bloed van Jezus. De reiniging is niet een belofte voor de toekomst, maar een realiteit in het heden. Laat een stofje vallen op de ziel van een heilige en het wordt weggewassen. Jezus reinigt nog steeds de voeten van zijn leerlingen. Hij wast nog steeds onze zonden weg. Dat besef zal je als niets anders motiveren om voor hem te leven.