

Zondag 11 november

'Wees sterk en moedig...' (Deut. 31:6)(HSV).

Wees moedig.

Op de ochtend van 11 september 2001 werd United Flight 93 van Newark naar San Francisco gekaapt door terroristen die beweerden dat ze een bom bij zich hadden. Toen telefonisch de bevestiging kwam dat andere vliegtuigen met terroristen aan boord de twee torens van het World Trade Centre hadden getroffen, begrepen de passagiers de bedoelingen van de kapers. Todd Beamer, een tweeëndertig jaar oude zakenman, pakte de stoeltelefoon en belde Lisa Jefferson, hoofd van de luchtvaarttelefoon dienst. Hij vertelde haar dat hij en een paar anderen van plan waren boven op een kaper te springen die achter in het vliegtuig de passagiers bewaakte. Beamer vroeg haar om met hem het Onze Vader te bidden. Hij liet haar beloven zijn vrouw Lisa te bellen en haar te zeggen dat hij van haar en hun twee kleine jongens hield. Na het telefoongesprek met Jefferson zei Beamer: 'Jezus, help me.' Daarna, na het opzeggen van Psalm 23, zei hij: 'Zijn jullie er klaar voor? Oké, laten we gaan.' Dat waren de onvergetelijke laatste woorden die Beamer uitsprak voordat hij en de anderen naar de kapers toe renden. Er waren kreten, toen stilte. Die dag stonden dappere burgers, volslagen vreemden, op tegen een onvoorstelbare overmacht en probeerden het vliegtuig te redden. Daarmee brachten ze het ultieme offer. United Flight 93 stortte neer in een groot veld in Shanksville, Pennsylvania, waarbij alle vierenveertig inzittenden om het leven kwamen. Van de vier gekaapte vliegtuigen die ochtend, was die van hen het enige dat zijn doel miste. Die helden toonden moed - op het hoogste niveau. Waar je vandaag ook mee te maken hebt, wees moedig, 'want het is de Heer, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.'

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 5 november

'... ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was' (Luc. 15:6)(NBV).

De rubriek verloren en gevonden (1).

Het 15e hoofdstuk van Lucas wordt soms aangeduid als de bijbelse rubriek van de verloren en gevonden voorwerpen. Daarin staan de gelijkenissen van het verloren schaap, de verloren munt en de verloren zoon. Vandaag gaan we kijken naar het verloren schaap. Net als wij was hij niet van plan de weg kwijt te raken. Hij besefte waarschijnlijk niet eens dat hij verdwaald was. Deze gelijkenis toont ons twee bijzondere dingen over Jezus, onze Herder: 1) De waarde die God aan jou hecht. Sommigen van ons zouden zeggen: 'Nou ja, één op de honderd schapen, wie mist die nou.' De Goede Herder dus! Begrijp dit goed: al was jij de enige persoon die ooit had geleefd, dan nog zou Jezus aan het kruis zijn gegaan en alleen voor jou zijn gestorven. Denk daar maar eens aan als je weer een keer waardeloos en ongeliefd voelt! 2) Hoe ver God zal gaan om je te redden. Om de heidense Cornelius te redden slechte God sociale en religieuze barrières en stuurde de jood Petrus naar Caesarea om hem het evangelie te brengen. De hemel kan haar oren niet sluiten voor de schreeuw van één verloren ziel! Toen Cornelius bad, antwoordde God: 'Uw gebeden... zijn voor [mij] in gedachtenis gekomen' (Hand. 10:4)(NBG). En dit juweeltje: 'En als hij [de herder] het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders' (Luc. 15:5). Jezus zal je niet alleen redden, hij zal je ook dragen wanneer je voelt dat je niet verder kunt. Zijn belofte is: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten' (Hebr.13:5). Toen Charles Spurgeon op een zondag preekte, sprong er een man op en riep: 'Ik ben verloren!' Spurgeon antwoordde: 'God zij dank, dan bent u juist gevonden!'

Dinsdag 6 november

'... ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was' (Luc. 15:9)(NBV).

De rubriek verloren en gevonden (2).

De volgende gelijkenis van Christus ging over een verloren munt: 'En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en burens bijeen en zegt: 'Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was' (v.8-9). Vermeldenswaard is dat dit muntstuk maar een ding was, niet wist dat het kwijt was en er dus niet over in zat. Twee dingen vallen nu op: 1) Het was verloren door de persoon die er verantwoordelijk voor was. 2) Het was verloren hoewel het wel in huis was. Dit is een beeld van mensen die elke zondagochtend in de kerk zitten en vertrouwen op persoonlijke vorming, kerkelijke gezindte, familiebanden of goede werken om hen te redden. Wat deed deze vrouw? Ze stak een lamp aan, veegde het huis schoon en zocht net zolang tot ze het gevonden had. Dat is wat op de Bijbel gebaseerde, Christus centraal stellende prediking doet. Alles wat mensen in de weg staat om tot Christus te komen moet worden weggeveegd. Laten we het licht van de lamp van Gods Woord aansteken. Laten we de enige boodschap prediken die mensen van hun zonden kan redden: '... dit evangelie... is Gods reddende kracht voor allen die geloven...' (Rom.1:16). Deze vrouw had waarschijnlijk genoeg te doen: kleren verstellen, voor het vee zorgen en water putten. Maar dat kwam allemaal op het tweede plan. Wat er nodig is in de kerk van vandaag is de lamp om te verlichten, de bezem om schoon te vegen en een betrokkenheid die weigert te stoppen zolang niet alle verlorenen in Gods huis zijn gevonden en gered.

Woensdag 7 november

'... [mijn] zoon... was verloren en is teruggevonden...' (Luc.15:24)(NBV).

De rubriek verloren en gevonden (3).

Na het vertellen van het verhaal van het verloren schaap en de verloren zilveren munt eindigt Jezus met het verhaal van de verloren zoon. Het interessante over hem is dat hij wist dat hij verloren was en ook wist hoe hij thuis moest komen. De herder zocht het verloren schaap, de vrouw met de lamp zocht de verloren munt, maar niemand ging op zoek naar de verloren zoon. Pas toen hij zijn erfdeel had verkwist en in een varkenshok was beland, lezen we: 'Toen kwam hij tot zichzelf en dacht... Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: "Vader, ik heb gezondigd..." Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem... de vader zei tegen zijn knechten: 'Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, want deze zoon van mij... was verloren en is teruggevonden' (v.17-24). Ben jij God ontrouw geweest? Al ben je van hem weggelopen, hij staat je op te wachten om je welkom thuis te heten. Je plaats aan tafel is gereserveerd. Hij heeft een ring voor je als teken dat je zijn kind bent en een mantel van gerechtigheid om je schaamte te bedekken. De vreugde bij de verloren zoon keerde pas terug toen hij weer naar het huis van zijn vader toeging. Dus, er staat je een beslissing te wachten. Al ben je teleurgesteld in jezelf en schaam je je voor de God die je in de steek gelaten hebt, je kunt weer terug naar huis. En het kan vandaag al.

Donderdag 8 november

'De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen...' (Marc.10:13)(NBV).

Zegen de kinderen.

De Bijbel zegt: 'Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen' (v. 16). Het aparte is dat Jezus net daarvoor onderwijs over echtscheiding had gegeven. Staat het zo in de Bijbel om te laten zien dat gebroken gezinnen gebroken kinderen voortbrengen? Maar al te vaak raken kinderen verstrikt in het kruisvuur van boze ouders. Soms gebruiken zij ze zelfs als wapens om elkaar pijn te doen. Het herinnert ons aan de nieuwsuitzendingen over de Golfoorlog, waarin de namen werden genoemd van jonge mannen en vrouwen die per ongeluk waren gedood door hun eigen leger. Wij noemen het 'vriendschappelijk vuur'. Wat is er vriendschappelijk aan dood bloeden in het hete zand van een vreemd land? Wat is het punt hier? Het is dit: echtscheiding zou ons laatste redmiddel moeten zijn, niet onze eerste optie. We groeien in genade door te geven en te vergeven, door ons eigenbelang op te geven en onze partner op de eerste plaats te zetten. De Bijbel zegt dat dit soort liefde 'nooit zal vergaan' (zie 1 Kor.13:8). Jezus had te maken met volwassen problemen maar onderbrak zijn drukke schema om kinderen te zegenen. Hij geeft ze geen raad, hij raakt ze alleen maar aan omdat er kracht schuilt in aanraking. Laten we ze in ere houden, al die prachtmensen die met kinderen werken, want het is een hoge roeping. En laten we niet vergeten die jonge levens aan te raken met een woord van hoop en een glimlach van bemoediging. Misschien is het voor sommige de enige keer dat ze dat krijgen. Doe ze geen pijn, want zij zijn de toekomst. Je bent een huis aan het bouwen waarin je op een dag zult moeten wonen. Wat is er mis met deze discipelen? Wie heeft ze verteld dat ze het te druk hadden om kinderen liefde, de zegen en zorg te geven? Spreekt God tot je door dit stukje van vandaag?

Vrijdag 9 november

'Jij bent zo kostbaar in mijn ogen...' (Jes. 43:4)(NBV).

Hoe God over je denkt.

Als jij met gevoelens van onwaardigheid worstelt, zullen langer bidden, harder werken en het beter willen doen die gevoelens niet per se veranderen. Het is als met een oud huis met een slechte fundering: ga je dat opknappen, dan kun je elke kamer aanpakken, maar de vloeren en plafonds zullen gewoon blijven doorzakken totdat de boel uiteindelijk instort. Je moet de fundering aanpakken! Om dat te doen, moet je je jezelf eerst gaan zien zoals God jou ziet; alleen dan zul je de stabiliteit en veiligheid ervaren die je zoekt. Heb je enig idee hoe God over je denkt? Hij ziet jou als: 1) Dierbaar. 'Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je... Wees niet bang, want ik ben bij je' (v. 4-5). Wat een zekerheid! 'De Heer laat zijn lieveling bij zich schuilen... het nestelt zich veilig op zijn rug' (Deut. 33:12). Wat een veilige positie! 2) Waardevol. Als je bent opgegroeid met het gevoel dat je ongewenst was, heb je de verkeerde boodschap meegekregen. God heeft je waarde aan het kruis vastgesteld. '... de Zoon van God, die [jou] heeft liefgehad en zich voor [jou] heeft prijsgegeven' (Gal. 2:20). Je ziet het wel eens op kaarten staan: 'Als alleen het beste goed genoeg is.' Dat is wat God voor jou gedaan heeft aan het kruis. 3) Bekwaam. Als je niet bent opgegroeid in een ondersteunende omgeving kun je uiteindelijk het gevoel krijgen dat je niet genoeg in huis hebt. Dat probeer je dan soms te compenseren door teveel te willen doen. Maar God weet dat je capabel bent, want hij heeft iedereen gaven gegeven (zie 1 Petr. 4:10). Bovendien heeft hij je 'een plaats gegeven... in Christus Jezus' (Efez. 2:6). Dus blijf waar je zit en laat niemand je vertellen dat je leven er niet toe doet. Het doet er wel toe, want God zegt het!

Zaterdag 10 november

'... Mijn genade is alles wat je nodig hebt. Mijn kracht werkt het beste in zwakheid ...' (2 Kor. 12:9)(NBV).

Wat is je grootste zwakheid?

Zelfhulpexperts verzekeren ons dat we elke zwakheid kunnen overwinnen, dus dan moet het zo zijn, toch? Kijk eens om je heen! Het is niet te zien. Wat we echter wel hebben gezien, zijn mensen die met Gods hulp hun leven hebben veranderd door voort te bouwen op beproefde bijbelse principes. Proberen om je zwakke punten te genezen verspilt alleen maar kostbare tijd en energie die beter had kunnen worden besteed aan gezondere bezigheden. Wanneer bijvoorbeeld een verslaafde clean blijft, betekent dit dan dat hij niet langer kwetsbaar is op dat gebied? Nee, het betekent gewoon dat hij het vacuüm met iets beters heeft gevuld. Paulus schrijft: 'U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan' (1 Kor.10:13). Maar hoe zit het dan met al die sociaal aanvaardbare zwakke punten die zich voordoen als sterke punten, zoals perfectionisme, materialisme, betweterij en snobisme? Velen die zich zouden schamen om toe te geven dat ze alcoholist zijn, zijn er trots op een workaholic te zijn. Gedreven door angst en geobsedeerd door tijd, zijn ze volledig gericht op doen in plaats van op zijn. Dat is te zeggen, totdat hun obsessie met niet genoeg hebben en niet genoeg zijn ze op de hartvalidatie brengt, met God onderhandelend voor nog een kans. Voortdurend stilstaan bij een zwak punt versterkt het juist, terwijl het toepassen van de bijbelse oplossing resultaat oplevert. En het goede nieuws is dat je het niet alleen hoeft te doen. God staat klaar om je te helpen. Hij vertelde Paulus: 'Mijn genade is alles wat je nodig hebt. Mijn kracht werkt het beste in zwakheid...'