

Zondag 18 november

'... wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind...' (Marc. 10:15)(HSV).

Wow! Geadopteerd door God! (2)

Jezus zei: '... wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan.' Je moet weer een klein kind worden zodat jij het soort relatie met de Heer kunt krijgen dat je misschien gemist hebt. En zodat hij jou kan genezen en de beschadigde plekken van je verleden kan helen. God heeft armen waarin volwassenen als kleine kinderen kunnen schuilen om de pijn van vroeger te laten verzorgen. De nieuwe geboorte geeft je een kans om opnieuw te beginnen. God zal geen misbruik van je maken als je tot hem komt. Door middel van lofprijzing benader je hem als een peuter op wankele beentjes. In aanbidding kus je zijn gezicht en word je veilig vastgehouden in zijn omhelzing. Hij heeft geen bijbedoelingen, want zijn omhelzing is veilig. Daarom is het belangrijk dat je leert hoe je hem moet prijzen en aanbidden. Zelfs als je als kind bent blootgesteld aan volwassen situaties kan God omkeren wat je hebt meegemaakt. Hier is wat hij tegen zijn volk zei: 'Toen kwam ik voorbij en zag hoe je in je bloed lag te spartelen. Ik zei tegen je... Leef!... Ik liet je groeien als een bloem in het veld: je groeide, je werd groot en je werd hoe langer hoe mooier... ik spreidde mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken... ik sloot een verbond met je... en je werd de mijne. Ik waste je met water, ik spoelde het bloed van je af, ik wreef je in met olie. Ik kleedde je in bonte kleuren, ik gaf je sandalen van zacht leer, een linnen sluier en zijden doeken' (Ezech.16:6-10). En God kan dat ook voor jou doen.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 12 november

'... hij [Jezus] gelastte de leerlingen in de boot te stappen...' (Matt. 14:22)(NBV).

Lopen op het water (1).

Denk je bij problemen soms dat je iets fout gedaan hebt? Dat je misschien Gods wil gemist hebt waardoor hij je nu straft? Zo'n vaart loopt het niet. Problemen kunnen vele oorzaken hebben en vaak heeft dat niets te maken met verkeerd gedrag van ons of straf van God. De leerlingen zaten niet in de storm omdat ze Jezus ongehoorzaam waren. Ze waren hem juist gehoorzaam geweest. Ook hadden ze Gods wil niet verworpen maar die aanvaard. De Bijbel zegt dat Jezus de leerlingen gelastte in de boot te stappen, en zij gehoorzaamden. Soms bevind je je in roerig water omdat je deed wat goed was in plaats van populair, gemakkelijk of egoïstisch. Wanneer dat gebeurt, kun je nog iets nuttigs leren van de ervaring van de discipelen: 1) Gehoorzaamheid is geen garantie dat er geen stormen zullen komen. De discipelen hadden net Jezus vijfduizend mensen zien voeden met vijf broden en twee vissen waarna er meer voedsel overbleef dan waarmee hij begon. Zou dat hun geloof niet hebben moeten versterken? Ze vergaten het echter compleet toen de angst toesloeg. Jezus had ze verteld dat hij ze aan de overkant weer zou ontmoeten, maar ze vergaten zijn wonder-werkende kracht en zijn belofte, en gaven toe aan hun angst. Weet dit wel: wanneer God je probleem niet oplost, komt hij in het probleem zelf waardoor je er met een sterker geloof uitkomt. 2) Angst betekent niet dat je een mislukking bent. Het is gewoon een herinnering aan het feit dat je een mens bent en, net als de discipelen, vergeten bent wie de macht heeft en wie de baas is. En dit zijn lessen die je test omzetten in een triomf.

Dinsdag 13 november

'De boot... werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd'
(Matt. 14:24)(NBV).

Lopen op het water (2).

Volgende opmerking: 1) In de problemen zitten betekent niet dat God je verlaten heeft. De discipelen leerden dat Jezus buiten beeld kan zijn, maar dat hij nooit buiten bereik is. Dat 'wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen' (2 Kor. 5:7)(HSV) betekent dat we soms in duisternis wandelen zonder zichtbare aanwijzingen. Iemand heeft het eens zo verwoord: 'Wanneer je zijn hand niet kunt traceren, kun je zijn hart vertrouwen.' Toen de discipelen heen en weer werden geslingerd als een kurk op de golven, was Jezus op de berg voor hen aan het bidden! Hij was zich bewust van het probleem en al bezig met de oplossing. Hij was hun bemiddelaar en hun 'behoeftevoorzieder', net zoals hij de ene hand op je behoefte heeft en de andere op je antwoord. '... hij leeft voor altijd en kan zo voor hen [jou] pleiten' (Hebr.7:25). Kun je je voorstellen dat Jezus tot de Vader bidt voor zijn bange discipelen? En kun je je dan voorstellen dat de Vader weigert zijn gebeden te beantwoorden? Nee toch! '... De Geest zelf pleit voor ons...' (Rom. 8:26). Met zowel Jezus als de heilige Geest die voor jou tot de Vader spreken, is je overwinning gegarandeerd. 2) Tussen de opdracht om te gaan en je veilige aankomst aan de andere kant, is er vaak een crisis. Jezus had hun bevolen om over te steken naar de andere kant, maar voordat de reis voltooid was, stond hun wereld op zijn kop. Wat teistert jouw leven vandaag - verlies, schuld, eenzaamheid, financiële tegenslag, ziekte, verslaving, afwijzing? Als ons geloof klein is en onze angst groot, jammeren we 'had ik maar (of had ik maar niet)... kon ik maar...' Leer op God te vertrouwen. Het is niet voorbij totdat hij zegt dat het voorbij is. En dat heeft hij nog niet gedaan!

Woensdag 14 november

'God is... een betrouwbare hulp in de nood' (Ps. 46:1)(NBV).

Lopen op het water (3).

Nog twee dingen ten slotte: 1) Zoek tussen vrees en verwoesting naar de Verlosser. Stel het je even voor: een boot die wordt heen en weer gezwiept door enorme golven en doodsbanne discipelen die dachten dat ze zouden verdrinken. Ze vergaten de belofte: 'God is... een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet...' (v.2-3). Ze keken voor hun redding niet uit naar Jezus. Maar tegen het einde van de nacht toen het er hopeloos uitzag, 'kwam hij [Jezus] naar hen toe, lopend over het meer' (Matt. 14:25). Waren ze blij? Nee, ze werden nog banger en riepen: 'Een spook!' (v. 26). Kijk uit! Je angst kan je waarnemingen vervormen waardoor je het antwoord als het volgende probleem ziet. Wat een bedreiging lijkt, is in feite vaak een naderende zegen. Een voorbeeld, je verliest je baan en God biedt je een betere kans, maar uit angst en onmacht ga je het sollicitatiegesprek uit de weg. Kijk in tijden van angst naar Jezus. Wanneer hij het kleinere wegneemt, is het altijd om je het grotere te geven. 2) Het beste van God vereist altijd dat je je angst onder ogen ziet. Jezus riep Petrus om tot hem te komen. Petrus besloot dat het veiliger was in de storm mét Jezus dan in de boot zonder hem, en liep naar hem toe. Maar na een stap in geloof komt er altijd een moment waarop je hoort, 'en als ik het nu niet red?' Petrus hoorde dat ook en de golven begonnen hem te overspoelen. In paniek riep hij en onmiddellijk redde Jezus hem. Petrus was niet aan het verdrinken, hij was aan het leren en aan het groeien! Wanneer je wandelt in geloof, zullen zelfs je mislukkingen leiden tot succes. Dus zet stappen met Jezus, hij zal je niet laten verdrinken.

Donderdag 15 november

'Laat in uw hart de vrede van Christus heersen' (Kol. 3:15)(NBV).

De vredesregel.

Als je ergens geen vrede over voelt, ga dan niet verder! Vaak is vrede alles wat God jou zal geven om je te laten weten of je al of niet naar zijn wil handelt. Dus hoe hanteer je de vredesregel? 'Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren' (Fil. 4:6-7). Let goed op de woorden: 'Wees over niets bezorgd, maar vraag (bid).' Gebed brengt het probleem van jou naar Jezus. 'U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw... Stel u tegen hem teweer...' (1 Petr. 5:7-9). Geef de duivel geen paar dagen de tijd om je te beïnvloeden. Hoe langer je wacht om hem te weerstaan, hoe meer hij jou in zijn macht krijgt. Zodra je merkt dat je je zorgen maakt, moet je jezelf afvragen: 'Wat probeert de vijand hier te doen? Als ik toegeef aan deze gedachten en emoties, wat zal dan het resultaat zijn?' 'Geef de duivel geen kans' (Efez. 4:27). Ken je vijand, jaag hem bij elke aanval op de vlucht door te zeggen wat Jezus tegen hem zei in de woestijn: '... Er staat geschreven...' (Matt. 4:4). Toen Jezus voor de derde maal 'er staat geschreven' zei, lezen we: 'Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen' (v.11). De vraag is dus: hoe goed ken je Gods Woord?

Vrijdag 16 november

'Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen...' (Luc. 9:23)(NBV).

Dat is waartoe je geroepen bent.

Er is een verhaal over een luitenant die zijn peloton toesprak: 'Ik ben op zoek naar vrijwilligers. De kans is reëel dat deze missie niet zal slagen en dat velen van jullie niet zullen terugkomen. Als je geïnteresseerd bent, stap dan naar voren.' Iedereen kijkt om zich heen, zet vervolgens collectief een stap achteruit, waardoor een nietsvermoedende 'vrijwilliger' alleen overblijft. God is niet op zoek naar 'onvrijwillige vrijwilligers'. Jezus zei: 'Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen.' Hij wil mensen die bereid zijn om hun comfort zone te verlaten; die afstand willen doen van hun verwachtingen dat het leven geleefd moet worden op hun voorwaarden; die alles willen opofferen voor mensen die misschien nooit weten wie hun weldoeners waren; die de prijs willen betalen zodat Gods plannen kunnen worden verwezenlijkt. En wat meer is, hij verwacht dat wij dit 'dagelijks' doen. Toen Jezus zei: 'Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn' (Luc.14:27), vroeg hij ons niet om iets te doen wat hijzelf niet gedaan had. Oswald Chambers zei: 'Als wij zijn toegewijd aan de zaak van de mensheid, dan zullen we worden verpletterd, dan zal het ons hart breken, want wij zullen vaak ondankbaarheid tegenkomen. Maar als ons motief liefde voor God is, zal geen ondankbaarheid ons beletten onze medemens te dienen.' Johannes zegt: 'Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters' (1 Joh. 3:16). Dus, ben je bereid om 'dagelijks te sterven' (1 Kor. 15:31)? Als je erover nadenkt, is dat moeilijker dan fysiek sterven, want het betekent jezelf verloochenen en God gehoorzamen, zelfs wanneer het je tegen de borst stuit. Maar dat is waartoe je geroepen bent.

Zaterdag 17 november

'... gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap...' (Rom. 8:15)(NBG).

Wow! Geadopteerd door God! (1)

'Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenen van Christus...' (v. 15-17). Adoptieouders begrijpen wat het is om een leegte in hun hart te hebben, om op zoek te gaan, om een traject in te gaan, om verantwoordelijkheid te nemen voor een kind met een getroebleerd verleden en een onzekere toekomst. En dat is precies wat God ook voor jou deed. Hij wist heel goed wat voor moeite jij hem zou geven en wat het zou kosten. Toch ging hij naar je op zoek, vond je, betaalde de prijs voor je, nam je mee naar huis, gaf je zijn naam en het recht om hem Abba, papa, te noemen, een uiting van genegenheid. Adoptie is niet iets wat je verdient, het is een geschenk dat je ontvangt. Je hoort adoptieouders nooit zeggen: 'We willen graag kleine Maria adopteren, maar eerst willen we weten - heeft ze wel een huis, geld voor school, vervoer naar school en kleren om elke dag te dragen?' Het adoptiebureau zou zeggen: 'Wacht even, je adopteert haar niet om wat ze heeft, maar om wat ze nodig heeft. Wat ze nodig heeft, is liefde, hoop, een thuis en een toekomst.' De Geest van het zoonschap verdient je niet, die ontvang je door geloof. Dat is belangrijk, want als je het niet kunt krijgen door je beste pogingen, kun je het ook niet verliezen door je slechtste prestaties. Hoe geruststellend! En het wordt nog beter, je bent een 'erfgenaam' van alles wat je Vader bezit. Dat betekent dat je nooit meer een behoefte hebt waaraan hij niet kan of wil voldoen. Is dat niet geweldig?