

**Zondag 25 november**

*'Heer, leer ons bidden...'* (Luc. 11:1)(NBV).

Heer, leer mij bidden (1).

In zijn boek 'Met Christus in de school van gebed' schrijft Andrew Murray: 'Niemand kan zo onderwijzen als Jezus. Daarom vragen we hem: 'Heer, leer ons bidden.' Een leerling heeft een leraar nodig die weet waarover hij praat, die de gave van onderwijzen heeft, die liefdevol en geduldig zal afdalen tot de behoeften van de leerling. Gezegend zij God! Jezus is dit allemaal en nog veel meer. Jezus wil ons graag leren hoe wij moeten bidden.' Als je: a) niet zeker weet of God echt luisteren als je met hem praat; b) niet begrijpt waarom sommige gebeden niet beantwoord lijken te worden; c) je afvraagt of je wel 'goed' bidt of als je je meestal gefrustreerd voelt in gebed; d) staat te popelen om te weten wat je moet doen om je meer verbonden met God te voelen en het vertrouwen te krijgen dat je gebeden echt een verschil maken, zeg dan: 'Heer, leer mij bidden.' Hoewel er principes van gebed zijn die voor iedereen gelden, zal God ons ieder afzonderlijk leiden. Hij wil je gewoon nemen zoals je bent en je helpen je eigen ritme van gebed te ontdekken; je helpen een stijl van gebed te ontwikkelen die het beste haalt uit je relatie met hem. Hij wil dat gebed een gemakkelijke, natuurlijke, leven gevende manier van communiceren is waarbij jij jouw hart met hem deelt en hij zijn hart met jou mag delen. Bidden is zo eenvoudig, het is gewoon praten met God en de tijd nemen om te luisteren naar wat hij je te zeggen heeft. God heeft een op maat geschreven gebedsplan voor jou, een manier om het meest effectief met hem te communiceren. Ga daarom eerst vragen of hij jou wil leren bidden.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.*

*UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.*

*Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.*

*Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:*

*tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

**Maandag 19 november**

*'... de Heer toetst wat hem innerlijk beweegt'* (Spr. 16:2)(NBV).

God kijkt naar je hart.

Henry Blackaby vertelt het verhaal van een zeer zelfingenomen persoon die bad: 'Heer, er is iets mis. Ik lees in de Bijbel, bid regelmatig, ga trouw naar de kerk en geef altijd aan goede doelen, toch heb ik het niet breed. Mijn broer doet niets van dit alles maar heeft bakken met geld. Hoe komt het dat u hem zo veel heeft gegeven en mij zo weinig?' Na een kort moment klonk er een stem die zei: 'Omdat je zo schijnheilig bent!' De Bijbel zegt: 'God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade' (Jak. 4:6). God kijkt naar de bedoeling van je hart. Hij beoordeelt je motieven. Je kunt in de kerk zitten en ver bij God vandaan zijn. De Israëlieten deden dat (Jes. 1:10-17). Je kunt de armen helpen en nog steeds hebberig zijn. Judas deed dat (Joh. 12:4-8). Je kunt je liefde voor Jezus verkondigen en toch nog beïnvloed worden door de duivel. Was het geval bij Petrus (Matt. 26:31-35). Je kunt offers brengen en nog steeds in ongehoorzaamheid leven. Zoals Koning Saul (1 Sam. 13:7-14). Je kunt bidden vanuit de verkeerde motieven. Sommige mensen in de nieuwtestamentische gemeente deden dat (Jak. 4:3). Je kunt zelfs een voorganger zijn die van grote menigten houdt maar geen tijd voor de enkeling heeft. Controleer je hart! De Goede Herder liet zijn negenennegentig schapen in de steek om te zoeken naar die ene die was verloren. En droeg het toen blij op zijn schouders naar huis. 'De Heer toetst wat hem [de mens] innerlijk beweegt.' God ziet je hart. Alles wat je doet, moet worden gemotiveerd door liefde voor hem en voor anderen. Dus kijk naar de motieven achter je handelingen. Vraag of God jou wil laten zien wat hij ziet.

**Dinsdag 20 november**

*'Weet hoe het met je schapen en geiten gaat, zorg goed voor je kudde'* (Spr. 27:23)(NBV).

Succes bij je werk (1).

Schapen en runderen behandel je niet hetzelfde. Schapen hebben verzorging nodig. Zij hebben behoefte aan duidelijke grenzen voor hun eigen bescherming, om nog maar niet te spreken over het potentiële verlies van de herder, als ze worden verslonden door een wolf of te pletter vallen na de val van een klif. Vee doet het prima als het maar goed te grazen heeft en je het met rust laat. Wat is het punt? Om je droom te vervullen, moet je weten met wie je werkt. Of het nu gaat om partners, bazen of collega's, cliënten of kiezers, klanten of critici, je moet weten wat voor vlees je in de kuip hebt en mensen aansturen op basis van hun talent en temperament. Dus wat voor soort mensen horen er in je team? John Maxwell schrijft: 'Sommige mensen hebben een droom, maar geen team - hun droom is onmogelijk. Sommige mensen hebben een droom, maar een slecht team - hun droom is een nachtmerrie. Sommige mensen hebben een droom en bouwen aan een team - hun droom heeft potentie. Sommige mensen hebben een droom en een geweldig team - hun droom staat vast.' Mozes had Jozua nodig; Naomi Ruth. Het idee van de selfmade man is een mythe. Of ze het nu erkennen of niet, alle succesvolle mensen hebben ergens onderweg hulp gehad. Pas wanneer je kunt toegeven dat je hulp nodig hebt, zul je ernaar op zoek gaan. En dat is een cruciale stap richting succes. De volgende stappen zijn: weten waar de kracht van mensen ligt, je visie zodanig communiceren dat men erin gelooft, het beste in hen naar boven halen en hen belonen. Chris Hodges zegt: 'Een droom is een visie die jou pakt, maar die te groot is om zonder hulp van anderen te realiseren.'

**Woensdag 21 november**

*'Als die ook maar één dag worden opgejaagd, gaan ze allemaal dood' (Gen. 33:13)(NBV).*

Succes bij je werk (2).

Nadat hij zich had verzoend met zijn vervreemde broer Esau sprak Jakob af om hem naar huis te vergezellen om het te vieren. Esau hield van tempo en zei: 'Laten we verdergaan...' (v.12). Maar Jakob zei: 'Laat mijn heer toch voor zijn dienaar uit trekken.' Hij legde zijn broer uit: 'Mijn heer weet hoe zwak kinderen zijn, en ik heb de zorg voor zogende schapen, geiten en runderen. Als die ook maar één dag worden opgejaagd, gaan ze allemaal dood... dan zal ik hem op mijn gemak... volgen en mij aanpassen aan het tempo van het vee dat ik bij me heb en aan dat van de kinderen' (13-14). Jakob zag het goed. Hij begreep dat als je te hard van stapel loopt en teveel hooi op je vork neemt, je niet alleen je bedrijf, maar ook je gezin kunt kwijtraken. We kunnen hier iets uit leren. Blijf in balans als je probeert iets te bereiken! Er moet tijd zijn voor werk en tijd voor rust. Er moet tijd zijn voor je carrière en tijd voor contacten. De woorden 'liefhebben en koesteren' betekenen dat je getrouwd bent met je partner, niet met je baan! Als het gaat om je leven thuis, je karakter en je geestelijke wandel, dan is evolutie niet de natuurlijke ordening. Waar je geen aandacht aan besteedt, verslechtert. John Maxwell deelde het volgende gebed met zijn vrienden op een recent verjaardagsfeestje: 'Heer, nu ik ouder word, denk ik dat ik liever bekend wil staan als bedachtzaam dan als begaafd, liever als liefdevol dan als snel of slim, liever als zachtmoedig dan als sterk, liever als luisteraar dan als geweldig spreker, liever als beschikbaar dan als harde werker, liever als offervaardig dan als succesvol, liever als betrouwbaar dan als beroemd, liever als tevreden dan als gedreven, liever als beheerst dan als opgewonden, liever als gul dan als rijk, liever als meelevend dan als competent.' Misschien ook een gebed voor jou?

**Donderdag 22 november**

*'... zodat zij niet bij elkaar konden wonen' (Gen. 13:6)(HSV).*

Succes bij je werk (3).

Abraham en Lot begonnen samen een bedrijf. Toen ontstond er een probleem: 'Beiden bezaten zo veel vee dat er te weinig land was om bij elkaar te blijven. Hierdoor ontstond er ruzie tussen de herders...' (v.6-7). Dus zei Abraham: 'Het is maar beter dat we uiteengaan... Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts...' (v.9). Wat we hieruit leren is dat iemand die eerder in je leven een plek had niet per se de hele reis met je hoeft te maken. Wanneer herinneringen aan vroegere tijden van samenwerking geweldig zijn, is het moeilijk om de waarheid onder ogen te zien dat die tijden voorbij zijn en nooit meer terugkomen. Betekent dit dat jij gelijk hebt en de ander niet? Nee, het betekent gewoon dat je elk een andere bestemming hebt. Als je dat niet begrijpt, kunnen mensen die ooit de wind onder je vleugels waren, een last worden die je omlaag trekt. Soms ontgroeit je de gaven en capaciteit van een persoon. Die ontwikkelt zich misschien niet verder, hoe je ook probeert hem te helpen of te verbeteren. Als dat gebeurt, verminderen je kansen en kom je niet verder. Soms wil jij mensen om je heen, maar is het niet zo handig omdat zij jouw passie niet delen en een andere roeping hebben. Als je dit tijdig leert, bespaar jij jezelf onnoemelijk veel verdriet. Het verhaal gaat van een man die deze boodschap achterliet op zijn antwoordapparaat: 'Ik ben op dit moment niet beschikbaar. Ik ben wat dingen in mijn leven aan het veranderen. Laat een bericht achter na de piep. Als ik uw oproep niet beantwoord, bent u een van de veranderingen.'

**Vrijdag 23 november**

*'En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof' (1 Joh. 5:4)(NBV).*

Geloof: de kracht om te overwinnen.

Wanneer je gezondheid, je financiën of je familieleden gevaar lopen, besef je opeens hoe kwetsbaar het leven is. Vandaag woon je misschien aan de zonnige kant van de straat, maar als je lang genoeg leeft, komt tegenspoed wel een keer aan je deur kloppen. Dan merk je dat dingen als macht, bezit en populariteit je niet helpen. Als macht het kon, dan zou Jozef Stalin niet zo bang zijn geweest om 's nachts te gaan slapen of zo paranoïde dat hij een soldaat had aangesteld om zelfs zijn theezakjes te bewaken. Als bezit het kon, dan zou miljardair Howard Hughes niet uit angst als een kluizenaar hebben geleefd en zou hij niet in zijn eentje zijn gestorven. Als populariteit het kon, dan zouden John Lennons biografen hem niet hebben beschreven als een angstig man die met het licht aan sliep en doodsbang was voor ziektekiemen. Aardse steun kan je maar beperkte tijd hulp bieden. Moed om te leven komt voort uit een diep blijvend vertrouwen in God, wiens Woord zegt: 'En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.' Maar geloof is slechts zo waardevol als waarin je het stelt, en ons geloof is in een God die nooit faalt! David zei: 'Met u stoten wij onze belagers neer, met uw naam vertrappen wij onze tegenstanders' (Ps. 44:5). Jezus zei: 'Ik heb jullie de macht gegeven om... de kracht van de vijand te breken' (Luc.10:19). Paulus zei: 'Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?... Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad' (Rom. 8:35-37).

**Zaterdag 24 november**

*'... we blijven binnen de grenzen die God ons heeft gesteld' (2 Kor. 10:13)(NBV).*

Doe gewoon waartoe God je geroepen heeft!

Niemand is goed in alles, en niemand is geroepen om alles te doen. God heeft ieder van ons duidelijk omschreven rollen in het leven gegeven. Paulus begreep dat het zijn taak niet was om alles te bereiken of om te proberen iedereen te behagen, maar om zich te concentreren op datgene waartoe God hem geroepen had en waarvoor hij hem had uitgerust: 'om binnen de grenzen te blijven die God ons gesteld heeft.' Alleen als je dat doet, zal je succesvol zijn, op Gods manier welteverstaan. Satan zal proberen je te beroven van de vreugde van het dienen door je zover te krijgen dat je jezelf met anderen vergelijkt of aan de verwachtingen van anderen wilt voldoen. Trap niet in zijn val! Je vindt altijd wel iemand die het beter lijkt te doen dan jij, en dan raak je ontmoedigd. Of je vindt iemand die niet zo succesvol lijkt als jij, en dan ga je naast je schoenen lopen. In beide gevallen verlies je. 'Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan' (Gal. 6:4). Er zullen altijd mensen zijn die je door God gegeven rol in het leven niet begrijpen of die het niet met je eens zijn. Dat is niet erg, laat dat geen struikelblok zijn! 'Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen...' (2 Tim. 2:15). 'Gebruik je gezag om dit te verkondigen, moedig aan en wijs terecht. Laat niemand op je neerkijken' (Tit. 2:15). John Bunyan, auteur van de christelijke klassieker 'De Christenreis', schreef: 'Als mijn leven vruchteloos is, maakt het niet uit wie mij prijst. Is het wel vruchtbaar, dan maakt het niet uit wie mij bekritiseert.' Doe dus gewoon waartoe God je geroepen heeft!