

Zondag 2 december

'... moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen...' (Hebr. 12:1)(NBV).

Blijf gefocust!

'Wij moeten de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.' God heeft je de twee dingen gegeven die nodig zijn om te rennen en je levensrace te winnen: tijd en energie. En je kunt het je niet veroorloven die te verspillen. Waarom vinden we nee zeggen zo moeilijk? Twee van de meest voorkomende redenen zijn: 1) Angst voor afwijzing. Uiteindelijk gaat het om de vraag wiens goedkeuring je zoekt, die van God of die van mensen. 2) Angst voor het missen van goede kansen. We gaan ervan uit dat wij de deur moeten openen wanneer de gelegenheid zich voordoet en ja moeten zeggen tegen alles wat op de stoep staat. Dat is een misvatting. Gelegenheid staat niet gelijk aan verplichting. Er zullen altijd meer kansen zijn dan dat er tijd is om ze na te jagen. Dus kies je kansen biddend en wijs. Jim Collins, auteur van het boek 'Good to Great', schrijft: 'De meesten van ons leiden een druk, maar ongedisciplineerd leven. We hebben een steeds groeiende to-do-lijst, proberen kansrijke situaties te creëren door doen, doen, doen. Maar het werkt zelden. Mensen met bedrijven die van goed geweldig werden, hebben net zo veel gebruik gemaakt van not-to-do-lijstjes als van to-do-lijstjes. Ze legden een opmerkelijke discipline aan de dag om zich te ontdoen van allerlei irrelevante rommel en om hun middelen slechts te richten op een of een paar gebieden.' In zijn baanbrekende boek 'Focus: de toekomst van uw bedrijf hangt ervan af', voegt Al Ries hieraan toe: 'Grote leiders weten ondanks een veelheid aan afleiding hoe ze gericht moeten blijven. Ze weten hoe ze hun volgers moeten inspireren en motiveren om voor 'de belangrijkste kans' te gaan. Ze laten zich niet overweldigen door bijzaken.' Dus blijf gefocust!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 26 november

'De hele nacht bleef hij tot God bidden' (Luc. 6:12)(NBV).

Heer, leer mij bidden (2).

Een van de gevaren van het betrokken zijn bij Gods werk is dat je weken, of zelfs maanden kunt doorgaan zonder te bidden. In een onderzoek onder duizend predikanten erkende de helft vaak gedurende lange perioden geen tijd uit te trekken voor gebed. Ze hadden geen persoonlijk gebedsleven buiten hun functie in de kerk. Verbazingwekkend, ze hadden hele preken over het onderwerp gehouden, maar het zelf niet in praktijk gebracht. Herkenbaar? Jezus stond voor zonsopgang op en bracht uren door in gebed. Soms zelfs een hele nacht. En het leverde wat op. Zijn ongelooflijke succes vloeide voort uit de rijke relatie die hij met zijn Vader onderhield. Uit de investeringen die hij elke ochtend deed, kon hij de rest van de dag putten. Een bijbelleraar schrijft: 'Eerst kwam ik met veel geworstel tot zo af en toe vijf minuten bidden. Nu geniet ik ervan, ik heb het gewoon hard nodig voor mezelf en verlang ernaar. Ik begin mijn dag met gebed, daarna bid ik gedurende de dag als er dingen in me opkomen, en ten slotte eindigt mijn dag ook met contact met de Heer, als ik in slaap val. Van een sporadisch en onregelmatig gebedsleven ben ik overgestapt op regelmatige tijden van gebed die gedisciplineerd zijn zonder wettisch te zijn. Ik zag bidden ooit als een verplicht nummer. Nu beseft ik dat ik absoluut de dag niet naar volle tevredenheid doorkom als ik niet bid. Ik realiseer me dat bidden een groot voorrecht is en geen plicht. Ik ga niet meer bang naar God toe, onzeker of hij me echt zal horen en mijn gebeden zal beantwoorden. Ik nader hem nu vrijmoedig, zoals zijn Woord het mij leert, en met grote verwachting.'

Dinsdag 27 november

'In de avond, in de morgen... hoort hij mijn stem' (Ps. 55:18)(NBV).

Heer, leer mij bidden (3).

God is veel te creatief om erop aan te dringen dat iedereen op precies dezelfde manier met hem omgaat. Hij heeft ons allemaal anders gemaakt. Er zijn voor iedereen geldende gebedsprincipes, maar God leidt ons allemaal stuk voor stuk. We zijn allemaal op verschillende plaatsen in onze wandel met hem, we zitten allemaal op verschillende niveaus van geestelijke volwassenheid, we hebben allemaal verschillende soorten ervaringen met bidden. Ja, we moeten de basisprincipes over gebed bestuderen. Maar vervolgens moeten we die kennis loslaten, met de principes naar de Heer gaan en zeggen: 'Leer me hoe ik dit moet toepassen in mijn leven, in mijn situatie en in mijn hart. Laat me zien hoe dit idee voor mij zou moeten werken. God, ik ga af op u om me te leren bidden, om me effectief te leren bidden en om mijn relatie met u op deze manier tot het rijkste, meest lonende aspect van mijn leven te maken.' Als je zegt: 'Heer, leer mij bidden,' dan vraag je hem om je te leren bidden op een uitgesproken persoonlijke manier, waardoor je gebeden op een gemakkelijke, natuurlijke manier uiting geven aan wie je bent. Kom gewoon bij hem zoals je bent en laat hem plezier mogen beleven aan het genieten van het gezelschap van de 'originele jij', zoals jij door hem geschapen bent. Benader hem met je eigen sterke, zwakke en unieke punten en al het andere dat jou zo wonderlijk van iedereen onderscheidt. God houdt ervan je te ontmoeten waar je bent, een persoonlijke relatie met je te ontwikkelen en je te helpen toe te groeien naar alles wat hij wil dat je wordt.

Woensdag 28 november

'Hij die de harten van allen vormt...' (Ps. 33:15)(NBV).

Heer, leer mij bidden (4).

Je gebedsstijl moet in overeenstemming zijn met de manier waarop God jou gemaakt heeft. Ja, je kunt leren van mensen die meer ervaring met bidden hebben dan jij, maar je moet oppassen hen niet als maatstaf te nemen of te klonen. Het is verkeerd om jezelf te dwingen te doen wat anderen doen als jij je er innerlijk niet vertrouwd mee voelt. Probeer niet om gelijke tred met anderen te houden of hun gebedsstijl te kopiëren. En voel je niet verplicht om elk gebedsprincipe dat je ooit hebt geleerd tijdens elk gebed weer helemaal uit te werken. De meesten van ons zijn bang om niet te zijn als ieder ander. Wij voelen ons prettiger bij specifieke regels dan dat we de leiding van Gods Geest durven volgen. Wanneer we door de mens gemaakte regels volgen, behagen we mensen. Maar wanneer we uitstappen in geloof en Gods Geest volgen, behagen wij hem. Je hoeft je niet onder druk gezet te voelen om op een bepaalde manier of voor een bepaalde tijd te bidden, of om je op specifieke dingen te concentreren, alleen omdat anderen dat doen. Gooi de trossen los en laat het tij van Gods Geest je brengen waar hij wil. Wanneer jij de baas bent, weet je wat er zal gebeuren. Maar wanneer je Gods Geest de leiding laat nemen, kom je voor heel wat verrassingen te staan in het leven. Mooie verrassingen! Besluit echt om jezelf te zijn en weiger te blijven leven met een schuldgevoel omdat je niet bent zoals iemand anders. De Bijbel zegt dat God 'de harten van allen vormt'. Dus als het gaat om bidden is het woord van vandaag voor jou: wees jezelf.

Donderdag 29 november

'... dit werk door onze God tot stand was gebracht' (Neh. 6:16)(NBV).

Het gaat over hem, niet over jou!

Na het scoren van een doelpunt voor zijn American Football team begon een grote, robuuste linebacker te dansen en op zijn borst te slaan alsof hij wilde zeggen: 'Kijk naar mij, ik ben de beste.' Toen kwam de bal bij de tegenpartij en het andere team liep terug voor de volgende aftrap, met een touchdown na zeventig meter. Maar in tegenstelling tot zijn tegenstander zei de kick returner een snel 'dank u God,' voordat hij de score met zijn team vierde. Nu even naar een andere teamspeler, Nehemia, de schenker van de koning. Toen hij van Jeruzalems kapotte muren hoorde, zette hij zijn eigen problemen opzij en richtte zich op die van zijn volk. Nehemia voelde zo'n last voor de stad waar zijn voorouders lagen begraven, dat hij huilde, rouwde en God aanriep (zie Neh.1:4). Hij herinnerde zich zijn wortels, en herinnerde God in wezen aan zijn verbond met zijn volk door te bidden: 'Ik weet wie u bent, God, en ik weet wie wij zijn. Uw mensen hebben u verworpen, maar we komen terug en u kunt ons voorspoed geven.' God eerde Nehemia's gebeden en de muren van Jeruzalem werden in tweeënvijftig dagen herbouwd, waardoor de vijandige naties die ervan hoorden hun zelfvertrouwen verloren, omdat ze beseften 'dat dit werk door onze God tot stand was gebracht'. Wanneer God op zoek is naar een leider, kent hij het soort man en vrouw op wie hij kan rekenen. Hij weet dat een leider die een teamspeler is, zwakte kan omzetten in kracht, struikelblokken in stapstenen en ramspoed in triomf. Misschien zie jij jezelf niet speciaal als leider, maar mensen kijken wel elke dag naar je. De vraag is, weten ze wie je volgt? En dat het om hem gaat en niet om jou?

Vrijdag 30 november

'Meteen ging ze rechtop staan en loofde God' (Luc. 13:13)(NBV).

Geen geruzie, prijs God gewoon!

Op een dag genas Jezus een vrouw in de synagoge die al achttien jaar kreupel was. Als gevolg hiervan gebeurden er twee dingen: ten eerste verheugde zij zich, net als iedereen zou doen die blij zou zijn verlost te zijn van een 18 jaar durende ziekte. Ten tweede veroordeelden verschillende kerkgangers Jezus omdat hij haar genezen had op de sabbatdag. Wat een scène, terwijl zij aan de ene kant God verheerlijkte, voerden zij aan de andere kant discussie over de kleine regeltjes van de leer. En wat deed zij? Zij bleef God prijzen! Zij wilde niet stoppen om uitleg te geven of proberen haar critici te overtuigen, omdat ze wist dat hun gedachten al vaststonden en dat ze niet openstonden voor verandering. Je hoeft jezelf niet te verdedigen, want de Heer is je verdediger. Bovendien, als jij moeilijke tijden hebt doorgemaakt, kun jij je het niet veroorloven tussen iemands stemming of houding te komen. Als je dat doet, kan je verdedigende houding je kwetsbaar maken voor de vijand. Deze vrouw beschermde zich op een andere manier - door God te loven, en dat zou jij ook moeten doen! Laat je niet meevoeren in argumenten. Wanneer jij jezelf niet langer verdedigt, open je een deur voor de Heer om voor je te vechten. Deze vrouw bouwde een muur van bescherming om zich heen. Ze had gemakkelijk negatief kunnen gaan denken, maar dat deed ze niet. Kun je je voorstellen wat er zou zijn gebeurd als ze was gestopt met blij zijn en was gaan debatteren? Als de discussie openlijk was losgebarsten, dan zou dit hele tafereel zijn geëindigd in een fikse ruzie. Maar in plaats daarvan besloot ze gewoon God te blijven prijzen en dat is ook een tip voor jou!

Zaterdag 1 december

'Maar als u het zegt, zal ik...' (Luc. 5:5)(NBV).

God kan je falen omzetten in succes.

'... [Jezus] zei tegen Simon: 'Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.' Simon antwoordde: 'Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik... En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren' (4-6). Merk twee principes op in dit verhaal: 1) God zal falen gebruiken om je aandacht te krijgen. Petrus was moe, stond met lege handen en was teleurgesteld toen Jezus tot hem sprak. En hij zal tot jou spreken door middel van een wankel huwelijk, een kind in wie je teleurgesteld bent of een baan die te zwaar lijkt. Hij wil niet dat je wegrent van je problemen. Hij wil dat je ervan leert. Hij wil dat je het verschil ontdekt dat hij in je situatie kan maken wanneer jij hem daartoe uitnodigt. 2) God kan je terugbrengen naar de plaats van falen en je succes geven. Wanneer we ergens niet in slagen, gaan we ervan uit dat het niet Gods wil was. Vaak is het echter zo dat we faalden omdat we vertrouwden op onze eigen kracht in plaats van op die van hem. Toen Jezus sprak, reageerde de vis. '... er zwom zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken' (v.6-7). God wordt niet beperkt door je omstandigheden, hij wordt alleen beperkt door je ongelooft. Wanneer je hem gehoorzaamt, zal je ontdekken dat hij een overvloed in gedachten heeft die je stoutste dromen overtreft.