

Zondag 16 december

'... die niet voor mensen te dragen zijn' (1 Kor. 10:13)(NBV).

Het maakt deel uit van de levensreis (2).

De Bijbel zegt dat je strijd niet uniek is, maar 'menselijk'. Jouw geheim is niet echt een geheim, het is gewoon een geheim dat je deelt met mensen die net zo bang zijn om erover te praten. De enige keer dat we de neiging hebben om eerlijk te zijn is wanneer we in de problemen komen. Zolang we denken dat we onze kwaal beheersen, praten we er niet over. Je bent niet de enige die getrouwd is en daarna wilde scheiden, of die zijn zelfbeheersing verloor en uitviel, of die stopte met een baan en nu geen werk heeft. Dit is belangrijk om te weten, want het neemt je gevoel van isolement weg en stelt je in staat om zelfmedelijden te overwinnen. Het helpt je ook om te zeggen: 'Als anderen het door Gods genade hebben gered, geldt dat ook voor mij.' Misschien vraag jij je af of God je veroordeelt, of dat de duivel je aanvalt, of dat je zelf iets hebt gedaan dat het teweeg heeft gebracht. Nee, het is gewoon een deel van de levensreis! Je zult merken dat God in de Bijbel zijn helden niet wit wast. De mensen die hij gebruikt, sluit hij niet uit van strijd en verdriet. 'Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons... te waarschuwen' (1 Kor. 10:11). Elke leeftijd brengt andere tests met zich mee, elke levensfase heeft tests in soorten en maten. Je kunt de beproevingen van het leven niet wegbidden. Je kunt geen bijbelteksten citeren en ze daarmee laten verdwijnen. God heeft je nooit een probleemloze reis naar de hemel beloofd. Jezus zei: 'Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen' (Joh. 16:33).

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 10 december

'Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig' (Ps. 119:60)(NBV).

Gods woord verandert niet.

Een uitgeverij adverteerde: 'Tien boeken die je gelezen moet hebben voor je doodgaat'. En de Bijbel stond er niet eens bij! Apart, als er één boek is dat je zou moeten lezen, dan is het de Bijbel! Toen een bekende christelijke schrijfster haar favoriete kookboek verving door een 'vernieuwde en herziene' versie, zei ze: 'Het was niet hetzelfde. Het was aangepast voor het gemak. En mensen proberen hetzelfde te doen met het Woord van God, het aanpassen om het gemakkelijker en tijdsbesparender te maken zodat het minder moeilijk is om na te volgen. De waarheid is dat het Woord van God nooit verandert. De gevolgen van de zonde zijn hetzelfde: 'Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus...' (Rom. 6:23). Gods plan van redding is niet veranderd: 'Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof... geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan' (Efez. 2:8-9). Zijn methode voor het vinden van leiding staat op dezelfde plaats: 'De wet van de Heer is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de Heer zijn eenduidig: vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is helder: licht voor de ogen' (Ps.19:8-9). Zijn oplossing voor woede is nog steeds hetzelfde: '... wacht op de Heer... laat je woede varen, erger je niet, dat brengt maar onheil' (Ps. 37:7-8). Zijn methode voor het vinden van vrede is niet veranderd: 'Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God... uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren' (Fil. 4:6-7). En de psalmist zei: 'Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.' Kortom: 'vernieuwd en verbeterd' vind je gewoon niet in het Boek!

Dinsdag 11 december

'Als iemand in mij blijft... zal hij veel vrucht dragen' (Joh. 15:5)(NBV).

Gesnoeid voor meer vruchtbaarheid.

Sommige mensen zien het christelijk leven als een rozenperk, anderen zien het als een strijdperk. De eerste groep zegt: 'Als ik genoeg geloof heb, zal ik nooit ziek zijn, zonder geld komen zitten of problemen krijgen.' De tweede groep zegt: 'Ik heb meer problemen dan Job.' In moeilijke tijden komt in wezen pas aan het licht hoeveel geloof je hebt. Want wanneer je financieel met je rug tegen de muur staat, heb je geloof nodig om te vertrouwen dat God Jehovah Jireh is, de Heer die zorgt. Wanneer je met ziekte te kampen hebt, heb je geloof nodig om te vertrouwen dat hij Jehova Rapha is, de grote geneesheer die belooft te genezen. Jezus zei: 'Als iemand in mij blijft... zal hij veel vrucht dragen.' Merk op dat de zegen het gevolg is van het blijven - en wel dicht bij de Heer. Enthousiast raken over vrucht voordat je geleerd hebt om zaad te zaaien, betekent dat je uiteindelijk God dient om wat hij doet en niet om wie hij voor je is. En nog een gedachte: gebruik je geloof niet om mensen te kleineren. Je hoeft de school niet in brand te steken omdat jij nu toevallig je diploma hebt! Denk nog even aan de tests waar jij niet zo goed in was! God heeft je daar doorheen gehaald, zo is het toch? En dat zal hij bij hen ook doen! Ja, het christelijk leven is een strijdperk. En het niveau van de aanval wordt bepaald door de grootte van de taak die je van God hebt gekregen en de beloningen die je daarna te wachten staan. Dus in die zin is satans aanval een compliment. De waarheid ligt in het midden. Je zult regelmatig worden gesnoeid voor meer vruchtbaarheid. Maar dan is dat 'blijven' van nog veel meer belang. Dus geef niet op en stort niet in, want na deze test zal je kunnen je getuigen van Gods goedheid.

Woensdag 12 december

'Probeer ik soms mensen te behagen?' (Gal. 1:10)(NBV).

God dienen zonder stress (1).

Of we nu een 'bediening' hebben of 'leken' zijn, wij zijn niet vrijgesteld van stress. Een dodelijke combinatie van eigenschappen, vaak gezien bij mensen die God dienen, produceert minderwaardigheid en perfectionisme - eigenschappen die van ons obsessief-compulsieve presteerders maken die denken dat we niet voldoen en dat ons dienen nooit bevredigend is. Als gevolg hiervan worden wij: a) Over-verantwoordelijk: we denken dat we alles zelf moeten doen. b) Onverantwoordelijk: we denken dat niets van wat we doen aanvaardbaar is, dus pakken we niets aan. c) Onzeker: aarzelend tussen a en b hebben we het gevoel dat we sowieso verliezers zijn. Begrijp dit goed: het is de stress die wij genereren, die ons uitput. Het komt niet door de eisen van het dienen. En niets geeft ons zoveel stress als mensen willen behagen! Paulus zegt: 'Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn,' omdat hij eerder geleefd had voor de acceptatie van mensen. Nu ontdekte hij dat hij Christus niet effectief kon dienen als hij tegelijkertijd inzat over wat mensen vonden. Mensen behagen mag niet je motivatie zijn om te dienen. Waarom niet? 1) Het werkt niet. Met elke stem die je wint, verlies je andere. 2) Het laat je het onmogelijke proberen. Hoe minder je er in slaagt mensen te behagen, hoe harder je het probeert. Zo raak je verstrikt in een cyclus van druk, mislukking en ontmoediging. 3) Jij wordt de bron van je eigen kracht. Jezus vermeed deze uitputtende levensstijl. '.... de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen' (Joh. 5:19). Alleen wanneer God je bron is, gaat je stressniveau omlaag!

Donderdag 13 december

'Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is' (Kol. 1:29)(NBV).

God dienen zonder stress (2).

Omdat succesvol dienen een gezamenlijke inspanning is die samenwerking vereist met mensen die het vaak niet met je eens zullen zijn, kun je je afvragen wat Gods alternatief is voor mensen behagen. Paulus antwoordt: 'Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus...' (Kol. 3:17). Jij vertegenwoordigt de Here Jezus! Je bent zijn dienaar en hij alleen is gekwalificeerd om te beoordelen hoe jij dient. En het wordt nog beter: 'Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid' (Efez. 2:10). Wat mensen ook vinden, God schiep jou om te dienen op een specifiek terrein. Dus vier je roeping en omarm je lot. Wanneer je dat doet, neemt het de stress van het dienen weg. Jij bent door God geroepen en alle middelen van de hemel staan tot je beschikking. '... want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt' (Fil. 2:13). God is je bron van wijsheid en capaciteit, dus vertrouw hem de zorgen van je bediening of baan toe. 'Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is.' Ja, er is wat arbeid en strijd nodig, maar je bent nooit de enige eigenaar. De energie komt van hem en is voortdurend werkzaam in jou. Jij bent de handschoen en hij de hand die hem vult, controleert en activeert. Dus relax en blij gewoon verbonden met hem. Hij zal 'u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is...' (Hebr.13:21).

Vrijdag 14 december

'... ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven' (Gen. 32:31)(NBV).

Je bent hier met een reden.

De Bijbel zegt dat satan 'dag en nacht' bouwt aan een zaak tegen jou (Openb. 12:10). Maar met Gods Woord 'in uw mond en in uw hart' (Rom. 10:8) kun je hem overwinnen. Wanneer satan zegt dat je het moet opgeven, zegt God dat je moet blijven volhouden (Matt. 5:11-12). Wanneer satan je vertelt om uit te zien naar de eerste plaats, zegt God dat je de ander voorrang moet geven (Fil. 2:3-4). Wanneer satan zegt dat het goed is om wrok te koesteren, zegt God dat je zo vaak moet vergeven als nodig is (Matt. 6:14-15). Wanneer satan zegt dat jij je gelijk moet halen, zegt God dat je een vredestichter moet zijn (Rom. 12:18-19). Wanneer satan je vertelt dat jou alle eer toekomt, zegt God dat je Jezus de eer moet geven (Joh. 17:5). Wanneer satan zegt dat het schoonmaken van de buitenkant volstaat en dat de mensen de binnenkant toch niet zien, zegt God dat hij kijkt naar je hart (1Sam. 16:7). Wanneer satan zegt dat je lelijk bent, zegt God dat je wonderbaarlijk gemaakt bent (Ps.139:14). Wanneer satan zegt dat je alleen bent en niemand je begrijpt, zegt God dat hij je nooit zal verlaten en dat hij plannen voor je leven heeft (Deut. 31:6 en Jer. 29:11). David zei: 'Hieraan zal ik weten dat u mij liefhebt: als mijn vijand niet langer juicht, als u mij... voorgoed laat wonen in uw nabijheid' (Ps. 41:12-13). De duivel speelt de race-kaart uit, en als dat niet werkt zal hij de jeugdherinneringen kaart proberen of je vroegere zonden opdreggen en je herinneren aan alle gebroken beloftes en dromen. Jakob zei: '... ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven.' Kortom: God heeft een plan voor je leven, anders zou je hier niet zijn!

Zaterdag 15 december

'U hebt geen beproevingen te doorstaan...' (1 Kor. 10:13)(NBV).

Het maakt deel uit van de levensreis (1).

Paulus schrijft: 'U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn.' Let op het woord 'doorstaan'. 'Is u niet overkomen' staat in een andere vertaling. Het kan je plotseling overkomen: een samenloop van omstandigheden die jij niet geschapen hebt, die je niet wilt en waarvan je niet weet hoe je eruit moet redden. Begrijp dit goed: jij kiest de test niet uit, de test kiest jou uit! Je hebt het niet voor het kiezen wie je hart breekt, jou op je zenuwen werkt of je laat vallen. Toen je voor het eerst je kind vasthield, dacht je niet dat je op een dag bij een detentiecentrum zou zitten om te proberen hem vrij te krijgen. Je had niet kunnen weten dat een routinecontrole je in het ziekenhuis zou brengen voor de bestrijding van een levensbedreigende ziekte. Misschien is je probleem zo persoonlijk en gênant dat je bang bent om er zelfs maar met iemand over te praten. Dus loop je 's nachts biddend heen en weer: 'Heer, haalt u me hieruit, anders ben ik er klaar mee!' Zelfs Paulus schreef: 'We vreesden ernstig voor ons leven' (2 Kor. 1:8). Wanneer een situatie jou 'overkomt' leer je drie dingen: 1) Oordeel niet. De Bijbel zegt: 'Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept' (Jak. 1:14). Wanneer jij niet weet wat iemand heeft meegemaakt of de omstandigheden niet kent die hem hebben gevormd, houd je dan rustig. Als je erover moet praten, praat dan met God! 2) Vertel je problemen niet aan de verkeerde mensen. Zoek naar mensen die je last willen delen en die je probleem niet verder vertellen. 3) Breng het bij Jezus. 'Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden' (Hebr. 4:16).