

**Zondag 23 december**

'... wij zijn medewerkers van God...' (1 Kor. 3:9)(NBV).

Groeien in de leidersrol.

Een cartoon toont een baas die troosteloos achter een groot bureau zit. Aan de andere kant van het bureau staat bescheiden een man gekleed in werkkleding die zegt: 'Als het een troost voor u is, onderaan is het ook eenzaam.' De waarheid is dat je eenzame mensen zult ontmoeten aan de top, onderaan en in het midden. Eenzaamheid is geen positioneel probleem, het is een relationeel probleem. Volgens de Bijbel moet iemand die vrienden heeft, zelf ook vriendelijk zijn (zie Spr.18:24). Het gezegde: 'Het is eenzaam aan de top', is nooit bedacht door een groot leider. Want bedenkt: als je helemaal alleen bent, is er niemand die je volgt. En als niemand je volgt, leid je niet echt. Wat voor soort leider zou iedereen achter zich laten? Een ineffectieve leider. Een onzekere leider. Een disfunctionele leider. Effectief leiderschap gaat over het verhogen van personen, niet over het verheffen van jezelf. En om mensen te verhogen moet je dicht bij hen staan. Als leider moet je altijd deze drie dingen onthouden: 1) Om geloofwaardig te zijn moet je zelf de top halen. Veel mensen zijn bereid om je advies geven over dingen die ze nog nooit hebben meegemaakt, maar geloofwaardigheid komt als je de prijs betaalt om persoonlijk succes te bereiken. 2) Om respect te krijgen, moet je erkennen dat je niet op eigen houtje naar de top gekomen bent. Sir Edmund Hillary beklom de Mount Everest omdat hij het juiste team had. Dat heb jij ook nodig. 3) Om vervulling te hebben, moet je anderen meenemen naar de top. 'Wij zijn medewerkers.' Echt succes is gedeeld succes, en het gebeurt alleen wanneer je bereid bent om te investeren in de levens van anderen.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

**Maandag 17 december**

'God is trouw...' (1 Kor. 10:13)(NBV).

Het maakt deel uit van de levensreis (3).

Hier is een belofte waarop je kunt bouwen wanneer je wereld op zijn grondvesten schudt: 'God is trouw.' Jezus zei: 'Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen' (Luc. 21:33). In een wereld vol onzekerheid kun je zingen: 'Hij is de rots waarop ik sta; de vaste grond voor mijn bestaan.' Je werk, je gezondheid, je relaties en je investeringen, het is allemaal 'drijfzand'. Maar Gods trouw is zo solide als een rots. Hij zal je trouw zijn in de verloskamer, in de operatiekamer, in het verpleeghuis, in het uitzendbureau, in de strafzaak en in de scheidingszaak. De psalmist schreef: 'Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de Heere, wees sterk en hij zal uw hart sterk maken...' (Ps. 27:13-14)(HSV). Je richten op Gods trouw zorgt ervoor dat je niet instort, opgeeft, een zenuwzinking krijgt of je verstand verliest. Wees eerlijk, is God niet beter voor jou geweest dan jij voor hem? Is hij niet trouw geweest waar jij ontrouw was en consistent waar jij inconsistent was? 'Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk' (Rom. 11:29)(HSV). Wanneer God je een gave schenkt, neemt hij die niet terug. Wanneer hij je een belofte doet, zal hij die niet breken. Zelfs toen Abraham stierf, vergat God zijn belofte niet en zegende Abrahams kinderen de generaties die volgden. Dit is belangrijk om te weten. Wanneer jij iets gaat zien van Gods trouw in jouw leven, zal jij hem namelijk ook trouw willen zijn.

**Dinsdag 18 december**

'God... zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd' (1 Kor. 10:13)(NBV).

Het maakt deel uit van de levensreis (4).

De Bijbel zegt dat 'God niet zal toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd.' Je bent gehard voor de test! Net als bij gehard staal of glas zijn er bepaalde elementen aan jou toegevoegd waardoor je de druk van het leven beter aan kunt. Het feit dat je aan een test van deze orde bent blootgesteld, is een teken dat God je de genade heeft gegeven om het aan te kunnen. Hij laat je niet ontkomen aan deze beproeving omdat hij je ervoor heeft toegerust. Geen medelijden dus met jezelf, niet opgeven of zeggen dat je het niet meer aankunt. Niet iedereen in een sportschool kan met dezelfde gewichten werken, want iedereen zit in een andere ontwikkelingsfase. Maar de trainer weet dat. Hij zal je tot je grenzen laten gaan, maar hij zal nooit meer gewicht toevoegen dan je aan kunt. God is een goede trainer en hij werkt volgens een plan. Hij kent niet alleen de juiste techniek, hij weet ook hoeveel gewicht moet worden toegevoegd om je naar de volgende ontwikkelingsfase te brengen. Hij zal je laten rekken, strekken en zweten, maar hij zal je niet laten breken. Terwijl jij gericht bent op tijdelijke dingen als een beter huis, een betere auto of een betere baan, heeft hij iets heel anders in gedachten: '[Wij]... zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd' (2 Kor. 3:18). Als je dit eenmaal begrijpt en jouw wil op een lijn brengt met Gods wil, zal je gaan waarderen wat hij aan het doen is en met hem samenwerken.

**Woensdag 19 december**

*‘... hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg...’ (1 Kor. 10:13)(NBV).*

Het maakt deel uit van de levensreis (5).

Kijk naar het laatste deel van dit vers: ‘[God] geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.’ Voordat het leger je de strijd in stuurt, stuurt het je eerst op training. Voor dag en dauw loop je kilometers met een zware bepakkings, klim je over barricades, kruip je door de modder met de geluiden van geweerschoten overal om je heen, krijg je orders van gezagsdragers die je niet mag en die je dingen laten doen die je niet wilt. Maar slaag je voor de test, dan krijg je het uniform en mag je strijden voor je land. Lees nu met dat beeld in je achterhoofd de volgende woorden nog een keer: ‘Hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.’ Een andere vertaling zegt: ‘Zodat je die geduldig kunt dragen.’ God is op zoek naar mensen die standhouden tijdens de training, er vervolgens op uit trekken en het gevecht met de vijand winnen. Voor elk probleem heeft God een oplossing. Maar het is misschien niet de oplossing die jij in gedachten hebt! Het is satans strategie om jou te verslaan door je uit te putten, dus is winnen niet een kwestie van ontsnapping maar van uithoudingsvermogen. Aanhoudend geloof en toewijding horen bij de grote thema's van de Bijbel. Het is ook het geheim van overwinning. Toen hun gevangenisdeuren op wonderbaarlijke wijze open gingen, beseften Paulus en Silas dat het niet Gods plan voor hen was om te ontsnappen, maar om daar te blijven en de gevangenvaarder en zijn gezin voor Christus te winnen. Soms bestaat Gods ‘uitweg’ eruit dat hij je vasthoudt waar je bent en je gebruikt tot eer van zijn naam.

**Donderdag 20 december**

*‘... vang die kleine vossen. Ze vernielen de wijngaard...’ (Hoogl. 2:15)(NBV).*

Kleine vossen.

Michelangelo beeldhouwde een keer een figuur uit marmer terwijl een vriend toekeek. Later ging zijn vriend op zakenreis en toen hij terugkwam zei hij: ‘Ik zie dat je niet bent verdergegaan met het beeld.’ De grote kunstenaar antwoordde: ‘Ik ben er voortdurend mee bezig geweest terwijl jij weg was.’ Zijn vriend vroeg: ‘Hoe kan dat dan?’ Michelangelo antwoordde: ‘Ik heb hier een lijn zachter gemaakt, daar de lip rechtgetrokken, de spieren duidelijker aangezet, dit gepolijst en dat geslepen.’ Zijn vriend zei: ‘Maar dat zijn maar kleine dingetjes!’ Michelangelo antwoordde: ‘Misschien wel, maar die kleine dingetjes zorgen voor de perfectie, en perfectie is geen kleinigheid.’ Salomo schrijft: ‘... vang die kleine vossen. Ze vernielen de wijngaard, onze wijngaard vol bloeiende ranken.’ Een bijbelleraar zei het zo: ‘Kleine dingen die onbelangrijk lijken kunnen ‘bloeiende ranken’ vernielen, zoals een relatie, een carrière of een leven dat is toegewijd aan Christus. Hoeveel huwelijken mislukken omdat echtgenoten geen aandacht hadden voor de kleine dingen? Hoeveel atleten verloren wedstrijden als gevolg van kleine misstappen? Velen van ons kunnen het grote plaatje van ons leven en onze relatie met God zien, maar gaan voorbij aan de details die nodig zijn om het allemaal in focus te brengen. We moeten aandacht besteden aan die kleinigheden als we willen slagen. Als we trouw handelen in de kleine dingen zal God ons zegenen met grotere kansen. Dan ontwikkelen we de trouw en gehoorzaamheid om de grote vraagstukken in het leven het hoofd te bieden.’ ‘Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen’ (Matt. 25:21). Dus, welke ‘kleine vossen’ moet jij vangen vandaag? Een beetje wrok, kleine onhebbelijkheden, stukjes oneerlijkheid? Smoor ze in de kiem. Reken er mee af en kijk hoe het je leven verandert.

**Vrijdag 21 december**

*‘Aan de... jaren waarin er... overvloed was, kwam een eind’ (Gen. 41:53)(NBV).*

Hoe bereik je financiële zekerheid?

De Bijbel zegt: ‘Het graan dat Jozef bijeenbracht, was als het zand van de zee... Aan de zeven jaren waarin er in heel Egypte overvloed was, kwam een einde, en de zeven jaren van hongersnood braken aan, zoals Jozef had voorspeld. In alle landen heerste hongersnood, maar in Egypte had iedereen te eten’ (v. 49-54). In zijn boek ‘De financiële crisis overleven’ leert Ron Blauw ons een aantal waardevolle principes voor het bereiken van financiële zekerheid: 1) Denk op de lange termijn. Hoe breder je perspectief, hoe beter je in staat zult zijn de goede financiële beslissingen te nemen. Maak voor jezelf duidelijk wat je wilt in de toekomst. Investeer in de lange termijn en zit niet in over de korte termijn ups en downs in je beleggingsportefeuille. 2) Geef minder uit dan je verdient. Om dit te bereiken moet je weten wat je verdient en wat je uitgeeft. Maak een bestedingsplan (of, als we dat gehate woord durven gebruiken, een budget). Houd in de gaten hoe het ermee staat. Ontwikkel de zelfbeheersing om te voorkomen dat je teveel uitgeeft. Als je voortdurend langere tijd minder uitgeeft dan je verdient, zal je er financieel wel bij varen. 3) Zorg voor een potje. Een reserve zal je helpen bij de verrassingen die het leven op je afstuurt. Je moet minder uitgeven dan je verdient om zo’n potje te maken. Het spaarpotje zal je dan helpen schulden te voorkomen. Deze principes werken samen. 4) Zorg dat je zo min mogelijk in het krijt staat. Schuld verhoogt risico. Je hebt dan nu wel meer mogelijkheden en meer tot je beschikking, maar in de toekomst juist niet. Deze vier financiële principes zijn zo eenvoudig dat ze gemakkelijk over het hoofd kunnen worden gezien, maar ze hebben de tand des tijds doorstaan.

**Zaterdag 22 december**

*‘... maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf’ (Fil. 2:3)(NBV).*

De kleinere rol spelen.

Frances Green was een oudere dame die in een pension woonde. Elk jaar stuurde ze een dollar aan de Republikeinse Nationale Conventie. Op een dag kreeg ze een uitnodiging om president Reagan te ontmoeten. Ze had niet door dat een reactie een gulle donatie inhield; ze schraapte elke cent die ze had bij elkaar en reisde vier dagen met de trein door heel Amerika. Ze sliep zittend omdat ze zich geen bed kon veroorloven. Toen ze aankwam bij het Witte Huis en haar naam niet op de gastenlijst aantrof, was ze er kapot van. Een hoge baas van Ford Motor hoorde van haar verhaal, nam contact op met een adjudant van de president en kreeg toestemming om Frances een rondleiding te geven en haar de volgende dag aan de president voor te stellen. Maar de volgende ochtend was er een militaire opstand in het buitenland en had de president topperleg. Toen Frances bij het Witte Huis arriveerde, leidde de man haar rond en liep met haar langs het Oval Office in de hoop op zijn minst een glimp van de president op te vangen. Toen ze langsliepen, keek hij op, stond op van zijn bureau en riep: ‘Frances! Die verdraaide computers lopen weer vast! Als ik had geweten dat je zou komen was ik je zelf komen halen!’ Het vrouwtje uit Californië had de president die dag niets te bieden, maar er was iets dat hij haar kon geven, dus maakte hij tijd in zijn drukke schema. Paulus zegt: ‘Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.’ Met andere woorden, wees bereid om de tweede viool te spelen. Herinner je eraan dat God ziet, evalueert en beloont. Probeer vandaag daarom iemand te helpen.