

Zondag 30 december

'Verdraag elkaar...' (Kol. 3:13)(NBV).

'In de huidige staat'.

Ben je wel eens in een discountzaak geweest waar spullen liggen met foutjes of met artikelen die worden verkocht 'in de huidige staat'? Ze zeggen je niet waar de fout zit. En als je iets gekocht hebt, kun je het niet teruggeven. Nou, voor het geval het je nog niet is opgevallen, we leven allemaal in zo'n soort winkel. Sta eens even stil bij de mensen die je kent. Ze zijn een mengeling van sterke en zwakke punten, deugden en ondeugden, ja toch? Als je op zoek bent naar perfectie, ben je in de verkeerde winkel. Wat is het punt? Het is dit: De enige manier om een succesvolle relatie met iemand te hebben is om hem lief te hebben en te aanvaarden zoals hij is. Trap niet in de mythe dat de meeste mensen 'normaal' zijn, behalve degenen die jij kent. Op grond van dat idee zijn relaties eindeloze pogingen om mensen op te knappen en bij te sturen, of om te doen alsof ze iets zijn wat ze niet zijn. Thomas Merton zei: 'Liefde is degenen die we liefhebben volledig zichzelf laten zijn en ze niet in allerlei bochten wringen om ze naar ons eigen beeld aan te passen. Anders houden we alleen van de weerspiegeling van onszelf in hen.' Een kenmerk van geestelijke volwassenheid is erkennen dat niemand perfect is en je voornemen desondanks van de ander te houden. Paulus schrijft: 'Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven' (Kol. 3:13). Van iemand houden 'in zijn huidige staat' betekent je concentreren op zijn sterke punten en hem ondersteunen bij zijn strijdpunten. En zijn gebreken dan? '... liefde bedekt tal van zonden' (1 Petr. 4:8).

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 24 december

'Waar is de pasgeboren koning...?' (Matt. 2:2)(NBV).

Mis Kerstmis niet.

Matteüs schrijft: 'Toen Jezus geboren was... kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: 'Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen... Ze... vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen' (v.1,2,11). Vanwege de internationale datumgrens kun je op 24 december in Amerika het vliegtuig nemen en op 26 december in Australië aankomen en zo de kerstdag finaal mislopen. Maar je kunt ook thuis blijven en hem mislopen en tot slot gebroken, brak en blij zijn dat het voorbij, zonder de vreugde ervan te hebben ervaren. Laat dat je niet gebeuren. Probeer het eens anders. Voordat je je stort in het geven van geschenken, het feesten of het kijken naar optochten en sportwedstrijden op tv, kun je ook je dierbaren om je heen verzamelen en ze het kerstverhaal voorlezen. Je kinderen zullen het nooit vergeten. Ze kunnen er zelfs een traditie van maken die ze op hun beurt voortzetten met hun eigen kinderen: 1) Vertel ze dat Jezus van hen houdt - of ze nu rijk zijn als de wijze mannen of arm zoals de herders. Sociale status maakt geen verschil; hij waardeert ons zoals we zijn. 2) Vertel ze dat toen Jezus kwam, hij ze nooit verliet. 'Hij [Zijn Woord] heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,' zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: 'De Heer is mijn helper...' (Hebr.13:5-6). 3) Vertel ze dat elke profetie over Christus' eerste komst is vervuld en dat de profetieën in de Bijbel over zijn tweede komst nu tot vervulling komen. Dus als ze verstandig zijn, zullen ze hem zoeken, zich aan hem overgeven, hem dienen en klaar zijn wanneer hij komt.

Dinsdag 25 december - Eerste Kerstdag

'... goed nieuws... [voor] het hele volk...' (Luc. 2:10)(NBV).

Het beste geschenk ooit!

Voor veel mensen is kerst is een trieste tijd. Auteur Jon Walker schrijft: 'Ik zit in een fastfoodrestaurant te kijken hoe een jong meisje een vroege kerst viert met haar moeder. Haar cadeautjes liggen verspreid over de balie en het enige wat ze zegt is: 'Ik mis je, mama.' 'Ik mis jou ook, schat,' zegt haar moeder. Naast de balie kijkt een vrouw terloops maar toch aandachtig toe. Mijn journalistenoog past de puzzel in elkaar. De toekomstige vrouw is een maatschappelijk werkster die toezicht houdt op een gepland bezoek van een moeder en kind die hun best doen om kerst te vieren. Een paar minuten later komen de pleegouders binnen en nemen het kleine meisje mee naar huis. De moeder blijft alleen achter. Er is een donkere kant aan kerst die we zelden onderkennen. Wij creëren een soort fantasie die zelden overeenkomt met de werkelijkheid, zelfs in de beste huizen zijn er veel kerstherinneringen aan spanning en niet aan schitter en glitters; de feestdagen zijn gewoon een excuus voor mama om dronken te worden, of voor papa om met zijn nieuwe familie te zijn, weer een herinnering aan het feit dat degene die we liefhebben ver weg is of misschien wel nooit meer terugkomt. Het zelfmoordcijfer is buitengewoon hoog in december, depressie net zo gewoon als 'Joy to the World', meer mensen lijden met kerst dan we in eerste instantie denken. Voor iedereen die de holle hoop en valse fantasieën van Kerstmis beu is, is het goede nieuws dat God met ons is. Jezus is naar de aarde gekomen om 'goed nieuws te brengen voor heel het volk', en ongeacht je situatie is Kerstmis het beste geschenk dat je ooit zult krijgen: 1) Het is het duurste dat je ooit zult ontvangen, omdat het Jezus zijn leven kostte. 2) Het is het enige geschenk dat eeuwig duurt. 3) Het is een geschenk waarvan je de rest van je leven kunt genieten.

Woensdag 26 december - Tweede Kerstdag

'Hijzelf [Jezus] trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden' (Luc. 5:16)(NBV).

Maak van bidden een gewoonte (1).

Gewoonten zijn krachtige dingen. Wij vormen onze gewoonten, vervolgens vormen onze gewoonten ons. Dus ga er dit jaar niet langer over praten, maar maak er een gewoonte van om dagelijks tijd met God door te brengen in gebed. Als je als Jezus wilt zijn, moet je regelmatig gaan bidden, want hij 'trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden'. Laat het woord 'eenzaam' je niet intimideren. Zodra je een besef van Gods aanwezigheid cultiveert, zul je zijn gezelschap prefereren boven dat van iemand anders. Laat het woord 'terugtrekken' je niet intimideren. Zet je tv, computer en mobiele telefoon uit en je ontdekt iets moois: '... overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde' (Ps. 16:11). John Wesley zei: 'Ik heb nog zoveel te doen dat ik eerst een paar uur moet bidden voor ik in staat ben om het te doen.' Maarten Luther zei: 'Bidden is het belangrijkste in mijn leven. Als ik een dag niet zou bidden, zou ik heel wat geloofsvuur kwijtraken.' De lieddichter schreef: 'Zoet uur van gebed, zoet uur van gebed, dat mij roept vanuit een wereld van zorg. En dat me naar de troon van mijn Vader gebiedt, waar ik al mijn wensen en verlangens kenbaar mag maken. In tijden van nood en verdriet heeft mijn ziel dikwijls hulp gevonden en is vaak ontsnapt aan des duivels strik, door jouw terugkeer, zoet uur van gebed.' Toen de discipelen Jezus vragen stelden over bidden, begon hij te zeggen: wanneer jullie bidden (zie Luc. 11:2). Hij nam aan dat ze een vaste tijd hadden om te bidden. Kan hij dat ook van jou aannemen?

Donderdag 27 december

'Daar knielde hij neer, bad tot zijn God... driemaal per dag...' (Dan. 6:11)(NBV).

Maak van bidden een gewoonte (2).

Petrus, die door God gebruikt werd om de kerk te bouwen, en Johannes, die God gebruikte om het boek Openbaring te schrijven, maakten in hun dagelijks schema tijd vrij om te bidden. 'Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed' (Hand. 3:1). De apostel Paulus, die een groot deel van het Nieuwe Testament schreef, zei dat we onophoudelijk moeten bidden (zie 1 Tess. 5:17). Daniël's gewoonte om te bidden was zo bekend dat zijn vijanden het gebruikten om hem te vangen. 'Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was. Maar toen drongen de mannen zijn huis binnen en troffen Daniël aan terwijl hij tot zijn God bad...' (Dan. 6:11-12). Einde verhaal? Nee, Daniels gebeden sloten leeuwenmuilen en lieten een heidense koning zeggen: '... iedereen... moet eerbiedig ontzag tonen voor de God van Daniël. Want hij is de levende God... Zijn koningschap gaat nooit te gronde... Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen en doet wonderen in de hemel en op aarde; hij heeft Daniël uit de klauwen van de leeuwen gered. Zo ging het Daniël voorspoedig...' (26-29). De psalmist schreef: 'Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende' (Ps. 91:1). Zodra jij jouw 'geheime plaats' eenmaal hebt gevonden en regelmatig gaat gebruiken, wordt hij a.h.w. omringd door een soort aura. Je zult er gaandeweg van gaan houden en uiteindelijk zal het de belangrijkste plaats in je leven worden. De kracht van gebed tart elke beschrijving. Niets ligt buiten het bereik van gebed, behalve dat wat buiten de wil van God ligt.

Vrijdag 28 december

'Maar God heeft mij gehoord, hij heeft geluisterd naar mijn gebed' (Ps. 66:19)(NBV).

Maak van bidden een gewoonte (3).

De psalmist schreef: 'Had ik kwaad in mijn hart gevonden, de Heer had mij niet gehoord. Maar God heeft mij gehoord, hij heeft geluisterd naar mijn gebed' (v.18-19). De karakterfouten waar je aan werkt en je neiging om van tijd tot tijd te struikelen diskwalificeren je niet voor Gods zegen. De zonde die je 'koestert' doet dat wel. In het gebed is het eerste waar God met jou over wil praten meestal het laatste waar jij met hem over wilt praten - namelijk de zonde die jij niet los wilt laten. Het zal je in feite weghouden van de plaats van gebed. Toen Adam zondigde, verborg hij zich voor God en zei: 'Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben...' (Gen. 3:10). Billy Graham zei: 'Een christen zou een honger moeten hebben naar gebed. Hij moet gewoon graag willen bidden. Een gezond kind hoeft je niet te dwingen om te eten. Beweging, een goede bloedsomloop, gezondheid en werk vragen om voedsel voor levensonderhoud. Zo is het ook met hen die geestelijk gezond zijn. Ze hebben een honger naar het Woord van God en naar gebed. Een klein meisje deed iets stouts en toen haar moeder het ontdekte, begon ze haar dochter te ondervragen. Onmiddellijk verloor het kind haar glimlach en een wolk verduisterde haar gezicht terwijl ze zei: 'Mama, ik heb geen zin om te praten.' Zo is het ook met ons wanneer onze gemeenschap met God verbroken is door de zonde in ons leven. We hebben geen zin om met hem te praten.' Als je dus vandaag geen zin hebt om te bidden, is het waarschijnlijk een goede indicatie dat je het juist nodig hebt.

Zaterdag 29 december

'Paulus schudde de slang echter van zich af in het vuur...' (Hand. 28:5)(NBV).

Schud het af.

Er is een verhaal over een landbouwer wiens muilezel in een put viel. Omdat het hem niet lukte het dier eruit te krijgen, besloot hij hem daar maar te begraven. Hij haalde een vrachtwagen vol grond en gooide het bovenop de muilezel. Het beest liet zich er echter niet onder begraven maar begon te schoppen en te snuiven tot hij zich erboven had gewerkt. Dit ging de hele middag zo door. Lading na lading bleef de muilezel het maar afschudden en stapte er bovenop. Tot slot, toen de aarde de bovenkant van de put had bereikt, snoof de muilezel even en liep weg, vuiler maar wijzer. Wat was bedoeld om hem te begraven, haalde hem erbovenuit. Op zijn weg naar Rome leed Paulus schipbreuk op een eiland. Terwijl hij brandhout aan het verzamelen was, hechtte een slang zich vast aan zijn arm. En wat deed Paulus? De Bijbel zegt dat hij de slang gewoon van zich afschudde. Er schuilt een belangrijke les voor je in deze twee verhalen. Je kunt stilstaan bij het verleden of het van je afschudden en doorgaan naar de toekomst die God voor je gepland heeft. Paulus, een man met een verleden, schrijft erover: 'ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt' (Fil. 3:13). Paulus was zijn verleden niet vergeten, maar hij schudde het van zich af en ging verder. Heb jij het te erg verbruid? De Bijbel zegt dat God je zonden vergeet (zie Jes. 43:25). Soms is er voor vergeving een genezingsproces nodig, maar zolang jij niet besluit jezelf en anderen te vergeven, kan het proces van 'afschudden' niet eens beginnen.