

**Zondag 6 januari**

'Gelukkig wie zuiver van hart zijn...' (Matt. 5:8)(NBV).

Leef dit jaar aan de hand van de zaligsprekingen (6).

Maak van je hart 'een beheerst proces', omdat wat daar gebeurt bepalend is voor je reactie op het leven. Als het gaat om mensen, hobby's en activiteiten, stel je dan niet open voor dingen die je gevangen zouden kunnen houden of je cynisch en koudbloedig zouden kunnen maken. Als je dat doet, sluit je jezelf af van Gods zegen. In zijn boek 'Next Door Savior' schrijft Max Lucado: 'Het landschap was vlak en voorspelbaar, daarom stond de raffinaderij er als een sciencefiction stad bij. De functie van die wirwar van machines wordt bepaald door zijn naam. Een raffinaderij neemt alles op wat binnenkomt en zuivert het, zodat het klaar is om er weer uit te gaan. Het doet voor olie wat je hart voor jou zou moeten doen - het slechte verwijderen en het goede gebruiken. Jezus zei: 'Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort...' (Luc. 6:45). Nu heb ik een aantal vragen dat je jezelf zou kunnen stellen: 'Wanneer ik kritiek krijg of genegeerd word, moet ik dan terug bijten of op mijn tong bijten? Wanneer ik overbelast ben, stoom afblazen of koel blijven? Wanneer ik roddels hoor, meepraten, zwijgen of ze doorvertellen? Wanneer iemand mij beledigt, koester ik dan wrok of kies ik ervoor om te vergeven?' Het hangt allemaal af van de conditie van je hart.' Wanneer je hart gezuiverd is, zul je God gaan zien in mensen, op plaatsen en in situaties waarin je hem nog nooit eerder aan het werk hebt gezien. De psalmist kende de gevaren van geestelijke hartkwalen uit de eerste hand en schreef: 'Schep, o God, een zuiver hart in mij...' (Ps. 51:12). Als je een geestelijk zuiveringsmiddel nodig hebt, breng dan tijd door met God.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2012. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*

**Maandag 31 december**

'Maak [hem] los, en laat hem gaan' (Joh. 11:44)(NBV).

Verlost, bevrijd en een nieuwe richting op.

Toen Jezus bij het graf van zijn vriend stond en zei: 'Lazarus, kom naar buiten,' schuifelde zijn vriend, die al vier dagen dood was, naar buiten, nog steeds van top tot teen in grafklaren gehuld. Zijn grafklaren vielen niet gelijk van hem af op het moment dat Jezus hem riep. Nee, hij had iemand nodig om hem 'los te maken en te laten gaan'. We kunnen hier iets uit leren. Wanneer jij Christus aanneemt, verandert hij jou van binnenuit. Maar bepaalde ervaringen in je verleden kunnen je vertragen, je geestelijk gebonden houden en bepalen hoe jij jezelf ziet. En terwijl de Heilige Geest het werk initieert, is transformatie een proces - een proces dat hulp van anderen nodig heeft. Het gebeurt niet van het ene moment op het andere, het kost tijd. De Bijbel zegt: 'Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen' (2 Kor. 5:17). Je bent 'in wording'! Wanneer Jezus je redt, is het alsof je uit het graf komt, gehuld in de grafklaren van je verleden. Wat zijn die grafklaren? Negatieve invloeden en denkpatronen, een laag zelfbeeld, oude gewoonten, destructieve relaties, enz. Daarom stuurt God mensen naar je toe die van je houden, die je op weg helpen naar een nieuwe vrijheid en je potentieel naar boven halen. Het is belangrijk dat je deze mensen herkent en in je leven toelaat. Het is ook de reden waarom je een intieme relatie met God moet opbouwen door gebed en bijbellezen. Door middel van zijn Woord krijg je een zuiver beeld van hoe hij jou ziet. Door middel van gebed leer je zijn hart kennen en ga je jezelf door zijn ogen zien. Wanneer dat gebeurt, begin je te leven als iemand die verlost en bevrijd is en een nieuwe koers inslaat.

**Dinsdag 1 januari – Nieuwjaarsdag**

'Gelukkig wie nederig van hart zijn...' (Matt. 5:3)(NBV).

Leef dit jaar aan de hand van de zaligsprekingen (1).

Laten we de komende dagen eens gaan kijken naar de zaligsprekingen. Jezus zei: 'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.' Nee, Jezus zei niet dat je geen geld mag hebben; hij zei dat het geld jou niet zou moeten hebben. In wezen wil hij jou zegenen zodat je zijn plannen op aarde kunt financieren. Maar hij meet de grootte van je geloof niet af aan de grootte van je banksaldo. In een van zijn gelijkenissen noemde Jezus een rijke man een 'dwaas'. Dat was niet omdat de man rijk was, het was omdat hij niet 'rijk was bij God' (Luc. 12:21). John D. Rockefeller zei ooit: 'Ik heb vele miljoenen verdiend, maar ze hebben me niet echt geluk gebracht. Ik zou ze allemaal inruilen voor de dagen dat ik op een kantoorruimte in Cleveland zat en mezelf al rijk vond met drie dollar per week.' Meer geld levert misschien sociale status op, maar het dienen van God geeft je betekenis in het koninkrijk. En dat is een groot verschil! Dus blijf gericht op wat echt is en leef voor wat duurt. In het Finse Kemi schijnt eens een gigantisch ijskasteel gebouwd te zijn dat een theater, een speelplaats, een kunstgalerie en een kapel bevatte. De muren waren 4 meter hoog en 500 meter lang. De kapel was een populaire trouwlocatie en het theater bood plaats aan 3000 mensen. Daar werden rockconcerten gehouden, musicals en moderne balletten opgevoerd en opera-uitvoeringen gegeven. Het probleem was dat het onderhoud miljoenen kostte en dat alles in het voorjaar wegsmolt. Begrijp je waar ik heen wil? Richt je op wat blijvend is, niet op wat vergankelijk is.

**Woensdag 2 januari**

*'Gelukkig de treurende...' (Matt. 5:4)(NBV).*

Leef dit jaar aan de hand van de zaligsprekingen (2).

Jesus zei: 'Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden.' Diep verdriet is de prijs die we betalen voor liefde. Een auteur schrijft: 'Wanneer diep verdriet toeslaat vragen we naar het waarom. Was het om ons te herinneren aan de korthed van het leven? Was het om het geloof te verdiepen van degenen die verder gaan?' Wanneer alles donker lijkt is het moeilijk deze vragen met ja te beantwoorden. Het belangrijkste voor ons op dat moment is om van de pijn te worden bevrijd. Maar wanneer we door tegenspoed heengaan in plaats van die te vermijden, dan staan we er anders tegenover. Dan zijn we bereid er iets van te leren. Net als Jozef zien we hoe God het kan gebruiken voor een groter doel. Uiteindelijk betekent rouwen in de ogen zien van wat ons verwondt in de aanwezigheid van de enige die ons kan genezen.' De Bijbel zegt: '... met tranen slapen we 's avonds in, 's morgens staan we juichend op' (Ps. 30:6). Je nieuwe morgen zal komen, God heeft het beloofd! Je verdriet zal verlichten met de tijd. Het feit dat je bereid bent de pijn te omarmen in plaats van eraan te willen ontsnappen garandeert dat. Je vergeet niet, maar je zult het je anders herinneren, met meer dankbaarheid en minder verdriet. Deze zaligspreking beantwoordt twee vragen: 1) Wat gebeurt er met hen die sterven in de Heer? 'Wees niet ongerust... In het huis van mijn Vader zijn veel kamers... Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben' (Joh. 14:1-3). 2) Hoe zit het met degenen onder ons die verder moeten leven? '... de God die ons altijd troost... zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven' (2 Kor. 1:3-4).

**Donderdag 3 januari**

*'Gelukkig de zachtmoedigen...' (Matt. 5:5)(NBV).*

Leef dit jaar aan de hand van de zaligsprekingen (3).

In onze machowereld wordt zachtmoedigheid vaak verward met zwakheid. Maar Jezus' definitie van zachtmoedigheid beeldt een krachtige, majestueuze hengst uit die met succes getemd is. Hij heeft niets van zijn veerkracht verloren. Maar terwijl hij eerst een sterke eigen wil had, heeft hij zich nu overgegeven aan de wil van een ander. Het breekproces is voltooid, nu reageert hij op elk rukje aan de teugels. Zachtmoedigheid houdt in: 1) Gevoeligheid voor God. In een goed huwelijk begrijpen twee mensen elkaars behoeften vaak zonder een woord te hoeven zeggen. De tijd die ze samen hebben doorgebracht maakt hen bewust van de dingen die verrijken en de dingen die irriteren, en hun toewijding aan elkaar maakt hun huwelijk een topprioriteit. En het is hetzelfde in je relatie met God. 2) Overgave aan de wil van God. De sleutel tot het breken van hardnekkige gewoonten is niet ze in eigen kracht bestrijden. Dan blijf je alleen maar gericht op het probleem en dat versterkt de macht ervan. Van richting veranderen en je van moment tot moment aan God onderwerpen is de sleutel tot winnen, of het nu een probleem betreft of een obsessie. 'Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God' (2 Kor. 3:5). 3) Onderwerping aan Gods bedoelingen. Om het verschil te begrijpen tussen onderdanigheid en egoïsme moet je deze woorden eens bestuderen: 'Ze komen in grote groepen naar je toe en nemen tegenover je plaats, ze luisteren naar je woorden maar handelen er niet naar. Ze hebben hun mond vol van de liefde, maar ze denken alleen aan hun eigen voordeel' (Ezech. 33:31).

**Vrijdag 4 januari**

*'Gelukkig wie honger en dorst naar gerechtigheid...' (Matt. 5:6)(NBV).*

Leef dit jaar aan de hand van de zaligsprekingen (4).

Deze zaligspreking corrigeert twee fouten die we maken als het gaat om verlossing. De eerste: dat het allemaal om geloven gaat. De tweede: dat het allemaal om gedragen gaat. In feite gaat het om beide. De nieuwe geboorte brengt: 1) Een positie van gerechtigheid. Als je al je goede werken opstapelde tot ze zo groot waren als een berg, dan zou je nog steeds je 'kaartje' voor de hemel niet kunnen betalen. Dat geldt voordat je christen wordt en dat geldt nadat je christen geworden bent. Als je de film The Passion of the Christ gezien hebt en je hebt gevraagd waarom hij zo'n dood moest sterven, is hier het antwoord: 'God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden' (2 Kor. 5:21). Op het moment dat jij instemt met Jezus als jouw Verlosser word je 'rechtvaardig' in Gods ogen. Wauw! 2) Een conditie van gerechtigheid. 'Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God' (Rom. 6:11). Verlossing is niet alleen een positie van gerechtigheid voor God, maar een conditie van gerechtigheid die je dagelijks ervaart voor anderen. Hoe doe je dat? Door Gods wil hoger te achten dan die van jezelf (zie Spr. 3:5). Door te proberen de karaktereigenschappen van Christus te weerspiegelen, zoals beschreven in de Schrift: '... liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing' (Gal. 5:22-23). Een opgave? Ja, maar we worden niet aan ons lot overgelaten: '[Wij] zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd' (2 Kor. 3:18).

**Zaterdag 5 januari**

*'Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden' (Matt. 5:7)(NBV).*

Leef dit jaar aan de hand van de zaligsprekingen (5).

Je vijand pijn doen plaatst je onder hem, wraak nemen stelt je gelijk aan hem; vergeven zet je boven hem. De Bijbel zegt: 'Neem geen wraak... maar laat God uw wreker zijn' (Rom.12:19). Wraak is niet zoet, het laat een bittere smaak na. Het houdt je in zo'n constante staat van frustratie dat je niet in staat bent om van Gods zegen te genieten. Laat je dat niet gebeuren. Kies er liever voor om ten eerste te vergeven en te vergeten. Onverzoenlijkheid houdt je alleen maar in de tredmolen van de wrok. Waarom is het zo belangrijk voor je om anderen in een verkeerd daglicht te stellen en jezelf vrij te pleiten? Wat schiet je ermee op als je misschien wel gelijk hebt maar je ellendig voelt? Luister naar de woorden van Christus: 'Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven' (Matt. 6:14). Charles Spurgeon zei: 'Wanneer je een hondsdolle hond begraaft laat zijn staart dan niet boven de grond uitsteken.' Vergeef, begraaf het en ga verder. Reken ten tweede af met de wortels van je boosheid. Soms is de bron van onze woede voor ons verborgen, we reageren vanuit de onopgeloste pijn binnenin ons. Overdreven boosheid is vaak verdrongen boosheid. In plaats van af te rekenen met de persoon die ons pijn deed, ventileren we onze woede naar de persoon die het dichtst bij ons staat. Vraag God om je te laten zien waar het echte probleem ligt en reken er dan mee af. 3) Neem je macht terug. Genade geneest, maar onverzoenlijkheid maakt je tot een eeuwig slachtoffer. En terwijl jij je maakt druk over de gebeurtenis en op wraak zint, is de ander intussen van het leven aan het genieten. God heeft jou gerechtigheid beloofd, laat het dus over aan hem. In feite zijn de enige mensen met wie je misschien iets hebt te vereffenen, de mensen die jou hebben geholpen.