

Zondag 3 februari

'... laten we daar tevreden mee zijn' (1 Tim. 6:8)(NBV).

Tevredenheid.

Tevredenheid is niet iets wat je kunt vinden op een bepaalde bestemming, het is iets wat je dagelijks beoefent op je weg ernaartoe. En zelfs als je het juiste pad van tijd tot tijd mist, geniet je nog steeds van het landschap langs de omweg. Paulus zei: 'Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen' (Fil. 4:11). Paulus had geleerd dat wat hij had, niet te laten overschaduwen door dat wat hij niet had. Hoe vind je tevredenheid? Door deze drie dingen te doen: 1) Zoek het. Maak er een dagelijkse keuze van. Kom tot het punt waarop je gelooft dat het hebben van meer spullen je niet gelukkiger zal maken. Soms roept tevredenheid op tot vereenvoudiging van je leven. Benjamin Franklin zei: 'Tevredenheid maakt arme mensen rijk en ontevredenheid maakt rijke mensen arm.' 2) Zeg het. Leer te zeggen: 'Ik heb genoeg.' Schuif weg van de tafel van het leven en zeg: 'Ik heb genoeg gehad.' Sta met de verrassingsbonus in je hand en denk aan wat je ervoor zou kunnen kopen en zeg: 'Zelf heb ik genoeg, Heer. Hoe kan ik dit voor u gebruiken?' 3) Zweer erbij. '... ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij' (Ps.62:10). Als alle zandkorrels op alle stranden van de wereld de eeuwigheid vertegenwoordigden, zou je kunnen zeggen dat één korrel jouw levensduur vertegenwoordigt. Denk je even in: jij bent hier dag en nacht je korrel aan het slijpen om er al het mogelijke uit te kunnen halen, terwijl je alle stranden van de eeuwigheid negeert die God voor je in petto heeft. Niet erg slim, vind je niet? Wil je tevreden zijn, richt je dan op de eeuwigheid. Laat genoeg genoeg zijn. Laat je levensstijl gebaseerd zijn op de Bijbel en gericht op de eeuwigheid!

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:

tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Maandag 28 januari

'... want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing' (2 Kor. 5:7)(HSV).

Leren wandelen door geloof (1).

Het wordt tijd om het serieus te nemen wanneer God je op drie verschillende momenten hetzelfde vertelt: 'De rechtvaardige zal door zijn geloof leven' (Hab. 2:4; Rom. 1:17; Gal. 3:11). Dit is geen suggestie voor een theologisch debat, het is zijn wil voor je leven. Het is duidelijk dat voor God geloof de enige manier is om te leven! Er wordt geen alternatief geboden. 'Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloofd' (Hebr.11:6). Laten we eens wat vragen onder de loep nemen die voortvloeien uit deze levensveranderende waarheid: 1) Wie zijn 'de rechtvaardigen'? Paulus schrijft: '... weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden...' (Gal. 2:16). Rechtvaardiging (alsof-ik-nooit-gezondigd-heb) kan niet worden verdiend, het is een vrije gift die komt door geloof. Als jij je vertrouwen hebt gesteld in Christus, dan ben jij volledig geaccepteerd in Gods ogen. Hoe klinkt dat? 2) Wat is 'wandelen'? Paulus zegt dat 'wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing.' Wandelen vereist dat je opstaat en in beweging komt. Je kunt niet zomaar doelloos rondhangen en wachten op de wederkomst. Wandelen houdt in: Motivatie - je wordt bewogen door een doel. Richting - je hebt een bestemming gekozen, je hebt een doel te bereiken. Beweging - je wilt je energie en middelen inzetten om je door God gegeven bestemming en doel na te jagen. Om te wandelen in geloof moet je voortdurend voorwaarts bewegen; pas dan bereik je Gods bestemming voor je leven.

Dinsdag 29 januari

'Ik geloof! Kom mijn ongelooft te hulp' (Marc. 9:24)(NBV).

Leren wandelen door geloof (2).

Nog een vraag ter overweging: Wat is 'wandelen door aanschouwing' (2 Kor. 5:7)? Het is je leven leiden volgens wat je met het natuurlijke oog ziet. Het is beslissen en handelen in overeenstemming met je waarnemingen en omstandigheden in plaats van met het Woord van God. Het wordt gedictieerd door je gevoelens en gedachten. Je gedachten en gevoelens zijn van jou! Onderzoek ze. Laten ze je niet met je op de loop gaan. Gebruik je door de geest gecontroleerde temperament om ze onder controle te brengen. Maar al te vaak zitten we ingeklemd tussen geloof en twijfel, tussen wat onze getransformeerde geest zegt en wat onze natuurlijke geest zegt. Op een dag bracht een radeloze vader zijn zoon bij Jezus voor genezing. Jezus zei tegen hem: 'Alles is mogelijk voor wie gelooft' (Mark. 9:23). Toen zei de vader van de jongen: 'Ik geloof! Kom mijn ongelooft te hulp.' Soms ervaren we zowel geloof als twijfel. Deze man was eerlijk over zijn twijfels, toch deed Jezus een wonder voor hem. Als hij correctie nodig had gehad, dan zou Jezus hem hebben gecorrigeerd. Als zijn geloof niet oprecht was geweest, zou de Heer dat hebben geweten. Maar Jezus accepteerde zijn geloofsverklaring, ondanks zijn twijfels. We kunnen hier drie dingen uit leren: 1) Wees niet bang om je twijfels te erkennen. 2) Laat je geloof niet worden gedomineerd door je twijfels. Gods Woord in de kwestie is Gods wil voor jou, sta daarop. 3) Geef je twijfels aan de Heer en zeg: 'Ik geloof! Kom mijn ongelooft te hulp.' Hoe lang duurt het voor je leert wandelen door geloof? Je hele leven!

Woensdag 30 januari

'Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus' (Rom. 10:17)(NBG).

Leren wandelen door geloof (3).

Wat betekent 'wandelen door geloof' (2 Kor. 5:7)? Het verschilt radicaal van wandelen door aanschouwing, emotie, rede of gezond verstand. Het roept je op om te leven op een hoger plan. Het stelt je in staat het rijk van bovennatuurlijke mogelijkheden te betreden, omdat Jezus zei dat alles mogelijk is voor wie gelooft (zie Mark. 9:23). Hier volgt een aantal bruikbare bijbelse principes over geloof: 1) Geloof is niet geworteld in menselijke inspanning. Zelfvertrouwen en intellectuele scherpzinnigheid komen niet in aanmerking. Optimisme, succes en sociale connecties komen niet in aanmerking. Het aanleren van religieuze formules ook niet. 2) Geloof is geworteld in Gods onbepaalde macht en zijn onveranderlijke Woord. 'Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.' Het Woord van God dat je hebt ontvangen en dat in je woont, produceert voortdurend geloof in je. Er wordt geen tandenknaarsende super-inspanning vereist; je besluit gewoon om te geloven wat God zegt en erop te reageren. 3) Wandelen door geloof vraagt om actie. 'Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof' (Jak. 2:18). Zolang je niet handelt, is je geloof nutteloos. 'Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood' (v. 17). Op het moment dat jij handelt, komt je geloof tot leven en nodigt het God uit om voor jou in actie te komen. Vandaag wacht hij tot jij iets doet, dan kan hij erop reageren. Misschien voel je er nog niets bij, maar je zou je kunnen afvragen: 'Wat zou mijn eerste stap in geloof zijn als ik echt iets zou willen ondernemen?' Doe het dan! Je zult wandelen door geloof en de vruchten ervan plukken! (Hebr. 11:6).

Donderdag 31 januari

'Die in het begin al het einde aankondigde...' (Jes. 46:10)(NBV).

God werkt zijn plan voor jou uit.

Je bent geen vergissing die je ouders in een moment van hartstocht hebben gemaakt. Wat je ouders deden, was misschien onwettig is, maar dat ben jij niet. Je kunt je afvragen: 'God, is het mogelijk dat u een reden heeft voor mijn conceptie? Ben ik geroepen om iets groots te doen in het leven? Is er iets dat zo uniek is aan mijn persoonlijkheid, zo verbonden met mijn levenservaringen, zo passend bij mijn invloedssfeer, zo afhankelijk van mijn kleur en cultuur, zo noodzakelijk voor mijn behoeften en tekortkomingen dat niemand het precies zo kan doen zoals u wilt dat ik het doe?' Ja. God zegt: 'Die in het begin al het einde aankondigde... Wat ik besluit, wordt van kracht.' Jij gaat slagen omdat God jouw bestemming al heeft bepaald. Voordat God de procedure vaststelt, beslist hij over het plan. Wanneer een aannemer iets niet meer weet, verwijst hij naar de blauwdruk en overlegt met de architect. God is de architect en bouwer van jouw leven. Hij raakt nooit verward over wat hij gepland heeft of hoe het gebouwd moet worden. Wanneer hij iets bouwt, wordt het gebouwd om een maximale efficiëntie en een optimaal resultaat te bereiken. Wij denken: 'Heer, waarom houdt u mij tegen, terwijl anderen wel verder kunnen? Waarom duurt het zo lang voor mijn doorbraak komt?' God reageert: 'Wat zegt de blauwdruk?' God bouwt een solide basis onder je zodat je in staat zult zijn om de druk aan te kunnen die met zijn zegen vergezeld gaat en je door de stormen van het leven kunt gaan zonder op je grondvesten te schudden. Alles wat goed gemaakt is, wordt langzaam gemaakt. Alles wat de moeite waard is om te hebben is de moeite waard om voor te vechten.

Vrijdag 1 februari

'... dan zal ik zien...' (Ps. 119:18)(NBV).

Slagen in het leven.

Om te slagen in het leven moet je drie dingen voor ogen houden: 1) Weiger genoeg te nemen met prestaties van gisteren. Als je nog steeds onder de indruk bent van wat je gisteren deed, heb je waarschijnlijk vandaag nog niet genoeg gedaan. Paulus vierde zijn prestaties, maar hij richtte zich op wat God voor hem had in de toekomst: 'ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af...' (Fil. 3:13-14). 2) Weiger te gaan zitten wachten op de mogelijkheden van morgen. Tussen de grote dingen die we niet kunnen doen en de kleine dingen die we niet doen, bestaat het gevaar dat we niets doen. De wereld wordt het meest gezegend door degenen die dingen doen, niet door degenen die er alleen maar over praten. 3) Weiger je einde te laten bepalen door je begin. George Washington Carver ging in zijn vroege jaren van het ene pleeggezin naar het andere totdat, zoals wordt aangenomen, Maria Watkins, een wasvrouw, hem slapend in haar schuur aantrof. Ze heeft hem niet alleen in huis genomen, ze heeft hem ook mee naar de kerk genomen en hem tot Jezus geleid. Toen hij uiteindelijk haar huis verliet, nam hij de Bijbel mee die ze hem gegeven had. Maria drukte haar stempel op zijn leven, en George drukte zijn stempel op de wereld. Deze vader van de moderne landbouw was een vriend van o.a. drie presidenten en Henry Ford en Gandhi. Hij heeft meer dan driehonderd verschillende uitvindingen op zijn naam staan. En het opmerkelijke is dat hij, ondanks zijn slechte start, nooit verbitterd raakte. Ook kwam het nooit in hem op om iemand iets betaald te zetten. In plaats daarvan ging hij elke ochtend naar zijn lab en bad: 'Open mijn ogen, dan zal ik zien.' Hoe kon God iemand met zo'n houding niet zegenen?

Zaterdag 2 februari

'... want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen' (Hebr. 13:2)(NBV).

Engelen.

Wanneer we het hebben over engelen die onder ons werken, denken geestelijk onverlichte mensen dat dit slechts religieus sentiment is. Dat komt omdat ze hun geloof kapot hebben laten maken door hun verstand. Maar: 1) Engelen hebben een lange geschiedenis onder ons. Een engel sloot de muilen van de leeuwen voor Daniël. Een engel ging voor het leger van Israël uit om hun overwinning te garanderen. Een engel verscheen in een storm om Paulus te laten weten dat hij een schipbreuk zou overleven. Een engel opende gevangenisdeuren voor Petrus, redde zijn leven aan de vooravond van zijn executie. 2) Engelen beschermen ons in tijden van gevaar. 'Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat [je bewaren op al je wegen]' (Ps. 91:11). En als je een aantal van jouw 'wegen' bekijkt, besef je dan niet hoe zeer je bescherming nodig hebt? Je vroegtijdige opsporing van kanker of de keren dat het op het nippertje goed afliep - dat waren meer dan gewoon meevallers. Engelen waken zelfs over onze kinderen. Jezus zei: 'Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen... aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader' (Matt. 18:10). Nu weet je waarom kinderen dingen overleven waar ouders de bibbers van krijgen. 3) Engelen helpen ons in tijden van nood. 'Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?' (Hebr. 1:14). Dus, heeft God zijn geheime dienst opgedoekt? Zit die ergens in de hemel achterovergeleund met een WW-uitkering? Nee, ze zijn nog steeds hard aan het werk. Misschien zie je ze niet met je natuurlijke ogen, maar de weldaden die zij bewijzen, omringen je elke dag.