

Zondag 17 februari

'De Heer antwoordde... Ga... voor het volk uit' (Exod. 17:5)(NBV).

Geroepen tot leiderschap (3).

Als een goed leider zou je de volgende twee dingen moeten doen: 1) Tijd doorbrengen met je mensen. Vierhonderd jaar lang hadden de kinderen van Israël zonder leider gezeten. Als gevolg daarvan hadden ze geen identiteit of eigenwaarde. In feite hadden ze een slavenmentaliteit. Mozes bevond zich vaak onder hen, want schapen krijgen zelfvertrouwen door het ruiken van de geur van de herder en door tegen hem aan te wrijven. Zie je waar ik heen wil? Als jij bang bent om dicht bij mensen te komen, is het misschien wel omdat je veel te verbergen hebt - zoals trots, onzekerheid of zwakte. Pas wanneer mensen zich echt gewaardeerd voelen, zullen ze jou waarderen en je volgen. 2) Ga vóór de mensen uit. Hoe weet je wanneer het tijd is om nieuwe gebieden in te trekken? De mensen beklagden zich bij Mozes (zie v. 3). Dat komt omdat er geen water was waar ze waren, en dorstige schapen klagen steevast. Wanneer het gemopper begint, heb je misschien te lang doorgebracht met socializen. Het is tijd voor een overgang. 'De Heer antwoordde Mozes: Ga... voor het volk uit... Als je op de rots slaat, zal er water uit stromen' (v. 5-6). Wanneer jij niet langer probeert je aan te passen en voor hen uit gaat, zal God je bovennatuurlijke middelen geven die berekend zijn op de uitdaging die je het hoofd moet bieden. Visies worden uiteindelijk niet gestopt door gebrek aan financiën, maar door gebrek aan geloof en moed, en door een onwil om uit te stappen en risico's te nemen. Zet je die stap wel, dan zal je ontdekken dat God 'uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u zal aanvullen' (Fil. 4:19). Waarvan uit? Vanuit zijn overvloed! En dat is beschikbaar wanneer jij bereid bent om uit je comfort zone te stappen en moedig te handelen.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 11 februari

'... laten wij de waarheid spreken in liefde...' (Efez. 4:15)(WB).

Confronteren - in liefde!

Soms vereist liefde dat je mensen met hun handelen confronteert. Maar je moet het op de juiste manier doen, en alleen over de juiste onderwerpen. Als jij telkens maar mensen corrigeert, kom je uiteindelijk niet geloofwaardig over en verlies je vrienden. Wanneer zou je iemand dan moeten confronteren? Pas wanneer je deze vragen hebt beantwoord: a) Is het belangrijk? Als het gaat om een destructieve gewoonte, gewelddadig gedrag, een belangrijke leerstellige dwaling of een situatie die de persoon zou kunnen schaden, is het belangrijk - bemoeienis is gewenst. b) Is het chronisch? Als je telkens opnieuw hetzelfde ziet gebeuren, hoeft het niet iets groots te zijn voordat je liefde omzet in actie. c) Heb je het recht verdiend om te spreken? Als een oppervlakkige kennis iets onverstandigs doet, gaat het je waarschijnlijk niets aan. Maar als iemand in je naaste omgeving het doet, is het zowel passend als liefdevol om te zeggen dat het hem zal schaden. Paulus wijst op vier dingen over de liefde in 1 Korintiërs 13:4-5: 1) 'Ze is niet grof.' Ze maakt geen gebruik van een agressieve, hardhandige aanpak. 2) 'Ze is niet zelfzuchtig.' Ze vergeet de behoefte om aanvaard te worden en zorgt ervoor dat wat de andere persoon hoort alleen gefilterd wordt door vriendelijkheid. Ze weigert weg te lopen met de halve waarheid. 3) 'Ze laat zich niet boos maken.' Wanneer jij iemand in liefde confronteert, schrik dan niet als je een boze reactie krijgt, zoals: 'Wie ben jij om mij dat te vertellen?' Het juiste medicijn smaakt niet lekker, maar geneest wel. 4) 'Ze rekent het kwaad niet aan.' Wanneer je gekwetst bent, is het essentieel dat je ermee afrekenet en het achter je laat. Alleen dan kun je iemand confronteren voor zijn eigen bestwil.

Dinsdag 12 februari

'Sla uw ogen op naar omhoog...' (Jes. 40:26)(HSV).

Het ontwerp en de ontwerper.

Wernher von Braun, de eerste directeur van NASA's Marshall Space Flight Centre, die bekend staat als 'de vader van het Amerikaanse ruimtevaartprogramma,' verklaarde in een gepubliceerd artikel in mei 1974: 'Men kan niet worden blootgesteld aan de wet en orde van het universum zonder te concluderen dat er een ontwerp en een doel achter dit alles moet zitten. Hoe beter we de fijne kneepjes van het universum begrijpen, des te meer reden hebben we gevonden om ons te vergapen aan het inherente ontwerp waarop het is gebaseerd. Gedwongen te worden in slechts één conclusie te geloven - dat alles in het universum per toeval is ontstaan - zou nu juist de objectiviteit van de wetenschap schenden. Welk toevallig proces zou de hersenen van een mens of het systeem van het menselijk oog kunnen produceren? Zij [de evolutionisten] dagen de wetenschap uit om het bestaan van God te bewijzen. Maar moeten we echt een kaars aansteken om de zon te zien? Ze zeggen dat ze geen ontwerper kunnen visualiseren. Nou en, kan een natuurkundige een elektron visualiseren? Welke vreemde redenering zorgt ervoor dat sommige natuurkundigen een onvoorstelbaar elektron als echt accepteren, terwijl ze weigeren om de realiteit van een ontwerper te accepteren op grond van het feit dat zij zich hem niet kunnen voorstellen?' Het stukje dat je leest, was niet het gevolg van een explosie in een drukpers. Nee, als er een boek is, moet er een uitgever zijn. Als er een gebouw is, moet er een architect en een bouwer zijn. Als er een kunstwerk is, moet er een kunstenaar zijn. 'Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, hij roept ze bij hun naam, een voor een; door zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één.'

Woensdag 13 februari

'... wij zijn elkaars ledematen' (Efez. 4:25)(NBV).

Ben je eenzaam?

In de eerste hoofdstukken van Genesis lezen we: 'En God zag dat het goed was.' Dat wil zeggen, totdat hij Adam schiep. Toen zei God: 'Het is niet goed dat de mens alleen is...' (Gen. 2:18). Adam genoot van een goede relatie met God, maar omdat hij geen menselijke metgezel had, zei God dat het geen goede zaak was. God schiep jou met twee leegtes. Een daarvan is een leegte die alleen kan worden opgevuld door hem zelf. De andere kan alleen worden opgevuld door de juiste mensen. En je kunt die leegte niet vullen met dingen als banen, huizen, auto's of geld. Wat staat je nu te doen? 1) Houd je ogen open. Vandaag de dag begint een op de vijf relaties via internet. Het heeft echter een ingebouwd gevaar, want je kunt je op internet voordoen als iemand die je graag wilt zijn. Maar dan leert een ander je niet kennen zoals je werkelijk bent en zal hij niet van je gaan houden zoals je bent. Eenzaamheid kan je bovendien blind maken voor je echte behoeften en voor het gebrek aan karakter van een ander. 2) Bid ervoor. Toen Abrahams knecht Eliëzer eropuit gestuurd werd om een vrouw voor Isaak te zoeken, bad hij of God hem wilde laten slagen (zie Gen. 24). En dat deed God. Het verhaal van Isaak en Rebekka werd een van de grote liefdesverhalen van de Bijbel. 3) Zoek contact. Dat kan betekenen dat je de muur afbreekt waarachter jij je hebt verstopt en een brug bouwt. De Bijbel zegt: 'Wees niet alleen geïnteresseerd in je eigen leven... geïnteresseerd in... anderen' (Fil. 2:4). Er zijn geen perfecte relaties of risico-vrije relaties. Wanneer jij een onvervulde behoefte ziet en daarop ingaat, overwin je een stuk eenzaamheid en ontdek je een nieuwe vreugde in het leven.

Donderdag 14 februari

'... laten wij elkaar liefhebben...' (1 Joh. 4:7)(NBV).

Liefde.

Liefde verdenkt niet gauw, maar vertrouwt snel; veroordeelt niet gauw, maar rechtvaardigt snel; beledigt niet gauw, maar verdedigt snel; stelt niet gauw bloot, maar beschermt snel; berispt niet gauw, maar leeft snel mee; kleineert niet gauw, maar waardeert snel; eist niet gauw, maar geeft snel; provoceert niet gauw, maar helpt snel; neemt niet gauw kwalijk, maar vergeeft snel. Jerry Cook heeft het over een kerk waar de mensen elkaar de volgende belofte doen: 'Ik zal nooit willens en wetens iets zeggen of doen om je te kwetsen. Ik zal altijd, in alle omstandigheden, proberen je te helpen en ondersteunen. Als jij down bent en ik je kan opbeuren, doe ik dat. Als jij iets nodig hebt en ik heb het, zal ik het met je delen. En het je zo nodig geven. Wat ik ook over je te weten kom, wat er ook in de toekomst gebeurt - hetzij goed hetzij slecht - mijn toewijding aan jou zal nooit veranderen. En er is niets wat je eraan kunt doen.' 1 Korintiërs 13:7 zegt dat de liefde: 1) 'alles gelooft.' Wanneer er vraagtekens rijzen over iemand om wie jij geeft, zegt liefde: 'Zo is hij niet, zo heeft hij het niet bedoeld.' 2) 'alles hoopt.' Liefde ziet mensen niet alleen maar zoals ze zijn, maar zoals ze kunnen worden door Gods genade. En als je God zijn gang laat gaan, zal hij dat soort liefde in je hart leggen. 3) 'in alles volhardt.' Het woord volharden (of standhouden) is een militaire term. Het betekent zoveel als het niet prijsgeven van terrein. Het is alsof je zegt: 'Ik houd van je en zal voet bij stuk houden.' Neem vandaag de liefde die God jou heeft gegeven en geef die aan anderen door.

Vrijdag 15 februari

'Maar kom nu overeind, sta op...' (Hand. 26:16)(NBV).

Geroepen tot leiderschap (1).

Als God jou heeft geroepen tot leiderschap, zal je in geen enkele andere rol vervulling vinden. God zei tegen Paulus: 'Maar kom nu overeind, sta op, want ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar...' Wat is er zoal vereist wanneer je bent geroepen tot leiderschap: 1) Competentie. Je moet je gaven kennen en vervolgens je energie richten op datgene waar je de meeste kans van slagen hebt. Dat betekent je beperkingen onderkennen en ervoor zorgen dat anderen die kunnen gaan aanvullen. Om dat te doen, moet je je zeker voelen. 2) Moed. Scott Peck zei: 'De beste beslissers zijn diegenen die bereid zijn het meest voor hun beslissingen te lijden, maar nog steeds hun vermogen behouden om besluitvaardig te zijn.' Goede leiders zijn niet per se de slimste of creatiefste mensen, het zijn gewoon degenen die de moed hebben om stappen te zetten en als eersten te gaan. Wees dus vastberaden en standvastig (zie Joz. 1:7). 3) Duidelijkheid. De visie voor je leven kan in één keer komen, maar de stappen worden allengs duidelijk. Laat je niet lamleggen door een gebrek aan antwoorden. Wees duidelijk over je doel, ook al ben je niet zeker over de details. 4) Coaching. Zonder een goede coach zal je nooit zo goed zijn als je zou kunnen zijn. Als jij hoopt alles te leren uit eigen ervaring, prima, dan zal je langer moeten leven dan Methusalem! 5) Karakter. Zonder karakter kun je best leiden, maar dan kun je geen leider zijn die navolging verdient. Karakter biedt de morele autoriteit om de mensen en middelen samen te brengen die nodig zijn om de klus te klaren. Jouw talent heeft het potentieel om je naar plekken te brengen waar je karakter je niet kan handhaven. Die gedachte zou je op je knieën moeten houden.

Zaterdag 16 februari

'... hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb' (Matt. 28:20)(NBV).

Geroepen tot leiderschap (2).

Als God jou heeft geroepen om een leraar te zijn in de kerk, zijn hier drie nuttige levensprincipes: 1) Voed jezelf voordat je anderen voedt. Pak de Bijbel niet alleen voor een woord, pak hem voor voedsel. Jeremia zei: 'Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde...' (Jer.15:16). Mensen weten het wanneer je dingen zegt die geen realiteit zijn in je eigen leven. Het is wat John Maxwell 'de wet van het deksel' noemt. Niets ontstijgt zijn eigen leider! 2) Houd van mensen, maar klamp je niet aan hen vast. Ze zijn Gods volk, ze zijn niet van jou! Jouw taak ten opzichte van hen is voor een bepaalde reden en voor een bepaalde tijd. Wanneer die voorbij is, moet je hen weer overdragen aan Gods zorg. Pak de draad van je leven op en stel Christus daarin centraal. 3) Waarheid is tijdloos, maar methodes zijn tijdelijk. Wat je gebracht heeft tot waar je nu bent, zal je niet noodzakelijkerwijs brengen naar waar je heen moet. Geroepen zijn betekent dat je altijd beweegt van het ene naar het andere. Als wat je doet niet werkt, zoek God dan voor nieuwe instructies. Als het jouw doel is om comfortabel te passen binnen het kader van waar je begon en het niet lastig te maken, zal je nooit genieten van wat God nog meer voor jou heeft. Je kunt niet bidden voor groei en je verzetten tegen verandering. Weet je waarom Jezus blinden op verschillende manieren genas? Zodat we nooit zouden kunnen zeggen: 'Dit is de enige manier.' Dat onderkennen houdt je scherp en nederig en als leider geloofwaardig.